

Γιατί ΜέΡΑ25;

77 σκληρά ερωτήματα

77 ειλικρινείς
απαντήσεις



MéRA25
►DiEM



mera25.gr



I.	Ακρίβεια - Ανεργία ...1
II.	Χρέη - Διαρκή Μνημόνια - Υποτέλεια ...3
III.	Οικονομία - Πράσινη Κοινή Ευημερία ...6
IV.	Ρήξη - Ευρώ «Οδυσσέας» - «Δήμητρα» - «Αθηνά» ...10
V.	Υγεία-Πανδημία ...15
VI.	Βία - Δημόσια Παιδεία - Νεολαία ...17
VII.	Ακηδεμόνευτα κινήματα ...19
XIII.	Εξοπλισμοί - Άμυνα - Εξωτερική Πολιτική ...20
IX.	Προσφυγικό ...22
X.	ΜέΡΑ25: Στίγμα - Εσωτερική Δημοκρατία ...24
XI.	Συνεργασίες - «Προοδευτική Διακυβέρνηση» ...29



I.

Ακρίβεια - Ανεργία



1. Μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι η Κυβέρνηση για την ακρίβεια, όταν πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο που δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα μας;

Η κυβέρνηση ευθύνεται όχι για τον εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά για το γεγονός ότι οι τιμές ανεβαίνουν γρηγορότερα από το κόστος.

Όταν οι λιανικές τιμές στα σουπερμάρκετ, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ κλπ αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα, από ότι οι χονδρικές τιμές, τότε ξέρουμε ότι κάποιοι κερδοσκοπούν και η κυβέρνηση τους συγκαλύπτει. Το ότι στην πιο χρεοκοπημένη χώρα της ΕΕ το ηλεκτρικό ρεύμα και τα είδη σουπερμάρκετ είναι από τα ακριβότερα στην ΕΕ, ένα πράγμα αποδεικνύει: Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, η ολιγαρχία τρίβει τα χέρια της!

2. Αν εφαρμόζατε μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ, πώς θα αναπληρώνατε τις απώλειες των κρατικών εσόδων;

Με την μείωση αυτή! Η ίδια η μείωση του ΦΠΑ θα αναπληρώσει τα χαμένα δημόσια έσοδα, καθώς θα στηρίξει τις (νόμιμες) συναλλαγές.

Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, είτε δεν αγοράζει, είτε βρίσκει τρόπους να μην πληρώνει ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15% θα επέτρεπε στους πολίτες και να αγοράζουν τα αναγκαία και να μην φοροδιαφεύγουν, με διπλό όφελος: δικό τους και του δημόσιου ταμείου! Δεν λέμε κάτι καινούργιο. Η κοινή λογική λέει: Όταν έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του κόσμου, τότε μια μείωση τιμής, που φέρνει η μείωση του ΦΠΑ, στηρίζει την αγορά, τα νοικοκυριά και τα δημόσια έσοδα.

3. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία είναι η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων. Τι προτείνει το ΜέΡΑ25, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με αξιοπρεπή μισθό και με πλήρη δικαιώματα;

Σοβαρές επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες & μεθόδους παραγωγής: το μόνο πραγματικό φάρμακο για την ανεργία

Το ΜέΡΑ25 δεν λαϊκίζει. Μιλάμε με λόγια καθαρά:

- Χωρίς σοβαρές επενδύσεις, η ανεργία δεν δαμάζεται.
- Οι μισθοί πείνας (όσο και να τους πιθούν οι εργοδότες) δεν θα φέρουν ποτέ καλές θέσεις εργασίας

Τί πρέπει να γίνει; Δύο πράγματα:

- i. **Φορολογία:** Μεγάλη μείωση του ΦΠΑ, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των προπληρωμών και αναδιάρθρωση των ιδιωτικών χρεών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
- ii. **Επενδύσεις:** Οι επενδύσεις που προτιμούν οι ολιγάρχες: σε τσιμέντα, καζίνα, ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές και σε αυτοκινητόδρομους δημιουργούν λίγες, κακές θέσεις εργασίας χωρίς προοπτική. Αντίθετα, οι πολλές και καλές θέσεις εργασίας, απαιτούν επενδύσεις σε αποκεντρωμένα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους συσσωρευτές ενέργειας, στο υδρογόνο, στην ηλεκτροκίνηση, στα ακριβά-ποιοτικά αγροτικά προϊόντα κοκ.

II.

Χρέη - Διαρκή Μνημόνια Υποτέλεια

**4. Γιατί μιλάτε για 4o Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ;
Τρία δεν ήταν; Δεν βγήκαμε από τα Μνημόνια
τον Αύγουστο του 2018;**

Τον Αύγουστο του 2018, η κυβέρνηση Τσίπρα υπέγραψε το 4o Μνημόνιο, διάρκειας ως το 2060. Το ότι το ονόμασε «έξοδο από τα Μνημόνια» ή Μεταμνημόνιο δεν αλλάζει κάτι.

Μνημόνιο είναι μια συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει δύο σκέλη: (1) νέα χρηματοδότηση, από την τρόικα, του δημόσιου χρέους, το οποίο το κράτος μας δεν μπορεί από μόνο του να αποπληρώνει. Και, (2) όρους λιτότητας και άλλα μέτρα εναντίον των αδύναμων, π.χ. 24% ΦΠΑ, πώληση κόκκινων δανείων, πλειστηριασμούς.

Η διαφορά του 4ου Μνημονίου από τα πρώτα τρία είναι μία: Αντί η τρόικα να δώσει νέα δάνεια, μετέφερε αποπληρωμές ύψους 100 δις ευρώ, που έπρεπε να κάνει το κράτος μας στην τρόικα μέχρι το 2030, για μετά το 2032. Και οι όροι; Μόνιμη λιτότητα ως το... 2060. Δεν ήταν απλά Μνημόνιο, το 4o. Είναι το χειρότερο και το πιο μακρόπνοο όλων των Μνημονίων!

5. Υπογραμμίζετε την τραγική οικονομική κατάσταση του δημόσιου χρέους. Γιατί όμως η χώρα καταφέρνει να δανείζεται με επιτυχία στις αγορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιβάλει μέτρα, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια; Δεν αποδεικνύει αυτό ότι το χρέος είναι βιώσιμο και η οικονομική κατάσταση

καλύτερη από πριν; Μήπως στο ΜέΡΑ25 θέλετε να είμαστε πτωχευμένοι για να επιβεβαιώνεστε;

Αν οι αγορές αγόραζαν το ομόλογα του δημοσίου μας, ναι, θα ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στην φερεγγυότητα του ελληνικού κράτους. Θα έδειχναν να το εμπιστεύονται. Τίποτα τέτοιο όμως δεν ισχύει! Οι αγορές δεν εμπιστεύονται το κράτος μας ούτε κατά διάνοια. Απλά, αγοράζουν τα ομόλογά του επειδή ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή θα τους τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Επί της ουσίας, η ΕΚΤ δανείζει το ελληνικό κράτος. Έτσι, το ελληνικό κράτος γίνεται καθημερινά πιο υπόδουλο στις βουλές εκείνων που καθοδηγούν και ελέγχουν την ΕΚΤ. Έτσι, η υποτέλεια βαθαίνει μέρα με τη νέρα.

Οι κερδοσκόποι (δηλαδή οι τράπεζες και τα funds) γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ελληνικό κράτος είναι πιο βαθιά χρεοκοπημένο από ποτέ. Δεν το εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται όμως, πλήρως, την ΕΚΤ, η οποία επαναγοράζει από αυτούς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Γιατί να μην τα αγοράσουν, κερδίζοντας μάλιστα από τα τοιμημένα επιτόκια, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το κράτος μας είναι χρεοκοπημένο;

Αυτό όμως σημαίνει ότι, όποια στιγμή η κυβέρνησή μας δεν κάνει ότι της πουν, μ' έναν ψίθυρο μόνο (π.χ. ότι παύει να αγοράζει ελληνικό χρέος) η ΕΚΤ ξεκινά νέο κύμα δημοσιευμάτων ότι η Ελλάδα πτωχεύσε. Να γιατί το ΜέΡΑ25 λέει ότι, την ίδια ώρα που τα ομόλογά μας μοσχοπούλιούνται στις «αγορές», το πτωχευμένο ελληνικό κράτος γίνεται καθημερινά όλο και πιο εξαρτημένο από την ΕΚΤ. Από την ΕΚΤ που, έχοντας αυτή την εξουσία, απαιτεί τον ΦΠΑ στο 24%, νέους πλειστηριασμούς, ρήτρες αναπροσαρμογής και ιδιωτικοποιήσεις υπέρ της ολιγαρχίας, νέες λεηλασίες, νέες ταπεινώσεις για την πλειοψηφία των Ελλήνων.

Και κάτι άλλο: Ξεχάσαμε ότι η Ελλάδα πτωχεύσε το 2010, ακριβώς **επειδή** από το 2000 μέχρι το 2009, η χώρα δανειζόταν με «επιτυχία» στις αγορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επέβαλε μέτρα;

6. Δυο χρόνια τώρα λέτε ότι η Ελλάδα θα μπει σε 5o Μνημόνιο; Κανείς άλλος δεν λέει κάτι τέτοιο καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση φαί-

νεται διαλλακτική απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Το 5o είναι ήδη εδώ! Το βιώνει ο ελληνικός λαός από το 2021. Τι εμπεριέχει; Νέο χρέος στην τρόικα (€50 δις ομολόγων μας που αγόρασε η ΕΚΤ σε μέσω πανδημίας) και Νέα Λιτότητα (υπό τη μορφή της ακρίβειας που τρώει τα σωθικά των λαϊκών εισοδημάτων). Το ότι δεν το λένε 5o Μνημόνιο έχει σημασία; [Ούτε το 4o το είπαν Μνημόνιο!]

Ένα Μνημόνιο είναι εκ των ων ουκ άνευ όσο ένα κράτος της ευρωζώνης δεν μπορεί, από μόνο του, να εξυπηρετήσει το χρέος του και χρειάζεται τη χρηματοδότηση της τ. τρόικας (της ΕΚΤ κυρίως). Το κράτος μας δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να εξυπηρετήσει το χρέος του (βλ. πιο πάνω ερώτηση/απάντηση). Να γιατί είμαστε σε Μνημόνιο. Γιατί όμως μιλάμε για 5o; Επειδή το 4o Μνημόνιο του Αυγούστου του 2018, που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας, κατέρρευσε λόγω πανδημίας την στιγμή που ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ έγινε -10%, καθιστώντας αναγκαίο νέο δανεισμό. Άρα νέο Μνημόνιο. Πράγματι, η ΕΚΤ μπήκε στη μέση, έδωσε έμμεσα άλλα 50δις δάνειο στο κράτος μας ενώ, παράλληλα, εφαρμόστηκε σκληρή Νέα Λιτότητα (μέσω του πληθωρισμού που μετέφερε κι άλλα εισοδήματα από τους πολλούς στους λίγους – π.χ. μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - ενώ, παράλληλα, απέφερε νέο ΦΠΑ στο κράτος). Περιληπτικά, το ιστορικό των Μνημονίων έχει ως εξής:

- 1o Μνημόνιο 2010-2012
- 2o Μνημόνιο 2012-2015
- 3o Μνημόνιο 2015-2018
- 4o Μνημόνιο 2018-2060
- 5o Μνημόνιο 2021-2060

7. Ο πληθωρισμός δεν θα καταστήσει το χρέος βιώσιμο;

Ο πληθωρισμός θα μειώσει το ποσοστό χρέους (τον λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ) αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστήσει το χρέος βιώσιμο.

Πράγματι, όταν έχουμε μεγάλο πληθωρισμό, το χρέος μειώνεται συγκριτικά με το πληθωριζόμενο ΑΕΠ. Π.χ. έστω ότι φέτος έχουμε

ΑΕΠ 200 και δημόσιο χρέος 400, δηλαδή λόγο χρέους ΑΕΠ = $400/200 = 2$ ή 200%. Αν φέτος ο πληθωρισμός είναι 10%, του χρόνου το ΑΕΠ θα αυξηθεί σε ευρώ από 200 σε 220 αλλά το χρέος (εφόσον τα επιτόκια είναι λίγο-πολύ σταθερά) παραμένει στο 400. Συνεπώς, ο λόγος χρέους ΑΕΠ = $400/220 = 1,81$ ή 181%. Σημαίνει όμως αυτό ότι το χρέος έγινε ποιο βιώσιμο; Μόνο αν τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό του πληθωρισμού, δηλαδή 10%.

Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί καθώς οι φτωχότεροι πολίτες έχουν πάντα πληθωρισμό μεγαλύτερο των πλουσίων. Επειδή δεν βγαίνουν, κόβουν τις αγορές τους και, έτσι, το κράτος λαμβάνει λιγότερο ΦΠΑ – έναν φόρο που πληρώνουν κατά κόρον οι φτωχότεροι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι, μπορεί το ΑΕΠ να ανέβηκε 10% λόγω πληθωρισμού αλλά τα έσοδα του κράτους θα τείνουν να είναι καθηλωμένα. Άρα, η μείωση (λόγω πληθωρισμού) του ποσοστού του ΑΕΠ από το 200% στο 181% δεν σημαίνει ότι το κράτος βελτιώνει την δυνατότητά του να αποπληρώνει το ήδη μη βιώσιμο χρέος. Να γιατί το ΜέΡΑ25 λέει πως ο πληθωρισμός, ακόμα κι αν μειώσει το ποσοστό χρέους, δεν το καθιστά βιώσιμο.

8. Μιλάτε συχνά για τα κόκκινα δάνεια και για τον «Ηρακλή», το σχέδιο της κυβέρνησης για την μείωσή τους. Μήπως όμως έχει δίκιο τελικά η Κυβέρνηση, που λέει πως προστατεύεται η πρώτη κατοικία;

Η «προστασία» που πουλάνε θυμίζει εκείνη που προσφέρει η Μαφία.

Τα αρπακτικά ταμεία σου παίρνουν το σπίτι, πληρώνοντας 3% της αρχικής αξίας του δανείου σου, ακόμη και εάν έχεις αποπληρώσει π.χ. το 40%, και μετά... σου «επιτρέπουν» να μείνεις μέσα για 12 χρόνια, με νοίκι που σου επιβάλλει το ταμείο, κατά το δοκούν. Και στο τέλος, έξωση. Αυτή είναι η «προστασία» τους! Αυτός είναι ο «Ηρακλής», η ψευτο-αγορά κόκκινων δανείων στην οποία τα αρπακτικά ταμεία κερδοσκοπούν προτού εξάγουν σε κάποιο φορολογικό «παράδεισο» τις αξίες των ακινήτων που δημιούργησαν οι μικρομεσαίοι, πολλές φορές

οι γονείς και οι παππούδες τους. Η μόνη ελπίδα πραγματικής προστασίας είναι ο «Οδυσσέας», το σχέδιο που προτείνει το ΜέΡΑ25: Μια δημόσια εταιρεία δίκαιης διαχείρισης των κόκκινων δανείων, που παγώνει το δάνειο και επιτρέπει στους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους, όχι σαν νοικάρηδες, αλλά ως συνιδιοκτήτες, έως ότου μπορέσουν – σε βάθος χρόνου – να το αποπληρώσουν.

Μόνο ο «Οδυσσέας» του ΜέΡΑ25 θα λύσει το πρόβλημα και θα εμποδίσει τα αρπακτικά ταμεία να μεταφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ, σε κάποιο φορολογικό «παράδεισο».

9. Γιατί χαρακτηρίζετε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, «Μητσοτάκης ΑΕ». Τι εννοείτε με αυτό; Αν είναι ΑΕ, ποιοι είναι οι μέτοχοι;

Προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν μπίζνες στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών τους. Η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές στο πλαίσιο των μπίζνες που κάνει ως βασική της ενασχόληση.

Κάποτε, οι κυβερνήσεις μας είχαν πρωθυπουργούς και υπουργούς που, επειδή φιλοδοξούσαν να κυβερνούν για πάντα, μοίραζαν φιλέτα, χρήματα και χάρες σε επιχειρηματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φιλοδοξεί να είναι πρωθυπουργός για πολύ αλλά να μεγιστοποιήσει εντός μερικών ετών τα καθαρά έσοδα ενός κύκλου ολιγαρχών τον οποίο εκπροσωπεί – κι οι οποίοι είναι οι εν δυνάμει μέτοχοι της «Μητσοτάκης ΑΕ».

Πρόκειται για κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που νέμονται την τ. ΔΕΗ, το Ελληνικό, τα ναυπηγεία και, βέβαια, στους μετόχους των αρπακτικών ταμείων που παίρνουν τα κόκκινα δάνεια με κρατικές εγγυήσεις 23 δις ευρώ, των συμβουλευτικών εταιρειών που ξεκοκκαλίζουν το δημόσιο χρήμα για άχρηστες συμβουλές, των ολιγαρχικών εταιρειών που νέμονται τα μικρά και μεγάλα έργα των προϋποντων της Fraport και των γερμανικών εταιρειών από τις οποίες αγοράζουμε παλιάς τεχνολογίας ανεμογεννήτριες που τους ξέμειναν – και πάει λέγοντας.



III.

Οικονομία

Πράσινη Κοινή Ευημερία

10. Το ΜέΡΑ25 διαφωνεί με τη μία επένδυση, διαφωνεί με την άλλη. Υπάρχει εν τέλει κάποια επένδυση που βρίσκει σύμφωνο το κόμμα σας;

Στηρίζουμε κάθε παραγωγική επένδυση με τον ίδιο ενθουσιασμό που πολεμάμε κάθε απεπένδυση.

Επένδυση σημαίνει να ξοδευτεί χρήμα, ώστε να υπάρξει όφελος, όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά για την κοινωνία συνολικά. Επενδύσεις που ωφελούν κάποιους λίγους για κάποιον καιρό και μετά αφήνουν πίσω τους καμένη γη, είναι απο-επενδύσεις και λεηλασία. Καθήκον του

ΜέΡΑ25 είναι να πολεμάμε κάθε από-επένδυση (π.χ. εξορύξεις, ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές, αγορές κόκκινων δανείων, καζίνα, μετατροπή γειτονιών ολόκληρων σε Airbnb, που ανήκουν σε κατόχους golden visa) και να στηρίζουμε κάθε παραγωγική επένδυση (π.χ. πλωτές ανεμογεννήτριες που παράγουν πράσινο υδρογόνο, νέες μορφές συνεταιριστικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην αγροτική οικονομία, στην μεταποίηση, στον τουρισμό).

11. Τι θα έκανε το ΜέΡΑ25 ώστε τις πραγματικές, παραγωγικές επενδύσεις να μην τις καρπωθούν οι ίδιοι ολιγάρχες;

Θα τους στερήσουμε τόσο την ιδιοκτησία, όσο και την διαχείριση των δικτύων που αποτελούν φυσικά μονοπώλια.

Νέες μορφές συνεταιριστικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας θα αναλάβουν τα μεγάλα αυτά έργα-δίκτυα, με διοικητικά συμβούλια που διορίζονται και λογοδοτούν σε Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών (τα ΔΙΑΣΚΕΠ), δηλαδή το νέο θεσμό, με τον οποίο το ΜέΡΑ25 αναζωογονεί την έννοια της Δημοκρατίας και με τον οποίο στάσι η διαπλοκή του κράτους με την ολιγαρχία.

12. Μιλάτε για κοινωνικοποίηση υποδομών και δικτύων. Αν υποθέσουμε ότι θα κυβερνήσετε εσείς, πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα ακυρώσετε τις σχετικές συμβάσεις που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με εγχώριους ολιγάρχες και ξένες εταιρείες (π.χ. Ελληνικό, αυτοκινητόδρομοι, δίκτυο ηλεκτρισμού, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.);

Αυτό θα γίνει σταδιακά, με πρόγραμμα και καθιερώνοντας νέα μορφή δημόσιας διαχείρισης, που θα λογοδοτεί σε κληρωτούς και εκλεγμένους πολίτες

Θα αρχίσουμε από τις εύκολες περιπτώσεις, π.χ. την σύμβαση για την Αττική Οδό που λήγει έτσι κι αλλιώς: κανείς δεν επιβάλλει στο κράτος να την ανανεώσει. Κατόπιν, βήμα-βήμα, και καθώς θα αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ιδρύσουμε αποτελεσματικούς νέους δημόσιους φορείς που λογοδοτούν, όχι στον υπουργό, αλλά σε Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ). Και όταν χρειαστεί, θα προχωράμε σε νομική καταγγελία των συμβάσεων, στη βάση του δημόσιου συμφέροντος.

13. Μπορεί το Δημόσιο να είναι πιο αποτελεσματικό από τους ιδιώτες;

Ναι, το έχει αποδείξει. Και μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο, αν αντικαταστήσουμε τον κρατισμό με δημόσιους φορείς που λογοδοτούν απ' ευθείας στην κοινωνία.

Γιατί δημιουργήθηκε η ΔΕΗ; Επειδή ο ιδιωτικός τομέας απέτυχε να ηλεκτροδοτήσει αποτελε-

σματικά την χώρα. Ο ΟΤΕ; Το ίδιο. Η ΕΥΔΑΠ; Το ίδιο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΕΣΥ είναι αποτελεσματικότερο στην παροχή υπηρεσιών υγείας (ιδίως κατά την πανδημία) από τον ιδιωτικό τομέα; Καμία! Τα αγαθά κοινής ωφέλειας παρέχονται πιο αποτελεσματικά από δημόσιους φορείς. Θέση του ΜέΡΑ25 είναι αυτοί οι δημόσιοι φορείς να μην ελέγχονται ούτε από τον υπουργό ούτε από τον ιδιώτη-ολιγάρχη, αλλά να τους διαχειρίζονται συμμετοχικά τα στελέχη τους που, με τη σειρά τους, θα λογοδοτούν σε Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ).

14. Είναι σοβαρά πράγματα, αυτά που λέτε για ανεμογεννήτριες στη θάλασσα; Είναι δυνατόν να είστε αντίθετοι με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίων και να υποστηρίζετε το τέλος του λιγνίτη μας όταν μόνο τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να μας σώσουν από τη φτώχεια και την ενεργειακή κρίση

Οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες είναι το μέλλον χωρών όπως η Ελλάδα. Όποιος επενδύει σήμερα στα ορυκτά καύσιμα, στις τεράστιες χερσαίες ανεμογεννήτριες και τους αγωγούς επενδύει στο χθες, στην υποανάπτυξη και την γεωπολιτική ανασφάλεια. Αυτό δεν δικαιολογεί, βέβαια, την απόφαση της «Μητσοτάκης ΑΕ» να καταργήσει τόσο γρήγορα Πτολεμαΐδα-Μεγαλόπολη για χάρη τριών ολιγαρχών που στήσανε μπίζνες με βάση το φυσικό αέριο στην πλάτη της τ. ΔΕΗ και του Χρηματιστήριου Ενέργειας.

Το ΜέΡΑ25 προέβλεπε, εδώ και χρόνια, ότι ούτε ο αγωγός EastMed θα γινόταν, ούτε τα πετρέλαια θα έρρεαν προς όφελος του ρημαγμένου κράτους μας. Γιατί τα προβλέπαμε αυτά; Για δύο λόγους: 1. Επειδή το κόστος νέων εξορύξεων και του νέου θαλάσσιου αγωγού ήταν απαγορευτικό, δεδομένου μάλιστα ότι η όποια παραγωγή θα άρχιζε σε 10 με 15 χρόνια όταν τα ορυκτά καύσιμα θα είναι πλέον ξεπερασμένα και πανάκριβα. 2. Επειδή, αν δείτε τις συμβάσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ με τις πετρελαϊκές εταιρείες, ακόμα και να ρεύσει πετρέλαιο/αέρι σήμερα, το κράτος θα εισπράξει ψίχουλα ενώ τα καύσιμα θα ελέγχονται από αυτές τις ξένες πολυεθνικές.

Επιβεβαιωθήκαμε. Η μία εταιρεία μετά την 7

άλλη εγκατέλειψαν τις εξορύξεις και τους αγωγούς – ακόμα και τώρα που, λόγω Ουκρανίας, οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου ανέβηκαν. Βλέπουμε ότι ακόμα κι εκεί που ήδη παράγουν οι εταιρείες διστάζουν να αυξήσουν την παραγωγή επειδή τους αρέσει η υψηλή τιμή που δημιουργεί η έλλειψη. Πράγματι, τα δικά μας πετρέλαια-άέρια δεν θα τα ήθελαν ακόμα και να ήταν έτοιμα για άντληση. Να γιατί το μέλλον δεν είναι οι εξορύξεις και οι αγωγοί. Να γιατί το μέλλον είναι τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των πόλεων και οι πλωτές ανεμογεννήτριες στη μέση της θάλασσας μακριά από νησιά και βουνοκορφές. Πρόσφατα, 30 ευρωπαϊκές εταιρείες έδωσαν περί το 1 δις ευρώ στην κυβέρνηση της Σκοτίας για το δικαιώμα ανάπτυξης πλωτών ανεμογεννητριών που θα παράγουν 120% της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ανάγκη ολόκληρη η Βρετανία - τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση στα οικοσυστήματα, στη θέα ή στις ζωές των ανθρώπων.

Όσο για τον λιγνίτη, ήταν απαράδεκτος ο κ. Μητσοτάκης που, προσποιούμενος τον «οικολόγο-εναλλακτικό», έδωσε εντολή για γρήγορο κλείσιμο των εργοστασίων στην Πτολεμαΐδα και την Μεγαλόπολη χωρίς καν να έχει ένα έτοιμο σχέδιο για ικανό αριθμό φωτοβολταϊκών στις ταράτσες και πλωτών ανεμογεννητριών. Γιατί το έκανε; Για χάρη τριών ολιγαρχών που πήραν τα κομμάτια της τ. ΔΕΗ και στήσαν αλισβερίσι (Χρηματιστήριο Ενέργειας το λένε!) με μονάδες παραγωγής βασιζόμενες σε εισαγόμενο φυσικό αέριο – το οποίο τους δίνει (λόγω του Target Model που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ) μεγάλες δυνατότητες χειραγώγησης της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τα ζοφερά αποτελέσματα για το πορτοφόλι της πλειοψηφίας σήμερα.

15. Πρακτικά, τι σημαίνει η Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση για την οποία μιλάτε συνεχώς;

Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία-βιομηχανία, μείωση των ποσοτήτων τσιμέντου, μετάλλων και πλαστικών που χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία

Η μελλοντική ευημερία απαιτεί δύο πράγματα: Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. με μόνωση όλων των κτηρίων και αντλίες θερμότητας

αντί για καυστήρες) και δραστική μείωση της ποσότητας τσιμέντου, μετάλλων, πλαστικών που χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία. Συν, τον πλήρη εξηλεκτρισμό των μεταφορών, της βιομηχανίας, της γεωργίας και της θέρμανσης με αποφασιστική την συμβολή του υδρογόνου ως καύσιμο (α) για βαριές μεταφορές (φορτηγά αυτοκίνητα και πλοία) και (β) για την παραγωγή τσιμέντου και χάλυβα. Άρα, απαιτείται φτηνή παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς έκλυση αερίων που δυναμιτίζουν το κλίμα. Οι μεγάλες ποσότητες ηλιακής ενέργειας θα προέρχονται από φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των πόλεων (όχι στα χωράφια) και από θαλάσσιες ανεμογεννήτριες (όχι στις βουνοκορφές) – που θα παράγονται στη χώρα, σε νέες ελληνικές βιομηχανίες. Η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται θα παράγει το απαραίτητο πράσινο υδρογόνο – «το ντίζελ και το φυσικό αέριο» του μέλλοντος που θα εξάγουμε. Τέλος, η πράσινη γεωργία βασίζεται στην εξής αρχή: μικρότερες ποσότητες προϊόντος, καλύτερη ποιότητα, ηπιότερη χρήση της γης, πολύ μεγαλύτερη τιμή για τους αγρότες

16. Οι πλωτές ανεμογεννήτριες δεν θα χαρίσουν τις θάλασσές μας σε τεράστιους πολυεθνικούς κολοσσούς [Μυτιληναίος, Περιστέρης, Λάτσης, Βαρδινογιάννης] όπως κατηγορείτε την Κυβέρνηση ότι κάνει με τις ανεμογεννήτριες στη στεριά και στα βουνά; Τα φωτοβολταϊκά; Γιατί να πιστέψει κανείς πως το νέο δίκτυο ανανεώσιμης ενέργειας δεν θα είναι, και αυτό, σε όφελος της ίδιας ολιγαρχίας;

Οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας είναι, από τη φύση τους, φιλικότερες στις τοπικές κοινωνίες και σε συμμετοχικές, δημοκρατικές μορφές ιδιοκτησίας.

Ναι, η ολιγαρχία ήδη έχει αρχίσει να οικειοποιείται την πράσινη ενέργεια. Αν υπάρχουν κονδύλια για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, οι 4 Ολιγάρχες θα κάνουν τα πάντα να μονοπωλήσουν και αυτή την τεχνολογία. Πράγματι, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση δεν θα πέσει στα χέρια των ίδιων αρπακτικών. Όμως, οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας είναι από τη φύση τους δημοκρατικότερες – κάτι που μας δίνει μεγάλες δυνατότητες για να στήσουμε συμμετοχικές,

δημοκρατικές μορφές ιδιοκτησίας, διαχειριζόμενες από τις τοπικές κοινωνίες. Π.χ. ένα εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή πυρηνική ενέργεια πρέπει – εξ ορισμού – να είναι τεράστιο για να δουλεύει σωστά. Δηλαδή, μόνο αν το χτίσει ολιγάρχης ή το κράτος μπορεί να υπάρξει. Αντίθετα, τα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών βασίζονται εκ κατασκευής σε μικρές μονάδες παραγωγής (το φωτοβολταϊκό στην ταράτσα σου ή μια συστάδα από μικρές πλωτές ανεμογεννήτριες). Αυτές οι μικρές μονάδες πρέπει, και μπορεί, να ανήκουν, εξ αδιαιρέτου, σε τοπικές κοινωνίες, νομούς και περιφέρειες, και γειτονικά, συμμετοχικά, σχήματα.

17. Με την πυρηνική ενέργεια λύνουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, και αποφεύγουμε να πέσουμε σε ενεργειακή φτώχεια. Εσείς, τί λέτε;

Η πυρηνική ενέργεια είναι, από τη φύση της ακριβή, άχρηστη, δηλητηριώδης, επικίνδυνη και απολυταρχική. Δεν έχει θέση στη μελλοντική κοινωνία που χτίζουμε.

Ακριβή: Το κόστος κατασκευής ενός πυρηνικού εργοστασίου είναι αστρονομικό ενώ, παράλληλα, το ίδιο ισχύει και για το κόστος λειτουργίας του, ανά κιλοβατώρα.

Άχρηστη: Το επιχείρημα για την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων είναι το εξής: χρειάζονται «άμεσα», για την παραγωγή καθαρής ενέργειας χωρίς έκλυση των αερίων του θερμοκηπίου, στη μεταβατική δεκαετία που απαιτείται για την κατασκευή των μεγάλων δικτύων παραγωγής και συσσώρευσης ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτοί οι συσσωρευτές είναι απαραίτητοι για περιόδους που δεν υπάρχουν άνεμοι ή ηλιοφάνεια. Όμως, ξεχνούν να μας πουν ότι ένα πυρηνικό εργοστάσιο απαιτεί τουλάχιστον 15 χρόνια προετοιμασίας πριν αρχίσει να παράγει – χρονικό διάστημα υπερ-αρκετό για να δημιουργήσουμε το απαραίτητο δίκτυο υδρογόνου και άλλων ξηρών βιομηχανικών συσσωρευτών (μπαταριών).

Δηλητηριώδης: Τα ραδιενέργα απόβλητα, που

θα θάβουμε σε τεράστιες υπόγειες σαρκοφάγους, θα πάρουν χιλιάδες χρόνια να πάψουν να απειλούν το έδαφος και το νερό μας.

Επικίνδυνη: Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται: Τα πυρηνικά ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ και τη Φουκουσίμα το έχουν αποδείξει.

Απολυταρχική: Λόγω του μεγάλου κόστους κατασκευής και συντήρησής του, ένα πυρηνικό εργοστάσιο θα ανήκει, είτε σε κάποιο ιδιώτη ολιγάρχη είτε στο κράτος. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται η ύπαρξη ειδικών υπηρεσιών φρούρησης, αστυνόμευσης και αποτροπής πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων. Με άλλα λόγια, απαιτούν ένα κράτος εν κράτει, το οποίο, από τη φύση του, είναι απολυταρχικό και ενισχύει την καταστολή των λαϊκών κινημάτων.

18. Προτείνετε άλλον όντας φόρο για το περιβάλλον, που τον έχετε ονομάσει Περιβαλλοντικό Αναδιανεμητικό Φόρο (ΠΑΦ). Δεν νομίζετε ότι έχουμε φορολογήθει ήδη αρκετά;

Τα σπασμένα της κλιματικής καταστροφής τα πληρώνουν όλοι και πιο πολύ οι πιο αδύναμοι. Ο ΠΑΦ θα αναγκάσει τους έχοντες να χρηματοδοτήσουν τον τερματισμό αυτής της καταστροφής.

Τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο φορολογήθηκαν αρκετά, αλλά κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν. Σήμερα, φορολογούνται έμμεσα ακόμη περισσότερο, μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όσο δε η κλιματική καταστροφή επελαύνει, τόσο πιο μεγάλη γίνεται η επιβάρυνση των αδύναμων. Ο ΠΑΦ που προτείνουμε είναι ο μόνος τρόπος για να πάψει αυτό και να πληρώσουν οι έχοντες. Η ιδέα είναι απλή: **Να μπει ένας μεγάλος φόρος σε προϊόντα -η παραγωγή ή χρήση των οποίων εκλύει αέρια του θερμοκηπίου, π.χ. στο ντίζελ-** τον οποίο θα τον πληρώνουμε όλοι, αλλά που το κράτος θα τον επιστρέψει **εξ ολοκλήρου** στους φτωχότερους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, τα λαϊκά στρώματα θα υπερ-αποζημιώνονται για τον ΠΑΦ που καταβάλουν. Ο ΠΑΦ, με άλλα λόγια, θα εξασφαλίσει ότι δεν θα πληρώσουν και για την περιβαλλοντική κρίση οι πιο αδύναμοι.

IV.

Ρήξη - Ευρώ

«Οδυσσέας»

«Δήμητρα» - «Αθηνά»



19. Το σχέδιό σας που περιλαμβάνει...

- i. Αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, με κατάργηση του «Ηρακλή» και μεταφορά των κόκκινων δανείων σε δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων (στον «Οδυσσέα» όπως τον ονομάζετε)
- ii. Κατάργηση του Χρηματιστήριου Ενέργειας και επανασύσταση της ΔΕΗ
- iii. Κατάργηση του Υπερταμείου (και αντικατάστασή του από την νέα δημόσια εταιρεία «Αθηνά», όπως την λέτε)
- iv. Μείωση του ανώτατου ΦΠΑ στο 15%
- v. Αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους
- vi. Καθιέρωση νέου συστήματος δημοσιονομικών συναλλαγών (που ονομάζετε «Δήμητρα»)
- vii. Επανάκτηση της κυριαρχίας με επιστροφή

στο Δημόσιο των υπηρεσιών που εκχωρήθηκαν στους δανειστές (ΑΑΔΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤΑΙΠΕΔ κλπ),

...δεν θα φέρει την αντίδραση της ΕΚΤ, το κλείσιμο τραπεζών, capital controls κλπ;

Το ερώτημα αντιστρέφεται: Χωρίς το σχέδιό μας, είναι βιώσιμη η χώρα; Αν δεν είναι, τότε εμείς λέμε ότι αξίζει το τίμημα της ρήξης, όσο μεγάλο και να είναι αυτό!

Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ συμφωνούν σε ένα πράγμα: Το χειρότερο που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι μια σύγκρουση με την ΕΚΤ, μια ρήξη διάρκειας που ίσως οδηγήσει στο Grexit. Εμείς διαφωνούμε. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που ήδη συμβαίνει: Μέρα με τη μέρα, η χώρα βουλιάζει στο χρέος, εξπουλιέται σε αρπακτικά ταμεία, αιμορραγεί και ερημοποιείται.

Το σχέδιο του ΜέΡΑ25 (τα πιο πάνω σημεία i-vii) είναι ο μόνος τρόπος να πάψει αυτή η πορεία προς την καταστροφή. Ναι, η ρήξη είναι απαραίτητη και θα έχει κόστος. Ναι, μπορεί να χρειαστεί, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Όμως δύο πράγματα είναι δεδομένα:

- ▶ Αν το σχέδιό μας δεν εφαρμοστεί, το μακροπρόθεσμο κόστος για τη χώρα θα είναι 100 φορές μεγαλύτερο από ένα Grexit.
- ▶ Αν είμαστε διατεθειμένοι, και κυρίως προετοιμασμένοι να κάνουμε την ρήξη, η ρήξη μπορεί να γίνει και εντός της ευρωζώνης με ελάχιστο κόστος!

20. Μα, καλά, πάλι για ρήξη μιλάτε; Δεν μάθατε τίποτα από το 2015, τότε που η ρήξη απέτυχε;

Κάτι που δεν εφαρμόστηκε είναι αδύνατον να απέτυχε. Το 2015, η ρήξη ματαιώθηκε πραξικοπηματικά από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πριν καν γίνει.

Την Άνοιξη του 2015, η τρόικα περίμενε να δει αν η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διατεθειμένη να φτάσει στη ρήξη. Ότι σοβαρές υποχωρήσεις θα έκανε η τρόικα, θα τις έκανε

μόνο μετά από μια ρήξη – ούτε λεπτό πριν. Αντί όμως για μηνύματα ρήξης, η τρόικα λάμβανε, από τους κκ. Χουλιαράκη, Δραγασάκη και Τσίπρα, προμηνύματα συνθηκολόγησης. Γιατί λοιπόν να κάνει την οποιαδήποτε υποχώρηση η τρόικα;

21. Τι εννοείτε λέγοντας ότι πάτε για ρήξη; Πως, με ποιον και γιατί;

Τίποτα παραπάνω από το ότι θα τα απαραίτητα για να ξαναγίνει βιώσιμη η ελληνική κοινωνία, χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση με την τρόικα.

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ συμφωνούν ότι η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί, να ξαναγίνει βιώσιμη, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών τους με την τρόικα. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν θέλουμε ρήξη με κανέναν. Δεν την επιδιώκουμε, αλλά ούτε θα την φοβηθούμε. Το ΜέΡΑ25 θα νομοθετήσει το πρόγραμμά του – δηλαδή το ελάχιστο νομοθετικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο, για να αποδράσει ο λαός από την χρεοδουλοπαροικία και η Ελλάδα από την ερημοποίηση. Τώρα, αν η τρόικα αντιδράσει με απειλές, capital controls κλπ, τότε το κρίμα της ρήξης θα είναι στο λαϊμό τους.

Εμείς θα προχωρήσουμε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε οι ελληνίδες και οι έλληνες θα καταλήξουμε κάτι σαν τους Ετρούσκους – ένας ευρωπαϊκός λαός που οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα πασχίζουν να ερμηνεύσουν από κάποια ευρήματα της σκαπάνης τους.

22. Δεν θα ήταν καλύτερα να πάμε συναινετικά με τις Βρυξέλλες, ιδίως τώρα που μοιράζουν χρήματα;

Το πρόβατο δεν έχει κανένα λόγο να πηγαίνει συναινετικά στο σφαγείο!

Ας δούμε τι μοιράζουν σε ποιους: Στους μικρομεσαίους «μοιράζουν» πλειστηριασμούς και λογαριασμούς ρεύματος που σκοτώνουν. Στο κράτος μας «μοιράζουν» νέα χρέη. Στην οικονομία έφεραν ήδη νέα λιτότητα. Η μόνη που εισπράττει το ένα κονδύλι μετά το άλλο, αρπάζει το ένα φιλέτο μετά το άλλο, το ένα δωράκι μετά το άλλο, είναι η ολιγαρχία εσωτερικού και εξωτερικού, δηλαδή το 1% του πληθυσμού. Συ-

ναίνεση σε αυτή την μοιρασιά το ΜέΡΑ25 δεν θα προσφέρει.

23. Προτείνετε παράλληλο νόμισμα; Με κάτι τέτοιο δεν ισοδυναμεί το σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών (η «Δήμητρα») που προτείνετε;

Σε καμία περίπτωση. Ούτε προτείνουμε, ούτε θέλουμε παράλληλο νόμισμα. Προτείνουμε ένα σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών, ανεξάρτητο τόσο από τις τράπεζες, όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο δίνει ανάσες τόσο στους πολίτες όσο και στο κράτος.

Το παράλληλο νόμισμα δεν έχει νόημα. Προϋποθέτει ότι οι πολίτες θα πληρώνονται σε υποτιμημένο χρήμα, αλλά τα χρέη τους (όπως και του κράτους!) θα παραμένουν σε ευρώ. Η «Δήμητρα» που προτείνουμε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ηλεκτρονικό σύστημα (τεχνικά παρόμοιο με τα πολλά που ο κ. Πιερρακάκης καθιέρωσε στα χρόνια της πανδημίας) το οποίο, ουσιαστικά, μετατρέπει το ΑΦΜ κάθε φυσικού προσώπου σε ατομικό λογαριασμό.

Κάθε ευρώ σε αυτό τον λογαριασμό σου θα αποτελεί αρνητικό φόρο ή φορο-πίστωση – δηλαδή είναι ένα ευρώ που θα μπορείς, όποτε θέλεις να χρησιμοποιήσεις είτε για να αποπληρώσεις ένα ευρώ φόρου που χρωστάς στο κράτος είτε για να το μεταφέρεις σε ΑΦΜ τρίτου για κάποιο χρέος που έχεις ή κάτι που αγοράζεις. [Γιατί να δεχτεί αυτή την μεταφορά ο τρίτος, αντί για ρευστό; Επειδή έχει κι αυτός να πληρώσει φόρους!]

Τρεις είναι οι τρόποι να πιστωθεί σε αυτόν τον ατομικό σου λογαριασμό ένα ποσό:

(A) Να σου καταθέσει ένα ποσό το κράτος (π.χ. επιστροφές φόρου, επιδόματα, ενίσχυση) – δηλαδή κάτι αντίστοιχο με την παροχή φοροαπαλλαγής που μπορείς είτε να ενεργοποιήσεις είτε να μεταφέρεις σε τρίτο

(B) Να σου μεταφέρει τρίτος ένα ποσό – δηλαδή κάτι αντίστοιχο του να σου μεταφέρει την φοροαπαλλαγή του ως αμοιβή σου ή ως αποπληρωμή χρέους προς εσένα

(Γ) Να μεταφέρεις εσύ χρήματα από την τράπεζά σου στο λογαριασμό που συνδέεται με το ΑΦΜ σου – κάτι που έχει λόγο να κάνεις αν η διατήρηση ποσού σε αυτό το λογαριασμό π.χ. για 12 μήνες σου εξασφαλίζουν (σε 12 μήνες) μια φοροαπαλλαγή σημαντικά μεγαλύτερη από τον τόκο της τράπεζας – δηλαδή κάτι αντίστοιχο του να δανείσεις εσύ το κράτος για 12 μήνες με αντάλλαγμα μια φοροαπαλλαγή.

Αυτή είναι η «Δήμητρα» που προτείνει το ΜέΡΑ25: ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών το οποίο, με ρευστότητα σε ευρώ, σπάει το μονοπώλιο στις πληρωμές και την πίστη των ιδιωτικών τραπεζών και της ΕΚΤ – ρευστότητα σε ευρώ που, μάλιστα, δεν μπορούν να «φύγουν» στο εξωτερικό, καθώς είναι «εγκλωβισμένα» εντός του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

24. Θέλετε να μας πάτε στη δραχμή; Αυτός είναι ο τελικός στόχος σας με τη «Δήμητρα»;

Όχι. Άλλα είμαστε έτοιμοι και για τη δραχμή, αν η εναλλακτική είναι η διαρκής χρεοδουλοπαροικία και ερημοποίηση της χώρας. Εάν η σύγκρουση οδηγήσει εκεί και απαιτηθεί μια μεταβατική περίοδος, τότε ναι, η «Δήμητρα» θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Το ερώτημα «θέλετε να μας πάτε στη δραχμή;» το αντιστρέφουμε και σας ρωτάμε: Υπάρχει κάτι που δεν θα κάνατε, αν μας το έθεταν ως όρο για να μην μας διώξουν από το ευρώ; Κάτι; Ο, τιδήποτε; Για εμάς, αυτό το «κάτι» [πέραν της εθνικής ακεραιότητας, π.χ. να τους δώσουμε την... Ρόδο ή να πουλήσουμε τον Παρθενώνα] είναι η βιωσιμότητα της χώρας – την οποία δεν θα θυσιάζαμε αν μας έλεγαν ότι πρέπει να θυσιάσουμε για να μην μας διώξουν από το ευρώ.

Το νομοθετικό πρόγραμμά μας (κυρίως οι 7+1 Τομές μας), για το οποίο ζητάμε την ψήφο των πολιτών, είναι μετριοπαθές, συμβατό με τον ευρωπαϊσμό και, το πιο σημαντικό, το ελάχιστο που απαιτείται για να γίνει η Ελλάδα βιώσιμη χώρα. Αν μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και μας πουν, όπως μας λένε από το 2010, ότι αν θέλουμε το ευρώ θα πρέπει να αποδεχθούμε μια μη βιώσιμη Ελλάδα, εμείς θα νομοθετήσουμε – χωρίς την άδειά τους – το πρόγραμμα μας, τις 7+1 Τομές μας. Κι αν θέλουν να μας κλείσουν

τη ρευστότητα, τότε – ναι – θα μετατρέψουμε τη «Δήμητρα» (το σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών, βλ. 24) σε εθνικό νόμισμα.

25. Εξακολουθείτε να αφήνετε ανοικτή την επιστροφή στη δραχμή, παρά το γεγονός ότι αυτή η καταστροφή έχει απορριφθεί σχεδόν από το 90% των ψηφοφόρων; Γιατί επιμένετε;

Είναι σα να μας λέτε ότι, επειδή ο λαός μας λατρεύει την ειρήνη, δεν πρέπει να διανοηθούμε τον πόλεμο – ακόμα κι αν ο εχθρός εισβάλλει στην πατρίδα μας.

Το ΜέΡΑ25 δεν θέλει την επιστροφή στη δραχμή. Όπως δεν το ήθελε η συντριπτική πλειοψηφία του 62% του ΟΧΙ, στο δημοψήφισμα του 2015. Από την άλλη, απεχθανόμαστε ακόμα πιο πολύ την χρεοδουλοπαροικία που είτε στέλνει τα παιδιά μας στο εξωτερικό είτε τα καταδικάζει να μένουν ως πολίτες β' κατηγορίας στη χώρα τους. Αυτή πιστεύουμε είναι και η αντίληψη της πλειοψηφίας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, μια κυβέρνηση ΜέΡΑ25 θα κάνει τα αυτονόητα που κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες π.χ. μειώνουν δραστικά τον ΦΠΑ, επανεθνικοποιούν το νερό, δεν πουλάνε όσο-όσο τα κόκκινα δάνεια σε αρπακτικά ταμεία. Αν η τρόικα αντιδράσει, άλλη μια φορά αποικιοκρατικά, σε αυτές τις πολιτικές μας, λέγοντας «σταματήστε ή αλλιώς σας κλείνουμε τις τράπεζες», τότε θα αμυνθούμε μετεξέλισσοντας τη «Δήμητρα» σε εθνικό νόμισμα, μετατρέποντας το χρέος σε νέες δραχμές, και προχωρώντας, σταδιακά, στο δρόμο της απελευθέρωσης από τη Χρεοδουλοπαροικία.

26. Αν γίνει η ρήξη που προτείνετε και πάμε σε εθνικό νόμισμα, πως θα εισάγουμε φάρμακα, καύσιμα, είδη διατροφής εκ των οποίων πολύ λίγα παράγονται εδώ;

Όπως εισάγουν: η Δανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σουηδία – χώρες της ΕΕ που δεν έχουν το ευρώ!

Το μόνο που είναι απαραίτητο για να εισάγει μια χώρα αυτά που χρειάζεται δεν είναι το ευρώ, αλλά ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, να εισάγουμε (κάτι που απαιτεί πληρωμές σε ξένο συνάλλαγμα) όσα

εξάγουμε (που περιλαμβάνει και τον τουρισμό, που φέρνει στη χώρα ξένο συνάλλαγμα). Το 2015 είχαμε πετύχει να ισοσκελίσουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα, πρόβλημα εισαγωγής φαρμάκων, καυσίμων και άλλων αγαθών δεν υπήρχε. Από το 2018, όμως, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πάει από έλλειμμα σε έλλειμμα. Το οποίο σημαίνει ότι, ως ιδιωτικός τομέας, χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και άλλα δις για να εισάγουμε. Από αυτή την άποψη, η επιστροφή στη δραχμή θα βοηθούσε – μέσα από μια εφάπαξ υποτίμηση που κάνει τις εισαγωγές ακριβότερες και τις εξαγωγές μας φθηνότερες – να ισοσκελίσουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει είτε εντός είτε εκτός του ευρώ καθώς το έλλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εντός της ευρωζώνης έφερε την πτώχευση και τα Μνημόνια το 2010.

Το ΜέΡΑ25 παλεύει για να πάψουμε να εξαρτίμαστε όλο και πιο πολύ από ξένους δανειστές!

27. Μια υποτίμηση της νέας δραχμής δεν θα φέρει και άλλο πληθωρισμό; Δεν θα γίνουμε σαν την Τουρκία του Ερντογάν;

Εάν χρειαστεί να πάμε σε εθνικό νόμισμα, η υποτίμηση θα είναι θείον δώρον, εφόσον είναι εφάπαξ, όπως εγγυόμαστε ότι θα την κάνουμε.

Το ζητούμενο είναι μια εφάπαξ γενναία υποτίμηση της νέας δραχμής, π.χ. 40%, μετά την οποία η ισοτιμία νέας δραχμής-ευρώ θα σταθεροποιηθεί αυξάνοντας το επιτόκιο όσο χρειαστεί (κάτι που ο Ερντογάν αρνείται να κάνει). Έτσι, οι τιμές θα αυξηθούν πρόσκαιρα και θα αντισταθμιστούν από αντίστοιχη εφάπαξ αύξηση των μισθών. Ο πληθωρισμός θα πέσει γρήγορα αλλά, στο μεταξύ, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσουμε τα ιδιωτικά και δημόσια χρέη που σήμερα πνίγουν τους μικρομεσαίους.

28. Πόσο σωστή ή λάθος ήταν η είσοδος μας στο ευρώ το 2000; Πόσο σωστή ή λάθος είναι η παραμονή μας στο ευρώ σήμερα;

Η είσοδός μας στο ευρώ ήταν ιστορικό λάθος. Και είναι εξ ίσου μεγάλο ιστορικό λάθος, τόσο το να θέλουμε την έξοδο από το ευρώ, όσο και να την φοβόμαστε περισσότερο απ' ό,τι τη συ-

νεχιζόμενη Χρεοδουλοπαροικία.

Το 2000, δεν έπρεπε να έχουμε μπει στο ευρώ. Αν δεν είχαμε μπει, θα είχαμε αποφύγει τόσο την φούσκα της περιόδου 1999-2008, όσο και το σκάσιμό της που έφερε την Χρεοδουλοπαροικία, από το 2010 μέχρι σήμερα. Σήμερα, έχουμε υποχρέωση να υπολογίσουμε το σημαντικό βραχυπρόθεσμο κόστος μιας εξόδου, αλλά και το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο κόστος της μονιμοποιημένης Χρεοδουλοπαροικίας.

29. Είναι εθνοπροδοτικό και δείγμα της ψύχωσής σας, ακόμη και το ότι συζητάτε για εθνικό νόμισμα και προετοιμάζεστε να μετατρέψετε τη «Δήμητρα» στη νέα δραχμή

Ψύχωση και αντιπατριωτικό μένος είναι η εμμονή στην άποψη ότι μια χώρα-μέλος της ευρωζώνης πρέπει να πορεύεται χωρίς κανένα σχέδιο για το τι θα γίνει αν χρειαστεί να εκδώσει εθνικό νόμισμα.

Το Βερολίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η EKT, οι μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες κλπ έχουν πάντοτε έτοιμα σχέδια για την δημιουργία εθνικών νομισμάτων. Δεν το λένε φωναχτά, αλλά έχουν. Θα ήταν αμέλειά τους, για να μην πούμε προδοτικό, το να μην έχουν. Όπως κάθε Υπουργείο Άμυνας φιλειρηνικής χώρας έχει ιερή υποχρέωση να έχει έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια για κάθε περίπτωση που ξένος στρατός εισβάλει, έτσι και τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης έχουν ιερή υποχρέωση να έχουν έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια, σε περίπτωση που η χώρα βρεθεί στην ανάγκη να εκδώσει νόμισμα.

30. Έξοδος από το ευρώ θα σημάνει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος των ΕΣΠΑ, των αγροτικών επιδοτήσεων, του Erasmus και γενικότερα της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Πρόκειται για τεράστιο ψέμα! Μόνο άγνοια ή στυγνή προπαγάνδα υποδηλώνει όποιος λέει ότι επιστροφή στη δραχμή ισοδυναμεί με έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πάμε στη δραχμή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα φύγουμε.

Κατ' αρχάς, άλλο ευρώ άλλο ΕΕ. Την πιο πετυ-

χημένη οικονομική σύγκλιση εντός της ΕΕ την έχουν πετύχει χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία κι η Ουγγαρία επειδή (κι όχι παρά το γεγονός ότι) δεν μπήκαν στο ευρώ. (Ακόμα πιο πετυχημένες είναι βέβαια η Δανία και η Σουηδία, αν και αυτές ήταν πετυχημένες και πριν μπουν στην ΕΕ.) Πάμε τώρα στις χώρες που είναι στο ευρώ, όπως η Ελλάδα: Έξοδος από το ευρώ δεν προβλέπεται, αλλά μπορεί να την επιβάλει η EKT κλείνοντας την ρευστότητα των τραπεζών μας για καιρό – και αναγκάζοντάς μας έτσι στην έκδοση της νέας δραχμής (μετατρέποντας την «Δήμητρα» σε εθνικό νόμισμα). Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να μας διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να φύγει μια χώρα από την ΕΕ είναι αν το ζητήσει η ίδια, μέσω ενεργοποίησης του Αρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, κάτι που το ΜέΡΑ25 δεν θα κάνει.

31. Μια ακόμα σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, πόσο μάλιστα μια έξοδος από το ευρώ, θα σημάνει υποχώρηση στα εθνικά θέματα, τέλος της προστασίας από την ΕΕ, και ένα μεγάλο δώρο στην Τουρκία

Το μεγαλύτερο δώρο στο καθεστώς της Τουρκίας είναι η ερημοποίηση (το φευγιό των παιδιών μας) που φέρνει η αποτελμάτωση, η Χρεοδουλουπαροικία.

Ένα από τα απατηλά ψεύδη του κατεστημένου είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την ομπρέλα προστασίας της ΕΕ. Ότι τα σύνορά μας τα εξασφαλίζει η ΕΕ. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η ΕΕ δεν παίζει κανένα ρόλο στην γεωπολιτική της περιοχής, όπως απέδειξε περίτρανα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μόνο οι ΗΠΑ, από τη μία, και η Ρωσία, από το βορρά την προσδιορίζουν. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία ενδιαφέρονται καν για το αν η Ελλάδα χρησιμοποιεί το ευρώ ή όχι. Όσον αφορά την ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η μόνιμη χρεοκοπία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο ΦΠΑ στο 24% που κρατά την οικονομία αναιμική, η μετανάστευση των παιδιών μας, η εκχώρηση βασικών εργαλείων του κράτους στην τρόικα (εφορίες, δημόσια περιουσία κλπ) – όλα αυτά είναι θεία δώρα σε Τουρκικά καθεστώτα που επιβουλεύονται την Ελλάδα.



V.

Υγεία - Πανδημία

32. Γιατί δεν θέλετε τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα υγείας με το ΕΣΥ; Δεν θα βοηθούσαν;

Όχι μόνο δεν βοηθά αλλά κάνει μεγάλο κακό καθώς ο ιδιωτικός τομέας κανιβαλίζει τον δημόσιο χωρίς να προσφέρει.

Τα πράγματα είναι απλά: Ο ιδιωτικός τομέας, σε κάθε χώρα και ανέκαθεν, προσφέρει πανάκριβες και κατά μέσον όρον κάκιστες υπηρεσίες υγείας. Μέσα από ληστρικά Διαγνωστικά Κέντρα και ιδιωτικές κλινικές με καλές ξενο-

δοχειακές υποδομές, που στερούνται όμως τη δυνατότητα να θεραπεύουν σοβαρά περιστατικά, οι κλινικάρχες αποσπούν τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία. Έτσι, οι δημόσιοι πόροι «μεταναστεύουν» από το δημόσιο ΕΣΥ στους ιδιώτες κλινικάρχες ενώ τα σοβαρά περιστατικά πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση: από τις ιδιωτικές κλινικές προς το δημόσιο ΕΣΥ το οποίο, έτσι, καλείται να προσφέρει όλο και περισσότερα με όλο και λιγότερα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία: Τεράστια ποσά δίνονταν στους ιδιώτες που συνεισέφεραν το απόλυτο μηδέν στην διάσωση των συνανθρώπων μας, στην ανίχνευση, στον εμβολιασμό, σε όλα εκείνα που

απαίτησε η μάχη εναντίον του covid. Δεν ήταν τυχαίο.

Η επικερδής αποτυχία των ιδιωτών θεμελιώνεται στα κίνητρά τους: Ο εφιάλτης του ιδιώτη της υγείας είναι η πρόληψη, το να μην αρρωσταίνει ο κόσμος!

33. Μήπως η εχθρότητά σας στις ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου & ιδιωτικού τομέα) στον χώρο της υγείας αντανακλά τις ιδεοληψίες σας;

Εκ πρώτης όψεως ηχεί καλή η ιδέα μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα υπέρ των ασθενών, των μαθητών, του δημόσιου συμφέροντος. Έως ότου κατανοήσει κανείς ότι οι ΣΔΙΤ δεν είναι συμμαχίες ιδιωτών και Δημοσίου υπέρ του κοινού καλού αλλά κάτι άλλο, κάτι χυδαίο. Όπου στον κόσμο έχουν εφαρμοστεί ΣΔΙΤ, συμβαίνει το εξής: Το κράτος εγγυάται τα κέρδη των ιδιωτών που αναλαμβάνουν να χτίσουν κάποια κτήρια, να παρέχουν κάποιες διαγνωστικές υπηρεσίες κλπ. Όλα εκείνα που έχουν σημασία για την δημόσια υγεία, και κοστίζουν πολύ χωρίς να φέρνουν κέρδη (π.χ. το προληπτικό έργο, οι ανίατες ασθένειες, τα δύσκολα χειρουργεία), τα επωμίζεται το Δημόσιο και, συγκεκριμένα, οι κακοπληρωμένοι, απαξιωμένοι, χωρίς μέσα, γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ.

34. Τι διαφορετικό θα κάνατε εσείς για να αντιμετωπίσετε την πανδημία αφού διαρκώς εγκαλείτε την Κυβέρνηση για την διαχείριση της;

Δημόσιο Δίκτυο Κέντρων Δωρεάν Μαζικών Τεστ (ώστε να είχαμε βγει με ασφάλεια πιο γρήγορα από την καραντίνα), μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ, προεμβολιαστικό έλεγχο (από γιατρούς του ΕΣΥ για πολίτες που φοβόντουσαν τον εμβολιασμό), σοβαρή καμπάνια ενημέρωσης (με σωρεία επιστημονικών στοιχείων) για τα οφέλη του εμβολιασμού, αποφυγή του διχασμού μεταξύ εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων, αραίωμα των μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενίσχυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να επιτευχθεί αραίωμα επιβατών.

35. Στα εμβόλια μας τα χαλάσατε λίγο, δεν πήρατε ξεκάθαρη θέση κατά της υποχρεωτικότητας.

Από την πρώτη στιγμή εναντιωθήκαμε στην υποχρεωτικότητα, τασσόμενοι υπέρ της πειθούς, της σωστής πληροφόρησης και των προεμβολιαστικών ελέγχων.

Ως προς τους υγειονομικούς, εκεί είπαμε το αυτονόητο: Όπως στα χειρουργεία είναι υποχρεωτικές οι μάσκες, και στα εργοτάξια η χρήση κράνους, έτσι και στα νοσοκομεία (τα οποία εξ ορισμού μαγνητίζουν βακτήρια και ιούς) πρέπει όλες και όλοι να είναι εμβολιασμένοι όχι μόνο εναντίον του Covid αλλά όλων των γνωστών ασθενειών για τις οποίες υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια.

36. Μα ο Βαρουφάκης έδωσε στον Μητσοτάκη την ιδέα για το μηνιαίο πρόστιμο των €100 σε ανεμβολίαστους άνω των 60!

Είναι σαν να λέτε ότι, επειδή τον Δεκέμβρη του 2009 ο Βαρουφάκης προειδοποίησε τον τότε Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου επ' ουδενί να μην αποδεχθεί τεράστιο Μνημονιακό δάνειο, φταίει ο Βαρουφάκης για το τεράστιο Μνημονιακό δάνειο που πήρε ο Παπανδρέου τον επόμενο Μάη,!

Όπως όλοι γνωρίζουν, στο βήμα της Βουλής ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 προέβλεψε ότι η αγοραία λογική της «Μητσοτάκης ΑΕ» θα τους οδηγούσε στην αποτρόπαια ιδέα χρηματικού πρόστιμου σε μη εμβολιασμένους. Μάλιστα προέβλεψε ακριβώς πως θα το «επικοινωνούσαν» (€100 το μήνα στους άνω των 60 τα οποία θα έλεγαν ότι πάνε για την ενίσχυση του ΕΣΥ) και εξήγησε γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο – προειδοποιώντας τον λαό να ξεσηκωθεί εναντίον ενός τέτοιου πρόστιμου. Το να χρεώνεται αυτό το πρόστιμο στον Βαρουφάκη θα ήταν ξεκαρδιστικό αν δεν επρόκειτο για τόσο μαύρη προπαγάνδα.

37. Πρέπει να στηριχτούν δυναμικά οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί;

Το ΜέΡΑ25 απαιτεί την άμεση επανένταξή τους στην ενεργή υπηρεσία.

VI.
Βία
Δημόσια Παιδεία
Νεολαία



38. Διαρκώς παραπονιέστε για την αστυνομική βία. Θέλετε μια χώρα «μπαχαλάκηδων»;

Σίγουρα πάντως δεν θέλουμε μια χώρα «μπαχαλάκηδων» αστυνομικών, σαν εκείνους που έδερναν νέους στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης και έστειλαν αθώους για μήνες στη φυλακή χωρίς δίκη

Μισούμε τη βία. Άλλα μισούμε ακόμα περισσότερο την παρακρατική βία. Η ΝΔ επανα-σύστησε το παρακράτος βάζοντας στην αστυνομία στο κέντρο του. Το ΜέΡΑ25 είμαστε εναντίον της βίας αλλά και εναντίον των αιτίων της βίας που τα τελευταία χρόνια είναι, όλο και περισσότερο, η ίδια η αστυνομία.

39. Κι η βία στα πανεπιστήμια;

Η βία δεν έχει θέση πουθενά, ιδίως στα πανεπιστήμια. Όμως, τα MAT στα αμφιθέατρα είναι μια μορφή ακραίας βίας εναντίον των πανεπιστημίων.

Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι χώρος πραγματικού ασύλου ιδεών που διακινούνται χωρίς την απειλή της βίας. Αυτό απαιτεί περιφρούρηση του ασύλου από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, όχι από την αστυνομία. Το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το πως τα AEI μπορούν, με τη συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων, να δημιουργήσουν σώμα προστασίας και περιφρούρησης του πανεπιστημιακού ασύλου – δηλαδή το ακριβώς

αντίθετο εκείνου που έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή της κατάργησης του ασύλου και της εφόδου των MAT στα πανεπιστήμια.

40. Γιατί στηρίζετε τις καταλήψεις;

Εμείς στηρίζουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα και το δικαίωμα της να εκφράζεται χωρίς βία, δημοκρατικά και μαχητικά.

Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι η αυθαιρεσία κι η βία δίνει και παίρνει στα πανεπιστήμια μας. Φοιτητικές παρατάξεις (κυρίως η ΔΑΠ!) καταλαμβάνουν χώρους έξω από τα αμφιθέατρα με τραπεζάκια από όπου διακινούν θέματα εξετάσεων που τους «σφυρίζουν» φίλα προσκείμενοι καθηγητές. Άλλοι καθηγητές παρενοχλούν φοιτητές & φοιτήτριες, χωρίς καμία «ενόχληση» από κάποιο πειθαρχικό. Κάποιοι καθηγητές χρησιμοποιούν την θέση τους για να παίρνουν ευρωπαϊκά «προγράμματα», με τα οποία προσλαμβάνουν ερευνητές (που πληρώνει η ΕΕ), από τους οποίους παρακρατούν, βίαια και ξεδιάντροπα μέρος του μισθού τους. Απέναντι σε αυτά τα συμπτώματα συστημικής βίας, κάποιες ομάδες φοιτητών αντιδρούν με καταλήψεις – που πολλές φορές σχεδόν μονιμοποιούνται και, ενίστε, γίνονται εστίες άλλων ειδών αυθαιρεσίας. Η απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι βέβαια... τα MAT. Είναι η στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε η ίδια να βρει τη δύναμη και τους τρόπους να αποβάλει τις κακοπάθειες έτσι ώστε να εκφράζεται χωρίς βία, δημοκρατικά και μαχητικά.



VII.

Ακηδεμόνευτα Κινήματα

41. Υποστηρίζετε σοβαρά ότι τα κόμματα πρέπει να φύγουν από το φοιτητικό κίνημα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα κινήματα γενικότερα; Δεν καταλαβαίνετε ότι τα απολίτικα κινήματα είναι ακίνδυνα για το σύστημα;

Τα απολίτικα κινήματα δεν είναι απλά ακίνδυνα για το σύστημα – πολλές φορές είναι και επικίνδυνα για τον λαό! Για αυτό το ΜέΡΑ25 θέλει κινήματα βαθιά πολιτικοποιημένα, μαζικά, ριζοσπαστικά, πρωτοπόρα και μαχητικά. Ζωντανά κινήματα που όμως δεν άγονται και φέρονται από κανένα κόμμα – ούτε βέβαια και το ΜέΡΑ25! Πιστεύουμε, και το αποδεικνύουμε καθημερινά, στη σημασία της αυτονομίας των κινημάτων.

Ο λόγος που το συνδικαλιστικό κίνημα, το αγροτικό, το φοιτητικό, το φεμινιστικό της δεκαετίας του 1970, κλπ εξόκειλαν ότι διασπάστηκαν μέσω μιας νοσηρής κομματικοποίησής τους. Εμείς θέλουμε τα κινήματα βαθιά πολιτικά, με τα μέλη τους να ανήκουν σε κόμματα ή πολιτικά σχήματα. Όχι όμως κινήματα που να ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Όποιο κίνημα ανήκει σε κόμμα, «καθοδηγείται» από κόμμα, αποστεώνεται, χάνει την δυναμική του, παύει να αποτελεί πρόβλημα για την εξουσία και το μεγάλο κεφάλαιο.

Ως ΜέΡΑ25 θέλουμε να στηρίζουμε τα κινήματα χωρίς να τα καθοδηγούμε, χωρίς να τα χειραγωγούμε, χωρίς – τέλει – να τα πνίγουμε.



VIII.

Εξοπλισμοί - Άμυνα

Εξωτερική Πολιτική

42. Για ποιο λόγο καταψηφίσατε την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία; Δεν θέλετε η χώρα μας να έχει συμμάχους στο Αιγαίο;

Το ΜέΡΑ25 δεν υπερψηφίζει αρπακτές της ολιγαρχίας εσωτερικού και εξωτερικού, τις οποίες μας τις παρουσιάζουν ως ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Κατ' αρχάς, η Γαλλία δεν έχει ούτε τη δυνατότητα ούτε τη βούληση να προστρέξει στην Ελλάδα σε περίπτωση θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Πρόκειται για απατηλό ψεύδος, ότι ο ρόλος της Γαλλίας θα αναβαθμίζεται επειδή (όπως ανοίτως ισχυρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη) οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την περιοχή

στρέφοντας την προσοχή τους στον Ειρηνικό και αφήνοντας στο πόδι τους την ΕΕ – ένα ψεύδος που αποκαλύφθηκε πρόσφατα με τον πόλεμο στη Ουκρανία, όπου φάνηκε η γεωπολιτική γύμνια τόσο της Γαλλίας όσο και της ΕΕ γενικότερα.

43. Τα Ραφάλ και τις φρεγάτες γιατί τα

καταψηφίσατε; Δεν θέλετε η χώρα μας να έχει αποτρεπτική δυνατότητα στο Αιγαίο;

Καταψηφίσαμε επειδή η προστασία που μας προσφέρουν τα Ραφάλ κι οι φρεγάτες είναι ελάχιστη, σε σχέση με τα €10 δις που κοστίζουν.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει μια κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία (π.χ. θα κατασκευάσουμε αεροπλανοφόρο επειδή κατασκευάζει ο Ερντογάν). Δεδομένης της πτώχευσης του κράτους μας, σημασία έχουν οι όποιες αγορές να είναι λελογισμένες – καθώς μια ακόμα πιο βαθιά πτώχευση του κράτους μας είναι δώρο για την Άγκυρα. Με αυτό το δεδομένο, το ΜέΡΑ25 απαιτεί ένα κοστολογημένο προγραμματισμό αναβάθμισης των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και λελογισμένης αντικατάστασής τους – όχι βεβιασμένες, πανάκριβες αγορές όπως αυτές του κ. Μητσοτάκη που, σήμερα, έχει φέρει την Πολεμική Αεροπορία στη θέση να πρέπει να επιλέξει πια αεροπλάνα θα μπορεί να συντηρεί και ποια όχι (καθώς οι μηχανικοί μας δεν αρκούν και για τα F16 και για τα παλιά Μιράζ και για τα Ραφάλ).

44. Γιατί καταψηφίσατε την Ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία;

Επειδή, χωρίς να προσφέρει τίποτα στην άμυνά μας απέναντι στην Τουρκία, βάζει στην πρώτη γραμμή του πυρός (π.χ. εν όψει του πολέμου στην Ουκρανία) την Αλεξανδρούπολη και, βέβαια, τη Σούδα.

Ακόμα, ποιος ξέχασε τη στάση των «συμμαχικών» μας ΗΠΑ το 1974, όταν ο δος Στόλος πρόσφερε ασπίδα προστασίας στις τουρκικές ένοπλές δυνάμεις – αποτρέποντας τις ελληνικές; Ποιος θα ξεχάσει τον ρόλο των ΗΠΑ στα Ίμια; Ποιος μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι οι Ελληνοαμερικανικές αμυντικές συμφωνίες δεν είναι τίποτ' άλλο από αποικιοκρατικά συμβόλαια, με τα οποία εμείς τους δίνουμε τα πάντα κι αυτοί τίποτα;

45. Για το ΝΑΤΟ τί λέτε;

Έπρεπε να έχει καταργηθεί το 1991. Αντί να προσφέρει ασφάλεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, προκαλεί εντάσεις και απειλές στην ευρύτερη περιοχή. Το ΜέΡΑ25 εργάζεται με

την Προοδευτική Διεθνή προς ένα Νέο Κίνημα Αδεσμεύτων – κάτι που δεν συνάδει με την συνεχόμενη πρόσδεσή μας στο ΝΑΤΟ.

Το 1991 η Ευρώπη έχασε μια χρυσή ευκαιρία ειρήνευσης από τον Ατλαντικό μέχρι το Βλαδιβοστόκ – με την κατάργηση του ΝΑΤΟ και συμφωνίες μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας. Αντ' αυτού, η ΕΕ αποδέχθηκε την εξάπλωση του ΝΑΤΟ μέχρι στις παρυφές της Ρωσίας. Το φρικτό αποτέλεσμα το ζούμε σήμερα με τον πόλεμο της Ουκρανίας στο κέντρο της Ευρώπης. Όσον αφορά τη χώρα μας, είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τα ανατολικά μας σύνορα. Για αυτό είναι επίκαιρη η πρωτοβουλία του ΜέΡΑ25-ΔιEM25-Προοδευτικής Διεθνούς για ένα Νέο Κίνημα Αδεσμεύτων και για μια ανεξάρτητη Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ ή άλλο στρατιωτικό μπλοκ να επισκιάζει τους λαούς της.

46. Είναι δυνατόν να λέτε όχι στις διμερείς διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα; Τί θέλετε δηλαδή, πόλεμο ή παράδοση στον Ερντογάν;

Λέμε όχι στις διμερείς θα αποτύχουν εις βάρος μας και αντι-προτείνουμε κάλεσμα σε Διεθνή Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των χωρών της Αν. Μεσογείου με μοναδικό θέμα την χάραξη θαλάσσιων ζωνών.

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις η Άγκυρα πάντα βάζει θέματα που αναγκάζουν την ελληνική πλευρά να αποχωρεί – κάτι που δίνει στην Άγκυρα την ευκαιρία να κατηγορήσει την Αθήνα ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις. Το ΜέΡΑ25 προτείνει από το 2018 ένα δικό μας κάλεσμα στις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Αν. Μεσογείου σε Διεθνή Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των χωρών της Αν. Μεσογείου με μοναδικό θέμα την χάραξη θαλάσσιων ζωνών. Αν ο Ερντογάν προσέλθει, θα αποτελεί μεγάλο βήμα προς την ειρήνη καθώς, εκεί, δεν θα μπορεί να θέτει ως προαπαιτούμενα τα διμερή μας θέματα. Αν δεν προσέλθει, τότε θα εισπράξει εκείνος τη ρετσινιά του απορρίπτοντα μια λογική, διπλωματική διαδικασία.



IX.

Προσφυγικό



47. Η θέση σας για το προσφυγικό δεν είναι επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα της χώρας; Δεν έκανε καλά ο κ. Μητσοτάκης που έκλεισε τον Έβρο στις στρατιές μεταναστών που έστελνε ο Ερντογάν και έβαλε το Λιμενικό να επαναπρωθεί τις βάρκες τους; Τί έπρεπε δηλαδή, να μπουν ορδές μέσα στη χώρα;

Επικίνδυνη για την Ελλάδα είναι κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου (π.χ. στέρηση στο δικαίωμα αίτησης ασύλου, επαναπρωθήσεις) το οποίο επικαλούμαστε!

Η Ελλάδα (ούσα μικρότερη και πιο αδύναμη από την Τουρκία) πάντα θα φάχνει στήριγμα στο Διεθνές Δίκαιο. Υπάρχει τίποτα πιο ανόητο, συνεπώς, από δικές μας παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου; Η κυβέρνηση κοκορεύεται για το «σθένος» με το οποίο επαναπρωθεί απροστάτευτους ανθρώπους βάζοντας το Λιμενικό να τους σπρώχνει πίσω στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Όμως κάθε τέτοια επαναπρωθηση είναι μια τεράστια νίκη για τον Ερντογάν ο οποίος την χρησιμοποιεί ως απόδειξη της υποκρισίας μας: Μιας Ελλάδας που επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο (το οποίο απαγορεύει τις επαναπρωθήσεις) την ώρα που εμείς οι ίδιοι το καταστρατηγούμε! [Το ίδιο και με την παράνομη αφαίρεση από ξένους του αναφαίρετου δικαιώματος να αιτηθούν άσυλο εντός της χώρας].

48. Σκεφτήκατε τι δώρο κάνετε στον Ερντογάν ζητώντας περισσότερους ξένους στη χώρα μας τους οποίους δεν μπορούμε να συντηρήσουμε κιόλας;

Το μεγαλύτερο δώρο στον Ερντογάν είναι να του επιτρέπουμε να παρουσιάζεται ως ανθρωπιστής (που δέχεται εκατομμύρια μετανάστες) και να παρουσιάζει εμάς ως ξενοφοβικούς όμοιους του Τραμπ και του Ορμπάν.

Όσο για το πρόβλημα της συντήρησης των μεταναστών, ναι είναι βραχυπρόθεσμα σημαντικό. Όμως, μεσο-μακροπρόθεσμα, το ισοζύγιο κό-

στους-οφέλους γίνεται θετικό για κάθε χώρα που δέχεται μετανάστες. Και δεν είναι μόνο χώρες όπως η Αυστραλία ή οι ΗΠΑ που επωφελήθηκαν από την μαζική μετανάστευση. Σκεφτείτε την Ελλάδα το 1991, όταν ήλθαν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από την Αλβανία και το ανατολικό μπλοκ: Αναμφίβολα, έχουν ενδυναμώσει τη χώρα αυτοί/ές και τα παιδιά τους – κι έχουν γίνει καλύτεροι Έλληνες από πολλούς εκ των γηγενών.

49. Είναι δυνατόν να πιστεύετε στα ανοικτά σύνορα;

Πιστεύουμε στα ανοικτά αλλά ελεγχόμενα σύνορα.

Τα ερμητικά κλειστά σύνορα έχουν δύο βασικά προβλήματα: Πρώτον, προσκρούουν στο Διεθνές Δίκαιο, που είναι βασικός σύμμαχος της Ελλάδας. Δεύτερον, καταδεικνύουν ένα λαό φοβικό που το μόνο που δεν προκαλεί στην διεθνή κοινή γνώμη είναι συμπάθεια – το βασικό συστατικό των ερεισμάτων της χώρας. Για αυτό, το ΜέΡΑ25 επιμένει σε σύνορα ανοικτά μεν ελεγχόμενα δε.

50. Δεν είναι καλό το ότι σήμερα έχουμε υψηλής ποιότητας κλειστά κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών στη Σάμο και αλλού;

Ποτέ δεν είναι καλό για μια χώρα να χτίζει στρατόπεδα συγκέντρωσης για ανθρώπους που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ζουν και ελπίζουν.

Το ΜέΡΑ25 αρνείται να διαλέξει ποιο από τα δύο εγκλήματα είναι ειδεχθέστερο: Μια «ανοικτή» Μόρια με χιλιάδες μετανάστες να ζουν, και μερικοί, να πεθαίνουν μέσα στις λάσπες; Ή ένα μοντέρνο κέντρο (με wi-fi και καλοριφέρ) στο οποίο κλειδώνονται 24 ώρες το 24ωρο αθώοι άνθρωποι που δεν ξέρουν καν πότε θα τους αφήσουν ελεύθερους; Και τα δύο είδη στρατοπέδων είναι μομφή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.

X.

ΜέΡΑ25: Στίγμα Αποχωρήσεις - Διαγραφές

51. Στις συζητήσεις μας, οι φίλοι μου δεν γνωρίζουν κόμμα με το όνομα ΜέΡΑ25. Αναφέρονται σε αυτό ως «το κόμμα του Βαρουφάκη».

Είναι το πρόβλημα ενός νέου κόμματος. Όσο περνάει ο καιρός, και φαίνεται η δουλειά που κάνουν τα χιλιάδες μέλη μας, αυτό αλλάζει. Το ΜέΡΑ25 γίνεται όλο και πιο γνωστό, όλο και πιο διακριτό.

52. Δεν ακούω τίποτα από αυτό ούτε στην τηλεόραση ούτε πουθενά αλλού...

Αυτά έχει ο συνειδητός αποκλεισμός μας από τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης των γνωστών ολιγαρχών. Μάλιστα, κάθε φορά που αναφέρουμε το όνομά τους στη Βουλή, μας αποκλείουν και λίγο περισσότερο – κάτι για το οποίο είμαστε βέβαια περήφανοι! Όμως, την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες παρακολουθούν τις δράσεις μας στα κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου.

53. Είστε κόμμα αριστερό; Ή ένα αριστερίζον ΠΟΤΑΜΙ, ένα κόμμα τύπου Μακρόν που αρνείται τη διαφορά Αριστεράς-Δεξιάς;

Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμα μιλά (έστω και στον τίτλο του) για σοσιαλισμό είναι μομφή για τους σοσιαλιστές. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του ΝΑΙ-ΣΕ-ΟΛΑ ακόμα μιλά για Ριζοσπαστική Αριστερά είναι μομφή για τους ριζοσπάστες αριστερούς. Με αυτά τα δεδομένα, το να αυτο-αποκαλεστούμε κι εμείς «αριστεροί» δεν θα σήμαινε τίποτα.

- Αποδεικνύουμε το αν είμαστε αριστεροί κάθε μέρα μέσα από πράξεις και θέσεις.
- Αποδεικνύουμε την περιφρόνησή μας στην ούτε-Αριστερά-ούτε-Δεξιά επαμφοτερίζουσα στάση Μακρόν-Ποταμιού μέσα από τις δράσεις μας.

Πασχίζουμε να αποδείξουμε ότι, αντίθετα με Ποτάμι-Κόμμα Μακρίν, που φτιάχτηκαν ως μοντέρνα δεκανίκια του συστήματος, το ΜέΡΑ25 φτιάχτηκε ως μοντέρνος νεκροθάφτης του συστήματος. Θέλουμε να είμαστε αυθεντικά Αριστεροί. Όμως μόνο οι πολίτες θα αποφασίσουν αν έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα σε αυτό τον χαρακτηρισμό.

54. Ναι, αλλά όλο ανοησίες λέτε για μετακαπιταλισμούς, τεχνοφεουδαρχίες, ολιγάρχες και πράσινα άλογα. Παραδεχθείτε ότι δεν θέλετε να μιλήσετε για σοσιαλισμό επειδή δεν θέλετε να τα βάλετε με τον καπιταλισμό τον οποίο εξυπηρετείτε ως αριστερό του ανάχωμα.

Η ανάλυση του ΜέΡΑ25 για την σημερινή συγκυρία είναι καθαρά μαρξιστική, προσαρμοσμένη στο σήμερα αλλά χωρίς να αναμασάει τις «αλήθειες» του παρελθόντος. Όσο για τον μεγάλο μας στόχο, και τον μεγάλο μας φόβο, παραπέμπουμε στην Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ οραματιζόταν έναν απελευθερωτικό, λυτρωτικό σοσιαλισμό. Είναι και το δικό μας όραμα. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε κι ένα μεγάλο φόβο: ότι μετά τον καπιταλισμό θα επικρατήσει όχι ο σοσιαλισμός αλλά η βαρβαρότητα. Είναι κι ο δικός μας φόβος, τον οποίο βλέπουμε να παίρνει, μπροστά στα μάτια μας, σάρκα και οστά: ένας βάρβαρος μετακαπιταλισμός που παίρνει τη μορφή μιας ψηφιακής φεουδαρχίας (της τεχνοφεουδαρχίας). Όχι μόνο δεν είναι πράσινα άλογα τα περί μετακαπιταλισμού και τεχνοφεουδαρχίας αλλά, αντίθετα, είναι η μόνη ανάλυση που μπορεί να βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όραμα που χρωστάμε στην Ρόζα.

55. Ναι, αλλά στο ΜέΡΑ25 έχετε πέσει θύματα των πράσινων αλόγων (της πράσινης μετάβασης) που προσφέρει νέο πεδίο δόξας στους ολιγάρχες την ώρα που αποπροσανατολίζει την νεολαία από τον αγώνα εναντίον του κεφαλαίου.

Δεν έχουμε αυταπάτες στο ΜέΡΑ25. Ναι, πράγματι, τα επίσημα πράσινα κόμματα μετεξελίχθηκαν σε μέρος του προβλήματος, προσφέροντας με το αζημώτο νέες αγορές για την ολιγαρχία και το μεγάλο κεφάλαιο. Π.χ. το συγκυβερνόν της Γερμανίας που είναι καθαρά φιλοπόλεμο (από το 1999 στην Γιουγκοσλαβία έως και σήμερα), που δεν διστάζει να επιστρέψει ακόμα και στο λιγνίτη, που εναντιώνεται στους μετανάστες κλπ. Το ότι οδηγούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με αυτοκόλλητα εναντίον της πυρηνικής ενέργειας στο παρμπρίζ και ειδικό κάδο ανακύκλωσης στην κουζίνα τους απλώς τους κα-

θιστά γελοίους. Από την άλλη, δεν τρέφουμε ούτε την αυταπάτη ότι η κλιματική καταστροφή μπορεί να περιμένει τον σοσιαλισμό να την σταματήσει. Ο αγώνας υπέρ των λαών και της Φύσης είναι ένας και περνά μέσα από τον συνδυασμό ταξικής πάλης και ολικής αντίθεσης στα ορυκτά καύσιμα.

56. Ποιοι άλλοι είναι στο ΜέΡΑ25 εκτός του Βαρουφάκη;

Επτά χιλιάδες Έλληνες πολίτες που δεν σκύβουν το κεφάλι, επτά βουλεύτριες/ές που τιμούν τους ψηφοφόρους που μας έβαλαν στη Βουλή, και άλλες 123 χιλιάδες Ευρωπαίοι που ανήκουν στο DiEM25, το πανευρωπαϊκό κίνημα του οποίου τμήμα είναι το ΜέΡΑ25.

57. Υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις από το κόμμα σας, με δημόσιες καταγγελίες για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και μεθόδους. Μήπως τελικά είστε και εσείς ένα ακόμα κόμμα όπως όλα τα άλλα;

Αποχωρούν εκείνοι/ες που κατάλαβαν:

- ▶ ότι «το ΜέΡΑ25 δεν κάνει για καριέρα»
- ▶ ότι τι το εννοούσαμε πραγματικά όταν λέγαμε «Για τους Ανθρώπους, Όχι για τα Αξιώματα!»
- ▶ ότι το ΜέΡΑ25 δεν θα τα βρει ποτέ με την ολιγαρχία και, συνεπώς, δεν θα έχει ποτέ την ανοχή του μιντιακού συστήματος

Παράλληλα, όμως, έρχονται μαζί μας πολύ περισσότερες/οι, αγνά στελέχη και μέλη με ήθος και ικανότητες που μέρα-με-τη-μέρα καταλαβαίνουν ότι στο ΜέΡΑ25 εννοούμε αυτά που λέμε και λέμε μόνο εκείνα που εννοούμε – δηλαδή, επειδή το ΜέΡΑ25 δεν είναι κόμμα σαν τα άλλα.

58. Τι απαντάτε στις επικρίσεις που δεχτήκατε από την πρώην βουλεύτριά σας και Αδάμου για αυταρχικές συμπεριφορές στο εσωτερικό του κόμματός σας;

Τίποτα πέραν της υπενθύμισης ότι, ενώ εξελέγη στα ψηφοδέλτια μας για να βάλουμε το

ΟΧΙ στη Βουλή, προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία εκείνων που πρωτοστάτησαν για το ΝΑΙ – κάτι που αποδεικνύει ότι, ουσιαστικά, δεν ήταν ποτέ ΜέΡΑ25.

59. Τι απαντάτε στις επικρίσεις που δεχτήκατε από την έτερη πρώην βουλεύτριά σας και Αδαμοπούλου για σεξιστικές συμπεριφορές στο εσωτερικό του κόμματός σας;

Αν τις καταγγελίες αυτές τις είχε κάνει όσο ήταν στο κόμμα που την ανέδειξε και στήριξε, θα είχαμε χάσει τον ύπνο μας και θα κάναμε τα πάντα να ψάξουμε το θέμα. Δεδομένου ότι τις έκανε αφού τα βρήκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει πει το παραμικρό στα όργανά μας πριν, δηλώνουμε αδιαφορία και ανακούφιση.

60. Και οι διαγραφές που κάνετε; Δεν αντέχετε την εσωτερική κριτική, την διαφωνία;

Ζούμε για την εσωτερική κριτική και τη διαφωνία. Άλλα διαγράφουμε όσες/ους συμπεριφέρονται αντιδεοντολογικά ή διακινούν απόψεις που δεν συνάδουν με τις αξίες του ΜέΡΑ25.

Πράγματι, διαγράφαμε άτομα των οποίων η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε πολιτισμένο κόμμα εντός του οποίου όλες και όλοι πρέπει να νιώθουν συναισθηματικά, ηθικά και σωματικά ασφαλείς. Διαγράφαμε και άτομα που εξέφρασαν θέσεις που το ΜέΡΑ25 δεν ανέχεται. Π.χ. κατά την πανδημία, διαγράφαμε τόσο φανατικούς αντιεμβολιαστές (που δαιμονοποιούσαν το εμβόλιο και αρνούνταν ακόμα και την ύπαρξη του Covid-19) όσο και φανατικούς εμβολιαστές (που δαιμονοποιούσαν τους μη εμβολιασμένους). Είμαστε περήφανοι για κάθε μία από αυτές τις απομακρύνσεις που αποδεικνύουν ότι, στον αγώνα για την οικοδόμηση ενός καλού κ αγαθού ΜέΡΑ25, δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος.

61. Η ψήφος στα μικρότερα κόμματα, δεν είναι χαμένη ψήφος;

Όχι. Η είσοδος και μόνο στη Βουλή του ΜέΡΑ25 ανεβάζει τον πήχυ αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος. Καθώς η αυτοδυναμία διευκολύνει την εφαρμογή ολιγαρχικών, αυταρχικών και αντι-λαϊκών πολιτικών, όσο πιο δυνατό το

ΜέΡΑ25 στη Βουλή τόσο πιο δύσκολο το έργο των εκπροσώπων της ολιγαρχίας στη Βουλή.
Να γιατί μόνο χαμένη δεν είναι μια ψήφος στο ΜέΡΑ25.

62. Γιατί να ψηφίσουν ένα μικρό, σχετικά νέο κόμμα αντί για ένα Κόμμα Εξουσίας;

Αν ήταν έτσι όλοι θα έπρεπε να ψηφίζουμε ακόμα Ένωση Κέντρου ή ΕΡΕ! Χαμένη είναι μόνον η ψήφος που χαρίζεται-χαραμίζεται στο δικομματισμό της ολιγαρχίας!

Αν επικρατούσε η λογική ότι η ψήφος σε μικρό κόμμα είναι χαμένη ούτε το ΠΑΣΟΚ θα είχε μπει το 1974 στη Βουλή, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε υπάρξει, ούτε το ΚΚΕ θα επιβίωνε. Τίποτα δεν θα ενίσχυε την ολιγαρχία και την συντήρηση περισσότερο από αυτή τη λογική της χαμένης ψήφου στα μικρά κόμματα.

63. Αν αύριο γινόσασταν κυβέρνηση ποιες θα ήταν οι προτεραιότητές σας για το πρώτο 3μηνο της διακυβέρνησής σας;

Οι κύριες κυβερνητικές προτεραιότητές του ΜέΡΑ25 συνοψίζονται σε 7+1 Τομές:

Οι 7+1 ΤΟΜΕΣ του ΜέΡΑ25

Τομή 1η - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ:

Άμεση Κατάργηση Χρηματιστήριου Ενέργειας με άμεση εισαγωγή διαφορετικών πλαφόν χονδρικής ανάλογα με το μέσο κόστος παραγωγής της κάθε μονάδας παραγωγής. **Μεσοπρόθεσμα: Κοινωνικοποίηση ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και επανασύσταση Ενιαίας ΔΕΗ ως παραγωγό, μεταφορέα και πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος υπό το έλεγχο Διαβουλευτικών Συμβουλίων**

Τομή 2η - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΦΠΑ & ΦΟΡΟΙ:

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή του Κατώτατου Μισθού με αναδρομική ισχύ από τις αρχές του 2021. **Μείωση συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 15%, από 13% σε 6% και για λιπάσματα, βιβλία και πολιτιστικά αγαθά 6% σε 0%. Μείωση φορολογικού συντελεστή μικρών επιχειρήσεων στο 10%, μεσαίων στο 20% αλλά και αύξηση για τις μεγάλες στο 30%. Κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρων για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Κούρεμα χρεών & δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων**

Τομή 3η - ΣΤΕΓΗ:

Άμεση κατάργηση «Ηρακλή». Προστασία πρώτης κατοικίας & μικρομεσαίων επιχειρήσεων από δημόσιο φορέα κόκκινων δανείων («Οδυσσέας»). Ιδρυση Οργανισμού Κοινωνικής Στέγης, που δεν θα δανείζει ούτε θα πουλάει σπίτια αλλά θα παρέχει άρτιες, ανθρώπινες και οικολογικά δομημένες κοινωνικές κατοικίες σε νέες/ους και στα λαϊκά στρώματα.

Τομή 4η - ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Καμία εξόρυξη, κανένας αγωγός, όλα τα ορυκτά καύσιμα να παραμείνουν στα έγκατα της γης. Παράλληλα, τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα: Κάθε Στέγη Ένα Φωτοβολταϊκό | Όλες οι Νέες Ανεμογεννήτριες στη Θάλασσα | Η Ελλάδα το Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής & Διανομής Πράσινου Υδρογόνου.

Τομή 5η - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Ούτε κρατισμός-κομματισμός, ούτε ιδιωτικοποίηση. Ο σχεδιασμός και έλεγχος της δημόσιας παιδείας, υγείας και ενημέρωσης στα χέρια Συμβουλίων Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών και η διοίκησή τους στα χέρια των εργαζόμενων σε αυτά.

Τομή 6η - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

ΑΑΔΕ, ΕΛΣΤΑΤ, Υπερταμείο, ΤΧΣ περνούν στο ελληνικό κράτος (από την τρόικα) και κοινωνικοποιούνται μέσω: (A) Λογοδοσίας σε Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών, και (B) Ορισμού διοικήσεων από τη νέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τομή 7η - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & START UPS:

Ένταξη Υπερταμείου, ΤΑΙΠΕΔ, ΤΧΣ κλπ στην νέα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΑ και δημιουργία του Συστήματος Δημοσιονομικών Συναλλαγών «Δήμητρα»

+1 Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Εξωτερική Πολιτική

► Πρόσκληση σε Διεθνή Περιφερειακή Συνδιάσκεψη σε Όλες τις Μεσογειακές Χώρες

- ▶ Κατάργηση ορμητηρίων του στρατού, ναυτικού και αεροπορίας των ΗΠΑ (
- ▶ Απόσυρση από τον Μιλιταριστικό-Εξορυκτικό Άξονα Ισραήλ-Κύπρος-Αίγυπτος-Εμιράτα
- ▶ Διεθνής Εκστρατεία για Νέο Κίνημα Αδεσμευτών
- ▶ Είμαστε στο πλευρό των ΛΟΑΤΚΙ
- ▶ Δεσμευόμαστε στην άμεση κατάργηση όλων των εξορύξεων, αγκαλιάζουμε την ανανεώσιμη ενέργεια και τις αποκεντρωμένες ενεργειακές κοινότητες, και καλούμε σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την κλιματική καταστροφή.

64. Τι διαφορετικό κομίζετε σε σχέση με τις άλλες προοδευτικές παρατάξεις;

Δηλαδή ποιες; Το ΠΑΣΟΚ που μας έβαλε στην φυλακή χρέους; Ή τον ΣΥΡΙΖΑ που νομιμοποίησε με τη βούλα της «Αριστεράς» το θατσερικό ρήτορι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική στις στυγνές πολιτικές λιτότητας και λεηλασίας των πολλών;

65. Με το ΚΚΕ γιατί δεν τα βρίσκετε;

Το ΚΚΕ το σεβόμαστε ως το μοναδικό άλλο αντισυστημικό κόμμα στη Βουλή – και, βέβαια, για την ιστορία του. Δυστυχώς, εκείνοι μας δαιμονοποιούν ως συστημικούς («ανάχωμα του συστήματος» μας αποκαλούν), ίσως επειδή εμείς:

- ▶ Δεσμευόμαστε σε μια μετακαπιταλιστική-σοσιαλιστική κοινωνία όπου κανείς δεν θα έχει στο σβέρκο του ούτε τον εργοδότη-ολιγάρχη-καπιταλιστή αλλά ούτε και τον κομισάριο-γραφειοκράτη-κρατιστή.
- ▶ Στηρίζουμε κινήματα χωρίς να τα χειραγωγούμε
- ▶ Εναντιωνόμαστε στη λογική της ναρκο-ποινικοποίησης που είναι το μέγιστο δώρο στους ναρκο-έμπορους

66. Αφήστε τα αυτά: Είστε κι εσείς ανάχωμα του συστήματος.

Αν το πείτε αυτό στους εκπροσώπους του συστήματος (ότι δηλαδή το ΜέΡΑ25 είναι ανάχωμά τους) θα σκάσουν στα γέλια! Ξέρουν καλά ότι το ΜέΡΑ25 είναι επικίνδυνα (για αυτούς) αδιάφθορο, ριζοσπαστικό και γεμάτο ιδέες για το πως θα ανατραπεί και τι θα αντικαταστήσει το εκμεταλλευτικό τους σύστημα (όπως και να το ονομάσουμε: υπερ-καπιταλιστικό, τεχνοφεουδαρχικό κλπ).

67. Η περιχαράκωση στο «όχι σε όλα» δεν είναι η εύκολη λύση, που εν τέλει αποτελεί βούτυρο στο ψωμί της Ν.Δ.;

Πράγματι, η περιχαράκωση σ' ένα «όχι σε όλα» είναι αδιέξοδη. Για αυτό ακριβώς το ΜέΡΑ25 είναι τέτοια απειλή για την ολιγαρχία: Επειδή δεν λέμε, απλά, ΟΧΙ.

Αντίθετα, καταθέτουμε προτάσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα, αύριο το πρωί (ακόμα κι εντός του σημερινού σαθρού ολιγαρχικού συστήματος) για να ανακουφιστούν οι πολλοί και να πάει μπροστά η κοινωνία. Έτσι ξεμπροστιάζουμε τους κυβερνώντες καταδεικνύοντας ότι δεν κάνουν υπέρ των μικρομεσαίων ούτε καν αυτά που θα μπορούσαν εντός του εκμεταλλευτικού, ολιγαρχικού συστήματός τους.



XI.

Συνεργασίες «Προοδευτική Διακυβέρνηση»

68. Το «ΜέΡΑ25» θα στήριζε μία «προοδευτική κυβέρνηση;

Ναι, και με ενθουσιασμό – χωρίς όμως τα εισαγωγικά στον επιθετικό προσδιορισμό «προοδευτική»! Κάτι που, δεδομένων των σημερινών κοινοβουλευτικών κομματικών συσχετισμών φαίνεται αδύνατον.

69. Ζητάτε να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά να έρθει τι;

Η προγραμματική ρήξη με την ολιγαρχία (εσωτερικού & εξωτερικού).

70. Αν μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης και καλέσει το ΜέΡΑ25 να συζητήσετε για τους όρους υπό τους οποίους το ΜέΡΑ25 θα έδινε ψήφο είτε εμπιστοσύνης είτε ψήφο ανοχής σε μια «προοδευτική κυβέρνηση» με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε;

Μετά τις εκλογές θα είναι αργά. Αν μας καλέσουν να συζητήσουμε πριν τις εκλογές, με χαρά θα προσέλθουμε.

Προοδευτική κυβέρνηση απαιτεί σοβαρό, κοινό προοδευτικό πρόγραμμα. Ως γνωστόν, σοβαρή προγραμματική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές εντός του τριήμερου που προβλέπει το Σύνταγμα. Το μόνο που μπορείς να καταλήξεις εντός 3 ημερών είναι η μοιρασία των υπουργείων. Έχοντας κάνει παντιέρα μας το σύνθημα ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ, το ΜέΡΑ25 δεν μπορεί να συμμετάσχει σ'ένα τέτοιο αλισβερίσι.

Οπότε, η απάντησή μας είναι κρυστάλλινα καθαρή: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρεται για συγκυβέρνηση, θα πρέπει να μας πουν που διαφωνούν με τις 7+1 τομές του ΜέΡΑ25, να αντιπροτείνουν, να δουλέψουμε σκληρά πάνω σε κοινό πρόγραμμα ρήξης με την ολιγαρχία. ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ! Μετά την κάλπη κανένα σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να σφυρηλατηθεί, οπότε να μην περιμένουν από εμάς ούτε καν ψήφο ανοχής.

Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου του ΜέΡΑ25, τα μέλη μας αποφάσισαν την εξής διαδικασία:

- ▶ Προσκαλούμε όλα τα αντι-δεξιά κόμματα σε προεκλογικό διάλογο στη βάση των 7+1 Τομών που προτείνει το ΜέΡΑ25 (βλ. ερώτηση 63 πιο πάνω) και βέβαια όποιων άλλων σημείων θέλουν να θέσουν υπ' όψη μας
- ▶ Στο τέλος ενός τέτοιου προεκλογικού διαλόγου, όποια πρόταση μας καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για ελάχιστο κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα, εμείς θα το θέσουμε στην κρίση των μελών μας πανευρωπαϊκά κι η επυμηγορία των μελών μας θα είναι δεσμευτική για ολόκληρη την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα.
- ▶ Δεσμευόμαστε ότι, διαφορετικά, το ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να παράσχει ψήφο ούτε ανοχής ούτε βέβαια εμπιστοσύνης σε καμία κυβέρνηση.

71. Ποιο βασικό όρο θα θέτατε σε μια τέτοια συζήτηση, προκειμένου να συνεργαστείτε;

Την ρήξη με την ολιγαρχία (εσωτερικού και εξωτερικού), που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε... «αυταπάτες».

72. Μα δεν προέχει η ανατροπή της «Μητσοτάκης ΑΕ»;

Προέχει, αλλά υπάρχει και το μετά.

Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, τί θα κάνουμε;

► Τα στραβά μάτια στη λεηλασία του κόσμου μέσω του Χρηματιστήριου Ενέργειας από τους γνωστούς 4 ολιγάρχες; Την πάπια όταν ο κόσμος απαιτεί επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ; Θα ανεχόμαστε τον «Ηρακλή» που ρευστοποιεί τα ακίνητα των μικρομεσαίων και βγάζει το παραδάκι στα Κέιμαν Άιλαντς; Θα αφήσουμε τον ΦΠΑ στο 24% και τις προπληρωμές φόρου να σπέρνουν τον τρόμο; Την Αττική Οδό και όλα τα δημόσια έργα στην ΤΕΡΝΑ και ΣΙΑ; Θα αφήνουμε τον κ. Λάτση να οικοπεδοποιεί το Ελληνικό και τον κ. Βαρδινογιάννη να πλουτίζουν από την νέα πετρελαική κρίση; Την Αλεξανδρούπολη να είναι ορμητήριο του Αμερικανικού στρατού;

► Ή την ρήξη με ολιγαρχία/τρόικα που το ΜέΡΑ25 πρεσβεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί «αυταπάτη»;

Εμείς λέμε να πάμε για την ολιγαρχία, το μεγάλο κεφάλαιο και την τρόικα. Εσύ τι λές;

73. Αναφέρεστε συχνά και κάνετε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, μήπως όμως δεν είναι η ώρα για εμφύλιους στην Αριστερά;

Δεν είναι εμφύλιος η σύγκρουση για το αν:

- ▶ το «Ελληνικό» έπρεπε να πάει στον Λάτση
- ▶ τα 14 αεροδρόμια έπρεπε να πάνε στη Fraport
- ▶ το Χρηματιστήριο Ενέργειας πρέπει να καταργηθεί
- ▶ η ΔΕΗ, τα ΜΜΕ, οι αυτοκινητόδρομοι, τα δίκτυα κλπ θα κοινωνικοποιηθούν
- ▶ οι εξορύξεις έπρεπε να μην έχουν συμφω-

νηθεί

► οι συμφωνίες με το Ισραήλ πρέπει να ακυρωθούν κλπ κλπ

Είναι σύγκρουση μεταξύ κόμματος που χαριεύεται με την ολιγαρχία και κόμματος που τα βάζει με την ολιγαρχία!

74. Δηλαδή αν δεν έρθουν να σας μιλήσουν προ των εκλογών, τότε να μην περιμένουμε καμία προοπτική συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ;

Ήδη συνεργαζόμαστε παντού με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ (στους χώρους δουλειάς, στα κινήματα, στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στους αγρούς και στις γειτονιές). Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε εργαζόμενες/οι προς ένα πλαίσιο λαϊκής συστράτευσης με όλες και όλους που ονειρεύονται κάποια μελλοντική κυβέρνηση αυθεντικής ρήξης – όχι σε άλλη μια κυβέρνηση με προοδευτική προβιά που τα «βρίσκει» με τους λύκους της ολιγαρχίας.

75. Ακόμα κι έτσι να είναι δεν είναι καλύτερα να εφαρμόζει τα Μνημόνια, χωρίς όμως αστυνομοκρατία, με κοινωνικά επιδόματα κλπ, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΜέΡΑ25, από το να τα εφαρμόζει μια αυταρχική, ακροδεξιά κυβέρνηση ΝΔ-ΛΑΟΣ/Ελληνικής Λύσης;

Το μεγαλύτερο δώρο στη Δεξιά, ιδίως στους φασίστες, είναι μια «προοδευτική» κυβέρνηση με «αριστερό» προφίλ η οποία φορτώνει στο λαό, για πάρτη της ολιγαρχίας εξωτερικού και εσωτερικού, τις πολιτικές λιτότητας, λεηλασίας και εξάρτησης. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να γλυτώσουμε από την αστυνομοκρατία και άλλες ακρότητες όμως μεσοπρόθεσμα ο φασισμός θα θεριέψει και η Δεξιά θα επιστρέψει δριμύτερη. Τίποτα δεν θα ενισχύσει το σύ-

μπλεγμα ολιγαρχίας-νεοφιλελευθερισμού-φασισμού από το θέαμα μιας τέτοιας κυβερνώσας ψευτο-Αριστεράς.

76. Δηλαδή συνεργασίες με άλλους σχηματισμούς και κόμματα δεν θα κάνετε;

Κάνουμε, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, τα πάντα για να κάνουμε συνεργασίες.

Κανείς μας δεν έχει το μονοπώλιο της αλήθειας. Το ΜέΡΑ25 εργάζεται σταθερά προς την κατεύθυνση οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με σχηματισμούς και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα έτσι ώστε, στη βάση καθαρών προγραμματικών συμφωνιών, να ενταχθούν εκπρόσωποί τους - ως συνεργαζόμενοι - στα ψηφοδέλτια του ΜέΡΑ25. Γνωρίζουν ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να τους απορροφήσουμε και ότι μας κινητοποιεί μια ειλικρινής ανάγκη για συνεργασία χωρίς καπελώματα ή ηγεμονίες.

77. Το ερώτημα όμως παραμένει: Αν από εσάς εξαρτάται η «κυβερνησιμότητα» της χώρας, δεν θα κάνετε το καθήκον σας ώστε να προκύψει κυβέρνηση;

Η έννοια της «κυβερνησιμότητας» είναι βαθιά αντιδραστική. Θεωρεί ότι μια κάποια κυβέρνηση είναι πάντα κάτι καλύτερο από την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Διαφωνούμε κάθετα: Προτιμούμε μια περίοδο που το κράτος λειτουργεί με υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν μπορεί να περάσει τα νομοσχέδια της ολιγαρχίας από τη Βουλή παρά μια κυβέρνηση είτε ακρο-κεντρώα είτε ψευτο-προοδευτική που τα περνά! Κι αν τα ακρο-κεντρώα και ψευτο-προοδευτικά κόμματα κόπτονται τόσο πολύ να σχηματιστεί κυβέρνηση, ας συνασπιστούν (όπως έκαναν τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015 για να περάσουν το 3ο Μνημόνιο) να την σχηματίσουν!

Βάλε λίγη Ρεαλιστική Ανυπακοή στο κινητό σου!



Μαυρομματαίων 15
10434 Αθήνα
+30 210 3810671
info@mera25.gr

- www.mera25.gr
- [@mera25_gr](https://twitter.com/mera25_gr)
- [mera25.gr](https://facebook.com/mera25.gr)
- [mera25_official](https://instagram.com/mera25_official)
- ΜέΡΑ25
- #mera25greece

Ακούμε, διαδίδουμε!



www.radiomera.gr

Το ανυπάκουο ραδιόφωνο





mera25.gr

