



09-05-2022

## Ερώτηση

**Προς τον Υπουργό Υγείας**

**Θέμα: Υποβάθμιση των δομών υγείας Δωδεκανήσου**

Κύριε Υπουργέ,

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσονται τα πράγματα στον τομέα της Υγείας στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, που ανέδειξε τη θεμελιώδη αξία ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας, η κατάσταση των υγειονομικών δομών στα Δωδεκάνησα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει.

Τα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας είναι γνωστά σε όλες τις κυβερνήσεις χωρίς όμως να επιλύονται. Μικρές υγειονομικές μονάδες με ελάχιστο και μη εξειδικευμένο προσωπικό, αναγκάζουν τους ασθενείς να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα νησιά, κυρίως τη Ρόδο για να λάβουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Όπως όλοι γνωρίζουν, και με τις καλύτερες των συνθηκών, το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Με την πραγματικότητα να απέχει πολύ από το ιδανικό, η κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες των Δωδεκανήσων είναι απελπιστική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το νοσοκομείο της Κω είναι πλήρως υποστελεχωμένο, με έλλειμμα σε βασικές ειδικότητες όπως του Παθολόγου, καθιστώντας το ουσιαστικά ανενεργό με τους πολίτες ακάλυπτους υγειονομικά. Η έλλειψη προσωπικού είναι τόσο μεγάλη που πριν τρεις ημέρες, στις 6 Μαΐου, ο Δήμος της Κω διοργάνωσε Παγκωακό Συλλαλητήριο για την ενίσχυση των δομών υγείας του νησιού, στο οποίο συμμετείχαν ανεξαιρέτως όλες οι πολιτικές παρατάξεις.

Η λύση που δήθεν δίνουν οι αρχές είναι η μετάβαση στο Νοσοκομείο της Ρόδου, με την κατάσταση όμως και αυτού της μονάδας να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτή της Κω, με τις ελλείψεις στο απαραίτητο προσωπικό, σε υποδομές και ιατρικά μηχανήματα να

αποτελούν τον κανόνα. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι καταγγελίες για την τραγική κατάσταση των συνθηκών υγιεινής στο χώρο του νοσοκομείου, με ...περιστέρια στους χώρους των θαλάμων να τρώνε από τα πιάτα των ασθενών... Με αυτά τα δεδομένα, η μόνη λύση για τους κατοίκους των νησιών αυτών είναι να απευθυνθούν σε ιδιώτες ιατρούς και νοσηλεύτρια, ή να μετακινηθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, αυξάνοντας κατακόρυφα τα έξοδα για υπηρεσίες που το κράτος θα έπρεπε, όπως υποχρεούται συνταγματικά, να παρέχει δωρεάν σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Δημιουργούνται με την πολιτική αυτή πολίτες πολλών ταχυτήτων, με αυτούς των άκρως ευαίσθητων νησιωτικών και δη, ακριτικών, περιοχών να βρίσκονται στη μειονεκτικότερη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως γνωρίζετε, η εν λόγω περιοχή είναι άκρως τουριστική με τον πληθυσμό που φιλοξενεί κατά την τουριστική περίοδο να πενταπλασιάζεται, αφήνοντας εκτός ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μεγάλο αριθμό πολιτών και τουριστών, εκθέτοντας παράλληλα και τη χώρα διεθνώς.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο Υπουργός:

1. Είστε ενήμερος για την τραγική κατάσταση των νοσοκομείων στα Δωδεκάνησα;
2. Σκοπεύετε να ενισχύσετε τις δομές υγείας των Δωδεκανήσων και των υπόλοιπων ακριτικών περιοχών;
3. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να καλυφθούν τα κενά στις απαραίτητες, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ειδικότητες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού;
4. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να παρασχεθεί στα νοσοκομεία και τα Κ.Υ. της περιοχής ο απαραίτητος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας εξοπλισμός;

## **Οι ερωτώντες Βουλευτές**

Γιάνης Βαρουφάκης

Μαρία Απατζίδη

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα