



---

# Τα 7 ένοχα ψέματα της «Μητσοτάκης ΑΕ» για το νέο ασφαλιστικό σύστημα – και η πρόταση του ΜΕΡΑ25

**Το ΜΕΡΑ25 εξηγεί γιατί  
οι συντάξεις πρέπει  
να αποσυνδεθούν  
από τον τζόγο των  
χρηματιστηρίων  
– και προτείνει νέα  
αναπτυξιακή λύση υπέρ  
των πολλών**



# Ο διπλός στόχος της επιδρομής στις επικουρικές συντάξεις

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, η «Μητσοτάκης ΑΕ» καταφέρνει δύο πράγματα:

- ▶ Παραδίδοντας τις εισφορές των εργαζόμενων στα αρπακτικά για να τις παίξουν στα χρηματιστήρια, καθιστά την τρίτη γενιά έρμαια των αρπακτικών.
- ▶ Ταυτόχρονα, συνδέοντας τις λαϊκές συντάξεις με τα χρηματιστήρια, καθιστά το κράτος ακόμα πιο εξαρτημένο από τις χρηματαγορές που ελέγχει πλήρως η τρόικα.



## Ατομικός κουμπαράς

### Λέει η «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Για κάθε ασφαλισμένο δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, κουμπαράς, στον οποίο τοποθετούνται και επενδύονται οι καταβληθείσες εισφορές. Αντί, δηλαδή, οι εισφορές των εργαζομένων να χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, αποταμιεύονται με στόχο να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις των ιδίων.»

### Η αλήθεια:

Δεν υπάρχει κανένας «ατομικός κουμπαράς». Στον «κουμπαρά» βάζεις τα δικά σου τα λεφτά και, μετά από κάποια χρόνια, τον ανοίγεις και τα βρίσκεις ανεξάρτητα του τι περιέχουν οι κουμπαράδες των άλλων. Αντίθετα, στο ασφαλιστικό σύστημα, τόσο στο προηγούμενο όσο και το νέο, οι ατομικοί λογαριασμοί όλων των ασφαλισμένων («οι κουμπαράδες») αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι **ένας** συλλογικός κουμπαράς! Όπως, π.χ., μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί τις τωρινές εισφορές των οδηγών ΙΧ για να αποζημιώσουν εκείνους που τράκαραν σήμερα, ακριβώς έτσι και το ασφαλιστικό σύστημα (παλιό και νέο) πληρώνουν τις συντάξεις σήμερα από τις τωρινές εισφορές των εργαζομένων. Αυτό ίσχυε ως σήμερα, το ίδιο θα ισχύει και με τον νέο νόμο.

### Τι άλλαξε;

Το μόνο που αλλάζει είναι ότι, πλέον, δεν θα εξασφαλίζεται πως η σύνταξη των επόμενων συνταξιούχων θα είναι ένα ελάχιστο ποσοστό του τελευταίου τους μισθού. Άρα, το μόνο που αλλάζει είναι η **κατάργηση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων και η αποσύνδεση του τελικού μισθού από τη σύνταξη**. Αυτή είναι η πρώτη επίπτωση του νέου ασφαλιστικού συστήματος, που επιχειρεί να συγκαλύψει η «Μητσοτάκης ΑΕ».



## Εγγύηση μη αρνητικών αποδόσεων

### Υπόσχεται η «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Εγγύηση του Δημοσίου περί μη αρνητικών αποδόσεων». Δηλαδή, το νέο ασφαλιστικό σύστημα εγγυάται -δήθεν- ότι ο συνταξιούχος θα λάβει, κατ' ελάχιστον, επικουρική σύνταξη υπολογισμένη στη βάση της αξίας των εισφορών που έχει καταβάλει «σε πραγματικούς όρους».

### Η αλήθεια:

Οι «πραγματικοί όροι» που χρησιμοποιεί η «Μητσοτάκης ΑΕ» είναι όρος που χρησιμοποιούν για να κρύψουν πως, στην πραγματικότητα, οι συνταξιούχοι μπορεί να μην πάρουν πίσω, ως σύνταξη, ούτε καν την πραγματική αξία του συνόλου των εισφορών τους.

### Η ασάφεια (πίσω από το ψέμα):

Ο νόμος δεν εξηγεί, επίτηδες, τί εννοεί με την φράση «σε πραγματικούς όρους». Δύο πράγματα μπορεί να υπονοεί. Ότι η ελάχιστη σύνταξη θα υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των εισφορών είτε τοκισμένες είτε αναπροσαρμοσμένες στον πληθωρισμό. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, θα «κλέψουν» μέρος της αξίας των εισφορών των συνταξιούχων. Γιατί; Αν τοκίσουν τις εισφορές, θα το κάνουν στη βάση του πολύ χαμηλού επίσημου επιτοκίου που κανένας εργαζόμενος δεν έχει στη διάθεσή του πριν βγει στη σύνταξη. Αν προσθέσουν τον πληθωρισμό, θα υπολογίσουν στη βάση του πολύ χαμηλού επίσημου πληθωρισμού (όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις των βασικών αγαθών). Και στις δύο περιπτώσεις η «εγγύηση με απωλειών» που υπόσχεται η «Μητσοτάκης ΑΕ» είναι κάλπικη.

Κατά συνέπεια, το νέο σύστημα όχι μόνο δεν εγγυάται ότι οι συντάξεις δεν θα πέσουν κάτω από ένα ποσοστό του τελικού μισθού αλλά ούτε και καν ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αξία που συνεισέφεραν από τον μισθό τους όσο εργάζονταν. Κι αυτό επειδή το κράτος της νέας ολιγαρχίας θα χρησιμοποιήσει στον υπολογισμό των συντάξεων είτε τα ταξικά επιτόκια (που ωφελούν τους πάμπλουτους κι όχι τους μικρομεσαίους) είτε τον ταξικό πληθωρισμό (που είναι πολύ μεγαλύτερος για τους μισθωτούς απ' ό τι για τους ολιγάρχες).



## Διαφάνεια

### Λέει η «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Ο νέος νόμος καθιερώνει την διαφάνεια στην διαχείριση των συντάξεων από το νέο φορέα. Οι κανόνες διαφάνειας εκτείνονται από τον τρόπο επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου ... μέχρι την παροχή δυνατότητας... σε όλους τους ασφαλισμένους να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τις συσσωρευμένες εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεών τους από τον υπολογιστή ή το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.»

### Η αλήθεια:

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα θα επιλέγει, με πλήρη αδιαφάνεια, ο υπουργός από κατάλογο που συντάσσουν οι διορισμένοι από τον Υπουργό! Ναι, πράγματι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βλέπουν μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή τι ποσό προβλέπεται σήμερα ότι θα πάρουν όταν θα βγουν στη σύνταξη. Αυτό, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν είναι «διαφάνεια» όταν δεν γνωρίζουν ποιοι και πως διαχειρίζονται τα χρήματά τους!

**Πραγματική διαφάνεια είναι να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι και οι ασφαλισμένες πού έχουν τοποθετηθεί τα λεφτά τους. Να μπορούν να ξέρουν από ποιόν τοποθετούνται, ποιοί κερδίζουν από τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο «κουμπαράς» τους.**

Τολμάει ακόμη η κυβέρνηση να μιλήσει για «υποστήριξη και καθοδήγηση των ασφαλισμένων για την επιλογή του κατάλληλου, του πιο ταιριαστού σε αυτούς «επενδυτικού προφίλ» - λες και οι βιοπαλαιστές να είναι «επενδυτές».

**Οι βιοπαλαιστές, δεν είναι επενδυτές!** Βιοπαλαιστές είναι, στους οποίους η αδιάστακτη «Μητσοτάκης ΑΕ» επιβάλλει να παραδίνουν -και μάλιστα εν λευκώ- τις εισφορές τους σε επαγγελματίες κερδοσκόπους για να τις τζογάρουν.



## Συνετές επενδύσεις

### Λέει ο νόμος της «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές και το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, παραμένει σε κάθε περίπτωση σε συνετά επίπεδα».

### Η αλήθεια:

Όταν λένε ότι οι εισφορές των εργαζόμενων θα τσογάρονται «πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές» εννοούν ότι δεν θα αγοράζουν μόνο μετοχές στο -έστω και με κάποιο τρόπο ρυθμιζόμενο- Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά θα μπορούν να αγοράζουν τα πιο επικίνδυνα τοξικά απόβλητα των χρηματαγορών – σαν εκείνα που τίναξαν στον αέρα τις χρηματαγορές το 2008, με αποτέλεσμα τα δικά μας Μνημόνια, την «Χρεοδουλοπαροικία η Ελλάς». Για να διασκεδάσουν την αγωνία των βιοπαλαιστών προσθέτουν την διαβεβαίωση ότι αυτές οι αγορές θα γίνονται «σε συνετά επίπεδα». Και ποιος ορίζει τα συνετά επίπεδα; Οι ίδιοι οι τζογαδόροι στους οποίους θα δίνονται οι εισφορές να τις τζογάρουν! Θέλουν να ξεχάσουμε ότι κι η Lehman Brothers, η τράπεζα που πτώχευσε αγοράζοντας τέτοια απόβλητα, στις μηνιαίες αναφορές της ισχυριζόταν ότι αγόραζε τοξικά σε «συνετά επίπεδα»!

Περιληπτικά, η «Μητσοτάκης ΑΕ» παραδίδει τις εισφορές, και τις μελλοντικές συντάξεις, στη «σύνεση» των πιο αφρόνων τζογαδόρων – των ίδιων που γονάτισαν τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία στο πρόσφατο παρελθόν.



## Διαφοροποίηση κινδύνου



## Λέει η «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Ο λόγος που το νέο σύστημα δεν θα επεκταθεί και στην εθνική σύνταξη είναι για να «διαφοροποιηθεί» ο κίνδυνος. Η εθνική σύνταξη υπόκειται στο δημοσιονομικό κίνδυνο (δηλαδή στον κίνδυνο να χρεοκοπήσει το κράτος), η ανταποδοτική στο δημογραφικό (δηλαδή στον κίνδυνο να μεταναστεύσει η νέα γενιά), ενώ η νέα επικουρική στον κίνδυνο των αγορών. Με την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στην επικουρική ασφάλιση επιτυγχάνουμε τη διαφοροποίηση του κινδύνου, καθώς... **κάθε μέρος του συστήματος εκτίθεται σε διαφορετικούς κινδύνους οι οποίοι δεν έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους».**

## Τι σημαίνει υψηλή συσχέτιση μεταξύ κινδύνων;

Πάει η Κατερίνα που μένει στο Βόλο να ασφαλιστεί σε περίπτωση ατυχήματος, π.χ. αν σπάσει το πόδι της να αποζημιωθεί. Πάει κι Κώστας που μένει στην Κρήτη να ασφαλιστεί εναντίον του ίδιου κινδύνου. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν φοβάται (σωστά!) ότι αν σπάσει το πόδι της η Κατερίνα θα αυξηθεί η πιθανότητα να σπάσει το πόδι του ο Κώστας. Οι δύο κίνδυνοι, πράγματι, **δεν έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους**.

## Η γελοία υπόθεση της «Μητσοτάκης ΑΕ»:

Όπως – λένε – δεν αυξάνεται η πιθανότητα να σπάσει το πόδι του ο Κώστας όταν σπάσει το πόδι της η Κατερίνα, έτσι και με τους κινδύνους του νέου ασφαλιστικού συστήματος: ο κίνδυνος να χρεοκοπήσει το κράτος, ο κίνδυνος να μεταναστεύσει η νέα γενιά και ο κίνδυνος να πέσουν τα χρηματιστήρια **δεν έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους**. Σοβαρολογούν; Σε ποιόν πλανήτη ζουν από το 2010, τότε που ταυτόχρονα πτώχευσε το κράτος, μετανάστευσαν οι νέες κι οι νέοι, και κατέρρευσαν τα χρηματιστήρια;

## Η αλήθεια:

Στην πραγματικότητα, η πιθανότητα να βουλιάξει το κράτος, η πιθανότητα να φύγουν νέα παιδιά στο εξωτερικό (το brain drain που συνεχίζεται ακάθεκτο) και η πιθανότητα να βουλιάξει το Χρηματιστήριο έχουν υψηλότετη συσχέτιση μεταξύ τους.

## Ο πραγματικός στόχος

Το 5ο ψέμα της «Μητσοτάκης ΑΕ» (της δήθεν ανεξαρτησίας της χρεοκοπίας του κράτους από την μετανάστευση και την καταρράκωση των τιμών στο χρηματιστήριο) έχει συγκεκριμένο στόχο: Να εξηγήσει γιατί ξεκινούν με τις επικουρικές και επεκτείνουν το νέο σύστημα και στην κύρια, την εθνική, σύνταξη. Ισχυρίζονται ότι αφήνουν έξω την εθνική σύνταξη για να κρατούν «διαφοροποιημένο» τον κίνδυνο. Όπως είδαμε, αυτό το επιχείρημα δεν στέκει.



Τότε γιατί το κάνουν; Απλά, ξεκινάνε συνδέοντας μόνο την επικουρική με τον τζόγο με σκοπό να παραδώσουν στον τζόγο και την εθνική-κύρια σύνταξη λίγο-λίγο, σταδιακά. Π.χ. αυξάνοντας τις εισφορές για τις επικουρικές (με την υπόσχεση υψηλότερων επικουρικών) και μειώνοντας την εθνική-κύρια σύνταξη – έως ότου ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα να έχει περάσει στα αρπακτικά των αγορών.

**Το σύστημα παράδοσης των επικουρικών συντάξεων στον τζόγο είναι ο Δούρειος Ίππος. Η «Μητσοτάκης ΑΕ» σκοπεύει το σύστημα που εισάγει σήμερα να το επεκτείνει σταδιακά μέχρι να περιλάβει το σύνολο των συντάξεων.**



## Καθαρό όφελος για το κράτος

### Λέει η «Μητσοτάκης ΑΕ»:

«Το δημοσιονομικό κόστος, σε βάθος χρόνου, θα γίνει δημοσιονομικό όφελος. Κι αυτό επειδή, ενώ το ακαθάριστο κόστος είναι οπισθοβαρές, πολύ μικρό στην αρχή και αυξάνεται σταδιακά, το καθαρό κόστος, αν και πολύ μικρότερο σε απόλυτα μεγέθη, είναι εμπροσθοβαρές διότι καθώς η μεταρρύθμιση ωριμάζει και σωρεύονται σημαντικά κεφάλαια στο νέο ταμείο, τελικά το κόστος μηδενίζεται και αντιστρέφεται».

### Η αλήθεια:

Οι απώλειες για το δημόσιο ταμείο είναι πράγματι μεγάλες και πράγματι οπισθοβαρείς - δηλαδή, θα μεγαλώνουν με τον χρόνο καθώς, κάθε μέρα που περνά, οι εισφορές των νεότερων θα στέλνονται στα καζίνο των χρηματιστηρίων αφήνοντας έτσι τους φορολογούμενους να πληρώνουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων του προηγούμενου συστήματος. **Αυτό είναι το μόνο πράγμα που γνωρίζουμε με σιγουριά.** Πόσο αυτές οι απώλειες θα αναπληρωθούν από τα κέρδη του νέου συστήματος στα καζίνο των χρηματιστηρίων όχι μόνο δεν το γνωρίζουμε





αλλά και **δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε**. Οφέλη τα οποία μπορεί να έρθουν από το Χρηματιστήριο (ή να αποδεικτούν ζημιές) είναι ο ορισμός του «άγνωστου Χ» που κανένα μοντέλο δεν μπορεί να υπολογίσει.

**Δεν υπάρχει μοντέλο, το οποίο να μπορεί να υπολογίσει ποια θα είναι η πορεία των χρηματιστηρίων τα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν το ξέρει και δεν μπορεί να το ξέρει!**

Για αυτό το ΜΕΡΑ25 προειδοποιεί τόσο στη ΝΔ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ να πάψουν να μιλάνε για «αναλογιστικές μελέτες». **Αναλογιστική μελέτη**, η οποία να υπολογίζει επιστημονικά, την πορεία των χρηματιστηρίων για τα επόμενα τριάντα χρόνια, **απλώς είναι αδύνατη!**



## **Οι εισφορές θα γίνουν επενδύσεις στην ελληνική οικονομία**

### **Λέει η «Μητσοτάκης ΑΕ»:**

«Σημαντικό τμήμα των πόρων του νέου ταμείου πρόκειται να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Αυτές οι επενδύσεις συνεπάγονται αύξηση της παραγωγικότητας, του ΑΕΠ, των μισθών, της απασχόλησης και εν τέλει των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών.»

### **Η αλήθεια:**

Η «Μητσοτάκης ΑΕ» θέλει να μας πείσει ότι η οικονομία και το χρηματιστήριο είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι! Άλλο η οικονομία, άλλο το χρηματιστήριο. Αυτό μας έχει διδάξει η περίοδος 2008-2021, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως: Ζούμε στον καιρό της **πλήρους αποσύνδεσης της πραγματικής οικονομίας από τις χρηματαγορές**. Δεν υπάρχει πλέον καμία διασύνδεση μεταξύ τους! Από το 2008 και μετά, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας,



η τροφοδότηση (από τις κεντρικές τράπεζες) των χρηματαγορών με βουανά κρατικού χρήματος έστειλε στα ύψη τα χρηματιστήρια την ώρα που η πραγματική οικονομία παρέμενε καθηλωμένη στο βούρκο της κρίσης.

## **Το αναπάντητο ερώτημα:**

Η «Μητσοτάκης ΑΕ» αρνήθηκε επισταμένως να απαντήσει στο ΜέΡΑ25 αν οι εισφορές των ελλήνων συνταξιούχων θα «επενδύονται» μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο ή και σε ξένα. Αν πρόκειται για επενδύσεις μόνο στο απαξιωμένο ελληνικό χρηματιστήριο, σε ελληνικές εταιρείες και μετοχές, το νέο ταμείο καταδικάζεται σε υψηλούς κινδύνους και χαμηλότερες αποδόσεις. Αν όμως προβλέπεται και αγορά μετοχών σε ξένα χρηματιστήρια, τότε **η κυβερνητική επιχειρηματολογία αυτοαναιρείται, καθώς οι εισφορές θα φεύγουν στο εξωτερικό.**

**Το νέο ασφαλιστικό σύστημα είναι εξαρχής ναρκοθετημένο και θα στέκει επικίνδυνα μετέωρο. Στηρίζεται αποκλειστικά στην εγκληματική αυταπάτη, ότι η αύξηση των χρηματιστηρίων συνεπάγεται βελτίωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση.**



## Η «Μητσοτάκης ΑΕ» προετοιμάζει **το νέο Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου,** χειρότερου του πρώτου (1999-2000)

Τα **ασφαλιστικά ταμεία** όχι μόνο παύουν να είναι μηχανισμοί αναδιανομής και αλληλεγγύης, αλλά **μετατρέπονται από χρηματοδότες του κράτους** (Σημ. Τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν υποχρεωμένα να αγοράζουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου) **σε χρηματοδότες των χρηματαγορών**, τόσο του χρηματιστηρίου όσο και πιο σκοτεινών παράσιτων, που κινούνται με αδιαφάνεια σε χώρους εκτός των -έστω και υποτυπωδώς- ρυθμιζόμενων χρηματιστηρίων.

## **Ετοιμάζονται για έγκλημα χειρότερο του Γιάννου Παπαντωνίου**

Ποιο ήταν το έγκλημα του Γιάννου Παπαντωνίου, όταν ήταν Υπουργός



Οικονομικών; Τον Σεπτέμβριο του 1999, όταν ανέβαινε το χρηματιστήριο σε ξέφρενους ρυθμούς, μια κανονική φούσκα η οποία βασιζόταν στο χρέος και σε μια αυτοτροφοδοτούμενη υπεραισιοδοξία, ο τότε Υπουργός Οικονομικών δήλωνε «...το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει να αντανakλά τη δύναμη της Ελληνικής Οικονομίας». Έτσι φτάσαμε στο σημείο αγρότες και ταξιτζήδες να πουλάνε τα χωράφια τους και τα ταξί τους για να παίξουν στο χρηματιστήριο.

Η «Μητσotάκης ΑΕ» είναι ακόμη χειρότερη. Κάνει τον τζόγο υποχρεωτικό! Στον σώφρονα αγρότη ή αυτοαπασχολούμενο, που δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, του επιβάλλει με το νόμο, να στέλνει τις εισφορές του στο χρηματιστήριο. Ταυτίζει την πορεία του χρηματιστηρίου και των χρηματαγορών με την πορεία της πραγματικής οικονομίας, σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Χρεοδουλοπαροικίας.

Το έγκλημα του Γιάννου Παπαντωνίου το 1999-2000 φαντάζει πταίσμα, μπροστά σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο, παρά για μια κλασική θαtσερική κίνηση: **Εξατομίκευση των λαϊκών μαζών και μεταφορά του ρίσκου από το κεφάλαιο στους εργαζόμενους.**

### **Η Θαtσερική ταξική πρακτική πίσω από το νέο ασφαλιστικό**

Κάποτε, οι ιδεολόγοι-απολογητές του συστήματος, παρουσίαζαν τον καπιταλισμό, ως ένα σύστημα όπου η ανταμοιβή του εργαζόμενου ήταν ο μισθός του, ενώ τα μερίσματα που εισέπρατταν οι αργόσχολοι μέτοχοι, που δεν ήξεραν καν πού είναι η εταιρεία, το εργοστάσιο στο οποίο είχαν μετοχές, ήταν ότι είναι η ανταμοιβή τους «για το ρίσκο που αναλάμβαναν».

Αντίθετα, αυτό που γίνεται από την εποχή των Θάtσερ και Ρίγκαν μέχρι σήμερα, είναι η μεταφορά του ρίσκου από τον κεφαλαιοκράτη στην εργατική τάξη. Αυτήν την παλιά Θαtσερική συνταγή φέρνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσotάκη και στην Ελλάδα.

Ο στόχος της Θάtσερ ήταν από τότε ξεκάθαρος: **Να αγωνιά ο φτωχός να μην πέσουν οι μετοχές του πλούσιου, μπας και φάει κι αυτός μερικά ψίχουλα από το τραπέζι του. Να φοβάται να κατέβει σε απεργία ο εργαζόμενος, μπας και πέσει το χρηματιστήριο και χάσει τη σύνταξή της η ίδια η μητέρα του, που πλησιάζει τη σύνταξη.**

**Όταν η Θαtσερική ταξική πρακτική επιστρατεύεται στην «Χρεοδουλοπαροικία η Ελλάς»**



Σήμερα, σε μια χώρα βαθιά πτωχευμένη όπως η Ελλάδα, αυτό το θατσερικό εγχείρημα έχει άλλη σημασία. Σήμερα μεταφέρουν το χρηματοοικονομικό ρίσκο μεταφέρεται στο προλεταριάτο, στο προκαριάτο, στους μικρομεσαίους - στους χρεοδουλοπάροικους αυτής της χώρας, σε οικογένειες πτωχευμένες, με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και τον «Ηρακλή» να ετοιμάζονται να πάρουν τα σπίτια και τα μικρομάγαζα από εξακόσιες χιλιάδες οικογένειες.

Σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, όπου τα επιτόκια είναι μηδενικά, το χρηματιστήριο εξαρτάται μόνο από τις κεντρικές τράπεζες που τυπώνουν χρήμα με τη σέσουλα. Το χρήμα αυτό, μέσω των ιδιωτικών τραπεζών, περνάει στους ολιγάρχες οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να αγοράζουν μετοχές κι άλλα χρηματοοικονομικά χαρτιά. Έτσι, τα χρηματιστήρια ευημερούν κι οι άνθρωποι παραμένουν χρεοδουλοπάροικοι – εργαζόμενοι με καθηλωμένους μισθούς, προκαριάτο χωρίς καμία εξασφάλιση, συνταξιούχοι με συντάξεις της πείνας, άνεργοι χωρίς επιδόματα ανεργίας. Βλέποντας οι επενδυτές αυτή την κατάσταση αποφασίζουν να μην επενδύσουν παραγωγικά αλλά να κατευθυνθούν στο χρηματιστήριο. **Έτσι προκύπτει έτσι η πλήρης αποσύνδεση των χρηματιστηρίων από τις παραγωγικές επενδύσεις.**

Στην «Χρεοδουλοπαροικία η Ελλάς», ένας είναι ο λόγος που συγκαλύπτεται η πτώχευση του κράτους και «κρατιέται» κάπως το χρηματιστήριο: η διάθεση της ΕΚΤ **να μετακυλίει τη χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου στο μέλλον αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα και δίνοντας χρήματα στις τράπεζες να δίνουν στα αρπακτικά του χρηματιστηρίου.**

Τί σημαίνει αυτό; Ότι με το νέο ασφαλιστικό νόμο, **η «Μητσοτάκης ΑΕ» αυξάνει την εξάρτηση μισθωτών και κράτους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα**, δηλαδή την τρόικα.

### **Ο νέος διπλός εκβιασμός**

Από τη μια μεριά, έχουμε τον αδίστακτο εκβιασμό των μικρομεσαίων: Να θέλουν να βαθαίνει η εξάρτηση του κράτους μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επειδή μόνο έτσι θα ανεβαίνει το χρηματιστήριο ώστε να έχουν λαμβάνεις κι αυτοί μερικά ψίχουλα επικουρικής παραπάνω.

Από την άλλη μεριά, έχουμε τον αδίστακτο εκβιασμό της ελληνικής πολιτείας, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών, όποια ή όποιος και αν είναι, δεν θα αγωνιά πλέον μόνο για το αν θα τον απειλήσει η τρόικα με κλείσιμο των τραπεζών. Με το νέο ασφαλιστικό θα τρέμει μια κίνηση της τρόικας που θα ρίξει το



χρηματιστήριο καθώς αυτό θα μειώσει τις συντάξεις των απλών ανθρώπων.

Σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από την πλήρη αποσύνδεση των χρηματαγορών από την πραγματική οικονομία, η «Μητσοτάκης ΑΕ» με το νέο ασφαλιστικό,

- ▶ στήνει το νέο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου επιβάλλοντας διά νόμου τον τζόγο
- ▶ μετατρέπει τα ασφαλιστικά ταμεία σε χρηματοδότες των αρπακτικών εις βάρος των δημόσιων ταμείων
- ▶ καθιστά το κράτος ακόμα περισσότερο εξαρτημένο από την ΕΚΤ και την τρόικα
- ▶ τρομοκρατεί τους εργαζόμενους ότι μια μεγάλη απεργία, αν ρίξει το χρηματιστήριο, θα ρίξει τις συντάξεις τους.

Έτσι γίνεται πιο δύσκολο ένα ΟΧΙ των μισθωτών στην εκμετάλλευση, ένα ΟΧΙ του λαού ή της πολιτείας μας στη διεθνή και εγχώρια ολιγαρχία.

### **Η ιστορική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ**

Αποδεικνύεται έτσι η τεράστια ιστορική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο του 2015, μετά το Δημοψήφισμα και η μετατροπή του «όχι» σε «ναι», δεν ήταν «πράξη ευθύνης». Η αναγκαιότητα σύγκρουσης με το κατεστημένο και με την ολιγαρχία (τρόικα εξωτερικού & εσωτερικού) δεν ήταν «αυταπάτη». Αυταπάτη ήταν μόνο η πεποίθηση, ότι η συνθηκολόγηση ήταν αναγκαία. Και οι συνέπειες εκείνης της αυταπάτης, που έφερε την συνθηκολόγηση, φαίνονται σήμερα ολοκάθαρα – καθώς άνοιξε τον δρόμο σε αντιδραστικές αλλαγές, όπως το νέο ασφαλιστικό, ο «Ηρακλής» και ο «Πτώχευτικός» προηγουμένως.



## Η πρόταση του ΜΕΡΑ25

Στην πρόταση που παρουσιάζει το ΜΕΡΑ25 από το 2018 περιέχεται η απάντηση στο ερώτημα: «Δηλαδή εσείς προτείνετε να μην αλλάξει τίποτα;»

Το ΜΕΡΑ25 απορρίπτει τόσο το υπάρχον, χρεοκοπημένο ασφαλιστικό σύστημα όσο και το νέο της «Μητσotάκης ΑΕ».

Το ΜΕΡΑ25 απορρίπτει τόσο την χρήση των εισφορών των εργαζόμενων για την χρηματοδότηση των αρρακτικών του τζόγου όσο και την διοχέτευσή τους σε χρεοκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην ολοκληρωμένη Πρόταση Νόμου του ΜΕΡΑ25, για την Προστασία των Πολιτών από την Οικονομική Κρίση και την Ανάκτηση Εθνικής Κυριαρχίας επί Βασικών Θεσμών του κράτους, προτείνεται, περιληπτικά, το εξής νέο σύστημα:

- ▶ Κατάργηση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου και μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας, ως κεφάλαιο, στην δημόσια **Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα** που θα ιδρύσουμε
- ▶ Οι μετοχές της **Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας** περνούν, ως κεφάλαιο, στα ασφαλιστικά ταμεία
- ▶ Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων κατατίθενται στη **Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα** και επιστρατεύονται στην δημιουργία επενδυτικών ροών προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
- ▶ Τα κέρδη της **Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας** αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία ως μερίσματα.





**Στο θανατερό εναγκαλισμό ασφαλιστικών ταμείων και χρηματιστηριακού τζόγου, που εγκαινίασε η «Μητσοτάκης ΑΕ», καθώς και στο προηγούμενο χρεοκοπημένο σύστημα, το ΜέΡΑ25 αντιτάσσει την αλληλο-ενίσχυση ασφαλιστικών εισφορών και παραγωγικών (δημόσιων και ιδιωτικών) επενδύσεων.**




Εποικοδομητική, Υπεύθυνη Αντίσταση στην Κρίση που δημιούργησε, συντηρεί και μεγεθύνει η Ολιγαρχία




[www.mera25.gr](http://www.mera25.gr)

ακολουθήστε μας

 [mera25.gr](https://www.facebook.com/mera25.gr)

 [@mera25\\_gr](https://twitter.com/mera25_gr)

 [mera25\\_official](https://www.instagram.com/mera25_official)

 [ΜέΠΑ25](https://www.youtube.com/MεΠΑ25)

ακούστε μας



[www.radiomera.gr](http://www.radiomera.gr)