



Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

### ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
τον Υπουργό Εσωτερικών**

**Θέμα: Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Διαχρονικά η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τα δημόσια σχολεία ως πελάτες-Ανάγκη ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για ΔΕΗ και φυσικό αέριο σχολείων**

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ Χρ. Βρεττάκος, με αφορμή το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά και ενέργεια και την απουσία ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία καθώς διαχρονικά η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τα δημόσια σχολεία ως πελάτες.

Συγκεκριμένα αναφέρει «Τα λαϊκά νοικοκυριά της πόλης που έχουν χτυπηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από την οικονομική κρίση και τα τελευταία 2 από την πανδημία έρχονται αντιμέτωπα με τις τεράστιες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση αντί ν' ανακουφίσει με ριζικό τρόπο τα νοικοκυριά που βάλλονται, επιλέγει δίνοντας μερικά ευρώ σε κάθε οικογένεια να δείξει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα των εκατοντάδων ευρώ, από φουσκωμένους λογαριασμούς που έρχονται σε κάθε σπίτι. Τεράστιο είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας. Διαχρονικά η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τα δημόσια σχολεία ως πελάτες. Ένα μεγάλο μέρος των ελαχίστων χρημάτων που δίνει η πολιτεία για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πήγαινε για να πληρωθεί το ακριβό ρεύμα και το ακριβό φυσικό αέριο. Σήμερα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Οι ενεργειακές ανάγκες των σχολείων εξαιτίας και της πανδημίας έχουν αυξηθεί. Οι σχολικές τάξεις με το μεγάλο αριθμό παιδιών που φιλοξενούν, για λόγους προστασίας πρέπει να αερίζονται. Αυτό από μόνο του εκτινάσσει τη δαπάνη της σχολικής μονάδας για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ζεστές αίθουσες. Οι πρώτοι λογαριασμοί μετά τις αυξήσεις δείχνουν ότι πια το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης θα πρέπει να πηγαίνει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

και του φυσικού αερίου. Τα σχολεία μας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να αναγκάσει τις εταιρίες να εφαρμόσουν ειδική τιμολογιακή πολιτική για τις σχολικές μονάδες και να αναλάβει εξ' ολοκλήρου την ενεργειακή δαπάνη των σχολείων για να μπορούν αυτά να έχουν μια στοιχειώδη λειτουργία. Χρειάζεται η ΚΕΔΕ και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών και των γονέων να πιέσουν την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση.»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και με την πανδημία να καθιστά απαραίτητο το συνεχή φυσικό αερισμό των αιθουσών που συνεπάγεται συστηματική χρήση θέρμανσης,

#### **Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:**

1. Γνωρίζουν πού κυμαίνεται ο ΜΟ των λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου για τις σχολικές δομές στην Αττική, αλλά και στο σύνολο της χώρας;
2. Έχουν ενημερωθεί για το πώς διαμορφώθηκαν οι λογαριασμοί ΔΕΗ και φυσικού αερίου μετά τις αυξήσεις;
3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν, με δεδομένο πως οι πρώτοι λογαριασμοί μετά τις αυξήσεις δείχνουν ότι πια το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης θα πρέπει να πηγαίνει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου;
4. Ειδικότερα, υπάρχει πρόβλεψη, ειδικά μετά τις αυξήσεις, για ειδική τιμολογιακή πολιτική σε ΔΕΗ και φυσικό αέριο για τα σχολεία;
5. Υπάρχει πρόθεση να αναλάβει η Κυβέρνηση την ενεργειακή δαπάνη των σχολείων, καθώς η υφιστάμενη κρατική επιχορήγηση δεν μπορεί να καλύψει και τις νέες αυτές αυξήσεις σε ΔΕΗ και φυσικό αέριο;
6. Σε περίπτωση που δεν αναλάβει η Κυβέρνηση την ενεργειακή δαπάνη των σχολείων, προβλέπεται αναλογική αύξηση της κρατικής επιχορήγησης των δήμων ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένοι λογαριασμοί ΔΕΗ και φυσικού αερίου;

#### **Η ερωτώσα βουλευτής**

**Φωτεινή Μπακαδήμα**