



Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: ΕΛΜΕ Πειραιά: Αθωράκιστα σχολεία απέναντι σε φυσικά φαινόμενα και πανδημία! Η τηλεκπαίδευση δεν είναι το φάρμακο δια πάσα νόσο!

Η ΕΛΜΕ Πειραιά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 346/23-01-2022 έγγραφό της, μετά την απόφαση Περιφέρειας και Δήμων τα σχολεία, σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και στην Αττική, να παραμείνουν Δευτέρα 24/1 και Τρίτη 25/1 κλειστά λόγω των καιρικών συνθηκών, καταγγέλλει πως «Υπουργείο Παιδείας, Δ/νσεις Εκπαίδευσης και Δήμοι, αιφνιδιάζουν και πάλι γονείς και μαθητές, κάνουν πειράματα, ανακοινώνοντας την τελευταία στιγμή το κλείσιμο των σχολείων, χωρίς να παίρνουν κανένα άλλο μέτρο για την προστασία της ζωής των εργαζομένων από τα φυσικά φαινόμενα, χωρίς μέτρα για την ίδια τη λειτουργία των σχολείων με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους γονείς.»

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Τα ανύπαρκτα μέτρα για την πανδημία, η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη, το κυβερνητικό σχέδιο «ανοιχτές πόρτες και παράθυρα», σε συνδυασμό με τις απαρχαιωμένες ή ανύπαρκτες υποδομές και τα προβλήματα θέρμανσης των σχολείων, δημιουργούν για μια ακόμα φορά μια εκρηκτική κατάσταση!»

Στη συνέχεια η ΕΛΜΕ Πειραιά στηλιτεύει την κυβερνητική απόφαση για τηλεκπαίδευση για τα σχολεία που κλείνουν στο όνομα των έκτακτων συνθηκών, αναφέροντας πως «Η κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις ευθύνες της προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη λεγόμενη «τηλεκπαίδευση», που ούτως ή άλλως κινείται σε «βαρομετρικά χαμηλά»! Δε θα δεχτούμε καμία προσπάθεια καθιέρωσης της τηλεκπαίδευσης εκτός πανδημίας στο όνομα των όποιων «έκτακτων συνθηκών». Σήμερα είναι ο καιρός, χθες ήταν οι μαθητικές καταλήψεις και η απόπειρα να μετατραπούν οι καθηγητές σε καταδότες των αγωνιζόμενων μαθητών, αύριο θα είναι η αδυναμία του κράτους να στείλει εκπαιδευτικούς σε μια σειρά περιοχές.

Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, με αποκλειστικά δικό μας εξοπλισμό, με προσωπικά έξοδα, για τα οποία ποτέ δεν αποζημιωθήκαμε (χτες ανακοινώθηκε voucher-κοροϊδία των 200 ευρώ, που δεν φτάνει ούτε για “ζήτω”) και χωρίς επιμόρφωση, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και στηρίξαμε τους μαθητές μας με όλους τους τρόπους. Δε θα δεχτούμε, όμως, η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται λάστιχο στο όνομα των "έκτακτων συνθηκών" κατά το δοκούν!»

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως είναι αυτονόητη απαίτηση τα σχολεία να είναι χώροι ασφαλείς, με σύγχρονες υποδομές που δεν θα κλείνουν με το πρώτο κρύο, δεν θα πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, δεν θα καταρρέουν λόγω παλαιότητας,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο επελέγη φέτος, πρώτη φορά, η λύση της τηλεεκπαίδευσης επειδή έκλεισαν τα σχολεία λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών;
2. Ποια η πρόβλεψη για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές που δεν διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό στα σπίτια τους;
3. Πώς θα παρακολουθήσουν την τηλεεκπαίδευση μαθητές που στερούνται τεχνολογικού εξοπλισμού και ποια η πρόβλεψη αν δεν μπορούν να συμμετέχουν ώστε αφενός να μην πάρουν απουσία για λόγους που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους και αφετέρου να μην μείνουν πίσω στην ύλη;
4. Με δεδομένο πως λόγω της κακοκαιρίας πολλά σπίτια δεν έχουν καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποια η μέριμνα για αυτούς τους μαθητές και καθηγητές;
5. Υπάρχει μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων για την τηλεεκπαίδευση;
6. Είναι ενήμερη για περιπτώσεις όπου η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης προσωπικών τεχνολογικών μέσων έχει οδηγήσει σε “κυρώσεις” σε εκπαιδευτικούς και αν ναι, ποια άμεσα μέτρα θα λάβει ώστε να προστατευθούν από ανάλογες συμπεριφορές οι εκπαιδευτικοί;

7. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να παρέχονται όλα τα τεχνολογικά μέσα στις σχολικές μονάδες για όλους τους εκπαιδευτικούς ή θα πρέπει εκείνοι, με ίδια μέσα, να καλύψουν την κυβερνητική ολιγωρία;
8. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε οι σχολικές μονάδες της χώρας να εκσυγχρονιστούν από άποψη υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να αποτελούν ασφαλή μέρη για πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα