



Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Η κυβέρνηση σχεδιάζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ στην καρδιά της πανδημίας

Διανύοντας το 5^ο κύμα της πανδημίας με τον ημερήσιο αριθμό των θανάτων να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα και τα νοσοκομεία να ασφυκτιούν τόσο από τον αυξημένο αριθμό των εισαγωγών όσο και λόγω της υποστελέχωσης, η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό του νέου ΕΣΥ. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα των εφημερίδων «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών», πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες, συνάντηση της Αν. Υπουργού Υγείας κ. Γκάγκα με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον των περιφερειακών νοσοκομείων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υγειονομικού χάρτη. Οι δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησε το ενδεχόμενο της διασύνδεσης των μικρών περιφερειακών νοσοκομείων με τα μεγαλύτερα των αστικών κέντρων, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο και συμπράξεις με τα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Επιπλέον, ο ίδιος ο Υπ. Υγείας κ. Πλεύρης ανέφερε για το θέμα αυτό σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ: «Όπου χρειαστεί θα υπάρξουν συνέργειες και με τον ιδιωτικό τομέα, στην ΠΦΥ, στα Νοσοκομεία, στον ΕΟΠΥΥ» και εξήγησε ότι: «όταν υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο παρέχει όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι αναβαθμισμένες, δεν τίθεται θέμα αλλαγών [...] Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να βλέπουμε ποιο νοσοκομείο θα έχει τις κεντρικές, βασικές υπηρεσίες και τα περιφερειακά νοσοκομεία, αυτά δηλαδή που είναι γύρω γύρω, στα 20-25 χιλιόμετρα, να κρατήσουν αυτά τα οποία είναι απαραίτητα».

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχεται μελέτη-λαγός για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στη Δυτ. Μακεδονία η οποία περιγράφει την αλλαγή λειτουργίας νοσοκομείων σε πόλεις όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα, προβάλλοντας πάλι ως εργαλείο υλοποίησης αυτό των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αλλά και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, με κύριο στόχο τον περιορισμό των δαπανών.

Αν αυτό το σχέδιο προχωρήσει, φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος της υποβάθμισης των περιφερειακών νοσοκομείων σε Κέντρα Υγείας εξυπηρετώντας επί της ουσίας τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή όπου νοσοκομεία και δομές ΠΦΥ, στο κέντρο και την περιφέρεια, νοσούν τα ίδια εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές με την κυβέρνηση να μεροληπτεί κατά του ΕΣΥ, μειώνοντας συστηματικά τις

δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Με τα δεδομένα αυτά και με τη λοιπή νοσηρότητα εκτός Covid να έχει παραμεληθεί, καταλήγουμε σε ένα σχεδόν μονοθεματικό σύστημα υγείας, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες φροντίδας και περίθαλψης της υγείας των πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη λειτουργία των Νοσοκομείων της Αθήνας και της Περιφέρειας;**
- 2. Οι αλλαγές αυτές θα βασιστούν στην υιοθέτηση μοντέλων οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, τύπου «Hub and Spoke»;**

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης