

Επισκεφθήκαμε πριν από λίγο το Αρκαλοχώρι. Ακούσαμε τι μας είπαν από τις δημοτικές αρχές, από τους αρμόδιους φορείς, μετά μιλήσαμε βέβαια και με τους κατοίκους και έτσι μάθαμε την αλήθεια. Η διαφθορά στη νιοστή. Έχουν πάρει 60 και 70 χιλιάδες άνθρωποι που δεν είχαν ζημιές, μηδέν άνθρωποι που καταστράφηκε και το μαγαζί και το σπίτι τους. Μία ζημιά που μόνο για να μεταφερθούν τα μπάζα θέλει δυο με τρία εκατομμύρια, το κράτος έχει δώσει 1,2. Αυτό το 1,2 είναι για όλα. Και για την περίθαλψη των ανθρώπων, και την αρωγή, και για όποια ανοικοδόμηση για το παρόν. Μιλάνε για 170 εκατομμύρια, τα οποία όμως θα τα προωθήσουν μέσα από τις τράπεζες, οι οποίες ζητούν υποθήκες. Ποια υποθήκη, το κατεστραμμένο σπίτι;

Προχτές ήμασταν στην βουλή. (όπου με την δική σας βοήθεια το ΜέΡΑ25 μπήκε τον Ιούλιο του '19), να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός, σαν να ζει σε άλλο σύμπαν- όχι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο σύμπαν. Μιλάει για κοινωνικά μερίσματα, από τα οποία μοιράζει στον κόσμο. Ποια κοινωνικά μερίσματα; Μέρισμα έχεις, όταν έχεις πλεόνασμα. Εσείς κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης έχετε το μεγαλύτερο έλλειμα που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Θα μου πεις «κορωναιϊός». Κορωναιϊός, ναι, αλλά δεν μπορείς να λες ότι μοιράζω από το κοινωνικό πλεόνασμα, όταν δεν έχεις κοινωνικό πλεόνασμα. Από το χρέος μοιράζεις. Ωραία, δεν λέω, να μοιράσουμε και από το χρέος, γιατί ο κόσμος πρέπει να ζήσει. Σε ποιους το μοιράζετε όμως κύριε Μητσοτάκη; Στην παρέα σας. Σε αυτούς που πάνε και αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια για να πετάξουν τον κοσμάκη έξω από τα σπίτια.

Αυτήν την στιγμή στο Αρκαλοχώρι, το ξέρετε φαντάζομαι, τα στεγαστικά δάνεια των γκρεμισμένων σπιτιών τρέχουν και τους λένε τους ανθρώπους, «θα τα πληρώνετε κάθε μήνα, αλλιώς βγαίνουν κόκκινα και τότε ξέρετε τι έχετε να πάθετε». Αυτό είναι το κοινωνικό πλεόνασμα του κυρίου Μητσοτάκη. Και δίνουν χρήματα στην Fraport, στην Aegean, εκατοντάδες εκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν για αυτούς και στους φίλους τους 60 και 70 χιλιάδικα που δεν έπαθαν ζημιές. Στους ανθρώπους του βιοπορισμού, της δουλειάς, όχι μόνο δεν δίνουν, αλλά εξακολουθούν να παίρνουν με τα κόκκινα τους δάνεια, που αν δεν είναι κόκκινα, θα γίνουν κόκκινα. Όποιος αυτή την στιγμή δεν μπορεί να δουλέψει στο Αρκαλοχώρι και του ζητάει η Alfa, η Eurobank να πληρώνει κάθε μήνα, θα κοκκινίσει το δάνειο, αν δεν έχει ήδη κοκκινίσει. Μετά τι θα κάνουν; Θα το πουλήσουν στον εαυτό τους οι τραπεζίτες μαζί με την ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α.Ε., το δάνειο των 100.000 θα το δώσουν για 3.000, μετά θα του πάρουν ότι έχει και δεν έχει. Και 10 να πάρουν. Για σκεφτείτε. Δίνεις 3 και παίρνεις 10. Τι ποσοστό κέρδους είναι αυτό; Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό αυτό. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μόνο στην χρεοδολοπαρκοκία υπάρχει αυτό το ποσοστό κέρδους. Και τι θα τα κάνουν αυτά, μετά τα ταμεία; Θα τα βγάλουν στα Cayman islands. Ούτε καν θα κυκλοφορήσουν από τους πλούσιους στην Ελλάδα, να φάει και ένα κομμάτι ψωμί ο φτωχός.

Είπα πριν κάτι που είναι άδικο απέναντι στην ΕΡΕ, είπα ότι ξαναφτιάχνουν την ΕΡΕ. Κάτι πολύ χειρότερο από την ΕΡΕ φτιάχνουν. Την Εθνική Ραντιέρηδων Ένωση φτιάχνουν. Αυτό φτιάχνουν.

Ας πάμε και λίγο πιο μακριά. Σήμερα δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, υπήρξε λευκός καπνός από το Βερολίνο. Έχουμε νέα κυβέρνηση. Το ξέρετε; Σοσιαλδημοκρατική. Μην χαρείτε. Γιατί ο κύριος που θα γίνει καγκελάριος, ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι τώρα. Εφάρμοζε λιτότητα για τους πολλούς και σοσιαλισμό για τους πάρα πολύ λίγους. Στην Γερμανία. Πριν, να σας θυμίσω, ήταν δήμαρχος του Αμβούργου. Ως δήμαρχος του Αμβούργου, έκανε τα πάντα για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα τραπεζών με έδρα το Αμβούργο, την ώρα που

έστειλε τα MAT σε διαδηλωτές εναντίον του G20, που ήμασταν και εμείς διαδηλωτές του DIEM25 στο Αμβούργο, MAT που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τον ΔΙΑΣ και τα MAT του κυρίου Χρυσοχοϊδη. Αυτός είναι ο κύριος καγκελάριος του SPD στην Γερμανία. Και αν κάποιος τολμήσει να σας πει ότι το SPD είναι το πιο προοδευτικό κόμμα στην Γερμανία, δεν είναι. Την λιτότητα στην Ευρώπη το SPD την έφερε. Μετά την μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση του 2008, να σας θυμίσω ότι υπουργός οικονομικών ήταν ένας κύριος από το SPD, ο οποίος εισήγαγε δύο πράγματα, που έκαναν τεράστιο κακό στην Γερμανική εργατική τάξη, η οποία σήμερα τα βγάζει πολύ πιο δύσκολα πέρα, από ότι τα έβγαζε το 2005. Στην πλούσια Γερμανία. Καλά να πεις εδώ στην Ελλάδα είμαστε πτωχευμένη ψωροκώστανα. Ωραία. Να υποφέρουμε. Τι να κάνουμε; Επτωχέυσουμε. Εκεί είναι η πιο πλούσια Γερμανία στην ιστορία της Γερμανίας. Και όμως η εργατική τάξη τα βγάζει πιο δύσκολα πέρα σήμερα από ότι το 2005. Γιατί; Λόγω των πολιτικών της λιτότητας του SPD στην Γερμανία το 2008. Το δημοσιονομικό φρένο, τον κόφτη χρέους στην Γερμανία, ποιος τον εισήγαγε; Το SPD. Τις ελαστικές μορφές εργασίες; Τα mini jobs, τις μίνι δουλειές; Ποιος τις εισήγαγε; Ο Σρόνιτερ. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, καγκελάριος του SPD, ο οποίος μετά, όταν αφυπηρέτησε, έγινε ο άνθρωπος του Πούτιν και πουλάει φυσικό αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διαφθορά είναι στο μεδούλι αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή πιστεύαμε κάποιιοι από εμάς, αιθεροβάμονες, πείτε μας όπως θέλετε, ότι η κρίση που ξέσπασε μετά το 2008 και ιδίως μετά το 2010, με την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου, ότι αυτή η κρίση δίνει μια ευκαιρία στους Ευρωπαίους να ξεσηκωθούμε και να μεταρρυθμίσουμε, να μεταλλάξουμε αυτό το συνονθύλευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ένα καρτέλ για τους παρα πολύ λίγους, για τους εργοστασιάρχες για τους τραπεζίτες για τους μεγαλοτσιφλικάδες της Γαλλίας σε μια ένωση που να φροντίζει τους πολλούς στην ΕΕ. Από τότε έχουν περασει τρεις τέσσερις μεγάλες κρίσεις με τελευταία αυτή της πανδημίας. Δεν υπήρξε φορά που να μην χάσουν την ευκαιρία να μετατρέψουν την ΕΕ από ένα καρτέλ της συμφορας σε μια ένωση για τους λαούς της Ευρώπης.

Για όσους παρακολουθούν το ΜέΡΑ25 κι εμένα θα δείτε ότι η γλώσσα μας αλλάζει. Γινόμαστε πολύ σκληρότεροι απέναντι στην ΕΕ. Στη Βουλή πάλι προχτές ο Δ. Κουτσούμπας, ο ΓΓ του ΚΚΕ σκωπτικά και περιπαιχτικά αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα λέει "τώρα εσείς πάτε να μεταρρυθμίσετε την Ευρώπη μαζί και με το ΜέΡΑ". Όταν πήρα εγώ το λόγο, όταν σηκώθηκα στο βήμα, του απάντησα με αγάπη και με συντροφικότητα και όχι περιπαιχτικά. Του είπα "έχει δίκιο ο Κουτσούμπας, αυτή η ΕΕ δε μεταρρυθμίζεται, εμείς ξεκινήσαμε το κόμμα μας ως ένα πανευρωπαϊκό κίνημα με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης. Πολλοί αυτό το διέσυραν και το κορόιδεψαν ότι θέλαμε να μεταρρυθμίσουμε την Ευρώπη μέσα από το eurogroup, δε γίνονται αυτά τα πράγματα, ποτέ δεν είχαμε αυτό το στόχο, πάντα λέγαμε ότι αυτή η Ευρώπη δεν μεταρρυθμίζεται, όμως μπορεί να μεταλλαχθεί. Μπορεί να μετασχηματιστεί μέσα από σύγκρουση, μέσα από αυτό που ονομάζαμε υπεύθυνη ανυπακοή. Τι σημαίνει υπεύθυνη ανυπακοή; σημαίνει ότι παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις μετριοπαθείς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σήμερα, που είναι και νόμιμες, μέσα σε αυτό το απαίσιο, ταξικό, συντηρητικό, νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ακόμα και μέσα σε αυτό μπορούμε να κάνουμε πράγματα.

Παρουσιάσαμε τη νέα πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη, με την οποία κατεβήκαμε στις Ευρωεκλογές του '19, αυτή είναι δουλειά του Diem πανευρωπαϊκά και των συντρόφων στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισλανδία και στη Βρετανία. Αλλά παράλληλα, αυτό είναι το υπεύθυνο κομμάτι μας, είμαστε ανυπάκουοι, λέμε ΟΧΙ, το είπαμε στο Eurogroup το '15 έως ότου ο Τσίπρας πήγε και είπε ένα τεράστιο ΝΑΙ σε όλα, το λέμε καθημερινά.

Φίλες και φίλοι, ποτέ το ΜέΡΑ25 δεν ήταν τόσο απαραίτητο στην Ελλάδα και το Diem25 πανευρωπαϊκά όσο σήμερα. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πετύχουμε. Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Απλά οι προτάσεις πολιτικής που έχουμε κατεβάσει ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρες όσο είναι σήμερα. Γιατί βλέπουμε την ολική επαναφορά της διαφθοράς και της συντήρησης στην Αθήνα, στη Ρώμη στο Βερολίνο. Βλέπουμε για παράδειγμα, μιας και ανέφερα τη Ρώμη, το φοβερό φαινόμενο στην Ιταλία να έχεις πρωθυπουργό τον Ντράγκι, τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μας έκλεισε τις τράπεζες εδώ για να συνθλίψει έναν ευρωπαϊκό λαό, όχι επειδή το ήθελε ο ίδιος, σας διαβεβαιώ διότι τον γνωρίζω το Μάριο Ντράγκι, δεν τον ενδιέφερε καθόλου, αλλά ήταν στο κομμάτι της συνδιαλλαγής του με την κυρία Μέρκελ.

Αυτός ο κύριος λοιπόν σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας. Δεν έχει εκλεγεί βεβαίως, αλλά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί ήταν κι άλλοι Ιταλοί όπως ο Μάριο Μόντι τον οποίο είχε επιλέξει η Μέρκελ προσωπικά, όπως και τον Ντράγκι, αλλά ο Ντράγκι έχει ένα χαρακτηριστικό που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους τύπου Μάριο Μόντι: Είναι ο πιο δημοφιλής πρωθυπουργός στην ιστορία της Ευρώπης. Εάν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τις πιστεύω αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι σαν τις δικές μας, πράγματι εγώ θεωρώ ότι έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή. Δεν είναι αγαπητός, κανένας δεν αγαπάει τον Μάριο Ντράγκι, αλλά έχει αποδοχή 80% κι όμως, ποιο είναι το παράδοξο; το παράδοξο είναι όχι μόνο ότι έχει τόσο υψηλό ποσοστό αποδοχής αλλά αν έβαζε υποψηφιότητα αύριο για πρωθυπουργός, δε θα έβγαινε! Για συλλάβετέ το αυτό για μια στιγμή... Ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι δεν έχει σημασία, από τον Λένιν μέχρι τον Ντράγκι, δεν έχει σημασία, ο οποίος έχει 80% αποδοχή για πρωθυπουργός αλλά αν βάλει υποψηφιότητα δε θα εκλεγεί. Ξέρετε τι μας λέει αυτό; Δεν έχουμε καν φιλελεύθερη δημοκρατία. Έχουμε μια μορφή ηγεμονίας όπου ο ηγεμόνας έχει μια αποδοχή γιατί σου λένε οι άλλοι: τώρα τι να πάμε να κάνουμε, άστο έχει τελειώσει η ιστορία... δεν θα τον εξέλεγαν αλλά τον αποδέχονται! Γιατί ο κόσμος, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γερμανία είτε είναι στην Ιταλία, έχει παραδώσει τα όπλα.

Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Φτάνουν πια οι ήττες! Φτάνει πια η παράδοση, φτάνει πια η συνθηκολόγηση! Έχουμε μια κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα που προχτές τη χαρακτήρισα στη Βουλή ως "η κυβέρνηση της προγραμματικής λεηλασίας". Έχουμε πρόγραμμα στη λεηλασία τους οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ καλοί. Η Μητσοτάκης ΑΕ είναι εξαιρετική στο να σχεδιάζουν τη λεηλασία. Καίγεται η Β. Εύβοια; Νά 'σου η ΤΕΡΝΑ. Κατευθείαν παίρνει όλες τις δουλειές, παίρνει τα δάση, μαζί με τη Bayer-Monsanto με τα δενδρύλλια τα πιστοποιημένα. Δε χάνουν ευκαιρία, αυτοί, είναι απίστευτα αρπακτικά! Κοκκινίζει το δάνειό σου; Το πήρανε, το δώσανε σε ένα ταμείο στο οποίο έχει μετοχές ο φίλος τους ο τραπεζίτης, η κόρη τους. Ταυτόχρονα, το παιδί τους σπουδάζει, κάνει την ειδικότητά του σε ένα άλλο ταμείο που ανήκει σε αυτό το ταμείο που αγόρασε το κόκκινο δάνειο που πήρανε από τον άνθρωπο στο Αρκαλοχώρι. Αυτή η οργάνωση είναι εξαιρετική. Πρέπει πραγματικά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Και βέβαια να τους ανατρέψουμε. Αλλά συγχαρητήρια χρειάζονται. Γιατί μέχρι τώρα ήταν και μπουνταλάδες. Γιατί αν βλέπατε ας πούμε τι έκανε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Παπαδήμου κλπ, ήτανε μπουνταλάδες.

Ή ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Πάει και παίρνει 50δισ δάνειο από την Τρόικα κ Πάει και παίρνει 50δισ δάνειο από την Τρόικα και τα δίνει στο Σάλλα και σε άλλους τρεις. Ήταν χοντροκομμένο.

Τώρα φτιάχνουν αγορές. Αυτό είναι προγραμματική λεηλασία! Σου λέει: πράσινη μετάβαση. Πάμε! ποιος θα μας δώσει τις πιο ακριβές ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία; τις πιο άχρηστες, τις πιο μεγάλες, αυτές που δεν είναι ανακυκλώσιμες κίολας γιατί είναι φτιαγμένες από πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται. Πάμε να τις βάλουμε πάνω στις βουνοκορφές να στρέψουμε τον κόσμο ενάντια στην πράσινη ενέργεια, που η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον όλης της ανθρωπότητας. Για να βγάλουμε τα φράγκα μας. Τι θα βγάλει η κοινότητα εκεί που ζει κάτω από τη σκιά της ανεμογεννήτριας; Τίποτα. Θα λαδώσουμε το δήμαρχο να το επιτρέψει για να πούμε ότι έχουμε και το δήμο μαζί. Η κοινότητα δε θα πάρει τίποτα.

Όχι απλά δε θα έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω στις ανεμογεννήτριες και στο ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες αλλά δε θα πάρει και τίποτα, θα τα πάρει όλα ο δικός μας.

Έχουμε μια μόνιμη απειλή από την Τουρκία. Πάει και αγοράζει κορβέτες, φρεγάτες, ραφάλ, και του θέτουμε εμείς του ΜΕΡΑ25 μια απλή ερώτηση στη Βουλή: δε μου λες κ. πρωθυπουργέ, του λέω, πάμε λίγο στο '96; θυμάστε τα Ίμια; εάν είχαμε άλλες πέντε κορβέτες, φρεγάτες Γαλλικές, με ραφάλ επάνω, διαστημόπλοια ό,τι θέλετε... θα υπήρχε κάποια διαφορά στην εξέλιξη με τα Ίμια;; Τι είχε γίνει με τα Ίμια; Πήρε τηλέφωνο από την Ουάσιγκτον ο Πρόεδρος και λέει στο Σημίτη: μην κουνηθείς. Γκρίζα ζώνη! Δηλαδή αν είχαμε πιο πολλές φρεγάτες θα είχαμε το σθένος, εσύ κ. Μητσοτάκη, αν ήσουν στο Μαξίμου και έπεφτε αυτό το τηλέφωνο θα του το έκλεινες;;

Προφανώς και θα έκανες ό,τι σου έλεγε. Άρα γιατί αγοράζεις όλα αυτά τα εξοπλιστικά; Αφού δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι στην φύση σου, στο DNA να τα χρησιμοποιήσεις. Η μίζα είναι. Και παρεμπιπτόντως εδώ είναι πάλι η προγραμματική λεηλασία, γιατί έχουν και έξυπνο λόγο πια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο πιο εύκολα, είναι καλύτεροι στο επικοινωνιακό. Σου λέει ο κόσμος εδώ είναι εναντίον του αμερικανικού ιμπεριαλισμού ακόμα και δεξιόι να είναι γιατί το έχουν φάει στο πετσί τους τι σημαίνει αμερικανικός ιμπεριαλισμός, σου πήραν την μισή Κύπρο. Ακόμα και ο δεξιός το καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε θα πω ότι είναι γαλλικά τα όπλα αυτά και πάμε να απεξαρτητοποιηθούμε από τους Αμερικανούς. Στην ουσία ξέρετε τι έγινε με τις φρεγάτες; Θα σας πω, και ελέγξτε το και αυτό. Έγινε το εξής. Ο Μακρόν είχε πουλήσει 8 υποβρύχια στην Αυστραλία, 75 δισεκατομμύρια ευρώ, είχε εισπράξει τα ευχαριστώ από τους ναυπηγούς, τους βιομηχάνους και τα λοιπά, το είχανε βάλει στην τσέπη, υποτίθεται, αυτό το 70άρι δισεκατομμύρια, και έρχεται η Αμερική, η Ουάσιγκτον του Μπάϊντεν, και πάει στους Αυστραλούς και τους λέει μην τα πάρετε από αυτούς, θα τα πάρετε από εμάς. Και γίνεται έξαλλος, πυρ και μανία ο Γάλλος πρόεδρος, σε σημείο που απέσυρε τον πρέσβη του από την Ουάσιγκτον, τον έφερε πίσω στο Παρίσι! Αυτό το κάνεις λίγο πριν τον πόλεμο. Ανακαλείς τον πρέσβη όταν είσαι σχεδόν σε εμπόλεμη σχέση με μια χώρα. Θύμωσε πολύ ο Μακρόν, και τότε ξέρετε τι έκανε ο Μπάϊντεν; Του λέει «καλά, εντάξει» και του έκανε και ένα πατ πατ στην πλάτη.» Θα πω στην Μητσοτάκη να πάρει μερικές φρεγάτες από σένα, πόσο θα είναι αυτό ; θα είναι καμιά 10αριά δις από τα 70 καλά εντάξει θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα». Και έρχεται η γραμμή από την αμερικανική πρεσβεία να αγοράσουμε τις φρεγάτες. Και αυτό το παρουσιάζει ο Μητσοτάκης ως απεξάρτηση από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Γι' αυτό σας λέω είναι προγραμματική η λεηλασία.

Τώρα ας πούμε στην Αθήνα 127 κτήρια θα εκκενωθούν από τα υπουργεία, θα τα πάνε αλλού και ήδη έχουν βρει πως θα τα μοιράσουν μεταξύ τους. Θα τα κάνουν Airbnb, θα τα κάνουν πολυκατοικίες για τους φίλους τους τους και τα λοιπά, και αυτό θα ενταχθεί όμως σε ένα «πλαίσιο ανάπτυξης του κέντρου των Αθηνών». Αν μπορούσαν να το κάνουν και στο Ηράκλειο θα το έκαναν και στο Ηράκλειο, θα σας κάνουν κάτι άλλο, κάτι αντίστοιχο. Πάρτε το Καστέλι, το πιο άχρηστο αεροδρόμιο στον κόσμο. Δηλαδή εγώ που θα έρχομαι τώρα από την Αθήνα στο Ηράκλειο θα κάνω άλλα 20 λεπτά. Κάποτε μεγαλώναμε με την ιδέα, ότι η τεχνολογία και η πρόοδος, σημαίνει ότι θα συρρικνώνεται ο χρόνος του ταξιδιού, εδώ τον αυξάνουν τον χρόνο του ταξιδιού, και φτιάχνουμε ένα πράγμα φαραωνικό μέσα σε μια πανέμορφη κοιλάδα, η οποία δηλητηριάζεται. Ποιος αγρότης της περιοχής πιστεύει ότι θα αγοράσει κάποιος τις ελιές του, με τους χιλιάδες τόνους κηροζίνης που θα πέφτουν από πάνω; Θα είναι ανταγωνιστικό αυτό με το λάδι της Μάνης, της Ιταλίας; Σε καμία περίπτωση. Τελείωσε αυτή η περιοχή, έκλεισε. Εξαγοράζουν τους Δήμους, οι κάτοικοι το καταλαβαίνουν στο μεδούλι τους. Θα μου πείτε τι να γίνει; Να μην γίνει. Να μην γίνει. Όταν πάει να γίνει κάτι κακό η αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε δεν μπορεί να είναι «μα πρέπει κάτι να κάνουμε», όχι άμα είναι αυτό που κάνουμε να είναι κακό να μην σώσουμε και το κάνουμε. Έχουμε το υπάρχον αεροδρόμιο, να αναβαθμιστεί, να αναβαθμιστεί και των Χανίων ίσως να φτιάξουμε και άλλο ένα μικρό στο Λασιθί και να διασυνδεθούν όλα αυτά με ένα υπερσύγχρονο τρένο, το οποίο δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας αντίθετα με τον βόρειο οδικό άξονα, ο οποίος το μόνο πράγμα που κάνει είναι να τσιμεντώνει και άλλο τόπο, να ασχημαίνει και άλλο το βόρειο μέρος της Κρήτης. Και μετά δεν μου λέτε, τι θα κυκλοφορεί πάνω σε αυτά; Ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης πήγε και μας δέσμευσε στην Γλασκόβη, (δεν είναι κακό αυτό εκεί συμφωνώ, αλλά το έκανε χωρίς να το ξέρετε καν, ούτε στην Βουλή δεν το είπε), πήγε δέσμευσε την χώρα ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει κατά 65% τους ρύπους στα αέρια του θερμοκηπίου. 65%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; ότι δεν θα επιτρέπεται, και το είπε μάλιστα, ότι θα απαγορεύεται η πώληση βενζινοκινητήρων και diesel. Σωστό, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Δηλαδή σε αυτόν τον βόρειο οδικό άξονα, θα κυκλοφορούν νέα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής της Volkswagen και της Tesla; Δεν είναι καλύτερα να φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο τρένο και με το οποίο να μπαίνεις μέσα και με απόλυτη ασφάλεια να είσαι σε 45 λεπτά από την μία μεριά της Κρήτης στην άλλη; Συγκρίνετε τι θέσεις εργασίας δημιουργεί ένας αυτοκινητόδρομος και τι θέσεις εργασίας δημιουργεί ένα υπερσύγχρονο τρένο. Ο αυτοκινητόδρομος είναι μόνο όταν κτίζεται, μετά σου βάζουν και τα διόδια, θα γίνεται όπως είμαστε και εμείς με την Αττική οδό. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο, μποτιλιάρισμα, και κάθε 10 λεπτά σταματάμε να πληρώνουμε 2,80 στην Τerna και στους φίλους της, αυτό θα γίνει και εδώ στην Κρήτη. Αυτό είναι η ανάπτυξη, η πολιτιστική, αισθητική, τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης; Και μετά δεν υπάρχουν καν και θέσεις εργασίας. μόνο αυτοί που δουλεύουν στα διόδια, τι άλλο; και κάποια μικρή συντήρηση που χρειάζεται ο δρόμος. Ενώ ένα ηλεκτρικό τρένο, το οποίο πηγαίνει με 350χλμ την ώρα, θέλει κομπιουτεράδες, θέλει ηλεκτρολόγους μηχανολόγους, θέλει τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα νέα επαγγέλματα. Σε συνδυασμό με το Πολυτεχνείο, με τα πανεπιστήμια της Κρήτης θα ήταν μια εξαιρετική αναπτυξιακή κίνηση, αυτός ο σιδηρόδρομος, παρεμπιπτόντως ήταν και πρόγραμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου ο σιδηρόδρομος που δεν συζητιέται. Γιατί; Γιατί αυτοί που μας κυβερνούν τα έχουν βρει με την Τerna, με τους Κοπελούζους, με τους Βαρδινογιάννηδες, τους ενδιαφέρουν τα πετρέλαια, τους ενδιαφέρουν τα τσιμέντα, δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική Πράσινη Ανάπτυξη. Και στο όνομα της Πράσινης Ανάπτυξης μας πάνε στο παρελθόν. Η Κρήτη έτσι όπως θα την φτιάξουν με το Καστέλι και με το ΒΟΑΚ θα είναι οπισθοδρομική, δεν θα είναι εμπροσθοβαρής.

Φίλες και φίλοι, επειδή δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Στόχος μας εδώ είναι, το ξέρετε όσοι έχετε παρακολουθήσει άλλες συζητήσεις του ΜέΡΑ25, είναι να γίνει και ένας διάλογος, ένας ζωντανός διάλογος. Θα σας μιλήσω λίγο

για τα εσωκομματικά μας. Δεν έχω τελειώσει ακόμα αλλά προετοιμαστείτε με ερωτήματα και προετοιμαστείτε γυναίκες, γιατί αν δεν μιλήσει γυναίκα δεν μιλάει άντρας, το ξέρετε αυτό για το ΜΕΡΑ25. Λοιπόν οι γυναίκες προετοιμαστείτε να θέσετε ερώτημα, αλλιώς θα φύγουμε. Το γνωρίζετε αυτό έτσι;

Είμαστε στην διαδικασία την προσυνοδριακή μας, τι σημαίνει αυτό; Γιατί μας αφορά και εσάς και εμάς και όλους; Κοιτάξτε το ΜΕΡΑ25 μπήκαμε στην Βουλή, ήταν ένας άθλος, αλλά μπήκαμε ως αποτέλεσμα δουλειάς 100 ανθρώπων. 100 άνθρωποι ήμασταν που δουλέψαμε, που βρεθήκαμε, που συντονιστήκαμε...

...Ήταν ένας πραγματικός άθλος το πως μπήκαμε! Αλλά από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε, αλλά και πριν μπούμε, είχαμε πει ότι, εάν μπούμε στη Βουλή, το ΜΕΡΑ25 θα το παραδώσουμε στον κόσμο, που δεν ήξερε καν την ύπαρξή του πριν από τις εκλογές, που συμφωνεί μέσες-άκρες με τις βασικές μας τις αρχές, με το ήθος μας -γιατί έχουμε και ένα ήθος. Το πιστεύω αυτό για όλες και όλους που είναι μέσα στο κόμμα. Κανένας δεν έχει έρθει στο ΜΕΡΑ25 για να φάει. Άμα θες να φας δεν πας στο ΜΕΡΑ25! Είναι ανοησία! Δηλαδή, πήγαινε να κοιταχτείς καλύτερα σε κάποιον ψυχίατρο εάν ήρθες στο ΜΕΡΑ25 επειδή θέλεις να φας! Άρα, έχουμε ακόμα μία ηθική, ένα ηθικό θεμέλιο- Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, να το πάρουν αυτό το κόμμα στα χέρια τους.

Αυτό τι σημαίνει; Σήμαινε μία δημοκρατική διαδικασία, μία διαδικασία ανοίγματος του κόμματος στον κόσμο. Αυτή τη διαδικασία την έχουμε εφαρμόσει, μετ' εμποδίων βέβαια λόγω κορωνοϊού. Ήταν το 1ο συνέδριό μας να γίνει και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020. Προφανώς δεν έγινε λόγω της πανδημίας, αλλά έχουμε δημιουργήσει οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, έχουμε εκλογικές διαδικασίες και διαδικασίες κλήρωσης, έχουμε φτιάξει Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Γραμματεία ανοιχτή σε όλους. Και επιμένω στην κλήρωση. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που μέχρι και το 40% - 50% των οργανικών θέσεων πληρούνται από κληρωτούς. Γιατί μόνο έτσι σπας τις εκλογικές διαδικασίες και τους μηχανισμούς που αναπαράγουν συστήματα εξουσίας. Μέσα από την κληρωτίδα. Την πιστεύουμε πάρα πολύ και είναι κι ένας λόγος που αντίθετα με αυτό που έλεγε ο Λένιν «όλη η εξουσία στα σοβιέτ», εμείς λέμε «όλη η εξουσία στα ΔΙΑΣΚΕΠ».

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ είναι η δική μας έννοια των Συμβουλίων. Είναι τα Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών, που θεωρούμε ότι πρέπει να αντικαταστήσουν όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ). Πρέπει να ελέγχουν εκείνα την εξουσία. Όχι οι κομματικά διορισμένοι αλλά οι κληρωτοί πολίτες. Και αυτό το εφαρμόζουμε πρώτα-πρώτα μέσα στο δικό μας το κόμμα.

Είχαμε το 1<sup>ο</sup> μέρος του συνεδρίου μας τον Ιούνιο στη Δραπετσώνα. Και σε αυτό έγινε πολύ δουλειά. Καταλήξαμε σε 22 θέσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα: εργασιακά, αγροτική πολιτική, οικονομική πολιτική, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική. Ήταν όπως καταλαβαίνετε μία διαδικασία πάρα πολύ επίπονη, έπεσε πάρα πολλή δουλειά και τις κλείσαμε αυτές τις θέσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές "κλείδωσαν". Είναι πάντα εξελίξιμες και πάντα ανανεώσιμες. Αλλά τουλάχιστον, τώρα αν μπείτε στο ΜΕΡΑ25.gr και πάτε στις «Θέσεις», θα δείτε την πολιτική μας, θα δείτε ότι έχουμε διαμορφωμένες, και μάλιστα δημοκρατικά διαμορφωμένες θέσεις μετά από έναν πολύ γόνιμο διάλογο, σε όλα τα ζητήματα.

Αφήσαμε το 2ο μέρος του συνεδρίου για την περίοδο 20-23 Ιανουαρίου 2022, τώρα, τον Γενάρη που έρχεται. Σε αυτό το 2ο μέρος θα πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, και υπάρχει κι ένα κείμενο -το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι ένα

ενδιαφέρον κείμενο- για το ιδεολογικό στίγμα του ΜέΡΑ25 και για κάποιες βασικές κατευθύνσεις στρατηγικής.

Και θα αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι οι μεγάλες αλλαγές που έχουμε φέρει στο δικό μας «τρόπο του σκέπτεσθαι». Έχουμε αλλάξει απόψεις για δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο -το ανέφερα προηγουμένως, θα το πω άλλη μία φορά- είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρι-ζο-σπα-στι-κο-ποι-η-θή-κα-με. Θεωρούμε ότι αυτό το συνοθύλευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μεταρρυθμίζεται πια. Μόνο με έντονη σύγκρουση και ρήξη μαζί του μπορούμε να προχωρήσουμε. Πράγματα τα οποία μπορούσαν να έχουν γίνει το 2015, σήμερα πια δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έντονη ρήξη.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Η διαχείριση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα θέμα στο οποίο έρχομαι και ξαναέρχομαι γιατί μιλάμε για το δημόσιο χρέος αλλά υπάρχει και το ιδιωτικό, το οποίο πνίγει τους ανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα.

Πνίγονται μικρές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, φοιτητές, αγρότες, εργάτες. Πνίγονται από το χρέος και τα κόκκινα δάνεια και όλη αυτή την ιστορία με την πώλησή τους στα αρπαχτικά ταμεία, τον λεγόμενο “Ηρακλή”. Και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει υποσχεθεί σε αυτά τα αρπαχτικά ταμεία 23 δισεκατομμύρια ευρώ! Θα τα δανειστεί από την τρόικα για να τους τα δώσει εάν αυτά δεν κερδοφορήσουν αρκετά! Το πιστεύετε αυτό;! Είμαστε μία χώρα στην οποία όλο το σύστημα υγείας κοστίζει στο δημόσιο 4,8 δις το χρόνο, και θα δώσουν 23 δις στα αρπαχτικά ταμεία!, τα οποία θα τα χρεωθούν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας;! Αυτό είναι η ερημοποίηση. Αυτό που εμείς μιλάμε για “χρεοδουλοπαροιμία η Ελλάς”. Την οποία, μόνο το ΜέΡΑ25 έχει πρόγραμμα πώς θα την ανατρέψουμε αυτή την χρεοδουλοπαροιμία, για να μείνει το “η Ελλάς”. Να μην ερημοποιηθεί.

Το 2015, εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προδώσει τον Ελληνικό λαό -ας μιλήσουμε πλέον με τις λέξεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα- θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει εκείνη την εποχή, τον Ιούλιο του 2015, μία Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων Ιδιωτικού Χρέους, να έχουμε μεταφέρει όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, και να τα έχουμε διαχειριστεί με έναν ανθρώπινο τρόπο, όχι να τα χαρίσουμε, αλλά και όχι με πλειστηριασμούς και εξισώσεις πρώτης κατοικίας και μικρομάγαζων.

Αυτό ήτανε τότε απολύτως νόμιμο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, αυτό και μόνο να κάναμε, θα ήταν λόγος τεράστιας ρήξης με το Eurogroup και με την τρόικα. Και τότε ήτανε, σήμερα όμως δεν μπορούν να το σηκώσουν, γιατί έχουν στηρίξει ολόκληρο το νομισματικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τυπωμένο χρήμα που βγάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διασώζει μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες που το δίνει, πως το δίνει αυτή τη στιγμή στη Eurobank ή στην Εθνική. Γιατί νομίζετε ότι η εθνική ή η Eurobank δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας γιατί αυτά τα κόκκινα δάνεια τα οποία τα έχει πουλήσει η τραπεζα σε ένα ταμείο, το ταμείο τα έχει βάλει μέσα σε παράγωγα που τα έχει πουλήσει στην τράπεζα η οποία τα δίνει στην κεντρική τράπεζα για να πάρει ρευστό. Άρα η φτώχεια και η απειλή της έξωσης για τους πολλούς είναι ένα από τα γρανάζια του συστήματος. Γι αυτό δεν μεταρρυθμίζεται. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε

Αυτό είναι μία νέα θέση του ΜέΡΑ25, η οποία βέβαια ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει η κατάσταση από το 2015. Κάθε μέρα που πέρανε, όσο ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε να σε όλα από το 2015 έως το 2019, γιατί εκείνος πέρασε και την ηλεκτρονική διαδικασία του πλειστηριασμού, εκείνος έβαλε τις βάσεις του ΗΡΑΚΛΗ, που είναι αυτή η αγορά των

κόκκινων δανείων, μετά ήρθαν οι άλλοι οι οποίοι το κάνανε με ενθουσιασμό. Και είναι και πιο καλοί στο να το κάνουνε. Γιατί είπαμε είναι μανούλες στην προγραμματική λεηλασία του λαού. Οι Τροϊκανικές κυβερνήσεις - του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Σύριζα - έχουν εκχωρήσει όλα τα εργαλεία του ελληνικού κράτους στην Τρόικα. Το ξέρετε ότι το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να ελέγξει την εφορία; Η εφορία δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος πια. Το έχετε καταλάβει αυτό; Το Α στο ΑΑΔΕ που είναι υποτίθεται Ανεξάρτητη, ξέρετε τι σημαίνει; Απόλυτα εξαρτημένη στην Τρόικα. Είναι Ανεξάρτητη από εσάς, είναι Ανεξάρτητη από τον Υπουργό. Θα πω κάτι συγκεκριμένο. Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε βοηθήστε και εσείς να περάσει ένα νομοσχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε κάποια πράγματα στο θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και του είπα θα σας στηρίξουμε, γιατί αυτό που μου πρότεινες ήταν σωστό και του λέω έλα εδώ, δε μου λες, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της Ψηφιακής Διακυβέρνησης; Το λογισμικό της εφορίας, το TAXIS, σε αυτό που μπαίνετε και όλο το ελληνικό δημόσιο βασίζεται πάνω σε αυτό το λογισμικό, τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου. Δεν μπορείς να μου μιλάς για Ψηφιακή διακυβέρνηση. Εσείς το ελέγχετε αυτό; Το λογισμικό αυτό το ελέγχετε; Όχι. Το ελέγχει η Τρόικα. Ποια είναι η Τρόικα όμως; Ποιος κρύβεται; Ούτε εγώ ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω ποια εταιρεία στη Silicon Valley αυτή τη στιγμή μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και το ελληνικό κράτος, όποιος και να 'ναι, και ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να χάσει την πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Μιλάμε για μία χώρα που θυμίζει ελβετικό τυρί με τρύπες. Ένα κράτος όλο τρύπες. Οι τρύπες είναι κομμάτια του τυριού, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατικής κυριαρχίας που έχουν φύγει, δεν ξέρουμε ποιος τις έχει. Ούτε καν η Τρόικα. Γιατί ποια είναι η Τρόικα; Κάποιοι ψευδοτεχνοκράτες, αλλά πίσω της κρύβονται μεγάλες εταιρείες οι οποίες καταλήγουν στη Silicon Valley, στο Λουξεμβούργο. Δεν μπορώ να ξέρω και δε με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανάκτηση αυτής της δημοκρατικής κυριαρχίας από τον δήμο. Πρέπει να βάλουμε ξανά τον δήμο στη Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας και ως Diem25 πανευρωπαϊκά και ως ΜέΡα25 εδώ.

Οπότε ένα το κρατούμενο. Τον Γενάρη θα αλλάξει ο λόγος μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, και γιατί να κρυβόμαστε, θα είναι μία πολύ πιο εμπειριστωμένη έκδοση ο νέος μας λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που είπα στον Δημήτρη Κουτσούμπα προχθές στη Βουλή. Ότι ξέρετε κάτι; Έχετε δίκαιο. Δεν μεταρρυθμίζεται πια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να είχατε δίκαιο από την αρχή, να μην μπορούσε να μεταρρυθμιστεί ποτέ, αλλά σε αυτό, σύντροφοι του ΚΚΕ, συμφωνούμε. Σε άλλα πράγματα διαφωνούμε. Διαφωνούμε για παράδειγμα με το ΚΚΕ, και αυτό δεν τους άρεσε που τους το είπα, στο ότι ο λόγος σας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αφορά τον Αμερικανικό ιμπεριαλισμό, όταν είμαστε ξεκάθαρα εγκλωβισμένοι στη σφαίρα του Γερμανικού ιμπεριαλισμού. Πείτε και κάτι για τον Γερμανικό ιμπεριαλισμό, βρε παιδιά! Και γυρνάει ο Ριζοσπάστης και μου κάνει κριτική ότι θέλω να επιλέξουμε ιμπεριαλιστή. Και εμείς λέμε εμείς δεν επιλέγουμε ιμπεριαλιστή, όλοι οι ιμπεριαλισμοί είναι κακοί, όλοι οι ιμπεριαλισμοί είναι εχθροί του λαού. Εσείς επιλέγετε ιμπεριαλιστή. Επιλέγετε τους Αμερικάνους, τον Αμερικανικό ιμπεριαλισμό, αλλά δε λέτε κουβέντα για τον Γερμανικό ιμπεριαλισμό. Αυτή είναι η μία σημαντική μας διαφωνία με το ΚΚΕ. Μία άλλη διαφωνία μας είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα ήμουν στο Γκούλαγκ, αν είχαμε μία κυβέρνηση του ΚΚΕ, ούτε εσείς μπορείτε να είστε σίγουροι για αυτό. Έχουμε και μία παράδοση σε αυτό, στον αυταρχισμό, στην αριστερά, και δε θέλω να το πω μόνο για το ΚΚΕ και εμείς οι ίδιοι, όλοι ο καθένας από μας τους αριστερούς πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας για την τάση που έχουμε στον αυταρχισμό. Οι αναρχοσυνδικαλιστές της Καταλονίας το ήξεραν αυτό. Είχαν τη σημαία τη μαυροκόκκινη, το κόκκινο για την Επανάσταση και το μαύρο για



να θυμίζουν στον εαυτό τους το σκοτάδι που κρύβουμε όλοι μέσα μας, ιδίως οι αριστεροί. Έτσι; Ναι το θυμόμαστε αυτό. Αλλά επί της ουσίας αυτή η διαφορά με το ΚΚΕ ποια είναι; Είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην κηδεμόνευση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Εμείς πιστεύουμε σε ένα κόμμα σαν το ΜέΡΑ25 το οποίο βοηθάει το ακηδεμόνευτο εργατικό λαϊκό κίνημα, το βοηθάμε, δεν το καπελώνουμε, δεν το χειραγωγούμε, δεν λέμε στους φοιτητές τι πρέπει να κάνουν στις συνελεύσεις τους. Είμαστε εκεί για να κάνουν συνελεύσεις, για να μπορούν να έχουν το λόγο και τη συλλογικότητά τους και να παράγουν οι ίδιοι θέσεις. Έχουμε μια πολύ διαφορετική άποψη. Εμείς θεωρούμε για παράδειγμα ότι ο Μαρξ είχε δίκαιο όταν έλεγε ότι δύο είναι οι εχθροί, το κεφάλαιο και το κράτος. Το οποίο τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θέλουμε νέες μορφές συνεταιρισμών. Δε θέλουμε το κράτος να έρθει να πάρει την επιχείρηση, γιατί είτε το αφεντικό μου είναι ο Ελον Μασκ είτε ο Σοσλώφ, αφεντικό έχω, δε θέλω να έχω αφεντικό. Θα θέλαμε να έχουμε εταιρίες συνεταιριστικές, μια ψήφος, μία μετοχή για τον κάθε εργαζόμενο, μακροπρόθεσμα το βλέπουμε αυτό. Αυτό αφορά την ιδεολογική μας διαφωνία με το ΚΚΕ

Και τώρα για να κλείσω, επειδή πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όλες και όλοι να απαντάμε στο ερώτημα Προοδευτική διακυβέρνηση;. Λοιπόν επειδή εγώ προσωπικά έχω κουραστεί, δεν ξέρω για σας, να το ξεκαθαρίσουμε; Ποτέ των ποτών. Εντάξει; Χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω; Δεν δημιουργήσαμε το ΜέΡΑ25 για να αντιτάξουμε στην προγραμματική ληλασία του κυρίου Μητσοτάκη την προγραμματική συνθηκολόγηση του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της προγραμματικής συνθηκολόγησης. Σήμερα μιλούσα με μία συντρόφισσα του ΣΥΡΙΖΑ στο Αρκαλοχώρι, ήρθε και μου λέει «έλα να είμαστε όλοι μαζί. Σας αγαπάμε και σας. Έλα να είμαστε όλοι μαζί». Λέω για να κάνουμε τι; Για να δώσουμε το Ελληνικό στον Λάτση; Για να χτίσουμε το Καστέλι με τις πολυεθνικές; Για να πουλάμε τα κόκκινα δάνεια του λαού στα αρπακτικά ταμεία; Με προοδευτικό πρόσημο; Δίνοντας και ένα φιλοδώρημα στο τέλος της χρονιάς στους συνταξιούχους; Για αυτό δημιουργήσαμε το ΜέΡΑ25; Για αυτό εκλεγήκαμε το Γενάρη του 2015; Ποτέ! Το ΜέΡΑ25 δεν θα κάνει ποτέ κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ποτέ! Με το ΚΙΝΑΛ; Μα αυτοί ντρέπονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου! Όπως οι Μητσοτακικοί ντρέπονται για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Γιατί παιδιά τη ΔΕΗ ποιος την έφτιαξε; Ποιος την έκανε δημόσια; Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Το 1956, ο Καραμανλής, μέσα σε εκείνο το μαύρο κι άραχνο εμφυλιοπολεμικό κράτος, εξαγόρασε όλες τις ιδιωτικές εταιρείες με το επιχείρημα ποιο; Το σωστό επιχείρημα. Ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να παράγει και να διανέμει ηλεκτρική ενέργεια αποτελεσματικά, και έφτιαξε τη ΔΕΗ. Και έρχεται ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Τσίπρα, έτσι; Γιατί την κερκόπορτα την ανοίγει ο σοσιαλδημοκράτης στη Γερμανία ο Συριζαίος εδώ. Και έρχονται μετά, εν μέσω κρίσης ακρίβειας, πουλάνε τη ΔΕΗ σε κάποιον που εξ ορισμού θέλει να αυξήσει στην τιμή του ρεύματος. Δηλαδή πόσο περισσότερο θρασείς να είναι οι άνθρωποι; Και έρχεται όμως ο Μητσοτάκης στη βουλή, προχθές πάλι, και λέει στον Τσίπρα: «Καλά ο Βαρουφάκης είναι τρελός και λέει τα δικά του». Κάπως έτσι το είπε, «εσύ θα την εθνικοποιήσεις ξανά τη ΔΕΗ όταν θα ξανάρθεις στην εξουσία;» Τσιμουδιά. Σιγά που θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με αυτόν που δεν απαντάει. Έκανα εγώ καταγγελία στη Βουλή προχθές πάλι. Μου αρέσει να μιλάω για αυτά που γίνανε προχθές και όχι για αυτά που γίνανε πριν από πολλά χρόνια γιατί είναι πιο φρέσκα και έτσι κι αλλιώς λένε όλη την ιστορία που πρέπει να πούνε. Παρουσιάζω το στοιχείο στη Βουλή, ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 0,6%. Τότε γιατί κάνουμε κουβέντα τους λέω για ακρίβεια; Τι είναι 0,6%; Δεν είναι άξιο λόγου. Τα τρόφιμα ανέβηκαν 20%. Η ΕΛΣΤΑΤ λέει ψέματα. Και τους εξήγησα και πώς τα βγάζουν. Πώς τα

μαγειρεύουν τα ψέματα αυτά γιατί λόγω επαγγέλματος και διαστροφής του επαγγέλματος, γνωρίζω. Έξυπνος ο Μητσοτάκης, γυρνάει και λέει: «καλά ο Βαρουφάκης λέει αυτά που λέει για την ΕΛΣΤΑΤ. Εσείς κύριε Τσίπρα αμφισβητείτε την αξιοπιστία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ;». Και σηκώνεται ο Αλέξης και τι λέει; «Όχι» λέει. «Εγώ αποδέχομαι την αξιοπιστία των στοιχείων». Δηλαδή με άλλα λόγια η εργατική τάξη είδε μία αύξηση των τροφίμων τον τελευταίο χρόνο 0,6% σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί θέλουν να κάνουν Προοδευτική διακυβέρνηση. Μην σώσουν. Το είπα άλλη μία φορά μήπως δεν το καταλάβατε την πρώτη φορά που είπα «Ποτέ των ποτών», φίλες και φίλοι.