

Τίμος Φακαλής - Ethnos.gr

Είπατε πριν λίγο ότι δε συνεργάζεστε ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη ούτε με τον κύριο Τσίπρα.... ποιο είναι το δικό σας πλάνο διακυβέρνησης; γιατί ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί με κάποιον τρόπο.

Γ. Βαρουφάκης

Το ΜέΡΑ25 είναι ένα μικρό κόμμα αλλά παράλληλα είναι ένα κόμμα που στόχο έχουμε, ο μόνος λόγος που το δημιουργήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε προοπτική διακυβέρνησης η οποία να βγάξει τη χώρα από αυτή τη μαύρη τρύπα της χρεοδουλοπαροικίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αν υπήρχε ένα έστω από τα μεσαίου μεγέθους κόμματα τα οποία να είχανε μια προοπτική να μας βγάλουν από τη χρεοδουλοπαροικία όπως την ονομάζουμε, εμείς θα είχαμε ενταχτεί σε αυτό, δεν είχαμε όρεξη να φτιάξουμε δικό μας κόμμα. Οπότε είμαστε εδώ για να καταθέσουμε κυβερνητικά προγράμματα να προσκαλούμε σε διάλογο τα υπάρχοντα κόμματα γιατί δεν έχουμε το μονοπώλιο της αλήθειας και να τους λέμε, μιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας πως την εννοείτε, μπορεί να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας όταν πουλιούνται τα κόκκινα δάνεια που εμπεριέχουν πρώτες κατοικίες εάν δεν καταργήσεις αυτήν την πώληση; πείτε μας μπορεί να κάνουμε λάθος, εμείς έχουμε καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για όλα αυτά. Έως ότου έρθουν να συζητήσουμε ή να πάμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα δεν είμαστε μικρομέγαλοι, δεν περιμένουμε να έρθουν στα γραφεία μας, αλλά να πάμε εμείς στα δικά τους αλλά να συζητήσουμε για τα πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι τα απολύτως αναγκαία ούτε καν ικανά αλλά αναγκαία για να προχωρήσει αυτή η Χώρα, εμείς δε μιλάμε για κυβερνητική σύμπραξη με κανέναν, είναι πάρα απλό, αλλά δίνουμε προοπτική του τι πρέπει να γίνει και ζητάμε από το λαό να μας ενισχύσει στο βαθμό που κρίνει ότι αυτά που προτείνουμε έχουν λογική συνέπεια.

Θανάσης Μυλωνάς από τη voria.gr

Καλωσορίσατε κύριε Βαρουφάκη στη Θεσσαλονίκη, θα σας πάω λίγο στην Ευρώπη, ξέρω ότι παρακολουθείτε από κοντά όλες τις εξελίξεις οι, επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία και η διαφαινόμενη νίκη των σοσιαλδημοκρατών μπορούν να αλλάξουν τους συσχετισμούς στην Ευρώπη και αν ναι ποιο θα είναι το όφελος για την Ελλάδα; Ευχαριστώ.

Γ. Βαρουφάκης

Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτές οι εκλογές να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στη Γερμανία. Καταρχάς, είναι θλιβερό ότι η Ευρώπη δεν συζητήθηκε ποτέ σε καμία από τις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών στην τηλεόραση ή και αλλού. Δεν αναφέρθηκε πουθενά η άμεση ανάγκη αναμόρφωσης της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πουθενά, ποτέ δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εκτίμηση μου, δε θα κερδίσουν οι σοσιαλοδημοκράτες, θα πάνε καλά οι σοσιαλδημοκράτες στο εικοσικάτι τις εκατό θα είναι. Οπότε άλλη μία φορά, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Το ερώτημα είναι αν τα τρία κόμματα της αριστεράς και των πράσινων μαζί, το κόκκινο κόκκινο πράσινο, οι σοσιαλοδημοκράτες, τοτ αριστερό και οι πράσινοι, θα έχουν πλειοψηφία στη Βουλή. Αν έχουν, τότε ο κύριος Σολτς θα έχει περισσότερα διαπραγματευτικά χαρτιά με τον κύριο Λάσετ, τον αρχηγό του FDP, τον αρχηγό του κόμματος των φιλελευθέρων για να κάνει κυβέρνηση με αυτόν και με τους πράσινους και όχι με το αριστερό. Σε αυτήν την περίπτωση να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι ο κ. Σόιμπλε θα είναι απολύτως δικαιωμένος και η πολιτική του όσον αφορά την ευρωζώνη θα παραμείνει ως έχει. Η μόνη περίπτωση να υπάρχει μία μικρή αλλαγή, θα είναι να υπάρξει αυτός ο συνασπισμός των τριών κομμάτων. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να γίνεται, γιατί ο Σολτς δεν τον θέλει. Ο Σολτς θέλει να συνεχίσει την παράδοση της κυρίας Μέρκελ και θα ήθελε να υπάρχει πλειοψηφία των τριών αυτών κομμάτων για να αυξήσει τα ατού του τα διαπραγματευτικά με τους πράσινους και με το FDP.

Ίων Τσώχος - EPT3

Τσώχος: Καλησπέρα και από εμένα. Ήθελα να σας πάω κύριε Βαρουφάκη στο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό. Η γραμμή η ελληνική, της ελληνικής πολιτείας, του υπουργείου Εξωτερικών είναι, σε συνεργασία ουσιαστικά με την Τουρκία και σε συζητήσεις που γίνονται με τον κύριο Ερντογάν οι πρόσφυγες που αναμένονται από το Αφγανιστάν να βοηθηθούν οι χώρες που είναι δίπλα ώστε να μείνουν εκεί, δεύτερον καμμία σκέψη για εργαλειοποίηση του προσφυγικού με αποστολή εντός εισαγωγικών ή

εκτός εισαγωγικών, δεκάδων χιλιάδων προσφύγων στα σύνορα μας με τον Έβρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στην προσπάθεια ανάσχεσης αυτών των προσφυγικών ροών. Θα ήθελα αυτό το το σχόλιό σας.

Γ. Βαρουφάκης

Παρατηρείτε την αβάσταχτη υποκρισία; Εδώ έχεις μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, τη ΝΔ που κάθε φορά που γινόταν μια εισβολή των Αμερικανών, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν, είτε αργότερα η κατάρρευση της Λιβύης, πριμοδοτούσαν, χειροκροτούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα, που ήταν σε αυτές τις χώρες. Κάθε μια από αυτές τις καταστροφές οδήγησε ανθρώπινες τραγωδίες. Θα σας θυμίσω ότι όταν μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ, κάποιος από εμάς, και στο DiEM25 και στο ΜέΡΑ25 σημειώσαμε ότι ήταν το τέλος του λεγόμενου φιλελεύθερου ιμπεριαλισμού, της ιδέας του Τζορτζ Μπους του νεότερου, ότι θα μπει με τα στρατεύματα και θα δημιουργήσουν δημοκρατίες, και από τότε βγαίναμε στους δρόμους εμείς, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης χειροκροτούσε τον κύριο Μπους και λέγαμε ότι αυτό θα φέρει δυστυχία, ιδίως στις γυναίκες του Αφγανιστάν, στο Ιράκ και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα η εργαλειοποίηση είναι αμφίδρομη, τους εργαλειοποιεί ο Ερντογάν με τρόπους που ξέρουμε και δεν χρειάζεται να πούμε, αλλά τους εργαλειοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την μία μεριά κλαίμε υποτίθεται όλοι οι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι γι' αυτό που παθαίνουν οι προοδευτικοί Αφγανοί και ιδίως οι γυναίκες, από την άλλη μεριά πηγαίνουν στον Έβρο και υψώνουν ψηλότερα τείχη, και ο κύριος Ερντογάν ο ίδιο χτίζει μεγαλύτερο τείχος. Μιλάμε για μια πολιτική ευρωπαϊκή και βεβαίως της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα μείνει στην ιστορία ως η χειρίστη μίξη μισανθρωπισμού και ανοησίας. Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει, όχι να παραμείνει, να ξαναγίνει για να είμαι ακριβής, μια χώρα του διεθνούς δικαίου. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε μια χώρα σχετικά ανίσχυρη σε σχέση με την Τουρκία και με άλλες χώρες, είμαστε μια χώρα που το διεθνές δίκαιο είναι η μεγάλη μας ασπίδα, και στο Κυπριακό και αλλού, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να το καταστρατηγούμε όπως κάνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, με τις επαναπροωθήσεις που είναι και απάνθρωπες και παράνομες. με το να αρνούμαστε σε ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο, το οποίο το έχουμε προσυπογράψει, από τις πρώτες χώρες είναι η Ελλάδα, να κάνουν αίτηση για άσυλο.

Ιάσωνας Μπάντιος - Μακεδονία της Κυριακής και makthes.gr

Καλησπέρα και από εμένα. Μερίδα της αντιπολίτευσης μετά την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη εκτιμά ότι οι πρόωρες εκλογές το πρώτο εξάμηνο του 2022 είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό. Θα ήθελα την δική σας εκτίμηση και με βάση αυτά που προαναφέρατε και σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την οπτική σας για την συνεργασία. Σε ενδεχόμενο συζητήσεων, διερευνητικών συζητήσεων από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική, θα προσέλθετε έστω σε μια συζήτηση ενδεχομένως για να δηλώσετε την διαφωνία σας; Πως βλέπετε σε αυτή την συζήτηση και το Κίνημα Αλλαγής;

Γ. Βαρουφάκης

Εμείς πάντα προσερχόμαστε για συζήτηση, ο διάλογος είναι στο dna μας, ποτέ δεν θα αρνηθούμε μια θεσμική και συνταγματικά κατοχυρωμένη συζήτηση. Όσον αφορά τον χρονισμό των εκλογών, εμείς θεωρούσαμε ότι σε περίπτωση που είχε φτάσει ο εμβολιασμός στο 70%, 80% οι εκλογές θα γινότουσαν τώρα, ήρθαν και οι καταστροφικές οι καταθλιπτικές για πολλούς από εμάς, για όλους μας φαντάζομαι, φωτιές και αυτό πήγε παρακάτω. Ο κύριος Μητσοτάκης φαντάζομαι, όπως και όλοι οι πρωθυπουργοί άλλωστε, έχουν στο καλεντάρι τους κάποια σημεία που λένε εδώ μπορούμε να κάνουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε, κάθε μέρα το συζητάνε στον πρωινό καφέ, συνεχώς κάνουν δημοσκοπήσεις, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι τι γίνεται εκεί έξω, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι γίνεται για παράδειγμα με την έξοδο από την πανδημία, τι θα αποκαλύψει, είναι σαν μια άμπωτης που βγαίνει από το νερό και αποκαλύπτει κάτω πράγματα και θαύματα. Τι ανισότητες θα αποκαλύψει, τι χρεοκοπίες θα έχουμε, τι λουκέτα θα έχουμε. Και Ξέρετε; Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την ερώτηση σας για να πω ότι προσωπικά ανησυχώ ως οικονομολόγος διότι έχω μείνει, και νομίζω όλοι έχουμε μείνει, θυμάστε τις ανοησίες για την ισχυρή Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα του Ευρώ επί κυρίου Σημίτη, θυμάστε ότι ζούσανε οι άρχοντες, οι έχοντες και οι κατέχοντες, ζούσαν τον μύθο της ισχυρής ελληνικής οικονομίας που αντικατοπτρίζεται στο χρηματιστήριο που πήγαινε στις 2000 μονάδες και πάνω, τι ήταν όλο αυτό το πράγμα, ήταν μια φούσκα. Σε τι βασιζόταν; Στην συνεχή υπερχρέωση και στην δυνατότητα του ελληνικού

δημοσίου να δανείζεται φτηνά. Σας θυμίζει κάτι αυτό; Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας ζητάει να την χειροκροτήσουμε που δανείζεται φτηνά, φορτώνει και άλλα χρέη στα μη βιώσιμα χρέη, την ώρα που το εισόδημα, και το είπα στην ομιλία μου, αλλά θέλω παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, ακόμα και την μεγέθυνση, την ανάπτυξη, την αύξηση του ΑΕΠ που θέλει να έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και να την έχει το ΑΕΠ μας θα είναι μικρότερο το 2021 από ότι ήταν το 2015 με χρέος πολύ πολύ μεγαλύτερο. Γιατί έχει σχέση με το ερώτημα σας; Είναι προφανές ότι αυτό θα το κληρονομήσει η επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή το 5^ο μνημόνιο είναι βραδυφλεγές. Αν θυμάστε τα πρώτα μνημόνια ήταν το ένα μετά το άλλο, κάθε χρόνο, το 3ο κράτησε πιο πολύ, το 4^ο ο κύριος Τσίπρας το υπέγραψε μέχρι το 2060, τώρα το 5^ο έρχεται και χώνεται μέσα στο 4^ο, αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς.

Λάζαρος Γλούφτης – City International & SKAI Αθηνών (σύνδεση)

Κύριε Βαρουφάκη, όποτε αναφέρεστε στην κυβέρνηση χρησιμοποιείτε ένα τόνο, σαν να βγάζετε κάποια εχθρότητα, κάποιο απωθημένο, αναφέρετε συνέχεια Μητσοτάκης ΑΕ, Μητσοτάκης ΑΕ. Το ερώτημά μου είναι το εξής: ήσασταν υπουργός Οικονομικών σε μια κυβέρνηση στην προηγούμενη κυβέρνηση και κατηγορηθήκατε ότι κατά την εξάμηνη διαπραγμάτευση χρεώσατε τη χώρα με 100 δισεκατομμύρια. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να το ξεκαθαρίσετε και να ακούσουμε από το στόμα σας τελικά ποια ήταν η πραγματικότητα και αν συνεχίζετε να είστε υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. Βαρουφάκης

Δυστυχώς κατέληξε η ερώτησή σας σε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Είστε έγκριτος δημοσιογράφος. Δεν πρέπει να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι μπορεί να ήθελα κρυφά να βγούμε από το ευρώ. Αλλά δεν ήμουν ποτέ υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Ξέρετε, έχω κατηγορηθεί για αυτό από συντρόφους μου στην αριστερά.

Αυτό που έλεγα είναι ότι, όπως ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν θέλει πόλεμο (αυτό έλειπε να θέλει πόλεμο), πρέπει να έχει ένα σχέδιο για το τι θα γίνει αν οι Τούρκοι μπουν στη Ρόδο, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλεις πόλεμο, αλλά είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα σχέδιο. Έπρεπε να έχουμε ένα σχέδιο, και εγώ το είχα, για την έξοδο από το ευρώ. Όπως είχε η Γερμανία. Όπως είχε η ΕΚΤ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι υπέρ της εξόδου από το ευρώ.

Πηγαίνω αντίστροφα στις ερωτήσεις σας. Μιλήσατε για το λεγόμενο κόστος Βαρουφάκη. Το ξαναφέρνετε τώρα, το 2021 και δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί είναι τόσο γελοίο. Αλλά θα έπρεπε, και παρακαλώ τους δημοσιογράφους, να μην βασίζεστε στο τι λέω εγώ, στο τι λέει ο Στουρνάρας, στο τι λέει ο Ρέγκλινγκ, κάντε μια μικρή έρευνα δική σας, γιατί εμείς οι πολιτικοί ευλογούμε τα γένια μας, κι ας μην έχουμε. Κοιτάξτε. Ποιο ήταν το ΑΕΠ πριν αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών και ποιο ήταν το ΑΕΠ μετά; Λίγο-πολύ το ίδιο. Και μετά άρχισε και μια ανάκαμψη μάλιστα. Ποιο ήταν το ταμείο που παρέλαβα, ποια ήταν τα ταμειακά αποθέματα του ελληνικού κράτους, του υπουργείου Οικονομικών, όταν μπήκα και ποια ήταν όταν παρέδωσα; Αυτό δεν κοιτάς σε ένα λογιστή; Τι ταμείο παρέλαβες και τι ταμείο παρέδωσες. Ήταν λίγο περισσότερα τα αποθεματικά αυτά όταν έφυγα παρά από όταν μπήκα. Και τρίτον, ποιο ήταν το χρέος; Το χρέος ήταν 309-310 δις. όταν μπήκα και ήταν 300 δις. όταν βγήκα. Δεν έβαλα ούτε ένα ευρώ φόρου, δεν έκοψα ούτε ένα ευρώ μισθού, ούτε ένα ευρώ σύνταξης.

Έπρεπε να δαιμονοποιηθεί όμως ο Βαρουφάκης γιατί έλεγε όχι στην τρόικα. Αυτή είναι η απάντησή μου και ας με διαψεύσει οποιοσδήποτε. Ξεκίνησαν να είναι 40 δις. και το είπαν κάποιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που έπρεπε να υποστηρίξουν το πώς έκαναν το Όχι Ναι. Μετά το πήγε ο Στουρνάρας στα 86 δις. Μου φόρτωσε εμένα όλο το τρίτο μνημόνιο, το οποίο εκείνος επέμενε ότι έπρεπε να υπογράψουμε. Μετά το πήγε ο Ρέγκλινγκ στα 100 και ο Βίζερ το τερμάτισε στα 200 δις. για να γίνει εντελώς γελοίος στα μάτια οποιουδήποτε ξέρει αριθμητική, ούτε καν οικονομικά. Πάμε τώρα στο πρώτο που είπατε. Μιλήσατε και για την εχθρότητα που έχω, την απέχθεια, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είπατε ότι αυτό βγαίνει. Θέλω να σας θυμίσω ότι το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη εσείς οι ίδιοι, το θυμάμαι από το Σκάι και από άλλα κανάλια που δεν ήταν φίλα προσκείμενα προς εμάς, αναφέρατε ότι ο Βαρουφάκης μιλά για τον πρωθυπουργό ως ένα πολιτισμένο άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συζητήσει. Είναι αλήθεια ότι το είχα πει αυτό και είχα κατηγορηθεί και από μέλη του κόμματός μας. Αλλά ξέρετε; Στην πράξη φαίνονται οι τρόποι, οι διαθέσεις και ο χαρακτήρας ανθρώπων και κυβερνήσεων. Παρακολουθώντας την κυβέρνηση βήμα-βήμα την είδαμε να κάνει δύο πράγματα. Το ένα το ανέφερα στην ομιλία μου. Να πλουτίζουν οι κύκλοι γύρω της από τη χρεοκοπία των πολλών. Και να το κάνει αυτό χωρίς αιδώς. Και δεύτερον, η πλήρης απαξίωση του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής και πείτε μου αν έχω

άδικο. Είμαι αρχηγός ενός μικρού κόμματος. Έχω τον κύριο πρωθυπουργό μπροστά, έχω τον κύριο υπουργό οικονομικών μπροστά, σε συζητήσεις προ ημερήσιας διάταξης των πολιτικών αρχηγών για κάποια μεγάλα νομοσχέδια, για τον προϋπολογισμό του κράτους. Και κάνω μια καταγγελία. Λέω ότι έχετε δώσει δημόσια εγγύηση 12δισ. στα ταμεία για τα κόκκινα δάνεια, η οποία θα ενεργοποιηθεί. Και κάνω μια ανάλυση γιατί πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθεί. Εξηγώ γιατί σύμφωνα με τη δική μου ανάλυση αυτό δεν θα πάει πουθενά, απλά θα αυξήσει το δημόσιο χρέος και θα μεταφέρει περιουσία από την Ελλάδα στα Νησιά Κέιμαν και τους ρωτώ, ιδίως όταν αρχίζει η πανδημία, δεδομένου ότι θα πολλαπλασιαστούν τα κόκκινα δάνεια, είναι προφανές αυτό, και θα ενεργοποιηθούν αυτά τα 12 δισ. ευρώ, σε μια χώρα που πρέπει να περιθάλψει τον κόσμο της και δεν έχει λεφτά, λέει, να προσλάβει άλλους γιατρούς και νοσηλευτές, δεν είναι ώρα αυτά τα 12 δισ. να τα ακυρώσεις; Να περάσεις μια τροπολογία ώστε να ακυρωθεί αυτή η εγγύηση προς τα ταμεία; Που θα βγάλουν τα λεφτά έξω. Θα δανειστούν τα παιδιά σας από την τρόικα αυτά τα 12 δισ. για να τα πάρουν τα ταμεία και να τα βγάλουν στα Νησιά Κέιμαν. Και ερωτώ τον πρωθυπουργό που έχω άδικο, αν θα το κάνει αυτό. Και μάλιστα λέω ότι κύκλοι σας είναι συνιδιοκτήτες αυτών των ταμείων. Εκεί, ο πρωθυπουργός έχει ιερή υποχρέωση να σηκωθεί και να με πει συκοφάντη. Ή να πει ότι έχω άδικο. Ή να κάνει μια ανάλυση, να μου πει ότι δεν έχω δίκιο και δεν θα ενεργοποιηθούν αυτά τα 12 δισ. Δεν το έκανε ποτέ. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχω μετρήσει 15 φορές να έχει γίνει αυτό. Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό. Όταν ένας αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης κάνει μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία, θέτει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, και δεν σου απαντά, είναι Μητσοτάκης ΑΕ, είναι μια αισχρή παρέα που νέμονται το δημόσιο και τον ιδιωτικό πλούτο.

Γιώργος Σανιδάς - Salonica Press & Ράδιο Σάρωθρον

Σε μια εποχή όπου στα social media διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις, εσείς με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν, γιατί αυτοί οι αρνητές δεν είναι ούτε τρελοί, ούτε εξωγήινοι, απλώς υπάρχει μια μεγάλη δύναμη σε αυτούς που διασπείρουν αυτά τα ψεύδη.

Γ. Βαρουφάκης

Πρώτον, με το σεβασμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν ένας άνθρωπος φοβάται, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην έχει λόγο να φοβάται, αλλά όταν ένας άνθρωπος φοβάται, όταν το παιδί σου φοβάται, όταν η γιαγιά φοβάται, όταν ο φίλος σου φοβάται, έχει μία φοβία, το δαιμονοποιείς; Όχι βέβαια. Του μιλάς με σεβασμό και μετά του παραθέτεις τα στοιχεία. Δεν του λες είσαι ανόητος έχουν γίνει τόσοι εμβολιασμοί, έχουμε φτάσει σε δισεκατομμύρια πλέον. Ας μην επεκταθώ. Του δίνεις τα στατιστικά στοιχεία. Και μέσα στο ΜέΡΑ25, νομίζετε ότι δεν είχαμε διαφωνίες μέσα στο κόμμα μας; Και βέβαια είχαμε. Κάναμε διάλογο. Όμως βασίσαμε το διάλογο σε επιστημονικά δεδομένα. Πηγαίνει στο εμβολιαστικό κέντρο κάποιος ο οποίος φοβάται και είναι διστακτικός στο να εμβολιαστεί. Του δίνουν εκεί ένα κατάλογο και του λένε αν έχεις αυτό ή το άλλο, αν έχεις το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, μην εμβολιαστείς. Δεν ξέρει κατά πόσο έχει όλα αυτά, πόσο σοβαρά είναι, σε ποιο βαθμό τα έχει... Και διατάζει. Και έχει ακούσει και όλα αυτά που λέτε στα social media, ότι μπαίνουν τσιπάκια μέσα στο σώμα, θα πεθάνουν όλοι, κλπ. Δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο το δικαίωμα να κλείσει ένα ραντεβού με ένα γιατρό στο τοπικό νοσοκομείο, να κάνει ένα προεμβολιαστικό έλεγχο, να πει το πρόβλημα που έχει με το ζάχαρο ή ό,τι άλλο, να τον εξετάσουν και να του πουν: κοίτα να δεις, πρέπει να εμβολιαστείς. Ή, στη δική σου περίπτωση, ναι, ίσως να μην πρέπει να εμβολιαστείς. Αυτός είναι ο τρόπος. Όχι η δαιμονοποίηση και όχι τα πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων. Ποτέ δεν δούλεψε ο αυταρχισμός. Δεν είναι αποτελεσματικός καν.

Γιώργος Καλίνης - Τύπος Θεσσαλονίκης, Typosthess.gr

Καλησπέρα κύριε Βαρουφάκη. Ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την πορεία των έργων του Μετρό, εδώ στην Θεσσαλονίκη, για την άποψή σας, πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα αρχαία στον σταθμό Βενιζέλου και πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα στο Μετρό. Ευχαριστώ.

Γ. Βαρουφάκης

Επιμένετε στην πονεμένη ιστορία. Καλά κάνετε. Και ως βουλευτής Θεσσαλονίκης έχω την υποχρέωση να συμπάσχω πολύ περισσότερο απ' ότι οποιοσδήποτε άλλος βουλευτής. Κοιτάζτε, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις; 1) Είναι ένα μετρό που έπρεπε να υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και τώρα να μιλάμε για τις σοβαρές επεκτάσεις του. Δεν είναι δυνατόν το 2021 να παλεύουμε να φτιάξουμε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Αν είναι δυνατόν; Είτε που δεν εξυπηρετεί το Πανόραμα, που δεν εξυπηρετεί

γειτονιές εργατικές, εργαζόμενων που κατεβαίνουν στην πόλη να δουλέψουν, για την ψυχαγωγία τους. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στα αρχαία. Τα αρχαία έπρεπε να μείνουν εκεί που είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Εμένα πονάει η καρδιά μου. Η επανατοποθέτησή τους ποτέ δεν σημαίνει ότι επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση, ποτέ. Σημαίνει ότι φτιάχνουν ένα shopping mall, ένα εμπορικό κέντρο, με τα αρχαία να τα ξαναβάζουν εκεί. Φανταστείτε τώρα να πάρουμε την Ακρόπολη, να την διαλύσουμε, έτσι, να φτιάξουμε κάτι άλλο που θέλουμε και να τα βάλουμε μετά από πάνω. Δεν καταλαβαίνω. Η Θεσσαλονίκη είναι λιγότερο σημαντική από την Αθήνα; Το τρίτο. Δεν υπάρχει μητροπολιτικό πλάνο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, για την διαχείριση των σκουπιδιών, για την διασύνδεση του μετρό με τα λεωφορεία, για την θαλάσσια διασύνδεση περιοχών που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν διασυνδεθεί με караβάκια, με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, με άλλα λόγια η Θεσσαλονίκη παραμένει απολύτως παρατημένη. Και για αυτό, ανεξάρτητα από κομματικές διαφωνίες κ.λπ., Νεοδημοκράτες, Συριζαίοι, του ΜΕΡΑ, όλοι μας πρέπει να ξεσηκωθούμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να προχωράει έτσι. Είναι πολύ σημαντική πόλη η Θεσσαλονίκη για να την αφήσουμε σε αυτούς που το διαχειρίζονται.

Δήμητρα Μακρή, Δίον TV Κ. Μακεδονίας

Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, λίγο ευρωπαϊκά να πάμε, μια και που το ΜΕΡΑ25 έχει εκπροσώπηση και στην Ευρώπη, πέρα από τις Γερμανικές εκλογές που είναι σε μιάμιση εβδομάδα από τώρα, έχουμε και τις Γαλλικές που έρχονται την ερχόμενη χρονιά, τον Απρίλιο του 2022, ήδη εκεί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Λεπέν να ανεβαίνει, να πηγαίνει αρκετά καλά. Τι θα σηματοδοτήσουν αυτές οι εκλογές, πώς θα είναι η επόμενη χρονιά για την Ευρώπη και ποια είναι και η θέση μας, γιατί υποτίθεται έχει ξεκινήσει η κοινή συνδιάσκεψη για την Ευρώπη και κανείς δεν μιλάει για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. Βαρουφάκης

Την διάσκεψη αυτήν την είχαμε προτείνει εμείς, ως DIEM αρχικά και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Εμμανουήλ Μακρόν, πολύ πριν να είναι υποψήφιος πρόεδρος, την ανάγκη να υπάρξει μια συνέλευση Ευρωπαίων πολιτών για να ξανασκεφτούμε από την αρχή την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής ένωσης. Δυστυχώς αυτή η συνέλευση γίνεται για να μην έχει περιεχόμενο. Περιεχόμενο θα είχε μόνο, αν υπήρχε μία διαδικασία, που αυτό βέβαια εμείς προτείναμε ως DIEM και βέβαια τώρα ως ΜΕΡΑ25, μία διεργασία που, σαν αυτό που συνέβη, μια και μιλάμε ευρωπαϊκά, στην Ιρλανδία, με το δημοψήφισμά τους για τις εκτρώσεις. Τι ήταν εκείνο; Η βουλή δεν μπορούσε να αποφασίσει, ήταν σε αδιέξοδο, όπως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της Ευρώπης, όπως δεν έχουμε κάποιο φόρουμ, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης, να μάθουμε τα μαθήματα του 2008, του 2010. Τι κάναν στην Ιρλανδία; Στήσαν αυτήν την συνέλευση των πολιτών, οι οποίοι ήταν όλοι κληρωτοί, εμείς στο ΜΕΡΑ25 θεωρούμε ότι η κληρωτίδα είναι πολύ πιο δημοκρατική από την κάλπη, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό και ήταν όλοι κληρωτοί. Η κλήρωση είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση όλων των Ιρλανδών, έγινε μία συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο σοβαρή, ενός έτους, σαν Εθνοσυνέλευση. Αυτή η Συνέλευση τι είχε; Είχε ως στόχο να διαμορφώσει τα δύο-τρία ερωτήματα που θα πήγαιναν μετά σε δημοψήφισμα, γιατί η βουλή δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και έτσι έγινε το δημοψήφισμα και τελείωσε. Αυτό που προτείναμε λοιπόν εμείς για την Συνέλευση, για το μέλλον της Ευρώπης είναι κάτι αντίστοιχο. Να έχει την δυνατότητα αυτή η Συνέλευση να παράξει ερωτήματα, τα οποία μετά να μπου σε δημοψήφισμα πανευρωπαϊκό. Γιατί μόνο έτσι θα είχε ενδιαφέρον. Τώρα πρέπει να σας πω και σας μιλώ ειλικρινά, με κάλεσαν να πάω σε αυτήν την συνέλευση. Δεν θα πάω. Γιατί; Για να κάτσουμε να μιλάμε; Μιλάμε και εδώ. Τώρα. Για την Γαλλία. Μια άλλη σύντομη κουβέντα και να πιάσουμε και ένα θέμα της επικαιρότητας. Ακούσατε για την Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, με στόχο να φτιαχτούν πυρηνικά υποβρύχια αυστραλέζικα εναντίον της Κίνας. Δεν θα το πιάσω γεωπολιτικά συνολικά. Μία παρατήρηση. Άφησαν την Γαλλία έξω. Αυτός ήταν ο στόχος, η δική μου εκτίμηση. Άφησαν την Γαλλία έξω, αυτός ήταν ο στόχος κατά τη δική μου εκτίμηση, στην μετά την Brexit εποχή, κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μειώνονται οι μετοχές του Γάλλου προέδρου απέναντι στον κ. Σολτς, σε όποιον γίνει καγκελάριος, η Γαλλία είναι μη βιώσιμη οικονομία χωρίς τις πλάτες της Μπούτενς μπανκ, της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Κάθε Γάλλος πρόεδρος το ξέρει αυτό. Το αμυντικό ήταν αυτό που έδινε στον Γάλλο πρόεδρο μια μεγαλύτερη ισχύ. Οπότε η ακύρωση των συμβολαίων που είχε η Αυστραλία με τη Γαλλία για την κατασκευή δώδεκα, αν δεν κάνω λάθος, συμβατικών υποβρυχίων, εξασθενίζει για την Γαλλία. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές, θέλω να πιστεύω ότι

η Λεπέν δεν θα εκλεγεί. Θα είναι μια πολύ μαύρη μέρα, αν η Λεπέν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας. Και όχι τόσο πολύ για εμάς, και για εμάς, αλλά για τους συνοδοιπόρους μας, τους συντρόφους μας στη Γαλλία, που τυχαίνει να είναι μαύροι, που τυχαίνει να είναι Αλγερινοί, που τυχαίνει να είναι προοδευτικοί Γάλλοι φοιτητές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μια συμμαχία της κυρίας Λεπέν στο προεδρικό μέγαρο με την κατά πλειοψηφία ρατσιστική αστυνομία της Γαλλίας, που θα οδηγήσει τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα που έχουν απομείνει σε αυτήν την χώρα. Θεωρώ ότι ο κ. Μακρόν μάλλον θα έχει κερδίσει ξανά, εξαρτάται από το πώς θα το χειριστεί το παιχνίδι των εκλογών το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Πολύ φοβάμαι όμως, γιατί μίλησα προηγουμένως για τις προεδρικές εκλογές στην Γερμανία αλλά και την Γαλλία, ότι ζούμε σε μια μεταδημοκρατία. Μετά την καταστροφική διαχείριση της αναπόφευκτης κρίσης του ευρώ, ήταν καταστροφική η διαχείριση της κυρίας Μέρκελ, ουσιαστικά ναι, μπορεί να διατήρησε το ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά μείωσε κατά πολύ τη δυνατότητα δημιουργίας των Ευρωπαίων, μείωσε τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Είμαστε ουραγός πλέον του κόσμου η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των χαμηλών επενδύσεων. Οι δήμοι, τα εκλογικά σώματα δεν μιλάνε πλέον για την Ευρώπη, όταν στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, παίρνονται όλες οι σοβαρές αποφάσεις. Για σκεφθείτε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για τα πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τελική ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και δεν μιλάμε για τα πράγματα που έχουν σημασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε τελική ανάλυση, δεν έχει σημασία ποιος είναι στην κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει ένα φόρουμ πραγματικό στην ευρωπαϊκή ένωση για να υπάρχει ένας δημοκρατικός έλεγχος στις μεγάλες αποφάσεις που αποφασίζουν τις τύχες των Ευρωπαίων. Το βλέπουμε στην Ιταλία. Έχουμε τον Μάριο Ντράγκι πρωθυπουργό, έχει την μεγαλύτερη αποδοχή που μπορούσε να έχει πρωθυπουργός και κανένας δεν θα τον ψήφιζε. Αν κατέβαινε αρχηγός κόμματος, δεν θα έβγαίνε. Για σκεφθείτε το αυτό. Είναι μεταδημοκρατία. Έχουμε έναν ηγεμόνα, με την πλήρη αποδοχή των μέσων ενημέρωσης και έχουμε έναν λαό που του έχουν πει, και το έχει αποδεχθεί ότι ο ίδιος δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος θα τον κυβερνά. Αλλά ακόμη και αυτός ο ηγεμόνας είναι ο ηγεμόνας μιας πτωχευμένης χώρας, της Ιταλίας, που εξαρτάται από τα τυπογραφεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην Φρανκφούρτη. Εκεί είναι η Ευρώπη σήμερα.

Δήμητρα Μακρή - Δίον Μακεδονίας

Θα ήθελα να ρωτήσω, λίγο ευρωπαϊκά να πάμε, μια και που το ΜΕΡΑ25 έχει εκπροσώπηση και στην Ευρώπη, πέρα από τις Γερμανικές εκλογές που είναι σε μιάμιση εβδομάδα από τώρα, έχουμε και τις Γαλλικές που έρχονται την επόμενη χρονιά, τον Απρίλιο του 2022, ήδη εκεί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Λεπέν να ανεβαίνει, να πηγαίνει αρκετά καλά. Τι θα σηματοδοτήσουν αυτές οι εκλογές, πώς θα είναι η επόμενη χρονιά για την Ευρώπη και ποια είναι και η θέση μας, γιατί υποτίθεται έχει ξεκινήσει η κοινή συνδιάσκεψη για την Ευρώπη και κανείς δεν μιλάει για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. Βαρουφάκης

Την διάσκεψη αυτήν την είχαμε προτείνει εμείς, ως DIEM αρχικά και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Εμμανουήλ Μακρόν, πολύ πριν να είναι υποψήφιος πρόεδρος, την ανάγκη να υπάρξει μια συνέλευση Ευρωπαίων πολιτών για να ξανασκεφτούμε από την αρχή την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής ένωσης. Δυστυχώς αυτή η συνέλευση γίνεται για να μην έχει περιεχόμενο. Περιεχόμενο θα είχε μόνο, αν υπήρχε μία διαδικασία, που αυτό βέβαια εμείς προτείναμε ως DIEM και βέβαια τώρα ως ΜΕΡΑ25, μία διεργασία που, σαν αυτό που συνέβη, μια και μιλάμε ευρωπαϊκά, στην Ιρλανδία, με το δημοψήφισμά τους για τις εκτρώσεις. Τι ήταν εκείνο; Η βουλή δεν μπορούσε να αποφασίσει, ήταν σε αδιέξοδο, όπως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της Ευρώπης, όπως δεν έχουμε κάποιο φόρουμ, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης, να μάθουμε τα μαθήματα του 2008, του 2010. Τι κάναν στην Ιρλανδία; Στήσαν αυτήν την συνέλευση των πολιτών, οι οποίοι ήταν όλοι κληρωτοί, εμείς στο ΜΕΡΑ25 θεωρούμε ότι η κληρωτίδα είναι πολύ πιο δημοκρατική από την κάλπη, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό και ήταν όλοι κληρωτοί. Η κλήρωση είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση όλων των Ιρλανδών, έγινε μία συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο σοβαρή, ενός έτους, σαν Εθνοσυνέλευση. Αυτή η Συνέλευση τι είχε; Είχε ως στόχο να διαμορφώσει τα δύο-τρία ερωτήματα που θα πήγαιναν μετά σε δημοψήφισμα, γιατί η βουλή δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και έτσι έγινε το δημοψήφισμα και τελείωσε. Αυτό που προτείναμε λοιπόν εμείς για την Συνέλευση, για το μέλλον της Ευρώπης είναι κάτι αντίστοιχο. Να έχει την δυνατότητα αυτή η Συνέλευση να παράξει ερωτήματα, τα οποία μετά να μπουν σε δημοψήφισμα ευρωπαϊκό. Γιατί μόνο έτσι θα είχε ενδιαφέρον. Τώρα πρέπει να σας πω και σας μιλώ ειλικρινά, με κάλεσαν να πάω σε αυτήν την συνέλευση. Δεν θα πάω. Γιατί; Για να

κάτσουμε να μιλάμε; Μιλάμε και εδώ. Τώρα. Για την Γαλλία. Μια άλλη σύντομη κουβέντα και να πιάσουμε και ένα θέμα της επικαιρότητας. Ακούσατε για την Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, με στόχο να φτιαχτούν πυρηνικά υποβρύχια αυστραλέζικα εναντίον της Κίνας. Δεν θα το πιάσω γεωπολιτικά συνολικά. Μία παρατήρηση. Άφησαν την Γαλλία έξω. Αυτός ήταν ο στόχος, η δική μου εκτίμηση. Άφησαν την Γαλλία έξω, στην μετά την Βrexit εποχή, κάτι το οποίο θα έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μειώνονται οι μετοχές του Γάλλου προέδρου απέναντι στον κ. Σολτς, σε όποιον γίνει καγκελάριος, η Γαλλία είναι μη βιώσιμη οικονομία χωρίς τις πλάτες της Μπούτενς μπανκ, της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Κάθε Γάλλος πρόεδρος το ξέρει αυτό. Το αμυντικό ήταν αυτό που έδινε στον Γάλλο πρόεδρο μια μεγαλύτερη ισχύ. Οπότε η ακύρωση των συμβολαίων που είχε η Γαλλία για την κατασκευή δώδεκα, αν δεν κάνω λάθος, συμβατικών υποβρυχίων, εξασθενίζει για την Γαλλία. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές, θέλω να πιστεύω ότι η Λεπέν δεν θα βγει. Θα είναι μια πολύ μαύρη μέρα, αν η Λεπέν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας. Και όχι τόσο πολύ για εμάς, και για εμάς, αλλά για τους συνοδοιπόρους μας, τους συντρόφους μας στη Γαλλία, που τυχαίνει να είναι μαύροι, που τυχαίνει να είναι Αλγερινοί, που τυχαίνει να είναι προοδευτικοί Γάλλοι φοιτητές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μια συμμαχία της κυρίας Λεπέν στο προεδρικό μέγαρο με την κατά πλειοψηφία ρατσιστική αστυνομία της Γαλλίας, πού θα οδηγήσει τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα που έχουν απομείνει σε αυτήν την χώρα. Θεωρώ ότι ο κ. Μακρόν μάλλον θα έχει κερδίσει ξανά, εξαρτάται από το πώς θα το χειριστεί το παιχνίδι των εκλογών το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Πολύ φοβάμαι όμως, γιατί μίλησα προηγουμένως για τις προεδρικές εκλογές στην Γερμανία αλλά και την Γαλλία, ότι ζούμε σε μια μεταδημοκρατία. Μετά την καταστροφική διαχείριση της αναπόφευκτης κρίσης του ευρώ, ήταν καταστροφική η διαχείριση της κυρίας Μέρκελ, ουσιαστικά ναι, μπορεί να διατήρησε το ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά μείωσε πολύ την δυνατότητα δημιουργίας των Ευρωπαίων, μείωσε τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Είμαστε ουραγός πλέον του κόσμου η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των χαμηλών επενδύσεων. Οι δήμοι, τα εκλογικά σώματα δεν μιλάνε πλέον για την Ευρώπη, όταν στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, παίρνονται όλες οι σοβαρές αποφάσεις. Για σκεφθείτε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για τα πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τελική ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και δεν μιλάμε για τα πράγματα που έχουν σημασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε τελική ανάλυση, δεν έχει σημασία ποιος είναι στην κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει ένα φόρουμ πραγματικό στην ευρωπαϊκή ένωση για να υπάρχει ένας πραγματικός έλεγχος στις μεγάλες αποφάσεις που αποφασίζουν τις τύχες των Ευρωπαίων. Το βλέπουμε στην Ιταλία. Έχουμε τον Μάριο Ντράγκι πρωθυπουργό, έχει την μεγαλύτερη αποδοχή που μπορούσε να έχει πρωθυπουργός και κανένας δεν θα τον ψήφιζε. Αν κατέβαινε αρχηγός κόμματος, δεν θα έβγαινε. Για σκεφθείτε το αυτό. Είναι μεταδημοκρατία. Έχουμε έναν ηγεμόνα, με την πλήρη αποδοχή των μέσων ενημέρωσης και έχουμε έναν λαό που του έχουν πει, και το έχει αποδεχθεί ότι ο ίδιος δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος θα τον κυβερνά. Αλλά ακόμη και αυτός ο ηγεμόνας είναι ο ηγεμόνας μιας πτωχευμένης χώρας, της Ιταλίας, που εξαρτάται από τα τυπογραφεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην Φρανκφούρτη. Εκεί είναι η Ευρώπη σήμερα.