

▶▶ **ρήξη,** η μόνη απάντηση στην **Κρίση**

Γιατί μόνη λύση είναι η ρήξη,
κι όχι η διαχείριση της κρίσης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΜΕΡΑ25
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΘ 2021

Μετά από ένα καλοκαίρι κόλαση για την χώρα και κόλαφο για το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σε μια περίοδο που τα αβάστακτα χρέη γιγαντώνονται καθημερινά, η επικοινωνιακή ομάδα της «Μητσοτάκης ΑΕ» αποφάσισε ότι ένα γιγάντιο ψέμα είναι η μοναδική διέξοδος από τα αδιέξοδα του Πρωθυπουργού. Έτσι, φτάσαμε το περασμένο Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να διατρανώσει από το βήμα της ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια.»

Η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο; Φαίνεται πως, πάνω στην αγωνία του, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε ότι οι κυβερνήσεις δεν παράγουν πλούτο – ότι πλούτο παράγουν οι εργαζόμενοι. Και για ποιόν πλούτο μιλάει έτσι κι αλλιώς; Το εθνικό εισόδημα μειώνεται συστηματικά από το 2008 ενώ ο εθνικός πλούτος εκποιείται εξ ίσου συστηματικά.

Χαμηλότερο ΑΕΠ εικοσαετίας και παγκόσμιο ρεκόρ υπερχρέωσης



Η κυβέρνηση επιδίδεται σε φιλότιμη προσπάθεια επιστράτευσης των αριθμών εις βάρος της αριθμητικής. Ένα παράδειγμα τέτοιας επιστράτευσης: Έστω ότι το 2019 είχες 100 μήλα, το 2020 τα μήλα σου μειώθηκαν σε 40, και το 2021 αυξήθηκαν στα 60 μήλα. Ναι, είναι αλήθεια ότι από το 2020 στο 2021 είχες αύξηση 50%. Όμως εξακολουθείς να έχεις, το 2021, 40% λιγότερα μήλα από ότι το 2019. Κάτι αντίστοιχο ισχύει με το ΑΕΠ μας: Η κυβέρνηση μιλά για άνοδο 16% στο προηγούμενο τρίμηνο όταν είχαμε πτώση 3,7% - αν συγκρίνουμε με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, πριν χτυπήσει η πανδημία. **Ακόμα και να έχουμε φέτος την αύξηση του ΑΕΠ που προβλέπει η κυβέρνηση (μεταξύ 5% και 6%), το εθνικό εισόδημα θα εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο εκείνου όχι μόνο του 2019 αλλά και του 2015!**

Στο μεταξύ, την ώρα που το εθνικό εισόδημα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, το χρέος έχει τρυπήσει την στρατόσφαιρα και ανεβαίνει ασταμάτητα – παρά τα χαμηλά επιτόκια – βλ. το 2ο Γράφημα που δείχνει πως η ψαλίδα (εθνικού εισοδήματος-χρέους) συνεχώς μεγαλώνει.

“Χρεοδουλοπαροικία Η Ελλάς” -σε μια εικόνα



Το 2010, το κράτος πτώχευσε με αποτέλεσμα το πολιτικό προσωπικό να παραδώσει την Ελλάδα στην τρόικα επειδή το δημόσιο χρέος, από 126% του ΑΕΠ την προηγούμενη χρονιά, ανέβηκε στο 147%.

Κάθε φορά που μας «έσωζαν», με νέα δάνεια και ρυθμίσεις, το κράτος μας βούλιαζε περισσότερο στο μη βιώσιμο χρέος:

- ▶ Το 2012, χρονιά του 2ου Μνημονίου, το χρέος έφτασε το 162%
- ▶ Το 2016, ένα χρόνο αφού υπογράφηκε το 3ο Μνημόνιο, το ποσοστό χρέους άγγιξε το 181%
- ▶ Το 2019, ένα χρόνο μετά το 4ο Μνημόνιο (που ο κ. Τσίπρας ονόμασε Μεταμνημόνιο), το χρέος ήταν 186% του ΑΕΠ.

Σήμερα, το χρέος έχει ξεπεράσει το 210% - καθιστώντας την Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια της χρεοκοπίας.

Με δεδομένη αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, τί κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό του κ. Μητσοτάκη ότι η κυβέρνησή του «δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια»;





Το business plan της «Μητσοτάκης ΑΕ»

Η Κρίση εξελίχθηκε σε δύο περιόδους. Αρχικά, το 2010, επλήγησαν όλοι – εκ των οποίων μόνο οι ολιγάρχες διασώθηκαν με τα δάνεια και τις πλάτες της τρόικας. Από το 2018 όμως (με το 4ο Μνημόνιο που ο κ. Τσίπρας επιδέξια παρουσίασε ως «έξοδο από τα μνημόνια») άρχισε μια νέα περίοδος κατά την οποία τα υπερχρέη των πολλών γεννούν εγχώριες προσόδους για τους λίγους. Πως γίνεται το χρέος να γεννά προσόδους αντιστρόφως ανάλογα με την βιωσιμότητά του;

Παράδειγμα 1ο - Τα κόκκινα δάνεια: Λόγω της στήριξης της ΕΚΤ στις τράπεζες, που εξαναγκάζονται να τα πουλήσουν, αλλά και της εγγύησης του δημοσίου, τα funds (που εν μέρει ανήκουν στην ντόπια ολιγαρχία) εξασφαλίζουν αμύθητα ποσοστά κέρδους. Οπότε, όταν ακούν ότι η πανδημία γεννά νέα κόκκινα δάνεια, αντί να ανησυχούν ενθουσιάζονται – προσβλέποντας σε νέες ευκαιρίες πλουτισμού με τις πλάτες της ΕΚΤ και του Δημοσίου.

Παράδειγμα 2ο - Τα νέα ομόλογα του δημοσίου: Μοσχοπουλιούνται **επειδή** (κι όχι παρά το γεγονός ότι) τα εκδίδει ένα πτωχευμένο κράτος. Πως; Προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις που αντανακλούν την μη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους αλλά, παράλληλα, η ΕΚΤ εξασφαλίζει τους αγοραστές τους (υποσχόμενη να τους τα αγοράσει από την πρώτη στιγμή).

Αυτό είναι, λοιπόν, το business plan της «Μητσοτάκης ΑΕ»: όσο πιο πολύ βυθίζονται στα χρέη οι πολλοί, τα «κορόιδα», τόσο πιο μεγάλα κέρδη (προσόδους, για την ακρίβεια) τσεπώνουν οι «δικοί» της άνθρωποι – ξένοι και έλληνες.

Περιληπτικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το χρέος (ιδιωτικό και δημόσιο) είναι μη βιώσιμο. Το χειρότερο είναι ότι οι ισχυροί (έλληνες και μη) έχουν οικονομικό κίνητρο να **παραμείνει** το χρέος μη βιώσιμο! Κάτι που αποκλείει τις σοβαρές, τις υπομονετικές, επενδύσεις στις τεχνολογίες και τις παραγωγικές δραστηριότητες του μέλλοντος. Κάτι που, δηλαδή, καταστρέφει και μελλοντικό πλούτο.

Παράδειγμα 3ο – Η εμπορευματοποίηση των καμένων δασών: Όπως και με το χρέος, έτσι και με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού: όσο πιο μεγάλες ήταν τόσο ευκολότερος ο πλουτισμός των ολιγαρχών. Δεν πρόλαβαν να σβήσουν οι φλόγες στα δάση και η «Μητσοτάκης ΑΕ» άρχισε να μοιράζει συμβόλαια σε μεγάλες εταιρείες (ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και Σια) στις οποίες παραδίδει τα έργα για την αποκατάσταση των δασών – αγνοώντας τις Δασικές Υπηρεσίες και υποσχόμενη στους κατοίκους επισφαλείς θέσεις εργασίας στις μεγάλες εταιρείες. Το επόμενο μεγάλο φαγοπότη θα είναι η αναδάσωση. Όταν μιλάνε για «πιστοποιημένα δενδρύλλια γρήγορης ανάπτυξης», εννοούν γενετικά μεταλλαγμένα δένδρα (π.χ. Bayer-Monsanto) τα οποία θα μεγαλώνουν ταχύτατα, θα πεθαίνουν γρήγορα, θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή βιομάζας που θα νέμονται τα ίδια συμφέροντα, θα μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από δενδρύλλια της ίδιας εταιρείας – και, στον ίσκιο τους, δεν θα φυτρώνει γηγενής κλωρίδα ούτε και θα ζει γηγενής πανίδα. Να πως οι φετινές φωτιές θα γίνουν ευκαιρία για την παραγωγή εμπορεύσιμων δασών.

Να λοιπόν τι υπονοούσε ο κ. Μητσοτάκης όταν έλεγε ότι η κυβέρνησή του «δημιουργεί πλούτο και τον μοιράζει δίκαια». Εννοούσε ότι η **«Μητσοτάκης ΑΕ» μοιράζει δίκαια μεταξύ των ημετέρων τα κέρδη που παράγονται λόγω της καταστροφής πλούτου και εισοδημάτων**. Πρόκειται για κλασική περίπτωση του καπιταλισμού της καταστροφής, όχι της παραγωγής.



Η πρόταση του ΜΕΡΑ25

Ακρίβεια

Μιλούν όλοι για την ακρίβεια. Το ΜΕΡΑ25, ακόμα κι όταν ο επίσημος πληθωρισμός ήταν αρνητικός, εξηγούσε ότι ο πληθωρισμός των πολλών ήταν όχι μόνο θετικός αλλά και μεγάλος. Τώρα που ο πληθωρισμός είναι και επίσημα θετικός, το ΜΕΡΑ25 κάνει στην άκρη τις ανούσιες κοκορομαχίες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει τις μόνες τρεις πολιτικές αντιμετώπισης της ακρίβειας:

- ➔ Ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ από το 24% στο 15%
- ➔ Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή σε κατώτατο μισθό και επιδόματα, χρησιμοποιώντας όχι τον επίσημο πληθωρισμό αλλά δείκτη τιμών των μικρομεσαίων νοικοκυριών (εξαιρούμενου του εισοδηματικά ανώτατου 30% το πληθυσμού)
- ➔ Ακύρωση όλων των αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος με κατάργηση του Χρηματιστήριου Ενέργειας, κοινωνικοποίηση της τέως ΔΕΗ (ακύρωση της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ και σταδιακή επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ)
- ➔ Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα σουπερμάρκετ για το διαχρονικό άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών σουπερμάρκετ και των τιμών των προμηθευτών τους

Αναδιάρθρωση (ιδιωτικών & δημόσιων) χρεών και ανάκτηση κυριαρχίας επί των κρατικών θεσμών

Το ΜΕΡΑ25 θεμελιώθηκε πάνω στην πεποίθηση ότι, παραφράζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου, το χρέος είτε θα το κουρέψουμε είτε θα μας πνίξει. Η συνεχής μετακύλισή του στο μέλλον, υπό όρους λιτότητας, καταδικάζει τη χώρα στην κρίση, στην όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση και, βέβαια, στην μετανάστευση των παιδιών της.

Στην αρχή της πανδημίας, το ΜΕΡΑ25 προειδοποίησε ότι η Ελλάδα μπαίνει στην τροχιά του 5ου Μνημονίου: νέα χρέη που καλύπτει η τρόικα και νέα λιτότητα που επιβάλλει η τρόικα. Τα νέα χρέη ήρθαν αμέσως, αυξάνοντας την εξάρτησή μας από την ΕΚΤ. Η νέα λιτότητα επιβεβαιώθηκε την 1η Ιουλίου 2021 με το «Μεσοπρόθεσμο» το οποίο δεσμεύει την κυβέρνηση σε ανήκουστα πρωτογενή πλεονάσματα 3,7% του ΑΕΠ.

Σε αυτό τον φαύλο κύκλο αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης-λιτότητας-λεηλασίας-κρίσης- λιτότητας-λεηλασίας-κρίσης-κοκ, αντιπροτείνουμε τις μόνες τομές που μπορούν να τον τερματίσουν: Κατάργηση της ψευτο-αγοράς κόκκινων δανείων, διασύνδεση του δημόσιου χρέους με την ανάπτυξη ώστε να τερματιστεί η μετακύλισή του, και ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας στα εργαλεία που είναι απαραίτητα σε κάθε μη υποδουλωμένο κράτος, όπως π.χ. το φορολογικό λογισμικό, η δημόσια περιουσία, η εγχώρια ρευστότητα.



(βλ. Πρόταση
Κρατικού
Προϋπολογισμού
2021 & Νόμου
Θεσμικών Τομών)

Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση

Είναι αλήθεια ότι ακόμα και να διαγραφεί το χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό), ο καχεκτικός ελληνικός καπιταλισμός μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει νέες κρίσεις, νέες χρεοκοπίες, νέες περιπέτειες. Πέραν λοιπόν της εμπορευματοποίησης της καταστροφής, το ΜΕΡΑ25 αναδεικνύει έναν δεύτερο μεγάλο κίνδυνο: να χάσουμε, ως χώρα, το τραίνο και της επόμενης, της πράσινης, βιομηχανικής επανάστασης.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΜέΡΑ25 προτείνει δύο άξονες κοινής βιώσιμης ευημερίας. Ο πρώτος άξονας, που ανέπτυξε ήδη, αφορά την βαθιά αναδιάρθρωση του χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού, η οποία μπορεί να μην είναι ικανή συνθήκη για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι όμως αναγκαία συνθήκη. Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάδειξη της Ελλάδας στο πρώτο Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21ου αιώνα. Αυτό ακριβώς το πλάνο παρουσίασε εδώ στη ΔΕΘ πέρσι* καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για το πως ένα αποκεντρωμένο δίκτυο αστικών φωτοβολταϊκών και θαλάσσιων ανεμογεννητριών μπορεί να στηρίξει ένα δίκτυο παραγωγής και διανομής πράσινου υδρογόνου που θα καταστήσει την Ελλάδα το κέντρο ανανεώσιμης ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ένα χρόνο μετά, διαβάζουμε τον κατάλογο με τις επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0». Η ανάγνωσή του επιβεβαιώνει την ανάγκη ανατροπής της «Μητσοτάκης ΑΕ», καθώς και την σημασία του προγράμματος του ΜέΡΑ25 για την Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση.



* Οι προτάσεις του ΜέΡΑ25 για το μεγάλο άλμα της Πράσινης Βιομηχανικής Επανάστασης

Πανδημία

Ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, είναι πλέον εμφανές ότι το κυβερνητικό μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας απέτυχε. Από την πρώτη στιγμή το ΜέΡΑ25 απαιτούσε δημιουργία δημόσιου δικτύου κέντρων μαζικών τεστ ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή έξοδο από την καραντίνα. Η κυβέρνηση δεν μας άκουσε, δέσμια των ιδιωτών που δεν θέλουν κανένα δημόσιο δίκτυο για ο,τιδήποτε. Έτσι φτάσαμε αυτή την εβδομάδα να ανοίγουν τα σχολεία χωρίς το κράτος να μπορεί να κάνει τεστ σε κάθε μαθητή, σε κάθε δάσκαλο.

Τον Ιούνιο του 2020 ο κ. Μητσοτάκης στοιχημάτισε ότι η πανδημία θα έφευγε από μόνη της, ανοίγοντας μάλιστα τον τουρισμό χωρίς υποχρεωτικά τεστ. Το αποτέλεσμα ήταν το 2ο κύμα που θέρισε τόσους συνανθρώπους μας. Ευτυχώς που το 2021, παρά την απαραίτητη καθυστέρηση λόγω του εμβολιαστικού φιάσκου της ΕΕ, ήρθαν τα – πράγματι - αποτελεσματικά εμβόλια. Όμως, ο αυταρχισμός της «Μητσοτάκης ΑΕ», μαζί με την απέχθεια για δημόσιες δομές υγείας, κινδυνεύει να στρέψει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εναντίον των, πραγματικά, σωτήριων εμβολίων.

Το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια να εμβολιαστεί η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας, αλλά όχι τον διχασμό που φέρνουν τα πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων και η δαιμονοποίηση φοβισμένων συνανθρώπων μας. Αντί, η κυβέρνηση να πείθει τον λαό να εμβολιαστεί με επιχειρήματα, στατιστικά στοιχεία και σεβασμό, εξαπολύει μείγμα απειλών και ύβρεων προς τους ανεμβολίαστους. Έτσι, τους κάνει ακόμα πιο διστακτικούς και, λόγω της έλλειψης του δημόσιου δικτύου κέντρων μαζικών τεστ, σπέρνει τη δικόνοια αντί να διευκολύνει τον ψύχραιμο διάλογο.

Αυτή την ύστατη στιγμή, με το φθινόπωρο να τρέφει κινδύνους εξάπλωσης του στελέχους Δέλτα και Μι, το ΜέΡΑ25 καλεί την κυβέρνηση:

- ➔ Να προβεί έστω και τώρα στην δημιουργία δημόσιου δικτύου κέντρων μαζικών δωρεάν τεστ και, παράλληλα, να πάψει να λέει έμμεσα στους εμβολιασμένους ότι δεν έχουν λόγο να κάνουν τεστ
- ➔ Να προσφέρει στους διστακτικούς ανεμβολίαστους την δυνατότητα για προεμβολιαστικό έλεγχο σε δημόσιο φορέα και να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης υπέρ του εμβολιασμού σε επιστημονική κι όχι προπαγανδιστική βάση
- ➔ Να προβεί άμεσα στην ενίσχυση του ΕΣΥ με 8000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- ➔ Να υπερβεί τον αυταρχισμό της καταβάλλοντας το 50% του μισθού τους στο υπό αναστολή ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό.



Κοιτώντας μπροστά

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη νεολαία με τον τρόπο που ξέρει: Την ώρα που η κυβέρνησή του τους κλέβει το μέλλον, εκείνος τους προσφέρει ψίχουλα και bytes – κατά το αμερικανικό bits & bytes.

- Την ώρα που γιγαντώνει το χρέος, γεννώντας έτσι τη νέα λιτότητα που θα τους διώξει από την πατρίδα
- Την ώρα που νομοθετεί ώστε όσες νέες, όσοι νέοι τελικά μείνουν, θα εργάζονται ενοικιαζόμενοι για μισθούς πείνας χωρίς καμία προστασία από ανεξέλεγκτα αφεντικά
- Την ώρα που ανοίγει παράθυρο στην παιδική εργασία
- Την ώρα που συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι Τσίπρας-Νετανιάχου- Εκκον για εξορύξεις που εντείνουν τις πιθανότητες πολέμου και εγκυμονούν μεγαλύτερη κατάρρευση κλίματος και οικοσυστημάτων
- Την ώρα που σπαταλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για να χρηματοδοτεί την συγχώνευση και την εξαγορά επιχειρήσεων αντί για πράσινες επενδύσεις
- Την ώρα που εμπορευματοποιεί τα καμένα δάση
- Την ώρα που σιγοντάρει την κα Κεραμέως να τους απεγκλωβίζει από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στέλνοντάς τους στα ιδιωτικά κολλέγια της συμφοράς όπου ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής για κάποιο λόγο μαγικό δεν χρειάζεται...

...τους χαρίζει τα τέλη κινητής τηλεφωνίας και κάποιες επιδοτήσεις θλιβερών θέσεων εργασίας μερικών μηνών.

Έτσι φαίνεται του είπαν οι επικοινωνιολόγοι του ότι θα κερδίσει τη νεολαία. Όμως η νεολαία ήδη δίνει την απάντησή της στους δρόμους, στις πλατείες, στα αμφιθέατρα και, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το μήνυμά τους στην «Μητσοτάκης ΑΕ» είναι: NO PASARAN. Δεν θα περάσετε κυρίες και κύριοι. Ξεχάστε το.

Είναι ένα μήνυμα που ακούγεται όλο και περισσότερο όχι μόνο στη νεολαία αλλά κι απ' τους μεγαλύτερους. Δεν αντέχεται πια ο Δικομματικός Μνημονιακός Λαϊκισμός – τα ψίχουλα από το τραπέζι της ολιγαρχίας, τα επιδόματα στο τέλος της χρονιάς που έδινε ο κ. Τσίπρας πριν, που δίνει ο κ. Μητσοτάκης τώρα. Το εμπέδωσαν πλέον το νόημα του πρωτογενούς υπερπλεονάσματος που τους μοιράζουν. Ξέρουν ότι είναι το ίδιο τους το αίμα του οποίου τους επιστρέφουν ένα μικρό μέρος για να τους τιθασεύουν, ενώ το υπόλοιπο πάει στην τρόικα για να αποπληρώσει ένα χρέος που δεν μπορεί ποτέ να αποπληρωθεί.

Βλέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα να ανεβαίνει και αηδιάζουν καθώς γιορτάζουν που πουλιέται ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρπακτικά των οποίων στόχος είναι ακόμα υψηλότερες τιμές ρεύματος που, όταν τα πράγματα σφίξουν για τους κυβερνώντες, θα επιδοτεί το κράτος ενισχύοντας την μελλοντική λιτότητα.

Όσο και να καλλωπίζουν τους αριθμούς, ή να τους μοιράζουν καθρεφτάκια περνώντας τους για ιθαγενείς, η νεολαία - αλλά και οι μεγαλύτεροι - βλέπουν ότι στόχος των κυβερνώντων από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ένας: η βύθιση τους όλο και περισσότερο στο χρέος και στην εξάρτηση, στη Χρεοδουλοπαροικία.

Κατανοούν αυτό που το ΜέΡΑ25 έχει κάνει σημαία του: Ότι μόνη λύση είναι η ρήξη. Κι αυτό γιατί όλα τα βασικά προσπατούμενα για τον τερματισμό της ρήξης που προανέφερα, από την αναδιάρθρωση του χρέους και τον 15% ΦΠΑ μέχρι την ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας επί των κρατικών θεσμών και την κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ – όλα αυτά τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν όποια κυβέρνηση και να είναι στα πράγματα – όλα αυτά απαιτούν ρήξη με την ντόπια ολιγαρχία και την ευρωζωνική τρόικα.

Η ολιγαρχία δεν νοιάζεται, φίλες και φίλοι, για το ποιος κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου ή για το αν η κυβέρνηση αυτοαποκαλείται φιλελεύθερη ή προοδευτική.

Η ολιγαρχία καταλαβαίνει ότι χωρίς ρήξη καμία κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε φιλελεύθερη να είναι ούτε βεβαίως προοδευτική – πόσο μάλλον αριστερή.

Το μόνο που φοβάται η ολιγαρχία είναι η ρήξη.

Για αυτό η ολιγαρχία επενδύει στον φόβο της ρήξης. «Μα τώρα που τα πράγματα είναι ήρεμα εσείς το βιολί σας για ρήξη;», λένε.

Στους πολίτες που το ακούν αυτό, που μας ρωτούν «Γιατί ρήξη τώρα;» η απάντησή μας είναι απλή: Επειδή όσο πιο άμεσα γίνει η ρήξη τόσο μικρότερο το μακροπρόθεσμο κόστος για τη νεολαία μας, για την πατρίδα.

Εν τέλει πως ορίζεται η επένδυση; Ορίζεται ως η απόφαση να κάνεις κάτι επίπονο σήμερα για να εισπράξεις ένα πολύ μεγαλύτερο όφελος στο μέλλον. **Υπό αυτή την έννοια, η ρήξη είναι η αποτελεσματικότερη επένδυση για το μέλλον της πατρίδας μας.**



Με ποιους θα κάνουμε τη ρήξη;

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε εδώ, στην ΔΕΘ, το δίλημμα που θα βάλει στο λαό στις επόμενες εκλογές: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία; Ή συγκυβέρνηση Τσίπρα-Βαρουφάκης; Του απαντώ: Το ΜέΡΑ25 υπάρχει για την ρήξη που ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε αυταπάτη – όχι για να ξαναφέρουμε στην κυβέρνηση εκείνους που έκαναν το ΟΧΙ ΝΑΙ με αποτέλεσμα την παλινόστηση της ολιγαρχίας. Στο ΜέΡΑ25 εργαζόμαστε για την παλλαϊκή συστράτευση που θα βασίζεται σε **κοινό πρόγραμμα ρήξης με την ολιγαρχία**. Σε αυτή την συστράτευση χωρούν όλοι. Δεν χωρούν μόνο όσοι υπόσχονται πράγματα (π.χ. προστασία της πρώτης κατοικίας ή καταπολέμηση της ακρίβειας) τα οποία, για να γίνουν, απαιτούν την ρήξη την οποία... αποκλείουν.

Οπότε, κ. Μητσοτάκη, το δίλημμα το έχετε εσείς:

- ▶ Είτε θα συγκυβερνήσετε με τον κ. Τσίπρα
- ▶ Είτε θα κάνετε εκλογές ξανά και ξανά μέχρι να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση που θα κάνει, λίγο-πολύ, εκείνα που θα έκανε μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Εμείς, στο μεταξύ, θα δουλεύουμε με μεράκι για την οικοδόμηση του μετώπου της ρήξης με όλα εκείνα που ηρεσιάζουν τα κόμματα που υπέγραψαν δήλωση πίστης και μετάνοιας στην τρόικα, στους έλληνες ολιγάρχες, στα ξένα ολιγοπωλιακά συμφέροντα που πλουτίζουν από την κοινωνική και την οικολογική καταστροφή.

Το ΜέΡΑ25 είναι εδώ για την εργολαβική καθαρίστρια που επιβαίνει στο λεωφορείο των πεντέμισι κάθε πρωί αγωνιώντας ότι το παιδί της πρέπει να επιλέξει μεταξύ της εργασιακής δουλειάς και του να ρίξει μαύρη πέτρα παίρνοντας τον οματίο του για τα ξένα. Για τον 30άρη που πρέπει να εσωτερικεύσει κάθε νεοφιλελεύθερη αρλούμπα πριν βρει δουλειά χωρίς προοπτική και τον μικρομεσαίο που πνίγεται από χρέη που δεν μπορεί να πληρώσει. Για τους παλαίμαχους της δουλειάς που οι κηφίνες της τρόικας και της «Μητσοτάκης Α.Ε.» τους αντιμετωπίζουν ως παράσιτα. Για τη νεολαία που λέει τέλος στον βιασμό της Φύσης μέσω εξορύξεων, αγωγών και εμπορευματοποίησής της.

Αυτούς κοιτάμε στα μάτια για να επιστρέψουμε σε αυτά την ελπίδα. Την ελπίδα ότι ο ορίζοντας της πατρίδας τους μπορεί να πάψει να συρρικνώνεται, ότι μπορούμε να μην χάσουμε το τραίνο της πράσινης βιομηχανικής επανάστασης, ότι δεν είναι δεδομένη η επικυριαρχία εκείνων που τους ξεζουμίζουν την ώρα που τους υποτιμούν πετώντας τους ψίκουλα για να υπακούουν.

Το ΜέΡΑ25 υπάρχει για να στηρίζει αυτούς, τους αγώνες τους, τα κινήματά τους, μέσα κι έξω από τη Βουλή. Με δράσεις και πρόγραμμα.

