



Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ συνεχίζει να μετακυλά ευθύνες στην σχολική κοινότητα, εν όψει της επανέναρξης λειτουργίας των Λυκείων».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Είναι γνωστή από τον Ιανουάριο η θέση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σωματείων, για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία με προϋπόθεση τα τμήματα 15 μαθητών, την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, τον μαζικό εμβολιασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη διενέργεια μαζικών test σε όλους και σε όλες.

Όμως η πολιτική ηγεσία, κώφευε προκλητικά σε όλες αυτές τις απολύτως ρεαλιστικές και εφικτές προτάσεις, χάρη στις οποίες τα σχολεία θα είχαν ανοίξει εδώ και τρεις μήνες, διότι τα κλειστά σχολεία εξυπηρετούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολιτικό της σχεδιασμό. Κι ενώ έχουμε φτάσει δύο μόλις εβδομάδες πριν την σχολική διακοπή λόγω Πάσχα, με τα κρούσματα και τον δείκτη μεταδοτικότητας του ιού να είναι πολλές φορές παραπάνω από ό,τι ήταν όταν τα σχολεία έκλεισαν, αποφασίζει τώρα να ανοίξει τα σχολεία αρχής γενομένης από τα Λύκεια. Η απόφαση λαμβάνεται χωρίς κανένα απολύτως πρόσθετο μέτρο, εκτός από τα αμφίβολης αποτελεσματικότητας self-test, η διαδικασία των οποίων μετακυλά την ευθύνη στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Είναι προφανές ότι ο βασικός λόγος της επαναλειτουργίας είναι οι πιέσεις που ασκούνται από τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία βλέπουν τον κίνδυνο να μην εισπράξουν το σύνολο των διδασκτρων, σε περίπτωση παράτασης της αναστολής λειτουργίας.

Κυρία Υπουργέ, αποτελεί απύθμενη υποκρισία, η πρόταξη του ενδιαφέροντος για «τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις». Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά για τα παιδιά, δεν θα τα φυλάκιζε επί μήνες μπροστά στις οθόνες του χρυσοπληρωμένου webex, ούτε θα ακύρωνε με την τηλεεκπαίδευση τις ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά εκείνα

που «χάθηκαν» μαζί με τα προσφυγόπουλα από το σχολείο, καθώς η μαύρη τρύπα της ελλιπούς ή ανύπαρκτης πρόσβασης, τα εξαφάνισε από τον εκπαιδευτικό χάρτη.

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κατανοούν για μια ακόμη φορά, ότι η μέγιστη ευθύνη της επαναλειτουργίας των σχολείων, πέφτει στους δικούς τους ώμους. Απέναντι σε μια κυβέρνηση πλήρους διοικητικής ανεπάρκειας και ανικανότητας, θα αντικρύσουν τη Δευτέρα τους μαθητές και τις μαθήτριες τους και χωρίς όρους και προϋποθέσεις θα σταθούν δίπλα τους, γιατί αυτό επιβάλλει η ανθρώπινη συνείδησή τους και η επίγνωση της παιδαγωγικής αποστολής τους. Θα γνωρίζουν ότι μέσα στην τάξη, πίσω από τις μάσκες υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές που πέντε μήνες φέτος και τέσσερις πέρυσι έχουν εξαντληθεί και δεν έχουν άλλες αντοχές.

Κυρία Υπουργέ, η Οργάνωση Λειτουργιών Μέσης Εκπαίδευσης, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της κι εν όψει της επανεκκίνησης των Λυκείων, με πρόταγμα την ασφάλεια του συνόλου της Σχολικής Κοινότητας, απαιτεί:

- Άμεσα επαναλαμβανόμενα τεστ, τουλάχιστον ανά εβδομάδα, σε όλα τα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ.
- Προτεραιότητα των εκπαιδευτικών και όλων όσοι εμπλέκονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, στον εμβολιασμό.
- Μέτρα για την αραίωση των μαθητών ανά τάξη, με μέγιστο αριθμό τους 15 μαθητές.
- Δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, κατά την οποία αποφασίστηκε το άνοιγμα των Λυκείων.
- Άμεσα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των μαθητών, αναφορικά με τις τεράστιες ελλείψεις και τα συσσωρευμένα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί.
- Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και του νέου συστήματος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.
- Τη μη διεξαγωγή προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

- Τι απαντάτε αναφορικά με το διεκδικητικό πλαίσιο που θέτει η ΟΛΜΕ, εν όψει της επανεκκίνησης των Λυκείων και με πρόταγμα την ασφάλεια του συνόλου της Σχολικής Κοινότητας;

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μαρία Απατζίδα,

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

ΜΕΡΑ 25