



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

28 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: «Ένταξη της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Ερωτήματα προκαλεί η ένταξη της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που συντάξε το επιτελείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και απέστειλε στην Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των κεντρικών πολιτικών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κεφάλαια, ύψους 19 δις. σε επιδοτήσεις και 13 δις. σε δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με αναλύσεις σε

πρόσφατα δημοσιεύματα, αν από τα κεφάλαια που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, η κυβέρνηση επιχειρήσει να χρηματοδοτήσει και το κόστος μετατροπής των επικουρικών σε «ατομικούς κουμπαράδες», τότε τμήμα των ζωτικών πόρων θα χορηγηθεί για την κερδοφορία των ξένων ιδιωτικών εταιρειών που θα εμπλακούν στη διαχείριση των ασφαλιστικών κεφαλαίων.

Σημειωτέον, ότι το νέο επικουρικό θα είναι μεν δημόσιο, αλλά στους διαχειριστές θα συμμετέχουν και ξένες εταιρείες. Συνεπώς, τα κεφάλαια των επικουρικών συντάξεων (2,5 δις. ετησίως) κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα είναι για τις χρηματαγορές.

Σύμφωνα δε με τον συλλογισμό του Εθνικού Σχεδίου: «Η Ελλάδα προτείνει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό μορφή δανείων για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων προτείνοντας ταυτόχρονα πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις».

Ειδικότερα, στον Αξονα 3.1. (σελ. 11) για την «αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», εκτός από τις Ενεργητικές και Μη Ενεργητικές (Passive) Πολιτικές Απασχόλησης, που θα ενισχύσουν «την ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δικτύων ασφαλείας κατά της ανεργίας» περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση του ισχύοντος επικουρικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, επιχειρείται «η μετάβαση από ένα μη

κεφαλαιοποιητικό σύστημα μικτών προκαθορισμένων παροχών και νοητά καθορισμένων εισφορών σε ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα πληρωμών παρακράτησης στην πηγή “pay-as-you-earn”. Ευθυγραμμίζοντας καλύτερα τις εισφορές με τις παροχές, η ως άνω μεταρρύθμιση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, θα αποθαρρύνει τις άτυπες μορφές απασχόλησης και θα έχει θετικές συνέπειες στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, στην αποταμίευση και στη δημιουργία κεφαλαίου».

Με το κόστος μετάβασης εννοούμε το συνολικό ύψος των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν οι σημερινοί 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Κόστος το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι να σβήσει το παλιό σύστημα. Ανάλογα με τις υποθέσεις εργασίας και δεδομένου ότι η μέση επικουρική σύνταξη είναι στα 190 ευρώ, το κόστος μετάβασης στο νέο, ιδιωτικής διαχείρισης, επικουρικό κυμαίνεται από 52 έως 62 δισ. ευρώ.

Αξιζει να υπενθυμίσουμε ότι η χρήση των συνταξιοδοτικών πόρων προς τον σκοπό εξυπηρέτησης άλλων ταμειακών αναγκών έλαβε χώρα αρκετές φορές στο παρελθόν, όπως ήταν οι περικοπές των συντάξεων που συνολικά ανήλθαν σε 63 δισ. (τα 55 δισ. ευρώ μέχρι το 2015) με τις οποίες αποπληρώθηκε μέρος των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους της κεντρικής διοίκησης από τον δανεισμό του '80 και του '90 σε ξένες τράπεζες.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Ποιος θα καταβάλει το τίμημα για να ευοδωθεί το μεγάλο στοίχημα μεταφοράς των επικουρικών συντάξεων στις χρηματαγορές; Το Δημόσιο; Οι νυν συνταξιούχοι με ένα νέο κύμα περικοπών στις παροχές τους; Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι που έτσι ή αλλιώς θα λαμβάνουν λιγότερα;
2. Δεδομένου ότι η Eurostat είναι ήδη προ διλήμματος και συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση για το πώς θα εγγράψει ή δεν θα εγγράψει στο δημόσιο χρέος το κόστος μετάβασης των συντάξεων (από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό), αληθεύει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να χρηματοδοτήσει το κόστος της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των επικουρικών συντάξεων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου - Βουλευτής Α' Αθηνών, ΜέΡΑ25