



Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Άμεση επίλυση του ζητήματος, που αφορά στην περιβαλλοντική μελέτη για τη λειτουργία νέου Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Παιανίας – Κορωπίου.

Αξιότιμε κε. Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελίες κατοίκων, θεσμικών φορέων και σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, δεν έχει, εδώ και μήνες, γνωστοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ, η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική μελέτη, που αφορά στη λειτουργία του νέου Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Παιανίας – Κορωπίου.

Η αγωνία των κατοίκων είναι μεγάλη, διότι οι τεράστιες ποσότητες των λυμάτων αυτών, θα εκβάλλουν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, και η μη δημοσιοποίηση της μελέτης από την ανώνυμη εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας, προκαλεί εύλογες απορίες ως προς τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης.

Όπως επισημαίνεται, βάσει του σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί, και για τον οποίο δεν ρωτήθηκε ποτέ, τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και ο δήμος Μαρκόπουλου, το Κέντρο Επεξεργασίας Παιανίας – Κορωπίου, μέσω ενός δικτύου αγωγών συνολικού μήκους 53 χιλιομέτρων, θα διαχέει τα λύματα στην παραθαλάσσια συνοικία της Χαμολιάς, που βρίσκεται μεταξύ Πόρτο Ράφτη και Βραυρώνας. Από τη στιγμή που η μελέτη δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, οι κάτοικοι και οι φορείς κάνουν λόγο ακόμη και για ορατό κίνδυνο μόλυνσης, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της ακτογραμμής της Ανατολικής Αττικής.

Διάχυτη, σαφώς, είναι η αβεβαιότητα, αναφορικά με το κατά πόσο τα επόμενα χρόνια, οι λουόμενοι και τα παιδιά τους, θα μπορούν να κάνουν άφοβα μπάνιο, στα

πεντακάθαρα ως τώρα νερά. Το άγχος και η ανησυχία, αναφορικά με τον ολικό μετασχηματισμό του τόπου τους, σε κάτι εντελώς διαφορετικό και, μάλιστα, με αυξημένη την πιθανότητα του κινδύνου μιας διαρκούς μόλυνσης, επιβλαβούς για την υγεία κατοίκων και επισκεπτών, είναι πρόδηλος και διάχυτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε διαδικασία επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί αφενός, η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και αφετέρου, η υγεία των κατοίκων, προκειμένου να μην δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον, κάποιο δυσάρεστο και τραγικό γεγονός;

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μαρία Απατζίδα,

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25