



# Το Όραμα του ΜέΡΑ25 για την Ελλάδα του 2025

ΗΕΛΕΧΡΟ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*8μμ, 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020*

[www.mera25.gr](http://www.mera25.gr)

Κυρίες και κύριοι,

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει καθιερωθεί ως ο τόπος κι η στιγμή που η πολιτική ηγεσία καταθέτει προτάσεις για το μέλλον. Ποτέ τέτοιες προτάσεις δεν ήταν τόσο αναγκαίες για τη χώρα όσο σήμερα που η πανδημία ενισχύει απειλητικά την προϋπάρχουσα αδιάκοπη, δωδεκαετή οικονομική κρίση εν μέσω γεωπολιτικών ανακατατάξεων που εγκυμονούν υπαρκτούς κινδύνους ιδίως για χώρες μη οικονομικά βιώσιμες.

Για αυτό τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Πολιτικο-Οικονομικού Φόρουμ της HelExpo για την ευκαιρία που μου δίνετε απόψε να κάνω αυτό που έχουμε υποχρέωση όλοι οι επί κεφαλής κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να απαντήσουμε στο ερώτημα:

*Πέραν των εύλογων αντιπαραθέσεών σας με την κυβέρνηση, αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, τί θα κάνατε; Ποιό είναι το δικό σας όραμα για την χώρα, για την επόμενη πενταετία; Πώς θα το υλοποιούσατε;*

Καθώς ο σοβαρός προγραμματισμός πρέπει να θεμελιώνεται στην ορθή διάγνωση, θα ξεκινήσω με τη διάγνωση του μέγιστου προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα: Την **συστημική ύφεση** που οφείλεται στην μονιμοποιημένη χρεοκοπία κράτους και ιδιωτών η οποία εισέρχεται στη δεύτερη, συνεχόμενη, δεκαετία της.

Κυρίες και κύριοι,

Άλλο οι περιοδικές υφέσεις, που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, κι οι οποίες μπορεί να είναι βαθιές (όπως σήμερα λόγω πανδημίας). Κι άλλο η συστημική, μονιμοποιημένη υφειακή δυναμική που ταλανίζει την Ελλάδα - και θα την ταλανίζει όσο κράτος, τράπεζες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν, επί της ουσίας, σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Ο λόγος που το ΜέΡΑ25 ήταν το μόνο κόμμα που προέβλεψε:

- από τα μέσα του 2018 την επίσημη επιστροφή της ύφεσης εντός του 2019, και
- από τον περασμένο Μάρτιο το μέγεθος της ύφεσης του 2020,

είναι η μακροοικονομική ανάλυσή μας αυτού του φαινομένου ανάδρασης μεταξύ του:

- (α) μη βιώσιμου (ιδιωτικού και δημόσιου) χρέους,
- (β) των μόνιμα αρνητικών καθαρών επενδύσεων, και
- (γ) της ύφεσης.

Στηριζόμενο σε αυτή την ανάλυση, το ΜέΡΑ25 παρουσιάζει σήμερα *Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο* που δύναται να καταστήσει εφικτό το όραμα μιας Ελλάδας που, εντός πενταετίας, να δικαιούται να ελπίζει στην κοινή, βιώσιμη ευημερία των κατοίκων της - βασικό προαπαιτούμενο για την Εθνική Ανεξαρτησία και την Ειρήνη στην περιοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Η μέγιστη απειλή για τη ελληνική κοινωνία δεν είναι η πανδημία αυτή καθ' εαυτή.

Είναι το απατηλό ψέμμα:

- ότι το πρόβλημα είναι η πανδημία
- ότι η οικονομία ανέκαμπτε πριν μας επισκεφθεί ο κορωνοϊός
- ότι, όταν νικηθεί ο ιός, θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη που, δήθεν, είχε αρχίσει στη βάση των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοζαν την περίοδο Αυγούστου 2015 με Μάρτιο 2020, με ελάχιστες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, οι κυβερνήσεις των κκ. Τσίπρα και Μητσοτάκη.

Ακόμα και σήμερα να εφευρεθεί το τέλειο εμβόλιο και να νικήσουμε την πανδημία, κάτι που όλοι ευχόμαστε, η ελληνική οικονομία θα παραμείνει μη βιώσιμη – αυτό που το ΜΕΡΑ25 ονομάζει χρεοδουλοπαροικία.

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί για την πραγματική κοινωνική καταστροφή που βρήκε τη χώρα μας μετά το 2008, αξίζει μια νηφάλια ματιά στα δεδομένα. Το διάγραμμα αυτό...

## Η 12ετής Υφεσιακή Δυναμική της Ελληνικής Οικονομίας



...βασίζεται στα τελευταία τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2008 μέχρι και το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2020.

Αφορά το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τρέχουσες ή αγοραίες τιμές – δηλαδή σε ευρώ από αυτά που έχετε στις τσέπες σας.

Η εικόνα είναι καθαρή: Η φούσκα της δήθεν θωρακισμένης ελληνικής οικονομίας, της Ελλάδας που ήταν δήθεν στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης, εκείνη η φούσκα χρέους που είχε δημιουργήσει, λόγω της εισόδου στο ευρώ, το τσουνάμι δανείων από, κυρίως, τις γαλλο-γερμανικές τράπεζες πριν το 2008, έσκασε το 2008.

Αμέσως, η ελληνική οικονομία κατέρρευσε υπό το βάρος μιας κλασσικής χρεοκοπίας που, δυστυχώς, ακολουθία κυβερνήσεων μονιμοποίησαν μέσω τεσσάρων μνημονιακών δανείων. Αυτά τα τέσσερα μνημονιακά δάνεια, από τη μία, βάθυναν την πτώχευση - όπως μια πιστωτική κάρτα που προσφέρει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα στον χρεοκοπημένο βαθαίνοντας όμως την χρεοκοπία του – ενώ, από την άλλη, εξασφάλισαν την αποτελμάτωση, καθώς δίνονταν υπό όρους μόνιμης υπερφορολόγησης, ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, και μηδενικών παραγωγικών επενδύσεων.

Τρία πράγματα διακρίνει κανείς από την πορεία του εθνικού εισοδήματος όλα αυτά τα χρόνια:

Πρώτον, η αρχή της κατάρρευσης συνέπεσε με την κατάρρευση του Δυτικού τραπεζικού συστήματος και συνεχίστηκε μέχρι το 2015. Το αφήγημα το μνημονιακού τόξου, ότι η οικονομία δήθεν άρχισε να ανακάμπτει το 2014, είναι απλά ψευδές. Το αναφέρω εδώ επειδή πρόκειται για επίκαιρο ψεύδος – καθώς επιστρατεύεται το ίδιο ψέμμα σήμερα για να συγκαλυφθεί το πραγματικό μέγεθος της σημερινής ύφεσης.

Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι το 2014 το εθνικό εισόδημα ανέβηκε. Όπως ακριβώς επιμένουν ότι το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2020 η ύφεση ήταν 15.1%, αντί για 18,05%.

Ορίστε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Το 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,1% από 180,654 σε 178,656 δις ευρώ. Όσο για το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2020, μειώθηκε από 47,787 δις πέρσι σε 39,169 δις – δηλαδή κατά 8,827 δις ή 18,05%.

Πως λοιπόν λένε ότι το 2014 υπήρξε ανάκαμψη και το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2020 ύφεση «μόνο» 15%; Ορίστε τι κάνουν: Μειώνουν πλασματικά την ύφεση αφαιρώντας τον πληθωρισμό από τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Αυτό έχει μια λογική σε πληθωριστικές περιόδους. Όταν το ΑΕΠ αυξάνεται, π.χ., 5% αλλά κι ο πληθωρισμός είναι στο 3%, έχει λογική το να λες το εξής:

Ναι μεν οι πολίτες έχουν 5% πιο μεγάλο εισόδημα αλλά, από την άλλη, αντιμετωπίζουν και υψηλότερες τιμές – οπότε η ικανότητά τους να αγοράζουν νέα αγαθά και υπηρεσίες αυξάνει μόνο κατά 5% μείον 3% ίσον 2%. Προσέξτε όμως το εξής: Ο θετικός πληθωρισμός ροκανίζει, θεραπευτικά για τους πολίτες και το κράτος που χρωστάνε, την αξία των υφιστάμενων χρεών και προηγούμενων οφειλών. Δηλαδή, με θετικό πληθωρισμό, ιδιώτες και κράτος αποπληρώνουν ευκολότερα δάνεια και προηγούμενες οφειλές.

Στον καιρό όμως της ύφεσης, ο αρνητικός πληθωρισμός (δηλαδή ο αποπληθωρισμός) κάνει το αντίθετο. Έστω μια περίοδος που τα εισοδήματα μειώνονται 5% αλλά οι τιμές πέφτουν με ρυθμό 5% - δηλαδή έχουμε ανάπτυξη μείον 5% και πληθωρισμό μείον 5%. Αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό από την ανάπτυξη, όπως κάνει το Μνημονιακό Τόξο ακόμα και τώρα, σε περιόδους ύφεσης με αποπληθωρισμό, βρίσκουμε μείον 5 μείον το μείον 5 ίσον... μηδέν. Όμως, πρόκειται για παραλογισμό: Άσχετο με το τι συνέβη στις τιμές, ιδιώτες και κράτος έχουν 5% λιγότερο εισόδημα για να αποπληρώνουν δάνεια και προηγούμενες οφειλές. Άρα, η πτώχευση των πτωχευμένων βαθαίνει και άνθρωποι που δεν ήταν πτωχευμένοι πτωχεύουν. Αν αυτό δεν είναι ύφεση δεν ξέρω τί είναι.

Τέλος πάντων, η στατιστική ανεντιμότητα της κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι, ενώ η τρόικα και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της ευρωζώνης, αυτό το διάγραμμα βλέπουν, έτσι μετρούν το ΑΕΠ, εκείνοι συνεχίζουν με το κολπάκι αυτό που μόνο στόχο έχει να πείσουν πως το 2014 είχε έρθει η ανάκαμψη – δηλαδή πως ο ελληνικός λαός έκανε λάθος που δεν τους επανεξέλεξε τον Γενάρη του 2015, και πως σήμερα η ύφεση του Α' εξαμήνου είναι χαμηλότερη του μέσου όρους της ευρωζώνης – όταν είναι μεγαλύτερη, δηλαδή στα 10,8%.

Αυτή η **Οπερέτα των Μνημονιακών Αριθμών** επεκτείνει σήμερα το ρεπερτόριό της γοργά. Ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τους άνεργους. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι οι άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του τον Ιούνιο ανέρχονταν σε 1.126.173 άτομα. Κι όμως. Η ΕΛΣΤΑΤ, που απαντά μόνο στην τρόικα και ελέγχεται μόνο από αυτήν, την ίδια μέρα ανακοίνωσε ότι από τη στατιστική έρευνα που πραγματοποίησε τον Ιούνιο βρήκε μόνο... 836.637 άνεργους. Ούτε 2% ούτε 3% κάτω, που μπορεί κάποιος να πει ότι οφείλεται σε στατιστικό λάθος. Όχι, κυρίες και κύριοι: Μείωση 35% του αριθμού των ανέργων «πέτυχε» για τον Ιούνιο η ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με τα στοιχεία, όχι του ΜΕΡΑ25, αλλά του ΟΑΕΔ!

Επιστρέφοντας στα τρία συμπεράσματα από το γράφημα αυτό, έχοντας διαπιστώσει ότι η αρχή της κατάρρευσης συνέπεσε με την κατάρρευση του Δυτικού τραπεζικού συστήματος, διαπιστώνουμε ακόμα κάποια πράγματα: Εστιάζοντας στην κόκκινη διακεκομμένη γραμμή που είναι ο κινούμενος μέσος όρος ο οποίος αφουγκράζεται την δυναμική του εθνικού εισοδήματος,

- βλέπουμε ότι η Αποτελμάτωση-Σταθεροποίηση, η στιγμή δηλαδή που πιάσαμε έναν πρώτο «πάτο», ήρθε το 2015/6
- ότι οι παροξυσμοί της τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού, για τα δις που κόστισε το πρώτο εξάμηνο του 2015 όταν κάποιοι από εμάς είπαμε ΟΧΙ στην απαίτηση της τρόικας να ενισχυθεί η ανακύκλωση αυτής της υφεσιακής δυναμικής – με την στήριξη του 62% του λαού – είναι ακριβώς αυτό: Υστερίες ενός ολιγαρχικού καθεστώτος, χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα, που, για κάποιους μήνες φοβήθηκε ότι έχανε την εξουσία
- Και, τέλος, πως από τις αρχές του 2018 αρχίζει η νέα βουτιά προς τα κάτω.

Στον καιρό όμως της ύφεσης, ο αρνητικός πληθωρισμός (δηλαδή ο αποπληθωρισμός) κάνει το αντίθετο. Έστω μια περίοδος που τα εισοδήματα μειώνονται 5% αλλά οι τιμές πέφτουν με ρυθμό 5% - δηλαδή έχουμε ανάπτυξη μείον 5% και πληθωρισμό μείον 5%. Αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό από την ανάπτυξη, όπως κάνει το Μνημονιακό Τόξο ακόμα και τώρα, σε περιόδους ύφεσης με αποπληθωρισμό, βρίσκουμε μείον 5 μείον το μείον 5 ίσον... μηδέν. Όμως, πρόκειται για παραλογισμό: Άσχετο με το τι συνέβη στις τιμές, ιδιώτες και κράτος έχουν 5% λιγότερο εισόδημα για να αποπληρώνουν δάνεια και προηγούμενες οφειλές. Άρα, η πτώχευση των πτωχευμένων βαθαίνει και άνθρωποι που δεν ήταν πτωχευμένοι πτωχεύουν. Αν αυτό δεν είναι ύφεση δεν ξέρω τί είναι.

Τέλος πάντων, η στατιστική ανεντιμότητα της κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι, ενώ η τρόικα και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της ευρωζώνης, αυτό το διάγραμμα βλέπουν, έτσι μετρούν το ΑΕΠ, εκείνοι συνεχίζουν με το κολπάκι αυτό που μόνο στόχο έχει να πείσουν πως το 2014 είχε έρθει η ανάκαμψη – δηλαδή πως ο ελληνικός λαός έκανε λάθος που δεν τους επανεξέλεξε τον Γενάρη του 2015, και πως σήμερα η ύφεση του Α' εξαμήνου είναι χαμηλότερη του μέσου όρους της ευρωζώνης – όταν είναι μεγαλύτερη, δηλαδή στα 10,8%.

Αυτή η **Οπερέτα των Μνημονιακών Αριθμών** επεκτείνει σήμερα το ρεπερτόριό της γοργά. Ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τους άνεργους. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι οι άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του τον Ιούνιο ανέρχονταν σε 1.126.173 άτομα. Κι όμως. Η ΕΛΣΤΑΤ, που απαντά μόνο στην τρόικα και ελέγχεται μόνο από αυτήν, την ίδια μέρα ανακοίνωσε ότι από τη στατιστική έρευνα που πραγματοποίησε τον Ιούνιο βρήκε μόνο... 836.637 άνεργους. Ούτε 2% ούτε 3% κάτω, που μπορεί κάποιος να πει ότι οφείλεται σε στατιστικό λάθος. Όχι, κυρίες και κύριοι: Μείωση 35% του αριθμού των ανέργων «πέτυχε» για τον Ιούνιο η ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με τα στοιχεία, όχι του ΜΕΡΑ25, αλλά του ΟΑΕΔ!

Επιστρέφοντας στα τρία συμπεράσματα από το γράφημα αυτό, έχοντας διαπιστώσει ότι η αρχή της κατάρρευσης συνέπεσε με την κατάρρευση του Δυτικού τραπεζικού συστήματος, διαπιστώνουμε ακόμα κάποια πράγματα: Εστιάζοντας στην κόκκινη διακεκομμένη γραμμή που είναι ο κινούμενος μέσος όρος ο οποίος αφουγκράζεται την δυναμική του εθνικού εισοδήματος,

- ο βλέπουμε ότι η Αποτελμάτωση-Σταθεροποίηση, η στιγμή δηλαδή που πιάσαμε έναν πρώτο «πάτο», ήρθε το 2015/6
- ο ότι οι παροξυσμοί της τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού, για τα δις που κόστισε το πρώτο εξάμηνο του 2015 όταν κάποιοι από εμάς είπαμε ΟΧΙ στην απαίτηση της τρόικας να ενισχυθεί η ανακύκλωση αυτής της υφεσιακής δυναμικής – με την στήριξη του 62% του λαού – είναι ακριβώς αυτό: Υστερίες ενός ολιγαρχικού καθεστώτος, χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα, που, για κάποιους μήνες φοβήθηκε ότι έχανε την εξουσία
- ο Και, τέλος, πως από τις αρχές του 2018 αρχίζει η νέα βουτιά προς τα κάτω.

Στον καιρό όμως της ύφεσης, ο αρνητικός πληθωρισμός (δηλαδή ο αποπληθωρισμός) κάνει το αντίθετο. Έστω μια περίοδος που τα εισοδήματα μειώνονται 5% αλλά οι τιμές πέφτουν με ρυθμό 5% - δηλαδή έχουμε ανάπτυξη μείον 5% και πληθωρισμό μείον 5%. Αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό από την ανάπτυξη, όπως κάνει το Μνημονιακό Τόξο ακόμα και τώρα, σε περιόδους ύφεσης με αποπληθωρισμό, βρίσκουμε μείον 5 μείον το μείον 5 ίσον... μηδέν. Όμως, πρόκειται για παραλογισμό: Άσχετο με το τι συνέβη στις τιμές, ιδιώτες και κράτος έχουν 5% λιγότερο εισόδημα για να αποπληρώνουν δάνεια και προηγούμενες οφειλές. Άρα, η πτώχευση των πτωχευμένων βαθαίνει και άνθρωποι που δεν ήταν πτωχευμένοι πτωχεύουν. Αν αυτό δεν είναι ύφεση δεν ξέρω τί είναι.

Τέλος πάντων, η στατιστική ανεντιμότητα της κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι, ενώ η τρόικα και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της ευρωζώνης, αυτό το διάγραμμα βλέπουν, έτσι μετρούν το ΑΕΠ, εκείνοι συνεχίζουν με το κολπάκι αυτό που μόνο στόχο έχει να πείσουν πως το 2014 είχε έρθει η ανάκαμψη – δηλαδή πως ο ελληνικός λαός έκανε λάθος που δεν τους επανεξέλεξε τον Γενάρη του 2015, και πως σήμερα η ύφεση του Α' εξαμήνου είναι χαμηλότερη του μέσου όρους της ευρωζώνης – όταν είναι μεγαλύτερη, δηλαδή στα 10,8%.

Αυτή η **Οπερέτα των Μνημονιακών Αριθμών** επεκτείνει σήμερα το ρεπερτόριό της γοργά. Ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τους άνεργους. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι οι άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του τον Ιούνιο ανέρχονταν σε 1.126.173 άτομα. Κι όμως. Η ΕΛΣΤΑΤ, που απαντά μόνο στην τρόικα και ελέγχεται μόνο από αυτήν, την ίδια μέρα ανακοίνωσε ότι από τη στατιστική έρευνα που πραγματοποίησε τον Ιούνιο βρήκε μόνο... 836.637 άνεργους. Ούτε 2% ούτε 3% κάτω, που μπορεί κάποιος να πει ότι οφείλεται σε στατιστικό λάθος. Όχι, κυρίες και κύριοι: Μείωση 35% του αριθμού των ανέργων «πέτυχε» για τον Ιούνιο η ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με τα στοιχεία, όχι του ΜΕΡΑ25, αλλά του ΟΑΕΔ!

Επιστρέφοντας στα τρία συμπεράσματα από το γράφημα αυτό, έχοντας διαπιστώσει ότι η αρχή της κατάρρευσης συνέπεσε με την κατάρρευση του Δυτικού τραπεζικού συστήματος, διαπιστώνουμε ακόμα κάποια πράγματα: Εστιάζοντας στην κόκκινη διακεκομμένη γραμμή που είναι ο κινούμενος μέσος όρος ο οποίος αφουγκράζεται την δυναμική του εθνικού εισοδήματος,

- βλέπουμε ότι η Αποτελμάτωση-Σταθεροποίηση, η στιγμή δηλαδή που πιάσαμε έναν πρώτο «πάτο», ήρθε το 2015/6
- ότι οι παροξυσμοί της τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού, για τα δις που κόστισε το πρώτο εξάμηνο του 2015 όταν κάποιοι από εμάς είπαμε ΟΧΙ στην απαίτηση της τρόικας να ενισχυθεί η ανακύκλωση αυτής της υφεσιακής δυναμικής – με την στήριξη του 62% του λαού – είναι ακριβώς αυτό: Υστερίες ενός ολιγαρχικού καθεστώτος, χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα, που, για κάποιους μήνες φοβήθηκε ότι έχανε την εξουσία
- Και, τέλος, πως από τις αρχές του 2018 αρχίζει η νέα βουτιά προς τα κάτω.

Το ΜΕΡΑ25 ήταν το μοναδικό κόμμα που το 2018 προέβλεπε ότι η συστημική υφεσιακή δυναμική θα έσπρωχνε και πάλι προς τα κάτω την κόκκινη καμπύλη του εθνικού εισοδήματος. Είχαμε προβλέψει μάλιστα ότι αυτό θα συνέβαινε εντός του 2019, κάτι

που επανειλημμένα ανέφερα στη Βουλή το προηγούμενο καλοκαίρι – τότε που ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να το παραδεχθεί καθώς πάσχιζε να δρέπει τις δάφνες της ανάκαμψης για την οποία περηφανευόταν - μια αναιμική, ελάχιστη αύξηση του ΑΕΠ που οφειλόταν σε δύο πράγματα μηδενικής σημασίας για την συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων:

- Πρώτον, μια αύξηση της κατανάλωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, που εμείς κρίναμε ότι θα ήταν πρόσκαιρη, ότι δεν θα είχε διάρκεια, καθώς βασιζόταν σε νέο ιδιωτικό χρέος και δαπάνες από αποταμιεύσεις – αντί για νέα εισοδήματα
- Δεύτερον, την εισροή στη χώρα κερδοσκοπικών κεφαλαίων που αγόραζαν διαμερίσματα για χρήση ως Airbnb, μετοχές, και κόκκινα δάνεια – χρήματα δηλαδή που, όχι μόνο δεν βοηθούσαν την εγχώρια οικονομία, αλλά αντίθετα προδιέγραφαν νέα δεινά – π.χ. αύξηση ενοικίων για τους ντόπιους, εξώσεις και πλειστηριασμούς κλπ.

Το ίδιο συνέβη και τον περασμένο Μάρτιο: Το ΜΕΡΑ25 ήταν το μοναδικό κόμμα που μίλησε ευθαρσώς για ύφεση που, αν είμαστε τυχεροί, όπως είχα πει στα μέσα Μαρτίου, θα περιοριστεί στο 10% - την ίδια ώρα που ο Υποικ μιλούσε για 0% με 3%, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επέμενε στο 4% και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής μου απαντούσε ότι κανείς δεν ξέρει.

Έχουν σημασία οι ακριβείς προβλέψεις; Έχουν. Ένας καπετάνιος που δεν προβλέπει την καταιγίδα που έρχεται δεν είναι το ίδιο καλά προετοιμασμένος να την αντιμετωπίσει. Ακόμα χειρότερα: Ένας καπετάνιος που αρνείται να αποδεχθεί ότι το καράβι μπάζει νερά για να μην αποδεχθεί ότι υποτίμησε το μέγεθος της φουρτούνας που έχει ήδη πλήξει το καράβι, είναι απλά επικίνδυνος.

Γιατί έπεσαν μέσα οι προβλέψεις του ΜΕΡΑ25 τόσο για την επιστροφή της ύφεσης το 2019 όσο και για το μέγεθος της σημερινής ύφεσης; Για ένα λόγο: Επειδή, αντίθετα με την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και διατρανώνουν ακόμα πως η ανάπτυξη ήταν συμβατή με τις υφιστάμενες μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, το ΜΕΡΑ25 από την ίδρυσή του αναλύει και λαμβάνει σοβαρά την πλήρη ασυμβατότητα του τερματισμού της συστημικής ύφεσης με τις μνημονιακές δεσμεύσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Επί της ουσίας, αναγνωρίζουμε πως η ύφεση είναι συστημική όσο η οικονομία μας είναι εγκλωβισμένη στον ίδιο, από το 2010, Φαύλο Κύκλο

### Ο Φαύλος Κύκλος της Τετραπλής Χρεοκοπίας





- Η χρεοκοπία του κράτους, όσο το κράτος την αρνείται και επιμένει ότι το χρέος μπορεί να αποπληρωθεί με νέα δάνεια που βαθαίνουν την υφιστάμενη χρεοκοπία, απαιτεί υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα από τα οποία, δήθεν, θα πληρώνονται παλιά και νέα δάνεια.
- Τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα γεννούν, αναπόφευκτα, υπερφορολόγηση.
- Η υπερφορολόγηση αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ακυρώνουν επενδύσεις, με αποτέλεσμα η ήδη χαμηλή παραγωγικότητα να μειώνεται κι άλλο.
- Μειούμενη παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με όλο και μεγαλύτερο χρέος, φέρνει πλήρη εξάρτηση από την τρόικα και ξένα κεφάλαια τα οποία θα έρθουν σε μια φθίνουσα οικονομία μόνο για να κάνουν πλιάτσικο.
- Χαμηλή παραγωγικότητα, αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις και απώλεια προσόδων σε ξένα αρπακτικά ΙΣΟΝ μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και μεγαλύτερα κρατικά ελλείμματα
- Τέλος, κι έτσι κλείνει ο απαίσιος αυτός Φαύλος Κύκλος, η διόγκωση των ελλειμμάτων βαθαίνει την χρεοκοπία που, με τη σειρά της, ενδυναμώνει την Ύφεση
- Και ούτω καθεξής

Υπό το πρίσμα αυτής της ανάλυσης, που είναι και ο λόγος που αντίθετα με την κυβέρνηση και την Αξιωματική Αντιπολίτευση το ΜέΡΑ25 προβλέπει σωστά τις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα μας, καταλήγουμε σ' ένα απλό συμπέρασμα:

- Μια Κυβέρνηση που εμμένει, ψευδώς, ότι είμασταν σε τροχιά ανάπτυξης πριν την πανδημία είναι καταδικασμένη να μην μπορεί να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη ύφεση που η πανδημία πολλαπλασιάζει.
- Μια Αξιωματική Αντιπολίτευση που εμμένει, ψευδώς, ότι θα είμασταν σε τροχιά ανάπτυξης αν δεν είχε χάσει τις εκλογές είναι καταδικασμένη να μην μπορεί ούτε να ασκήσει αξιόπιστη αντιπολίτευση ούτε και να προτείνει θεραπευτικές λύσεις.

Πράγματι, είναι φανερό ότι Κυβέρνηση και Αξιωματική Αντιπολίτευση επιδίδονται σε μια ατελείωτη κοκορομαχία η οποία αποκρύπτει την κοινή τους άρνηση της πραγματικότητας: Αρνούμενοι πως μη βιώσιμο χρέος και τρόικα τους απαγορεύουν να ασκούν την οποιαδήποτε αναπτυξιακή (νεοφιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική/Κεϊνσιανή) πολιτική, αντιμάχονται αλλήλους ως εάν να είμασταν στο... 1996:

- Με Έκθεση Ομάδας Πισσαρίδη η Νέα Δημοκρατία (η οποία αναμασά ιδεολογήματα της δεκαετίας του 1990 που, ακόμα και αυτά, απαιτούν τη ρήξη με την τρόικα που η ΝΔ δεν θα κάνει ποτέ)
- Με προτάσεις επιπέδου Προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ (που πάλι απαιτούν ρήξη με την τρόικα που ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε και δεν θα κάνει ποτέ)

Η ορθή διάγνωση, που τα Μνημονιακά κόμματα δεν δύνανται να κάνουν, είναι λοιπόν αναγκαία. Δεν αρκεί όμως. Χρειάζεται και το σχέδιο απόδρασης από το καθεστώς της Χρεοδουλοπαροικίας που εγκλωβίζει την πλειοψηφία στον Φαύλο Κύκλο. Αυτόν τον σκοπό, της απόδρασης από τον Φαύλο Κύκλο, εξυπηρετεί το *Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο* που παρουσιάζουμε σήμερα.

Ο μόνος τρόπος να τερματιστεί αυτή η συστημική υφεσιακή δυναμική είναι ένας συνδυασμός πολιτικών προστασίας και αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δυνάμεων που παραμένουν ζωντανές στην χώρα. Για να υπάρξει όμως αυτός ο συνδυασμός πολιτικών απαιτείται *Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο*:

## Το Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο του ΜΕΡΑ25

### 1<sup>η</sup> Διάσταση – Κουρέματα (αντί για δάνεια) σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Δραστικά κουρέματα σε φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές υποχρεώσεις χωρίς τις οποίες η χρεοκοπία επιχειρήσεων και νοικοκυριών απλά θα ανακυκλώνεται αυξανόμενη.

### 2<sup>η</sup> Διάσταση – Θεσμικές Τομές

Βαθιές τομές στον δημόσιο τομέα ώστε, από τη μία, το κράτος να επανακτήσει εργαλεία που του απέσπασε η τρόικα και, από την άλλη, να μεταφερθεί εξουσία από το κράτος στους πολίτες – και δη στους πιο αδύναμους πολίτες.

### 3<sup>η</sup> Διάσταση – Πράσινη Παραγωγική Αναδιάρθρωση

Μετατροπή της Ελλάδας στο Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

- Διάσταση 1<sup>η</sup> - Κουρέματα φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων. Τα δάνεια και οι αναβολές είναι δώρα άδωρα. Τα κουρέματα είναι το μόνο φάρμακο της χρεοκοπίας των ιδιωτών. Χωρίς αυτά, η χρεοκοπία επιχειρήσεων και νοικοκυριών απλά θα ανακυκλώνεται αυξανόμενη.
- Διάσταση 2<sup>η</sup> - Το κράτος πρέπει άμεσα να επανακτήσει εργαλεία άσκησης πολιτικής που του απέσπασαν οι δανειστές, χωρίς τα οποία κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει και να ενισχύσει τους πολίτες του – με παράλληλη μεταφορά αποφασιστικής εξουσίας από το κράτος στους πολίτες μέσω νέων συμμετοχικών θεσμών.
- Διάσταση 3<sup>η</sup> - Βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο που θα μετατρέψει τη χώρα στο Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21<sup>ου</sup> αιώνα αποσοβώντας το σοβαρό κίνδυνο να χάσουμε και την επόμενη βιομηχανική επανάσταση – εκείνη που ήδη βρίσκεται υπ' ατμόν.

Πιο συγκεκριμένα,

## 1<sup>η</sup> Διάσταση – Κουρέματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Κατάργηση όλων των προπληρωμών

-για ετήσια εισοδήματα φυσικών κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ) και για επιχειρήσεις με προσωπικό μικρότερο των 300 ατόμων.

Κούρεμα οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία

Ανώτατος ΦΠΑ στο 15% (18% μετρητά), χαμηλότερος στο 6% (9% μετρητά)

Φόρος επιχειρήσεων: 15% για τις μικρές, 20% για τις μεσαίες, σε 29% για τις μεγάλες.

Μηδενικός ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές αξίες κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ, αύξηση του ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές πάνω από 600 χιλιάδων ευρώ.

Θυμίζοντας ότι:

- οι αναβολές οφειλών είναι μια μορφή δανείου, και πως τα δάνεια δεν βοηθούν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την χρεοκοπία (αντί για πρόβλημα ρευστότητας), κι ότι
- οι οριζόντιες μειώσεις φορολογικών συντελεστών εισοδήματος μερικών μονάδων ωφελούν τους πλουσιότερους και έχουν πολύ μικρό πολλαπλασιαστή του εθνικού εισοδήματος

προτείνουμε:

- Κατάργηση όλων των προπληρωμών για ετήσια εισοδήματα φυσικών προσώπων κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ και για επιχειρήσεις με προσωπικό μικρότερο των 300 ατόμων.
- Κούρεμα (όχι αναβολή) οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία.
- Ανώτατο ΦΠΑ στο 15% (18% μετρητά), χαμηλότερο στο 6% (9% μετρητά) – και περαιτέρω μειώσεις 30% για όλες τις παραμεθόριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Αιγαίου.
- Φόρος επιχειρήσεων: 15% για τις μικρές, 20% για τις μεσαίες, σε 29% για τις μεγάλες.
- Μηδενικός ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές αξίες κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ, αύξηση του ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές άνω των 600 χιλιάδων ευρώ.

Αξίζει μια αντιπαραβολή με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα, αναφερόμενος, υπερβάλλοντας υπερβολικά, σε *Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης*.

Γιατί κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα μικρά νησιά μόνο και όχι για ακίνητα μικρής αξίας σε όλη τη χώρα;

Δεν κατανοεί ο Πρωθυπουργός ότι οι πολύ μικρές μειώσεις φορολογικών συντελεστών είναι μακροοικονομικά ασήμαντες καθώς έχουν πολύ μικρό πολλαπλασιαστή – παραδείγματος χάριν, όταν μειώνεις αναλογικά την εισφορά αλληλεγγύης ωφελούνται τα μεγάλα εισοδήματα που μεγάλο μέρος τους είτε ξοδεύονται εκτός Ελλάδας είτε αποταμιεύονται – με αποτέλεσμα έναν αμελητέο πολλαπλασιαστή. Αντίθετα, η κατάργηση των προπληρωμών, μια γενναία μείωση του ΦΠΑ και του συντελεστή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο 15% και 20% αντίστοιχα, θα ήταν μια πραγματικά αναπτυξιακή κίνηση – κάτι που η πρόσκαιρη μείωση από 39,7% σε 36,7% των ασφαλιστικών εισφορών, ή η 6μηνιαία επιδότησή τους για 100 χιλιάδες νέους εργαζόμενους, δεν είναι.

Είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός τα γνωρίζει αυτά. Γνωρίζει ότι, τα 12 οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε δεν είναι ικανά να έχουν θεραπευτικό μακροοικονομικό αντίκτυπο.

Τότε γιατί δεν υιοθετεί τις προτάσεις μας αυτές; Είναι απλό: Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην τρόικα. Αν και η συγκυρία είναι εξαιρετική για έναν περήφανο, πατριώτη Πρωθυπουργό να κάνει κάτι τέτοιο - να πει στους δανειστές «καταργούμε την προπληρωμή φόρων γιατί αυτό απαιτεί η οικονομική λογική, ιδίως εν μέσω κατάρρευσης τζιρών και εισοδημάτων» - ο κ. Πρωθυπουργός δεν το τολμά. Έτσι, βαφτίζει **Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης** κάτι που μόνο **Σχέδιο Αυτό-ικανοποίησης Πρωθυπουργού και Κυβερνητικών Κύκλων** μπορεί να χαρακτηριστεί.

Έρχομαι τώρα στην 2<sup>η</sup> Διάσταση του αναπτυξιακού οράματος του ΜέΡΑ25 – τις θεσμικές τομές που απαιτούνται για να μπορεί το κράτος να προστατεύσει του πολίτες και να απελευθερώσει τις παραγωγικές τους δυνάμεις:

## 2<sup>η</sup> Διάσταση – Θεσμικές Τομές

Αυτόνομη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με επιλογή ΓΓ από Κοινωνική Επιτροπή Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού (1/3 βουλευτές, 1/3 κληρωτοί δικαστές και 1/3 κληρωτοί επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί).

Μεταφορά του Φορολογικού Λογισμικού σε νέα Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Φορολογικού Λογισμικού.

Κατάργηση του «Ηρακλή» και δημιουργία Δημόσιας Εταιρεία Διαχείρισης Ιδιωτικών Χρεών («Οδυσσέας»).

Κατάργηση του «Υπερταμείου» και δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών («Αθηνά») στην οποία υπάγονται:

- I. η Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών, που θα αντικαταστήσει το υπό κατάργηση ΤΧΣ, και
- II. η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα προκύψει μετά από συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ με την υπάρχουσα αναπτυξιακή τράπεζα

Σύστημα Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου (ΣΔΗΣΙΔ).

Από το 2010, με το 1<sup>ο</sup> και πολύ περισσότερο με το 2<sup>ο</sup> και το 3<sup>ο</sup> Μνημόνιο, το κράτος απώλεσε τον έλεγχο βασικών εργαλείων χωρίς τα οποία κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες του, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κατάρρευσης όπως η σημερινή. Το ΜΕΡΑ25 έχει καταθέσει σε διαβούλευση, που είναι σε εξέλιξη όλο τον Σεπτέμβρη, Ολοκληρωμένη Πρόταση Νόμου που θα επιτρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο να επανακτήσει την απολεσθείσα κυριαρχία επί βασικών, δημόσιων θεσμικών εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα για να προστατευτούν οι πολίτες από την ακολουθία της χρεωκοπίας ιδιωτών και δημοσίου που επιφέρει η εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα,

Σήμερα, η ΑΑΔΕ ελέγχεται πλήρως από την τρόικα. Και το χειρότερο: Το φορολογικό λογισμικό του κράτους δεν τελεί υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης ή του Κοινοβουλίου. Κανείς δεν ξέρει ποια ξένη εταιρεία μπορεί μ' ένα κουμπί να κλείσει το φορολογικό μας λογισμικό. Πέραν της οικονομικής σημασίας εδώ έχουμε τεράστιο θέμα εθνικής ασφάλειας. Για αυτό προτείνουμε:

- Κατάργηση της ΑΑΔΕ και δημιουργία Αυτόνομης Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με την επιλογή ΓΓ να γίνεται από Κοινωνική Επιτροπή Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού αποτελούμενη κατά 1/3 βουλευτές, κατά 1/3 από κληρωτούς δικαστές και κατά 1/3 από κληρωτούς επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικούς.
- Μεταφορά του Φορολογικού Λογισμικού σε νέα Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Φορολογικού Λογισμικού

Μία άλλη μόνιμη πληγή της κοινωνικής μας οικονομίας είναι τα κόκκινα δάνεια και η πώλησή τους στα αρπακτικά ταμεία – που μάλιστα ετοιμάζονται να απαιτήσουν 12 δις από τον ελληνικό λαό.

- Εμείς θα καταργήσουμε τον «Ηρακλή» και στη θέση του θα ιδρύσουμε **Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Εξυγίανσης των Τραπεζών, και Προστασίας Δανειοληπτών**, με την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - με στόχο τον τερματισμό της πώλησης των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα ταμεία, την αναίρεση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτά, την μεταφορά των κόκκινων δανείων στον «Οδυσσέα» με παράλληλη απόδοση στις τράπεζες τίτλων και δημόσιων εγγυήσεων από την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», τη μόνιμη προστασία της κύριας κατοικίας και των μικρομεσαίων με την καταβολή μηνιαίου πάγιου που δεν θα ξεπερνά το 1/3 των καθαρών εισοδημάτων και το ύψος του οποίου θα προσδιορίζεται από τις δημοτικές αρχές, με διατήρηση του ποσοστού ιδιοκτησίας των δανειοληπτών, έως την έναρξη της κανονικής αποπληρωμής των δανείων, μετά από τα «κουρέματα» που θα συμφωνηθούν με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - και, τέλος, τη συγκρότηση κατά τόπο επιτροπών, σε συνεργασία με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με αντικείμενο τη διαλεύκανση των περιπτώσεων στρατηγικών κακοπληρωτών.
- Κατάργηση του αποικιοκρατικού «Υπερταμείου» του κ. Σόιμπλε και δημιουργία **Εθνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών («Αθηνά»)** στην οποία υπάγονται:

- - I. η **Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών**, που θα αντικαταστήσει το υπό κατάργηση Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και
  - II. η **Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα**, που θα προκύψει μετά από συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ με την υπάρχουσα αναπτυξιακή τράπεζα ώστε να πάψει η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας η οποία πλέον θα αποτελεί την κεφαλαιακή βάση της αναπτυξιακής τράπεζας.
- Ίδρυση **Συστήματος Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου** το οποίο θα προσφέρει βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας στο Ελληνικό Δημόσιο και, παράλληλα, θα εξασφαλίσει σημαντικές φοροαπαλλαγές στους πολίτες, καθώς και δωρεάν συναλλαγές με το Δημόσιο αλλά και μεταξύ ιδιωτών.

Κυρίες και κύριοι,

Τα μεγάλα κουρέματα φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών οφειλών είναι αναγκαία συνθήκη για την σταθεροποίηση της οικονομίας και άρα για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Το ίδιο και οι θεσμικές τομές ανάκτησης εργαλείων του κράτους που απέσπασε η τρόικα.

Όλα αυτά, ναι, είναι αναγκαίες τομές και πολιτικές. Δεν είναι όμως και ικανές συνθήκες για την βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται και σχέδιο παραγωγικής, βιώσιμης ανασυγκρότησης χωρίς το οποίο η Ελλάδα θα χάσει το τραίνο της εξελισσόμενης πράσινης βιομηχανικής επανάστασης. Εδώ υπεισέρχεται η 3<sup>η</sup> Διάσταση του Σχεδίου του ΜΕΡΑ25.

Περνώντας τώρα σε αυτή την 3η Διάσταση του Αναπτυξιακού μας Οράματος οι προτάσεις του ΜΕΡΑ25 είναι πολύ συγκεκριμένες, καθώς εστιάζουν σε 5 νέες βιώσιμες βιομηχανίες που θα μετατρέψουν την Ελλάδα στο πρώτο Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21<sup>ου</sup> αιώνα – με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

### 3<sup>η</sup> Διάσταση – Πράσινη Παραγωγική Αναδιάρθρωση

Η Ελλάδα Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21<sup>ου</sup> αιώνα

ΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO<sub>2</sub> & ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΑΦΗ

ΚΡΥΟΓΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Αρχίζω με τον καθαρό αντικαταστάτη του μαζούτ, του ντίζελ και του άνθρακα για τις βαριές μεταφορές με μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, υπεραστικά λεωφορεία, επιβατικά και φορτηγά πλοία και, βέβαια, ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η τσιμεντοβιομηχανία, τα σιδηρουργεία, η παραγωγή γυαλιού, νικελίου (παραδείγμα η ΛΑΡΚΟ), η παραγωγή λιπασμάτων κ.ο.κ. Μιλώ βέβαια για το ΥΔΡΟΓΟΝΟ.

Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, το υδρογόνο θα βοηθήσει στην ακύρωση του 45% όλων των αερίων ρύπων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου παγκοσμίως και θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της πράσινης μετάβασης. Ενώ η καύση του παράγει μόνο νερό, η παραγωγή του απαιτεί μόνο νερό και ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί φθηνά και καθαρά – ενώ η μεταφορά του γίνεται με υπάρχοντα συμβατικά μέσα, ακόμα και αγωγούς που μέχρι τώρα μεταφέρουν φυσικό αέριο.

Όποια Μεσογειακή χώρα δημιουργήσει πρώτη μια μεγάλη μονάδα παραγωγής υδρογόνου, και ανάλογο δίκτυο διανομής του, θα αποκτήσει συγκριτικό ανταπυξιακό πλεονέκτημα. Για αυτό το λόγο, το Σχέδιό μας περιλαμβάνει την:

- Μετατροπή της Β. Ελλάδας, με βάση τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης, στο Νο. 1 Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής & Διακίνησης Υδρογόνου με χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται σε πλωτές φάρμες ανεμογεννητριών στις ανοικτές θάλασσες (εκτός ψαρότοπων και εκτός του οπτικού πεδίου των νησιωτών)

Σε αυτό το σημείο να τονίσω την θέση του ΜΕΡΑ25 για τις ανεμογεννήτριες – μια τεχνολογία απαραίτητη που, όμως, με τον τρόπο που την εκμεταλλεύεται η ελληνική ολιγαρχία σήμερα έχει γίνει – και σωστά – κόκκινο πανί για την ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για ένα έγκλημα που ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διαπράττεται ακόμα ευκολότερα καθώς σκοπεύει να αδειοδοτεί ακόμα πιο απλόχερα τους ολιγάρχες για να κάνουν το εξής:

Σε όλη τη χώρα, από την μια μέρα στην άλλη, ξυπνούν οι κάτοικοι όμορφων ορεινών χωριών και νησιών, και συνειδητοποιούν ότι κάποιος ολιγάρχης πήρε άδεια να φυτέψει τεράστιες ανεμογεννήτριες των 150 και 200 μέτρων πάνω από το κεφάλι τους, καταστρέφοντας τις βουνοκορφές, τους αρχαιολογικούς τόπους, τα δάση και την θέα που ενέπνεαν ποιητές από αρχαιολογικών χρόνων – κι όλα αυτά για φραγκοδίφραγκα που μοιράζουν στους δήμους και τους δημότες, σαν να ήταν καθρεφτάκια για ιθαγενείς, την ώρα που οι ολιγάρχες, και οι ξένες εταιρείες που εξαγουν τις τερατώδεις ανεμογεννήτριες, κερδίζουν αμύθητα ποσά.

Το ΜΕΡΑ25 είναι σαφές: *Καμία τέτοια χερσαία ανεμογεννήτρια!* Εμείς μιλάμε για πλωτές φάρμες πολλών μεσαίων ανεμογεννητριών στις ανοικτές θάλασσες, εκτός ψαρότοπων όπως προείπα, και εκτός του οπτικού πεδίου των νησιωτών αλλά, αντίθετα με τις ανεμογεννήτριες των ολιγαρχών, εντός δημόσιου εθνικού έξυπνου δικτύου ανανεώσιμης ενέργειας με την άμεση συμμετοχή και έγκριση των τοπικών κοινωνιών.

Έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση, τόσο η οικονομική όσο και η τεχνολογική, από ξένες

εταιρείες, και με στόχο την δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, η δεύτερη βιομηχανία αιχμής που προτείνουμε περιλαμβάνει την:

- Παράλληλη δημιουργία, σε συνεργασία με ξένες εταιρείες, μονάδων παραγωγής των απαραίτητων πλωτών ανεμογεννητριών ειδικά προσαρμοσμένες στις συνθήκες των θαλασσών Αιγαίου και Αν. Μεσογείου
- Η τρίτη νέα βιομηχανία αιχμής αφορά τις τεχνολογίες μαζικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – συστάδες μπαταριών ικανές να ηλεκτροδοτούν ολόκληρα δίκτυα τις νύχτες χωρίς άνεμο τόσο σε επίπεδο οικισμών όσο και ολόκληρων πόλεων. Ό,τι ήταν ο βενζινοκινητήρας για την 2<sup>η</sup> Βιομηχανική επανάσταση της περιόδου 1890 με σήμερα, θα είναι οι νέοι συσσωρευτές για την Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση. Το ΜέΡΑ25 προτείνει δημιουργία μονάδων παραγωγής μπαταριών με joint venture με εταιρείες απ'όλο τον κόσμο που θέλουν πρόσβαση στην ΝΑ Ευρώπη και την Αν. Μεσόγειο.
- Μια τέταρτη νέα βαριά βιομηχανία με λαμπρό μέλλον, που μάλιστα δίνει ελπίδα σε περιοχές με ορυχεία που είτε έκλεισαν είτε ετοιμάζονται να κλείσουν, είναι εκείνη της Βιομηχανικής Δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα το οποίο, αφού υγροποιηθεί, ενταφιάζεται εκεί απ'όπου προήλθε – δηλαδή στα έγκατα της γης, στις στοές και γαλαρίες των παροπλισμένων ορυχείων. Πρόκειται για οικολογικά ευαίσθητη και επικερδή βιομηχανική διαδικασία που, από τη μία μεριά, δημιουργεί πολλές, καλές θέσεις εργασίας ενώ, από την άλλη, εξυπηρετεί κι ένα καθήκον της ανθρωπότητας απέναντι στη Φύση που τόσο πληγώσαμε - επιστρέφοντας στα έγκατά της το διοξείδιο του άνθρακα που εμείς αποδεσμεύσαμε από τη Γη και το οποίο, αν το αφήσουμε να διαχέεται στην ατμόσφαιρα, θα καταστρέψει το μέλλον των παιδιών μας. Περιοχές όπως η Πτολεμαΐδα και η Μεγαλόπολη, αλλά και άλλες με κλειστά ορυχεία, θα δουν την επιστροφή της ελπίδας που φέρνει η μετεξέλιξή τους από εγκαταλελειμμένες περιοχές σε κέντρα νέων προηγμένων βιομηχανικών εφαρμογών.
- Τέλος, ο πέμπτος βιομηχανικός κλάδος αφορά μια άλλη, νέα τεχνολογία αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας (είτε αυτή προέρχεται από παραδοσιακά υδροηλεκτρικά έργα είτε από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά): Παραγωγή Κρυογενούς Συμπιεσμένου Αέρα ο οποίος, σας πληροφορώ, στο Τέξας της Αμερικής είναι ήδη είναι ανταγωνιστικός του shale gas – το φθηνότερο φυσικό αέριο στον κόσμο σήμερα.

Και πως θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι νέες επενδύσεις; Μία από τις λίγες θετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ είναι η έμφαση στη χρηματοδότηση πράσινων τεχνολογιών. Πρόσφατα εγκρίθηκε ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, ένα κονδύλι αρκετών δισεκατομμυρίων. Επί πλέον, η μετεξέλιξη του Σχεδίου Γιούνκερ, το InvestEU μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι άλλη μια πηγή. Τέλος, η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπόσχεται να στηρίξει επενδυτικά προγράμματα ακριβώς όπως αυτά. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό, πανευρωπαϊκά αγγίζει τα 140 δις. Αν καταθέσουμε σοβαρούς φακέλους, και εξασφαλίσουμε περίπου 10 δις από αυτά, τότε - σε συνδυασμό με ξένους εταίρους - η μετατροπή της Ελλάδας σε Μεσογειακό Κέντρο των Πράσινων Τεχνολογιών του 21<sup>ου</sup> αιώνα είναι κάτι παραπάνω από εφικτή.



Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε περίοδο που το μυαλό των συμπολιτών μας σκοτεινιάζει. Από τη μία αναλογίζονται μια δεύτερη δεκαετία οικονομικής μαράζωσης υπό καθεστώς Χρεοδουλοπαροικίας. Την ίδια στιγμή βλέπουν τους ουρανοί και τις θάλασσες μας να σκοτεινιάζουν καθώς πληθαίνουν σύννεφα γεωπολιτικών εντάσεων.

## ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, έχοντας χρεοκοπήσει μια δεκαετία τώρα, με την μνημονιακή μας ηγεσία να έχει δώσει γην και ύδωρ στην τρόικα, τόσο η κοινωνία μας όσο και οι ένοπλες δυνάμεις μας αποδυναμώνονται ακριβώς την ίδια περίοδο που το καθεστώς Ερντογάν, παρά την Τουρκική οικονομική κρίση, κατάφερε να μετατραπεί σε σημαντική Περιφερειακή Δύναμη με σοβαρές βλέψεις στον τίτλο της Ηγέτιδας του Πολιτικού Σουνιτικού Ισλάμ.

Απέναντι σε αυτή τη διπλή απειλή για την βιωσιμότητα της χώρας μας, χρεοκοπία και πόλεμος, οι μνημονιακές κυβερνήσεις μας θυμίζουν το θήραμα που όσο πιο πολύ πασχίζει να αποδράσει από την θηλειά τόσο πιο πολύ εγκλωβίζεται σε αυτήν.

Το περασμένο Σάββατο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα, για τα οικονομικά μας δεδομένα, θηριώδες εξοπλιστικό πρόγραμμα. Καθώς το Πολιτικο-Οικονομικό Φόρουμ στόχο έχει τον νηφάλιο, διεξοδικό διάλογο, επιτρέψτε μου – πριν αναφερθώ στην Μητσοτάκειο Αγορά του Αιώνα – μια αναφορά στις αστοχίες της ελληνικής διπλωματίας που μας έφεραν στην σημερινή αδύναμη θέση.

Περίπου την εποχή του 1<sup>ου</sup> Μνημονίου, την ώρα που επιμηκύνουν την πτώχευση της χώρας στο διηνεκές, οι ελληνικές κυβερνήσεις εγκαινιάζουν την **εξορυκτική στρατηγική περικύκλωσης της Τουρκίας** μέσω συμμαχιών με Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, δικτατορικό καθεστώς της Αιγύπτου, Exxon-Mobil κ.ο.κ.

Το επιχείρημα ήταν πως, έχοντας συστοιχηθεί με Μεγάλες Δυνάμεις των οποίων οι πετρελαϊκές εταιρίες έχουν βλέψεις στα ορυκτά καύσιμα της Αν. Μεσογείου, η Ελλάδα θα έχει δημιουργήσει ερείσματα μεταξύ των ισχυρών που θα επεκτείνουν την πολεμική τους ασπίδα γύρω μας θωρακίζοντας έτσι τη χώρα από μια εξ ανατολών απειλή.

Το ΜέΡΑ25, από την πρώτη στιγμή, προέβλεψε ότι η Μνημονιακή **εξορυκτική στρατηγική περικύκλωσης της Τουρκίας** όχι μόνο δεν θα θωράκιζε τη χώρα αλλά θα κατέληγε σε φιάσκο. Τονίζαμε ότι το εγχείρημα των ελληνικών κυβερνήσεων να περικυκλωθεί η Τουρκία από εξορυκτικά τρυπάνια και πλατφόρμες, στο πλαίσιο συμμαχιών με Νετανιάχου, Exxon-Mobil και Σια, θα ενίσχυε την Άγκυρα, τους εμπόρους όπλων, και όσους επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας συμφέροντα και την Ειρήνη στην περιοχή.

Προβλέψαμε επακριβώς ότι θα έδινε στον κ. Ερντογάν εξαιρετική ευκαιρία

(α) να ενώσει την τουρκική κοινή γνώμη εναντίον της Ελλάδας,

(β) να βγάλει τα δικά του τρυπάνια στα πελάγη της Ανατολικής Μεσογείου, και

(γ) να χτίσει γέφυρα με την Λιβύη, κάνοντας ρελάνς στην ελληνική γέφυρα με Ισραήλ.

Πάγιος στόχος του Τουρκικού καθεστώτος, τόσο των Κεμαλιστών όσο και του Ερντογάν, ήταν και παραμένει η παγίδευση των ελληνικών κυβερνήσεων σε διμερείς διαπραγματεύσεις για «ρευστές» διεκδικήσεις της Άγκυρας υπό την επιδιαιτησία είτε της Ουάσιγκτον είτε του Βερολίνου.

Σε αυτή την παγίδα έριξε την Αθήνα η **εξορυκτική στρατηγική περικύκλωσης της Τουρκίας**. Συμφωνίες για πετρέλαια και φυσικά αέρια που σε καμία περίπτωση δεν θα ωφελήσουν χρηματικά τον λαό μας, έδωσαν την αφορμή στον Ερντογάν να αυξήσει τις εντάσεις και, έτσι, να οδηγήσει την Αθήνα, υπό καθεστώς πανικού, σε σπασμωδικές κινήσεις που μας οδηγούν στις πολυπόθητες για την Άγκυρα διμερείς διαπραγματεύσεις.

Στη Βουλή, όταν συζητούσαμε την 26<sup>η</sup> Αυγούστου την Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΖ, είχα πει στον Πρωθυπουργό:

«Σας σέρνουν σε διμερή διαπραγμάτευση με επιδιαιτητή την κα Μέρκελ – και στο βάθος, σε περίπτωση εκτροπής, τον αμερικανικό παράγοντα. Έχετε ήδη συμφωνήσει κ. Μητσοτάκη σ' έναν τέτοιο διάλογο με ατζέντα που θα υπαγορεύσει το Βερολίνο μετά από αгаστή συνεργασία με την Άγκυρα.»

Επί πλέον, τον ρώτησα:

«Πραγματικά περιμένετε να συναινέσει η κα Μέρκελ σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για χάρη σας, όταν το γερμανικό μεγάλο κεφάλαιο έχει τέτοια διείσδυση στην τουρκική οικονομία;»

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις μάθαμε, από ξένα χείλη, τα περί έγγραφης συμφωνίας με την Τουρκία που ο Ερντογάν, στο πλαίσιο της δικής του στρατηγικής, απέσυρε – αφήνοντας τον κ. Μητσοτάκη εκτεθειμένο.

Το ΜέΡΑ25, από καιρό, έχουμε απαντήσει το ερώτημα «πώς μπορεί να εκκινήσει η διπλωματική διαδικασία χωρίς διμερείς διαπραγματεύσεις που εγκυμονούν αδιέξοδο και, άρα, το θερμό επεισόδιο που μόνο πατριδοκάπηλοι – όπως οι εθνικόφρονες που τελικά παρέδωσαν τη μισή Κύπρο στα τουρκικά στρατεύματα κατοχής – επιθυμούν;

Η απάντησή μας: Η κυβέρνηση να συγκαλέσει εδώ στην Ελλάδα, γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη, Διεθνή Περιφερειακή Διάσκεψη των χωρών της Αν. Μεσογείου με μοναδικό θέμα την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδων και ΑΟΖ.

Φανταστείτε τον έλληνα πρωθυπουργό να κάνει αυτό το κάλεσμα λέγοντας:

«Δεν θα είναι εύκολη η συμφωνία. Όμως, τουλάχιστον, να βρεθούμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι ώστε να καταγράψουμε τις προτάσεις και τις διαφωνίες μας πάνω σε συγκεκριμένους χάρτες.

Έτσι κι αλλιώς, με διμερείς ΑΟΖ δεν μοιράζεται η Αν. Μεσόγειος, καθώς η μία ΑΟΖ θα επικαλύπτει την άλλη.

Έτσι κι αλλιώς, για να υπάρξει ειρηνική λύση θα πρέπει να καταλήξουμε σε πολλαπλές κοινώς συμφωνημένες διμερείς οριοθετήσεις με δυνατότητα κοινής προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με το αίτημα της συνεκδίκασης από κοινού, κατά ζεύγη, των όποιων διαφορών.»

Φανταστείτε πόσους «πόντους» στην διεθνή κοινή γνώμη θα κέρδιζε η Ελλάδα με μια τέτοια δημόσια πρόσκληση του Πρωθυπουργού της χώρας.

Φανταστείτε πόσους ακόμα πόντους, πόσα νέα ερείσματα, θα κέρδιζε η Ελλάδα αν ο Πρωθυπουργός συμπλήρωνε το εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι, στο πλαίσιο της πράσινης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στη δική μας ΑΟΖ, στη δική μας υφαλοκρηπίδα δεν θα τρυπήσει κανένα τρυπάνι κανένα βυθό αλλά, αντίθετα, θα χρησιμοποιήσουμε τις θάλασσές μας για φάρμες ανεμογεννητριών που θα συνεισφέρουν καθαρή ενέργεια στην παραγωγή του πιο καθαρού καύσιμου που υπάρχει – το Υδρογόνο. Και καλούμε την Τουρκία, την Αίγυπτο, τις υπόλοιπες χώρες της Αν. Μεσογείου να δουλέψουμε μαζί ώστε η Μεσόγειος ολόκληρη να μετατραπεί σε θάλασσα Ειρήνης και Βιώσιμης Κοινής Ευημερίας.»

Σας διαβεβαιώ κυρίες και κύριοι ότι μια τέτοια δήλωση-πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα κατανοεί πλέον τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και δεν ανέχεται πια έξοδα για εξοπλισμούς ώστε να φυλάγονται πλατφόρμες εξόρυξης, θα έδινε στη χώρα μας τα μέγιστα διεθνή ερείσματα – θα μας αναδείκνυε ως μια πραγματικά πολιτισμένη σοβαρή χώρα που ξέρει να ταυτίζει το οικονομικό συμφέρον της με το συμφέρον του πλανήτη και των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν.

Ακόμα και ο κ. Ερντογάν να έλεγε «δεν προσέρχομαι επειδή δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή Δημοκρατία», τα διπλωματικά και επικοινωνιακά οφέλη για την Ελλάδα θα ήταν μεγάλα. Αφήστε που, κατόπιν, δύσκολα θα ενέτεινε τις εντάσεις, έχοντας αρνηθεί την πρόσκληση της Ελλάδας, ένας Τούρκος Πρόεδρος που ζυγίζει προσεκτικότερα τις εγχώριες ισορροπίες του και προβαίνει σε προκλήσεις μόνο όταν νιώθει ότι, στο εσωτερικό της χώρας, οι κινήσεις του έχουν πλήρη αποδοχή – μια συναίνεση που η πρόσκληση του έλληνα πρωθυπουργού θα διατάραζε.

Αντί για αυτά, τί έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Κύρωσε όλες τις αποικιοκρατικές εξορυκτικές συμφωνίες του κ. Τσίπρα με την Exxon και την Total, ξεκίνησε τις διμερείς διαπραγματεύσεις για ΑΟΖ, έδωσε πρόσχημα στον Ερντογάν για προκλήσεις και, έτσι, σύρθηκε όπως το ΜέΡΑ25 τον είχε προειδοποιήσει ότι θα συρθεί σε αδιέξοδη διμερή

διαπραγμάτευση με την Άγκυρα. Και τώρα; Τώρα, εγκλωβισμένος στις εθνικιστικές προσδοκίες των οπαδών του, προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπερισπασμό με την Μητσοτάκειο Αγορά του Αιώνα.

Ας την δούμε όμως αυτή την αγορά όσο πιο νηφάλια γίνεται: Θα βελτιώσει την εθνική μας ασφάλεια; Αν επρόκειτο για μια λελογισμένη δαπάνη που αναβαθμίζει το υπάρχον πολεμικό υλικό, εξασφαλίζοντας και κάποια νέα μαχητικά, το ΜΕΡΑ25 θα συνηγορούσε καθώς γνωρίζουμε ότι, όπως το ΕΣΥ ή τα σχολειά μας, έτσι και οι υποδομές των ένοπλων δυνάμεων μας έχουν πληγωθεί από τη μνημονιακή δεκαετία.

Όμως, άλλο λελογισμένη συντήρηση και αναβάθμιση και άλλο θηριώδεις, για μια χρεοκοπημένη χώρα, εξοπλισμοί. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να απαντήσουμε μαζί δύο καίρια ερωτήματα:

Πρώτον, ακόμα και να συμφωνούμε πως στόχος μας πρέπει να είναι να κερδίσουμε μια κούρσα εξοπλισμών απέναντι στον κ. Ερντογάν, κρίνουμε ότι αυτό είναι εφικτό; Π.χ. δεδομένου ότι το νέο μικρό αεροπλανοφόρο της Τουρκίας θα είναι έτοιμο το 2021, θεωρούμε σάφρον και εφικτό να παραγγείλουμε κι εμείς ένα; Γιατί όχι και δύο;

Η θέση του ΜΕΡΑ25 είναι πως πρόκειται για αφροσύνη ολκής η ψευδής υπόσχεση στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να κερδηθεί μια κούρσα εξοπλισμών με την Άγκυρα.

Το δεύτερο καίριο ερώτημα είναι το εξής: Δεδομένου ότι Μεγάλοι Ευεργέτες δεν υπάρχουν πια, ώστε να δωρίσουν ένα σύγχρονο Θωρηκτό Αβέρωφ, η Μητσοτάκειος Αγορά του Αιώνα θα χρηματοδοτηθεί με νέο χρέος – που θα προστεθεί στο ήδη θηριώδες, άνω του 210% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος – έστω και σε βάθος δεκαετίας.

- Κάθε ευρώ που θα δανειστούν από τις αγορές για εξοπλισμούς θα καθιστά τη χώρα ακόμα πιο δέσμια της καλής πρόθεσης της ίδιας τρόικας που ευθύνεται για την καταστροφή της περασμένης δεκαετίας,
- Κάθε ευρώ που αυξάνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο το 2015 είχε σχεδόν νικηθεί, θα καθιστά τη χώρα ακόμα πιο δέσμια στις εισαγωγές ξένων κεφαλαίων – τα οποία δεν έρχονται για να επενδυθούν αλλά για να αρπάξουν.

Καθώς είναι σίγουρο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει εξασφαλίσει, ούτε πρόκειται να εξασφαλίσει, «ανοσία» από το 5<sup>ο</sup> Μνημόνιο, που θα έρθει νομοτελειακά μόλις το Βερολίνο ισοσκελίσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του και, κατόπιν, απαιτήσει δημοσιονομικά μέτρα αυστηρής λιτότητας ώστε το δικό μας κρατικό έλλειμμα και χρέος να ξαναμπούν στον ζουρλομανδύα των μνημονιακών προβλέψεων, τα δισεκατομμύρια που θα στοιχίσουν οι θηριώδεις εξοπλισμοί θα φέρουν κι άλλη λιτότητα, κι άλλη ύφεση και, τελικά, νέο φευγικό κι άλλων παιδιών μας για τα ξένα. Τίποτα, κυρίες και κύριοι, δεν απειλεί την ασφάλεια της χώρας μας περισσότερο από την μετανάστευση των νέων μας.

Εν ολίγοις, φουσκώνοντας το ήδη μη βιώσιμο χρέος, χωρίς καν την ελπίδα να κερδηθεί η κούρσα εξοπλισμών με την Άγκυρα ή να αποκλιμακωθούν με αυτό τον τρόπο οι εντάσεις στην περιοχή, η Μητσοτάκειος Αγορά του Αιώνα εξυπηρετεί ημέτερους κλιμακώνοντας παράλληλα την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ. Τα Ραφάλ, οι φρεγάτες και τα ελικόπτερα του κ. Μητσοτάκη θα μείνουν να θυμίζουν την γενική ήττα στη οποία σέρνει τον Ελληνισμό.

Να γιατί, κυρίες και κύριοι, το Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο που σας παρουσίασα σήμερα δεν είναι μόνο απαραίτητο για την οικονομία μας αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την Εθνική Ανεξαρτησία, την Λαϊκή Κυριαρχία και, εν τέλει, τον Ευρωπαϊκό Διεθνισμό που καθοδηγεί τα μέλη και τα στελέχη του ΜΕΡΑ25.

Οι πραγματικοί πατριώτες σήμερα κατανοούν ότι το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ σε Εκxon, Τραμπ, Νετανιάχου και Σια υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα όσο θα τα υπονόμει η υποταγή στον εθνικισμό του κ. Ερντογάν.

Οι πραγματικοί πατριώτες κατανοούν ότι οι εγκληματικές και αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο επαναπροωθήσεις στις θάλασσες, καθώς και η στέρηση του δικαιώματος αίτησης ασύλου, καταρρακώνουν τα διεθνή ερείσματα, την ώρα που πληγώνουν τις ψυχές των Ελλήνων.

Οι πραγματικοί ευρωπαϊστές σήμερα κατανοούν ότι το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ στην τρόικα, που ενώ μας έκλεισε τις τράπεζες για να μας αναγκάσει να κόψουμε το ΕΚΑΣ στους φτωχούς και να επιβάλουμε 100% προπληρωμή φόρων στους μικρομεσαίους, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την αγορά όπλων από αυτούς, υπονομεύει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των ευρωπαίων.

Οι πραγματικοί ευρωπαϊστές κατανοούν ότι η Μόρια και εν γένει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι μια ντροπή για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας.

## Το Όραμα του ΜΕΡΑ25 για την Ελλάδα του 2025

Κυρίες και κύριοι,

Απόψε μου κάνατε την τιμή να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας το Όραμα και το Τρισδιάστατο Απαπτυξιακό Σχέδιο του ΜΕΡΑ25 για την Ελλάδα του 2025. Υπάρχουν πολλοί τομείς που, βέβαια, δεν είχα τον χρόνο να καλύψω, όπως η αγροτική ανάπτυξη, η ριζική αναδιάρθρωση του τουρισμού, η προστασία της εργασίας από μια κυβέρνηση που θεωρεί απαρχαιωμένη αυτή την έννοια, το ασφαλιστικό, η διαχείριση των απορριμμάτων – επιφυλασσόμενος ότι στην πρώτη συνεδρία της νέας μας Κεντρικής Επιτροπής στα τέλη Σεπτεμβρίου οι πολιτικές μας για αυτά τα ευαίσθητα θέματα θα ενταχθούν στο συνολικό μας Σχέδιο για την Ελλάδα του 2025.

Δεν θα μπορούσα όμως να κλείσω την σημερινή μας συνάντηση χωρίς μια αναφορά στα Δημόσια Αγαθά χωρίς τα οποία Όραμα για την Ελλάδα του 2025 δεν αξίζει καν να έχουμε. Δημόσια αγαθά όπως Υγεία, Παιδεία και Πολιτισμός.

Βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν, και παραμένει, η πρώτη γραμμή άμυνας του πληθυσμού. Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να χάσει την ευκαιρία της πανδημίας να προχωρήσει στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είναι απαραίτητες για την αναστήλωση του ΕΣΥ και, τώρα, σχεδιάζει την λεηλασία του μέσω των ΣΔΙΤ. Γιατί;

Απέφυγαν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για το ΕΣΥ επειδή αυτό θα συγκρούονταν με τα συμφέροντα των κλινικών, όπως αρνηθήκαν να οικοδομήσουν έναν δημόσιο αποτελεσματικό μηχανισμό για μαζικά τεστ επειδή αυτό θα συγκρούονταν με τα συμφέροντα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Επιλογή συνειδητή ήταν, όχι αστοχία ή ανικανότητα. Βλέπετε, αντίθετα με τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, η πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσοκόμων δεν αφήνει πεδίο δόξης για τους ημέτερους...

Το ίδιο ακριβώς παρατηρούμε στην Παιδεία: Όπως και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μηδενικές, ουσιαστικά, προσλήψεις μόνιμων δασκάλων και καθηγητών. Αντί για ενίσχυση της δημόσιας παιδείας παρατηρούμε την πλήρη απορρύθμιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης με τάσεις αποκόλλησής της από την Ελληνική Παιδεία συνολικά.

Αναρωτηθήκατε τί ποσοστό της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο που λειτουργεί στο πλαίσιο του International Baccalaureate, ένα ξένο εκπαιδευτικό σύστημα που είναι σαν το παιδί να σπουδάζει στο εξωτερικό;

Αναρωτηθήκατε τί σημαίνει για μια χώρα, και τις προοπτικές μιας πραγματικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ότι το πολιτικό και επιχειρηματικό προσωπικό έχει πάρει διαζύγιο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Γιατί να νοιαστούν για τα δημόσια σχολεία όταν τα παιδιά τους δεν φοιτούν σε αυτά – ούτε καν ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας;

Δεν είναι ηλίου φαεινότερον ότι είναι στην «Χρεοδουλοπαροικία η Ελλάς» το Υπουργείο Παιδείας θυμίζει τον Βρετανό Αυτοκρατορικό επίτροπο σε Βρετανική Αποικία που είχε την ευθύνη για τα σχολεία των ιθαγενών;

Το μόνο που εξήγγειλε για την Παιδεία ο Πρωθυπουργός τις προάλλες ήταν τα περί αξιολόγησης των σχολείων και των πανεπιστημίων. Ακούγεται όμορφο και σωστό. Ποιος δεν θέλει την αξιολόγηση; Μέχρι που κατανοείς ότι η αξιολόγησή τους αφαιρεί από την εξίσωση τις αξίες, τις ποιότητες, και εστιάζει μόνο σε αυτά που μετριοούνται. Ότι την αξιολόγηση την αντιλαμβάνονται ως αυθαίρετη ποσοτικοποίηση των μορφωτικών αξιών μέσα από σύστημα δημιουργίας δεικτών.

Εμείς τους απαντάμε: Και ο πιο χρήσιμος δείκτης ποιοτικών αξιών, όταν μετατρέπεται σε στόχο παύει να είναι χρήσιμος. Απλά, βοηθά την μετατροπή του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σε μια προσομοίωση αγοράς – ούτε καν σε πραγματική αγορά – στην οποία τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν να τα στείλουν στα καλά ιδιωτικά αντιμετωπίζονται ως πελάτες σε μια ημι-αγορά όπου η δύσκολη, δηλαδή η χρήσιμη, γνώση ευτελίζεται.

Όποιο δημόσιο αγαθό και να κοιτάξουμε, είτε είναι η Υγεία είτε είναι η Παιδεία είτε ο Πολιτισμός, φαίνεται πως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεστρατίσει ακόμα και από το δρόμο του φιλελεύθερου συντηρητισμού. Τα πάντα τίθενται υπό το αγοραίο πρίσμα της συγγής ανταποδοτικότητας.

Μετρούν την αποτελεσματικότητα ενός νοσοκομείου από το πόσα κέρδη είχε ή εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει. Ενός σχολείου από το τι δίδακτρα χρεώνει ή τι δίδακτρα εν

δυνάμει θα μπορούσε να χρεώσει. Κοιτάζουν ένα πίνακα ζωγραφικής και σκέφτονται την τιμή του. Ακούν πρόταση για μια παράσταση και αναλογίζονται τις εν δυνάμει εισπράξεις ή το ποσό που θα έδινε ένας ολιγάρχης για να μισθώσει την έκθεση, τον χώρο, το Μουσείο. Με άλλα λόγια, ο,τιδήποτε δεν διατιμάται, δεν είναι αξία άξια λόγου στα νομοσχέδιά τους.

Το ΜέΡΑ25 τους απαντάμε ότι δεν είναι εκείνοι οι ρεαλιστές και εμείς οι αιθεροβάμονες.

Για το ΜέΡΑ25 η Τέχνη, η Μόρφωση κι η Υγεία, για να θεραπεύονται σωστά και αποτελεσματικά, πρέπει να είναι αυτοσκοπός – όχι εργαλεία με τα οποία θα πετύχουμε κάτι άλλο, όπως το κέρδος. Ναι, όλοι χρειάζονται χρήματα: γιατροί, καλλιτέχνες, δάσκαλοι. Όμως, μια πολιτεία όπου η Υγεία, ο Πολιτισμός και η Παιδεία άγεται και φέρεται από το κέρδος είναι Πολιτεία χωρίς μέλλον.

Κάποτε, η συντηρητική παράταξη το κατανοούσε αυτό καθώς εκπορευόταν από μία ολιγαρχία που είχε εργοστάσια τα οποία παρήγαγαν πράγματα – με τα προβλήματά τους, με τρομοκρατία των συνδικαλιστών από το παρακράτος, με τις διαπλοκές τους, με τις αναποτελεσματικότητές τους. Ήταν, όμως, μια αστική τάξη που ένιωθε περήφανη για τα προϊόντα που έβγαιναν από τον ιμάντα παραγωγής των εργοστασίων τους: το χάλυβα, τα πλυντήρια, τις κλωστές και τα υφάσματα, τα καράβια, «πράγματα» απτά και απαραίτητα στον γενικότερο πολιτισμό της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από το πολιτικό και οικονομικό σύστημα.

Εκείνη η πάλαι ποτέ αστική τάξη, και οι συντηρητικοί της πολιτικοί εκπρόσωποι, ήταν σε καλύτερη θέση να κατανοήσουν αυτά που το ΜέΡΑ25 λέμε σήμερα περί δημόσιων αγαθών – ήταν, άλλωστε, μια αστική τάξη που δεν περηφανευόταν μόνο που παρήγαγε χάλυβα και πλυντήρια αλλά και που είχε κι έναν Παπανούτσο που πάσχιζε να μεταρρυθμίσει την δημόσια εκπαίδευση, ή έναν Χατζιδάκη στο Τρίτο Πρόγραμμα. Σήμερα, απλά έχουμε στην εξουσία το Μνημονιακό Τόξο που αποδέχεται ως εκσυγχρονισμό τον μισανθρωπισμό της αγοραίας ανταποδοτικότητας.

Για εμάς, στο ΜέΡΑ25, τα δημόσια αγαθά όπως ο Πολιτισμός, η Παιδεία και η Υγεία νομοτελειακά ευτελίζονται όταν αφήνονται στην αγορά – όταν η αξία τους ταυτίζεται με την τιμή τους – όταν τα διαχειρίζεται η πολιτική έκφραση μιας παρασιτικής ολιγαρχίας αμόρφωτης, απαίδευτης, απολίτιστης και, εν τέλει, αρρωστημένης.

Το ΜέΡΑ25 θυμίζει ότι όλες αυτές οι «εκπτώσεις» στον Πολιτισμό, τον Ανθρωπισμό, την Δημόσια Παιδεία και την Δημόσια Υγεία όχι μόνο αποδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό αλλά και υποσκάπτουν την εικόνα της Ελλάδας παγκοσμίως μειώνοντας την συνοχή εντός και τα ερείσματα της χώρας διεθνώς σε μια περίοδο που τα εθνικά θέματα απαιτούν την μεγιστοποίηση τόσο της συνοχής όσο των ερεισμάτων μας.

Για αυτό, το *Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο* του ΜέΡΑ25 περιλαμβάνει την ενίσχυση των Δημόσιων Αγαθών με αύξηση χρηματοδότησης της παραγωγής και διάχυσής τους αλλά και ταυτόχρονη μεταφορά εξουσιών από τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στον κοινωνικό έλεγχο μέσω Διαβουλευτικών Συμβουλίων Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών που θα σχεδιάζουν, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, την μόνιμη μορφωτική μεταρρύθμιση, τις πολιτιστικές δράσεις και, βέβαια, την πραγματική θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κυρίες και κύριοι,

- Η απόδραση της χώρας από το καθεστώς Χρεοδουλοπαροικίας που ξεκίνησε το 2010 και ενισχύεται καθημερινά
- Η διασφάλιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της βιωσιμότητας της κοινωνίας μας που πλήττεται σήμερα από την ενδοτικότητα που υποκρύπτει ο εθνικισμός και οι θηριώδεις εξοπλισμοί

και

- Η εξασφάλιση μιας θέσης για την Ελλάδα μας στο τραίνο της επόμενης, πράσινης, τεχνολογικής επανάστασης

Απαιτούν Αρετή και Τόλμη. Απαιτούν όμως και Όραμα - και βέβαια Σχέδιο.

Σας ευχαριστώ που, απόψε, μου δώσατε την ευκαιρία να σας σκιαγραφήσω το Όραμα του ΜΕΡΑ25 για την Ελλάδα του 2025 και το Τρισδιάστατο Αναπτυξιακό Σχέδιο που μπορεί να το κάνει πραγματικότητα.

# Το Όραμα του ΜΕΡΑ25 για την Ελλάδα του 2025

ΗΕΛΕΧΡΟ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*8μμ, 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020*

