



Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

Θέμα: «Καταγγελία της ΠΟΣΕΜ για αδιαφορία ως προς την Υπηρεσία Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγών»

Σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ) η αδιαφορία της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών ως προς την Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγών οδήγησε στην ελλιπή τροφοδοσία των υπηρεσιών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, οι κάρτες που έληξαν εδώ και πολλούς μήνες να μην μπορούν να ανανεωθούν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ΠΟΣΕΜ αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας ήταν η απώλεια θέσεων εργασίας οδηγών και οι συνακόλουθες σοβαρές οικονομικές ζημιές στο εισόδημά τους. Παράλληλα, το γεγονός πως οι οδηγοί διεθνών μεταφορών δεν υφίστανται κανέναν έλεγχο αναφορικά με το πόσες ώρες εργάζονται, σε αντίθεση με τους οδηγούς εθνικών μεταφορών, αυξάνει έτι περαιτέρω τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην καταγγελία «ο Υφυπουργός με Υπουργική Απόφαση, που εξέδωσε στις 10/3, επέτρεπε για έναν μήνα να παραβιάζεται ο κανονισμός της ΕΕ 561/2006 ως προς τις ώρες οδήγησης, αλλά και ελαχιστοποιώντας τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών, με αποτέλεσμα να τους βάζει σε σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και να εκτίθενται στην πανδημία περισσότερο από όλους τους εργαζομένους»

Κατόπιν όλων των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για την εν λόγω καταγγελία;
2. Υπήρξε πράγματι ολιγωρία που οδήγησε, και λόγω της μη ορθής τροφοδοσίας των υπηρεσιών, στη λήξη και αδυναμία ανανέωσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου;

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αντιμετώπιση του θέματος και για τη διασφάλιση μη επανάληψής του;
4. Ποιο είναι το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε από τον Υφυπουργό στις 10 Μαρτίου 2020 αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και τις ώρες ανάπαυσης των οδηγών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα