

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 920
Ημερομ. Κατάθεσης: 13/7/2020
Ωρα κατάθεσης: 09:33'



Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: “Πότε επιτέλους θα σταματήσει το έγκλημα στην Φυλή;”

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής υποφέρουν καθημερινά λόγω της δυσσομίας που προκαλείται από την οργανωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων της Φυλής (ΟΕΔΑ), που λειτουργεί με ευθύνη του Ενιαίου Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Το φαινόμενο της δυσσομίας είναι έντονο και εκδηλώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα όμως τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας, Δυτικό Μέτωπο, “Πιθανολογούμε ότι η δυσσομία προέρχεται από το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης - κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και ειδικότερα από τη γραμμή επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Ανάλογα με τη φορά του ανέμου, οι οσμές μεταφέρονται σε ακτίνα χιλιομέτρων και επηρεάζουν την ατμόσφαιρα στους δήμους Φυλής, Ασπρόπυργου, Αγ. Αναργύρων - Καματερού και Πετρούπολης. Η δυσσομία είναι τόσο έντονη, ώστε προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή, προβλήματα στις αναπνευστικές οδούς (έντονο κάψιμο) και γενική δυσφορία. Τα προβλήματα αυτά επιβαρύνουν περισσότερο τα παιδιά, καθώς και άτομα μεγάλης ηλικίας και με άλλα προβλήματα υγείας”. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου Πετρούπολης, κ. Φώτης Χριστόπουλος, επιβεβαιώνει την περιγραφή του Δυτικού Μετώπου, σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε στους αρμόδιους φορείς, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: “Οι οχλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά από δημότες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Παρακαλούμε όπως κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες και να μας ενημερώσετε για την ταυτοποίηση της προέλευσης των παραπάνω οσμών, καθώς και για την σύνθεσή τους”.

Δεδομένου ότι η επιδημιολογική μελέτη με τίτλο: «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της», που προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ το 2017 με προϋπολογισμό 697.872,00 ευρώ, και αναδόχους τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Δημόκριτο και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας, όφειλε να είχε δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της το Δεκέμβριο του 2019, αλλά αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί και επιπλέον γνωρίζουμε ελάχιστα για την πορεία της έρευνας μέχρι τώρα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο επίσημο site (<http://erevnaxyta.gr/>), εκτός από τη διενέργεια των εξετάσεων και κάποιες ελάχιστες προδημοσιεύσεις. Δεδομένου ότι οι ελάχιστες προδημοσιεύσεις, όπως για παράδειγμα τα ευρήματα του Δημόκριτου για τις τιμές του χρωμίου στον Ασπρόπυργο, το Μάιο του 2018, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, δείχνοντας συγκεντρώσεις δεκαπλάσιες του ορίου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την καθυστέρηση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής έρευνας;
2. Σε τι ενέργειες έχει προβεί για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση της πηγής της έντονης δυσσομίας; Δεσμεύεται να διακόψει κάθε σχεδιασμό για υπερτοπική διαχείριση απορριμμάτων στην Φυλή και σε οποιαδήποτε περιοχή κοντά στη Δυτική Αθήνα, η οποία έχει υποστεί ακραία υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για πάνω από 60 χρόνια;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης