



Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**

Θέμα: Διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Πληροφορούμαστε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται επιθέσεις άγριων σκύλων στην περιοχή του δάσους Σείχ Σου στη Θεσσαλονίκη. Τα αδέσποτα ζώα σχηματίζουν αγέλες και επιτίθενται σε πεζούς ή εποχούμενους πολίτες.

Φυσικά, τα φαινόμενα ύπαρξης αγέλων δεν παρατηρούνται μόνο στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά σε όλη την επικράτεια. Η διαχείριση των αδέσποτων έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2012.

Κάποιοι Δήμοι εφαρμόζουν τη λύση της στέρωσης των αδέσποτων, λύση που εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αυτό το μέτρο προϋποθέτει οργάνωση, συντονισμό, ειδικά κονδύλια και αδιάλειπτη εφαρμογή πολλών ετών, μέχρις ότου εκλείψει εντελώς η ύπαρξη αδέσποτων σκύλων και γατών. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο, μετά από συντονισμένες ενέργειες όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και επιβολή μεγάλων προστίμων στους παραβάτες του νόμου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα επικίνδυνα και επιθετικά ζώα προέρχονται από κακοποίηση ή εγκατάλειψη, επομένως η κατάλληλη κατά τη γνώμη μας αντιμετώπιση θα ήταν η περίθαλψή τους, η θεραπεία τους σε ειδικούς χώρους του Δήμου και η διάθεσή τους προς υιοθεσία. Θεωρούμε ότι η ευθανασία είναι, αντιθέτως, μια απαράδεκτη λύση.

Το μείζον ζήτημα ωστόσο που προκύπτει πανελλαδικώς είναι η έλλειψη κοινής τακτικής και θεσμοθετημένης αντιμετώπισης του προβλήματος από τους Δήμους. Η νομοθεσία πρέπει να είναι σαφής και να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών ή αποκλίσεων από το γράμμα του νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να κάνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εγκατάλειψης και της κακοποίησης ζώων συντροφιάς και εργασίας, καθώς και για τον έλεγχο των κονδυλίων που εισπράττουν οι Δήμοι για τα αδέσποτα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδα