

Αριθ.πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	7066
Αριθ.πρωτ. Αιτησ.Κατ. Εγγράφων	329
Ημερομ. Κατάθεσης	3/6/2020



Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

## ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Το 2011, ο διοικητής του Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία» Εμμανουήλ Παπασάββας έκλεισε αιφνίδια το «Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά» (ΕΚΑΣΚΑΠ) του Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα κέντρο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 και δεν υπάρχει παρόμοιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η επίσημη αιτιολογία ήταν «αναβάθμιση».

Την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2011, δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση Λοβέρδου – Σαχινίδη - Κουτρουμάνη (ΚΥΑ Υ4α/οικ. 85649/1-8-2011 ΦΕΚ Β' 1702/1-8-2011ΦΕΚ Β' 1702/2011), με την οποία αυξάνονται τα νοσήλια που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για τις παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές.

Αντίστοιχο κέντρο του ΕΚΑΣΚΑΠ είχε δημιουργηθεί το 1997 στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλα δύο ιδιωτικά κέντρα στο «Μητέρα» και στο «Ιασώ».

Η διοίκηση του «Αγία Σοφία» άρχισε το 2011 να παραπέμπει τα νοσηλεύόμενα και τα εν αναμονή χειρουργείου καρδιοπαθή παιδιά στο Ωνάσειο, όπου κάθε χειρουργικό «πακέτο» κόστιζε τότε στα ασφαλιστικά ταμεία λίγο παραπάνω από 20.000 ευρώ. Με την απόφαση της υποτιθέμενης «αναβάθμισης» και το κλείσιμο του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του «Αγία Σοφία», οι επεμβάσεις άρχισαν να γίνονται στο «Ωνάσειο». Για τα παιδιά χωρίς ασφάλιση - δημόσια ή ιδιωτική - δημιουργήθηκε αδιέξοδο, με τίμημα συχνότατα τη ζωή τους.

Στη συνέχεια, γονείς παιδιών κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, με βασικό επιχείρημα ότι η διακοπή της λειτουργίας του ΕΚΑΣΚΑΠ συντέλεσε στο θάνατο παιδιών τα οποία έπασχαν από καρδιακά νοσήματα, εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης του τέκνου, της οικονομικής αδυναμίας να καλύψουν τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι κηδεμόνες καθώς και των ελλειπών χειρουργικών ειδικοτήτων στο Ωνάσειο. Την ίδια χρονιά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, χαρακτηρίζει «επιτακτική» την επαναλειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος.

Τον Ιούνιο 2013, κάτω από ισχυρές πιέσεις, το Υπουργείο Υγείας αναθεώρησε το κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ, το οποίο εξυπηρετούσε ανασφάλιστες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες, όταν πια είχαν ήδη χαθεί αρκετές παιδικές ζωές και έτσι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του Κέντρου.

Όμως, από τότε το ΕΚΑΣΚΑΠ υπολειτουργεί και το προσωπικό είναι μειωμένο, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται πλήρως από τις υπηρεσίες του οι μικροί καρδιοπαθείς ασθενείς. Τον περασμένο Σεπτέμβριο 2019, με την δικαιολογία ανακαίνισης, ανακοινώθηκε κλείσιμο της Καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ και ουσιαστικά του ΕΚΑΣΚΑΠ, αφού η ΜΕΘ αποτελεί τον ακρογωνιαίολίθο ολοκλήρου του Κέντρου. Οι έντονες διαμαρτυρίες των γονέων το κράτησαν ανοιχτό, αλλά το πρόβλημα της υπολειτουργίας επιτάθηκε.

Πριν από τρεις μήνες, σύμφωνα με καταγγελίες του «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών Με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η Αγία Σοφία» και τη δημοσιοποίηση του θέματος με σχετικό Δελτίο Τύπου από τον Σύλλογο, η διοίκηση του Νοσοκομείου αποφάσισε να χαρακτηρίσει την Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» Μονάδα Εντατικής Θεραπείας COVID-19 για παιδιά. Έτσι, έκλεισε τη μοναδική Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ στο ΕΣΥ της χώρας, χωρίς να ανακοινωθεί οτιδήποτε για την προοπτική επαναλειτουργίας του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος.

Οπότε, τα περιστατικά προωθούνται στο Ωνάσειο, με το περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ξεκίνησε ως δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς το ελληνικό Δημόσιο. Από τη δεκαετία του 1990 ως σήμερα παρουσιάζει τεράστιο οικονομικό έλλειμμα και στηρίζεται σε κρατικές τακτικές επιχορηγήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία, ο χαμηλός ετήσιος αριθμός των επεμβάσεων αυξάνει το έλλειμμα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Εύλογα δημιουργείται ο συνειρμός ότι η προώθηση των περιστατικών στο Ωνάσειο, συνεισφέρει στην κάλυψη του ελλείματός του - και πάλι από δημόσιους πόρους - αλλά το Ωνάσειο δεν είναι παιδιατρικό νοσοκομείο και δεν διαθέτει παιδιατρικές και νεογνολογικές ειδικότητες, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο ξανά καρδιοπαθή παιδιά στο βωμό των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Δεδομένου ότι δεν έχει δοθεί καμία τελική ημερομηνία για την επανεκκίνηση της λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ και, επομένως, ολοκλήρου του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει διαφάνεια στις διαδικασίες παραπομπής των ανήλικων ασθενών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

#### **Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Ποιο είναι το μέσο κόστος χειρουργικής επέμβασης και νοσηλείας των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες στο ΩΚΚ;
2. Ποια είναι η στελέχωση του Τμήματος Καρδιοχειρουργικής Παίδων & Συγγενών Καρδιοπαθειών, του Παιδοκαρδιολογικού Τμήματος και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για Συγγενείς Καρδιοπάθειες; Ποια είναι η αντίστοιχη στελέχωση στο Τμήμα Καρδιοχειρουργικής

Παιδων & Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΩΚΚ; Και ποια είναι η στελέχωση σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου Παιδων «Αγία Σοφία»;

3. Με ποια ποσά επιχορηγήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα τελευταία 5 έτη το ΩΚΚ και το «Αγία Σοφία» αντίστοιχα; Πόσα χρήματα έχει λάβει το Τμήμα Καρδιοχειρουργικής Παιδων & Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΩΚΚ από το Δημόσιο στο ίδιο χρονικό διάστημα, για τη νοσηλεία περιστατικών που προορίζονταν για το ΕΚΑΣΚΑΠ;

#### **Αιτούμαι την κατάθεση των ακολούθων εγγράφων:**

1. Κατάλογος των γενομένων επεμβάσεων συγγενών καρδιοπαθειών στο Τμήμα Καρδιοχειρουργικής Παιδων στο ΩΚΚ της τελευταίας πενταετίας μέχρι και σήμερα, με αναφορά φύλου, ηλικίας ασθενούς, ημερομηνίας και είδους επέμβασης, έκβασης κάθε περιστατικού. Καθώς και πόσα περιστατικά, μετά από την επέμβαση στο ΩΚΚ, έχουν διακομισθεί λόγω επιπλοκών στο «Αγία Σοφία» για περαιτέρω νοσηλεία.

2. Κατάλογος των παιδιών που αναμένουν επέμβαση καρδιάς, τα οποία είτε νοσηλεύονται είτε βρίσκονται εκτός νοσοκομείου με αναφορά φύλου, ηλικίας και ασφαλιστικού φορέα κάθε ασθενούς.

3. Κατάλογος των παιδιών της λίστας αναμονής του Νοσοκομείου Παιδων «Η Αγία Σοφία», η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοίκησης του «Αγία Σοφία» παραδόθηκε στο ΩΚΚ, με αναφορά φύλου, ηλικίας και διάγνωσης.

4. Το βασικό πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών του Διοικητή του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» κυρίου Εμμανουήλ Παπασάββα, καθώς και η τυχόν αναγνώριση αυτού από το Δ.Ο. Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

**Ο ερωτών Βουλευτής**

**Κρίτων Αρσένης**