



**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ**

1 Ιουνίου 2020

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τους Υπουργούς:**

- α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο (Κωστή) Χατζηδάκη και**
- β) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο**

**Θέμα: «Περιβαλλοντικές συνέπειες για το φυσικό και γεωλογικό περιβάλλον της Έδεσσας, από τη σχεδιαζόμενη ολοκληρωτική τσιμεντοποίηση του κεντρικού ποταμού της.»**

Στην πόλη της Έδεσσας είναι έντονο το υγρό στοιχείο (ποτάμια και καταρράκτες), εξ' ου και οι ονομασίες της: Έδεσσα: «βέδες» στα φρυγικά σημαίνει νερό ή πύργος στο νερό και Βοδενά /«voda» στα σλάβικα που σημαίνει επίσης νερό ,έχουν την ίδια ρίζα, με τους διάσημους καταρράκτες που σχηματίζει ο ποταμός Έδεσσαίος ή Βόδας και που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της συνδεδεμένοι άρρηκτα με την ιστορία της. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους καταράκτες στην Ελλάδα, οι οποίοι περιβάλλονται από ένα εντυπωσιακό καταπράσινο πάρκο καταρρακτών με αιωνόβια πλατάνια, παντοτινός προσφιλής προορισμός για τους επισκέπτες αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης.

Το περιβαλλοντικό πλέγμα που δημιουργεί το ποτάμι, η υδάτινη αρτηρία που τροφοδοτεί τον περίφημο καταρράκτη και δίνει ζωή στο πράσινο που αγκαλιάζει την Έδεσσα, παρασημοφορώντας την με τον τίτλο της «Πόλης των Νερών», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοτουριστικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Έδεσσας, αλλά και του Ν. Πέλλας.

Είναι η βιτρίνα των περιοχών αυτών και ο πολλαπλασιαστής ισχύος τους. Αποτελεί τον φυσικό πλούτο μέσα από τον οποίο συντηρείται η εικόνα απαράμιλλου φυσικού κάλλους με την οποία χαρακτηρίζεται η φυσιογνωμία της πόλης της Έδεσσας, η «ευλογία» μέσω της οποίας προσελκύεται ο τουρισμός και διατηρείται μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον της πόλης. Παράλληλα, το νερό είναι πολύτιμο εργαλείο για τους αγρότες και ακούραστος συντηρητής του γεωλογικού θαύματος του βράχου της Έδεσσας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Εντούτοις, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στην προσπάθεια ανάπτυξης και αποκατάστασης της μακροχρόνιας απουσίας έργων στο Δήμο Έδεσσας, εγείρουν έντονη ανησυχία σχετικά με το έργο που σχεδιάζουν να εκτελέσουν με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας -Π. Εδεσσαίος», έργο που καλουπώνει με τιμέντο το παρόν και το μέλλον της πόλης και θα έχει ως μοιραία συνέπεια τη συρρίκνωση του φυσικού πρωταγωνιστικού ρόλου που κατέχει το σπάνιο φυσικό περιβάλλον των καταρρακτών, αιώνες τώρα, στον Εδεσσαϊκό τόπο.

Πιο συγκεκριμένα, η μη αποκατάσταση και ορθή τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων με τις πέτρες-κροκάλες την κατάλληλη ώρα, ως όφειλαν, δημιουργεί ένα συμπυκνωμένο αριθμό προβλημάτων άνευ προηγούμενου, ενώ παράλληλα, η επερχόμενη τσιμεντοποίηση και η κοπή δεκάδων δέντρων μαζί με την ανεπανόρθωτη ζημιά από την ανάπλαση των ποταμοβραχιόνων, βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και τους μικροκαλλιεργητές του Λόγγου Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής, που θα δουν δεκάδες ρυάκια να ξηραίνονται, ενώ το στέγνωμα του βράχου της πόλης και ο επερχόμενος θρυμματισμός της πουρόπετρας δημιουργεί πολλούς πιθανούς κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες από μια σεισμική ακολουθία, δεδομένου ότι η πόλη είναι χτισμένη επάνω σε αυτόν.

Ως εκ τούτου, πρόκειται για ένα έργο στο οποίο προβλέπεται η τσιμεντοποίηση του μεγαλύτερου ποταμού της πόλης της Έδεσσας, έργο που επιδιώκεται να εκτελεστεί χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη και με τρόπο που εγείρει εύλογα ερωτηματικά για την πρόκληση

μακροχρόνιων δυσμενών επιπλοκών στο περιβάλλον, ενώ κάθε ζωή, χλωρίδα, ιχθυοπανίδα (και όχι μόνο) μέσα σε αυτόν και γύρω από αυτόν, θα εξαφανιστεί.

Η παρέμβαση αυτή, απειλεί καταχρηστικά να απαξιώσει τα πολύτιμα αυτά νερά, να πλήξει ανεπανόρθωτα το πρόσωπο της πόλης για τα επόμενα πολλά χρόνια και να δημιουργήσει ένα ακόμη παράδειγμα προς αποφυγή, αγνοώντας επιδεικτικά πλείστα παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης των περιβαλλοντικά προηγμένων πόλεων, δεδομένου ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα ποτάμια επαναφέρονται στην προ-καναλοποίησης εποχή.

Είναι επίσης γεγονός, ότι οι οικολογικά εξελιγμένες και ευαισθητοποιημένες πόλεις αποτιμενοποιούν πια όσο και όπου μπορούν, αναδεικνύοντας το φυσικό κάλλος, φέρνοντας τους κατοίκους τους εγγύτερα στην φύση, κάνοντας παρεμβάσεις ουσίας, όπως για παράδειγμα δημιουργία μικρών φυσικών πισινών ή εγκατάσταση μικρής κλίμακας υδροτουρμπινών που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Η σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη που ονειρεύονται οι Εδεσσαίοι, είναι μία πόλη φιλική για τους πολίτες και τους επισκέπτες της, με υψηλή ποιότητα ζωής, πηγή ενέργειας για τους νέους και πόλο έλξης οικογενειών, είναι μία πόλη με σεβασμό στο περιβάλλον με το τιμμένο μόνον εκεί που χρειάζεται απαραίτητως: δηλ. στα θεμέλια των οικοδομών και όχι στις κούρες των ποταμών.

### **Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:**

- 1) Θα υπάρξει περιβαλλοντική και αντισεισμική μελέτη, για τα έργα στον Εδεσσαίο ποταμό, τέτοια που να μη βάζει σε κίνδυνο όλο το γεωλογικό υπόβαθρο της πόλης και τη βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος, ύστερα από την υποβάθμιση του σε ένα τιμεντένιο κανάλι;
- 2) Προβλέπεται κάποιος σχεδιασμός σύμφωνα με τον οποίο θα αποφευχθεί η μείωση της αισθητικής και λειτουργικής αξίας των καταρρακτών, που αποτελούν πόλο έλξης για την τουριστική κίνηση της Έδεσσας αλλά και σημαντική αρδευτική πηγή για τους αγροκαλλιεργητές της ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25