



Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2020

Προς του

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρώτη  
Υπόψιν Υφυπουργόν, ε. Δόμνας - Μαρίας Μιχαηλίδην)

ΕΡΓΗΣΗ

Οι άστεγοι στην πρωτεύουσα της Χώρας πολλαπλασιάζονται ραγδαία, υποδηλώνοντας πως το μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που κινοφορείται δεν στοχεύει στη διαφύλαξη του μεγαλύτερου ιδεολογικοπολιτικού επιτεύγματος των αστικών δημοκρατιών : την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη, αλλά στην οριακή διαχείριση της ανθρώπινης επιβίωσης.

Την παρούσα αντιμετώπιση του ζοφερού αυτού προβλήματος, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των αστέγων - πέρα από τις συσσίτια που προσφέρουν πλέον αρκετοί φορείς - την ενσωμάτωσε στα κοινωνικά του προγράμματα του ο Δήμος Αθηναίων καταστρώνοντας ένα συντονισμένο σχέδιο, το οποίο αποτελείται από δύο ξενώνες φιλοξενίας, ένα υπνωτήριο, σε ταυτόχρονη συνεργασία με ΜΚΟ (μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης - ΚΥΑΔΑ), καθώς και με τον OKANA, το ΚΕΘΕΑ, το Praksis, τη Θετική Φωνή και τους Γιατρούς του Κόσμου και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα 'Στέγαση και



**Επανένταξη»** του Υπουργείου Εργασίας από τον Ιανουάριο 2015, χρηματοδοτούμενο από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της παράλληλης επιδότησης ενοικίου και εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους αστέγους, τις τοπικές κοινωνίες και το πρόβλημα της αστεγίας συνολικά και συνέβαλε καθοριστικά στην επανένταξη μεγάλου τμήματος των αστέγων στην Ελλάδα της κρίσης, σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό του με συμπληρωματικές δράσεις επιμόρφωσης - κατάρτισης και ενδυνάμωσης των αστέγων, **σταματάει στο τέλος Φεβρουαρίου 2020.**

Κι ενώ προτείνεται η κατάθεση των αιτήσεων ένταξης για εξάμηνη παράταση

μέσω του Επιδόματος Στέγασης, τίθεται ως κριτήριο η τελευταία φορολογική δήλωση, αποκλείοντας ουσιαστικά πολλούς δικαιούχους που θα βρεθούν, κυριολεκτικά στο δρόμο, δεδομένου μάλιστα ότι ειδοποιήθηκαν μόλις ένα μήνα πριν, για την επικείμενη διακοπή της στέγασής τους, με πολλούς από αυτούς να αδυνατούν να μισθώσουν.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την ανεπάρκεια των υπαρχουσών δομών (δε δέχονται δε εξαρτημένους, ούτε άτομα που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα ή ψυχικές διαταραχές), την επικείμενη λήξη του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και τον άμεσο εφιάλτη της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, αντιλαμβάνεται κανείς πως ό,τι έχει εναπομείνει από τα σπαράγματα του κοινωνικού ιστού, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, προοιωνίζοντας μία ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου, εάν δε ληφθούν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα.



**Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός,**

- Υπάρχει σχέδιο αντικατάστασης του καταργούμενου προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και εάν ναι, από ποιους πόρους αυτό θα χρηματοδοτηθεί;
- Θα δημιουργηθούν άμεσα νέα υπνωτήρια και δομές υποστήριξης των αστέγων (υπαρχόντων και μελλοντικών), οι οποίοι έως τώρα δεν είχαν άμεση πρόσβαση στις υπάρχουσες δομές;
- Θα υπάρξει εκ νέου λεπτομερής καταγραφή όλων των αστέγων που υπάρχουν και θα καταστούν το προσεχές διάστημα, στους δρόμους, στα πάρκα κλπ. της Πρωτεύουσας;
- Θα δημιουργηθούν νέα ειδικά κέντρα με στόχευση την κοινωνική επανένταξη των πρόσφατα αστέγων;

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Αγγελικη Αδαμοπούλοι**