



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

2015

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

- *Η διαπραγμάτευση Βαρουφάκη κόστισε 200 δις (ή 100 δις, ή 86, ή 30 δις)*

Οι ένοχοι πάντα χρεώνουν το έγκλημά τους στο θύμα τους. Αυτό κάνει κι η τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού. Το δικό της κόστος το βαφτίζει «Κόστος Βαρουφάκη». Χρεώνει την καταστροφή που έφεραν τα δικά τους θαλασσοδάνεια, η δική τους λιτότητα, το δικό τους ξεχαρβάλωμα της κοινωνίας στον μοναδικό ΥπΟικ που τους εναντιώθηκε – που δεν δανείστηκε ούτε ένα ευρώ, δεν έκοψε ένα ευρώ συντάξεων, μισθών ή επιδομάτων, δεν δημιούργησε έλλειμμα, δεν ξεπούλησε δημόσια περιουσία. Έτσι είναι: Οι φαύλοι δεν αντέχουν να βλέπουν «ατιμώρητους» τους έντιμους.

- *Θα έπρεπε ο Βαρουφάκης, αντί για τους παληκαρισμούς με τον Ντάιζελμπλουμ, να έχει συμφωνήσει με τους δανειστές αμέσως για να αποφευχθεί το 3ο Μνημονιακό δάνειο*

Έστω ότι το έκανε. Έστω ότι έσκυβε το κεφάλι στον Ντάιζελμπλουμ από την πρώτη μέρα. Έστω ότι δεχόταν να εισάγει την λιτότητα που ούτε ο Σαμαράς δεν δέχθηκε. Τί θα πετυχαίναμε; Στο «ταμείο» του 2ου Μνημονίου είχαν μείνει 7,2 δις. Αυτά θα δανειζόμασταν ως αντάλλαγμα της άμεσης υποταγής, της κατάργησης του ΕΚΑΣ, της αύξησης του ΦΠΑ κλπ. Δεν έφταναν όμως. Μόνο το 2015 έπρεπε να αποπληρώσουμε 22 δις. Κι άλλα 15 δις το 2016. Συνεπώς: Είτε θα πηγαίναμε σε 3ο Μνημόνιο με το καλημέρα, είτε θα γινόταν η αναδιάρθρωση/κούρεμα χρέους που απαιτούσε ο Βαρουφάκης. Είναι γελοίο να ακούγεται πως η υποταγή στην τρόικα θα μας γλύτωνε το 3ο Μνημόνιο. Ο μόνος τρόπος να είχε αποφευχθεί το 3ο Μνημόνιο ήταν η πολιτική Βαρουφάκη (την οποία ο Τσίπρας δεν στήριξε).

- *Αν δεν ήταν τόσο όσο λένε το κόστος της διαπραγμάτευσης του 2015, πόσο ήταν;*

Δεν υπήρξε κόστος.

Το ΑΕΠ της χώρας πριν και μετά το 2015 έχει μείνει το ίδιο. Το ίδιο και το χρέος. Όσο για τα ταμειακά του κράτους, ήταν λίγο καλύτερα όταν παρέδωσε το ΥπΟικ ο

Βαρουφάκης απ' ότι όταν το παρέλαβε.

	ΑΕΠ	Χρέος
2014	178,6 δις€	319,6 δις€
2017	177,7 δις€	317,4 δις€

Για την ακρίβεια, μόνο καθαρό όφελος υπήρξε από την διαπραγμάτευση Βαρουφάκη – το οποίο θα ήταν πολύ πιο μεγάλο αν ο Τσίπρας τον υποστήριζε έως τέλους. Ποιο ήταν το όφελος αυτό; Η μικρή μείωση της λιτότητας (δηλαδή του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1% του ΑΕΠ).

• Με την σύγκρουσή του με την τρόικα, ο Βαρουφάκης έφερε το bank run (την φυγή καταθέσεων) και την πτώση των μετοχών των τραπεζών

To bank run το ξεκίνησε ηθελημένα ο Στουρνάρας την 15η Δεκεμβρίου 2014 με την απίστευτη (στα χρονικά κεντρικών τραπεζών) δήλωσή του:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οφείλω να επισημάνω ότι η κρίση των τελευταίων ημερών λαμβάνει πλέον σοβαρές διαστάσεις, ότι η ρευστότητα στην αγορά μειώνεται με ταχύ ρυθμό, ότι ο κίνδυνος όχι μόνο ανακοπής της αναπτυξιακής πορείας που μόλις ξεκίνησε, αλλά ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης βλάβης της ελληνικής οικονομίας, είναι μεγάλος.

Από εκείνη την μέρα μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2015 είχαν ήδη εκρεύσει από τις τράπεζες 11 δις ενώ οι τραπεζικές μετοχές έπεφταν. Για να αντιστρέψει αυτό το bank run την 2α Φεβρουαρίου 2015 ο Βαρουφάκης συνάντησε στο Σίτι του Λονδίνου πάνω από 200 εκπροσώπους τραπεζιτών/χρηματιστών στους οποίους ανέπτυξε πώς πρότεινε να αναδιαρθρωθούν τα κόκκινα δάνεια και το δημόσιο χρέος. Την 3η Φεβρουαρίου του 2015 η εξής είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου: «Οι ελληνικές μετοχές ανεβαίνουν τρελά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών εκτοξεύτηκε 11,2% και οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών εκτινάχθηκαν 22% πάνω.» Όμως, με το που ανέβηκαν οι τραπεζικές μετοχές και άρχισαν να επιστρέφουν οι καταθέσεις στις τράπεζες ήρθε η ΕΚΤ, την 4η Φεβρουαρίου, να κλείσει την κάνουλα ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες γκρεμίζοντας ό,τι είχε χτιστεί την προηγούμενη.

Περίληπτικά, το bank run και η πτώση των τραπεζικών μετοχών ήταν δημιούργημα της τρόικας εσωτερικού-εξωτερικού που τώρα πασχίζουν να φορτώσουν στον Βαρουφάκη. Στουρνάρας-Σαμαράς-Βενιζέλος από την μία και ΕΚΤ-Eurogroup από την άλλη επιδόθηκαν σ' έναν απίστευτο βανδαλισμό

- σε μια τακτική καμένης γης. Δυστυχώς, μετά την συνθηκολόγησή τους τον Ιούλιο του 2015 οι του ΣΥΡΙΖΑ ένωσαν τις φωνές τους με αυτές των βανδάλων.

• Κατέστρεψε την αξία των τραπεζών που στήριξαν οι φορολογούμενοι (1η και 2η ανακεφαλαιοποίηση) φέρνοντας την 3η ανακεφαλαιοποίησή τους

Παρά το bank run (φυγή καταθέσεων) που δημιούργησε η τρόικα, δεν ήταν αυτό που κατέστρεψε την αξία των τραπεζών και έφερε την 3η ανακεφαλαιοποίησή τους. Αυτό το πέτυχε η ανελλιπώς συνεχιζόμενη λιτότητα.

Κάτι που λίγοι κατανοούν: Η φερεγγυότητα μιας τράπεζας, η αξία της, δεν προσδιορίζεται από τις καταθέσεις. Εξαρτάται από το πόσο «καθαρό» είναι το ενεργητικό της – πόσα κόκκινα δάνεια το «μαγαρίζουν».

Η κρίση γεννά κόκκινα δάνεια από το 2008. Από το 2012 το 35% των δανείων των τραπεζών ήταν κόκκινα. Το 2014 είχαν φτάσει στο 50%. Εν ολίγοις χρεοκόπησαν.

Πως αντιμετώπισαν το ζήτημα οι Σαμαράς-Στουρνάρας-Βενιζέλος; Το 2012/3 υποχρέωσαν τους πολίτες να δανειστούν 41 δις για να τα δώσουν στους τραπεζίτες (2η και 3η ανακεφαλαιοποίηση). Όμως, τράπεζες με πολλά κόκκινα δάνεια θυμίζουν τρύπιες κατσαρόλες. Όσο νερό (κεφάλαια) και να τους προσθέσεις, αν η τρύπα στον πάτο τους είναι μεγάλη (κόκκινα δάνεια), θα χαθεί.

Όταν έγινε ΥπΟικ ο Βαρουφάκης, μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015, από εκείνα τα 41 δις τραπεζικών κεφαλαίων (που τους είχαν δώσει οι πολίτες το 2012/13) είχαν ήδη χαθεί 15 δις. Ήταν αναπόφευκτο: Εφόσον δεν τερματιζόταν η λιτότητα η οποία γεννούσε όλο και πιο πολλά κόκκινα δάνεια, θα χάνονταν και τα υπόλοιπα κεφάλαια όποιος κι αν ήταν στην κυβέρνηση.

Ο μόνος τρόπος να είχε αποφευχθεί η 3η ανακεφαλαιοποίηση ήταν να αποφευχθεί το 3ο Μνημόνιο και η νέα απάνθρωπη λιτότητα που γέννησε νέα κόκκινα δάνεια. Αλλά για να αποφευχθεί το 3ο Μνημόνιο έπρεπε να στηρίξει ο Τσίπρας την απαίτηση του Βαρουφάκη, μέχρι τελικής ρήξης με τους δανειστές, για σοβαρή αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους.

• Έπαιξε την χώρα κορώνα-γράμματα

Κορώνα-γράμματα έπαιξαν, και παίζουν, την χώρα εκείνοι που φορτώνουν ένα πτωχευμένο κράτος με νέα δάνεια υπό όρους που εγγυημένα συρρικνώνουν τα πενιχρά εισοδήματα που δεν αρκούσαν για να αποπληρωθούν τα παλιά δάνεια!

• Δεν είχε σοβαρό Plan B

Μετά την παραίτησή του, το Μνημονιακό Τόξο τον κατηγορούσε ότι πήγε να διαπραγματευτεί χωρίς Plan B. Όταν αποκάλυψε ότι, όχι μόνο είχε Plan B, αλλά και

πλάνο αποτροπής του κλεισίματος των τραπεζών ώστε να μην χρειαστεί ποτέ η ενεργοποίηση του Plan B, τότε τον κατηγόρησαν για εθνοπροδοσία επειδή... είχε Plan B.

• Δοκιμάσαμε την ρήξη σας (την ανυπακοή σας) και καταστράφηκε η χώρα

Η χώρα καταστράφηκε πολύ πριν το 2015 λόγω του ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ. Το ίδιο και το 2015. Ο Τσίπρας έβαλε βέτο στην ρήξη που προετοίμασε διεξοδικά ο Βαρουφάκης. Κάτι που δεν δοκιμάστηκε ποτέ δεν μπορεί να απέτυχε!

• Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε ότι η απειλή μας, το Grexit, ήταν το όνειρο των Γερμανών, έκανε φυσιολογικά πίσω

Δύο λάθη σε μία πρόταση!

Λάθος 1ο: Εμείς ποτέ δεν είχαμε σκοπό να απειλήσουμε με Grexit. Εμείς δηλώναμε ότι δεν θα παίρναμε 3ο Μνημονιακό δάνειο (για να προσποιούμαστε ότι τους αποπληρώνουμε) ακόμα και να μας απειλήσουν εκείνοι με Grexit. [Η απειλή του Βαρουφάκη ήταν άλλη: Αν μας κλείσετε τις τράπεζες, εμείς θα σας κουρέψουμε το χρέος μας στην ΕΚΤ, κάτι που δεν θα επιτρέψει στον Ντράγκι να διασώσει την Ιταλία.]
Λάθος 2ο: Το Grexit δεν ήταν όνειρο των Γερμανών γενικά. Ήταν μόνο του Σόιμπλε. Η Μέρκελ όμως είχε ασκήσει βέτο στο Grexit επειδή ήξερε ότι η αποπομπή μας από το ευρώ θα κόστιζε στην Ευρωζώνη 1 τρις ευρώ!

Ο Τσίπρας δεν ανακάλυψε τίποτα στην πορεία που να εξηγεί την συνθηκολόγησή του. Συνθηκολόγησε επειδή αποφάσισε να συνθηκολογήσει...

• Αν είχε επιλέξει ο Τσίπρας την ρήξη μετά το δημοψήφισμα πως θα ήταν σήμερα τα πράγματα;

Πολύ, πολύ καλύτερα! Δύο ήταν οι πιθανές εξελίξεις. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα πολύ, πολύ καλύτερα:

Περίπτωση 1η – Έντιμη συμφωνία εντός του ευρώ (η πιο πιθανή εξέλιξη): Το πιο πιθανό ήταν η τρόικα να ενδώσει στην αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους και στον τερματισμό της λιτότητας (1,5% πρωτογενές, αντί για 3,5% και 2,2%) που απαιτούσε ο Βαρουφάκης. Γιατί; Επειδή το Grexit θα τους κόστιζε 1 τρις ευρώ σε μια περίοδο όπου η Ιταλία (με 2,6 τρις δημόσιο χρέος) ήταν στην κόψη του ξυραφιού. Περίπτωση 2η: Grexit: Αλλά και να μην ενέδιδε τρόικα, οδηγώντας μας στο Grexit, και πάλι σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα: Μετά από μια επίπονη αλλά βραχεία πτώση του ΑΕΠ (8% με 11%) εντός 18μηνου θα είχαμε ανακάμψει και από το 2017 θα είχαμε ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω από 7%. Γιατί ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω από 7%; Για τέσσερις λόγους:

A. Θα μειώναμε τους φορολογικούς συντελεστές δραστικά τερματίζοντας την φυγή των

επιχειρήσεων. Β. Οι τιμές σε ευρώ των ελληνικών προϊόντων θα έπεφταν από την μία μέρα στην άλλη καθιστώντας ολόκληρη την οικονομία ανταγωνιστική. Γ. Το δημόσιο χρέος θα κουρευόταν δραστικά, καθιστώντας το κράτος φερέγγυο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία Δ. Τα κόκκινα δάνεια θα διαγράφονταν από τις τράπεζες που θα πέραναν στο δημόσιο

• Φάρμακα, πετρέλαιο και είδη πρώτης ανάγκης πως θα αγοράζαμε σε περίπτωση Grexit;

Όπως όλες οι άλλες χώρες που δεν έχουν το ευρώ! Μια χώρα δεν έχει πρόβλημα να εισάγει τα απαραίτητα εφόσον η αξία των εισαγωγών της σε δολάρια δεν ξεπερνά κατά πολύ την αξία των εξαγωγών της σε δολάρια. Από το 2014, λόγω της κρίσης, η Ελλάδα έχει σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το κράτος δεν χρειάζεται δανεικά για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Άρα, η τρομοκρατία ότι δεν θα μπορούσαμε να αγοράζουμε φάρμακα πετρέλαιο, να πληρώνουμε συντάξεις κλπ. δεν είναι παρά... τρομοκρατία.

• Διακινδύνευσε την θέση μας στην Ευρωζώνη

Όπως έλεγε από το 2010, αν φοβόμαστε το Grexit πιο πολύ από την συρρίκνωση του ελληνισμού εντός της Ευρωζώνης τότε η ερημοποίηση της χώρας και η μετατροπή της σε παραλιακό Κόσοβο είναι εγγυημένη. Αν, από την άλλη, φοβόμαστε την συρρίκνωση του ελληνισμού εντός της Ευρωζώνης περισσότερο από το Grexit τότε μόνο θα μπορέσουμε να παραμείνουμε, βιώσιμα, στην Ευρωζώνη.

Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΙ (Το κλασικό πλέον επιχείρημα ό,τι έχει απομείνει από τον Σύριζα)

Ποτέ λαός δεν ήταν έτοιμος για τις επαναστάσεις που έκανε. Ήταν «έτοιμοι» οι μαχητές, οι πολίτες, για το Αλβανικό μέτωπο την 28η Οκτωβρίου του 1940; Όχι! Ήταν «έτοιμοι» οι φοιτητές του Πολυτεχνείου για να εξεγερθούν πριν την εξέγερση; Όχι! Ήταν «έτοιμος» ο Γρηγόρης Λαμπράκης να πέσει θύμα του παρακράτους; Όχι! Όμως, οι συνθήκες ήταν έτοιμες ώστε οι εξεγέρσεις τους, η ανυπακοή τους, να αρχίσει και, στην πορεία, να «ετοιμαστούν». Αν περιμέναμε από έναν λαό να είναι «έτοιμος» πριν εξεγερθεί, καμία εξέγερση δεν θα είχε γίνει. Όποιος έζησε από κοντά τους γενναίους Έλληνες που κατέκλυσαν το Σύνταγμα κι όλες τις πλατείες της Ελλάδας την 3η Ιουλίου 2015 ξέρουν ότι η δικαιολογία Τσίπρα και Σια ότι «ο λαός δεν ήταν έτοιμος» αποτελεί προσβολή. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το θέαμα δειλών ηγετών να δικαιολογούν την συνθηκολόγησή τους επικαλούμενοι την δειλία των γενναϊότατων πολιτών.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΗΛ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ;

Το επιχείρημα της «Ψωροκώσταινας» ήταν, για ένα αιώνα τώρα, η δικαιολογία του κατεστημένου για την καθυστέρηση των τομών που η κοινωνία είχε ανάγκη και οι οποίες συγκρούονταν με τα συμφέροντα του κατεστημένου. Όταν τους συμφέρει δεν έχουν πρόβλημα να εισάγουν καινοτομίες. Π.χ. οι εφορίες εν μια νυκτί μια χαρά εκσυγχρονίστηκαν ηλεκτρονικά και δέθηκαν εις σάρκαν μία με τις τράπεζες (καταργώντας και το τραπεζικό απόρρητο), τα POS βρέθηκαν σε κάθε κατάσταση, οι πιστωτικές κάρτες εξαπλώθηκαν παντού. Όταν όμως η καινοτομία θα δώσει ανάσες στους πολλούς μειώνοντας τα μονοπωλιακά τους κέρδη, ξάφνου ανακαλύπτουν πως είμαστε «Ψωροκώσταινα».

Συγκεκριμένα για το παράλληλο σύστημα πληρωμών, η τεχνολογία υπάρχει ήδη – το TAXInet του ΥπΟικ. Ακόμα και να υπάρξουν προβλήματα εφαρμογής τις πρώτες εβδομάδες, θα τα ξεπεράσουμε γρήγορα – σε πείσμα των τραπεζών που δεν θέλουν τον ανταγωνισμό από ένα δημόσιο, εξωτραπεζικό, δωρεάν σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.

ΥΠΕΘΥΝΗ/ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

• Τι σημαίνει ρεαλιστική/υπεύθυνη ανυπακοή; Δεν είναι αντιφατικό; Δεν είναι ανεύθυνη στάση;

Όταν κάποιος σου επιβάλει να πάρεις μια πιστωτική κάρτα για να αποπληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο, έχεις ιερή υποχρέωση να πεις «όχι». Να μην υπακούσεις. Ανεύθυνη στάση είναι να πεις «ναι» - να υπακούσεις. Κι αν θέλεις να είσαι πραγματικά υπεύθυνος, τότε έχεις υποχρέωση να προβείς σε δική σου, λογική, πρόταση για το πως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η έννοια της ρεαλιστικής, της υπεύθυνης, της ευρωπαϊκής ανυπακοής που αποτελεί την φιλοσοφία του ΜέΡΑ25: Λέμε «όχι» σε καταστροφικές για όλους μη-λύσεις. Και προτείνουμε μετριοπαθείς, λελογισμένες εναλλακτικές λύσεις.

• Η όποια μονομερής ενέργεια μήπως οδηγήσει τη χώρα μας σε έναν διεθνή απομονωτισμό αντίστοιχο του 2015? (Το μαύρο πρόβατο ξανά της Ευρώπης)

Κανείς δεν σέβεται τον γιεσ-μαν, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το μυστικό είναι το να ξέρεις πότε να λες «όχι» και πότε να συμβιβάζεσαι. Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι το κύρος της χώρας θα αυξηθεί αν δείξουμε πυγμή σε αυτά που οι εταίροι κατανοούν (όσο κι αν μας τα επιβάλουν) ότι καταστρέφουν την χώρα μας ενώ, παράλληλα, φερόμαστε ως πραγματικοί ευρωπαϊστές και υπέρμαχοι της ιδέας μιας πραγματικά ενωμένης Ευρώπης. Περιληπτικά, τον δωσίλογο δεν τον εκτιμά ούτε εκείνος που τον χρησιμοποιεί.

• Το πρόγραμμα σας είναι συγκρουσιακό, θα μας κάνετε Αργεντινή ή Βενεζουέλα

Ευτυχώς δεν έχουμε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας ώστε να καταντήσουμε όπως εκείνη! Όσο για την Αργεντινή, φρόντισε το Μνημονιακό Τόξο (από το 1995 έως σήμερα) να μας φέρει σε μια αντίστοιχη κατάντια!

• Δεν θα υπάρξει κίνδυνος επίθεσης από την Τουρκία είτε άμεσα στρατιωτική είτε έμμεσα μέσω μεταναστευτικού αν τα βάλουμε με τους δανειστές;

Όχι! Πρέπει να μισεί κανείς πολύ το γερμανικό κατεστημένο (ή να πάσχει από παράνοια) για να φοβάται ότι η ίδρυση, π.χ., δημόσιας εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων από την ελληνική κυβέρνηση, ή η μείωση του ΦΠΑ, θα έκανε το Βερολίνο να δώσει το πράσινο φως στην Άγκυρα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας μας! Αλλά κι αυτό να συνέβαινε (που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί), οι κινήσεις της Τουρκίας γίνονται σε σκακιέρα εντελώς διαφορετική της Ευρωζώνης (όπου «παίζουν» οι ΗΠΑ, το βαθύ τουρκικό κράτος, η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα).

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜέΡΑ25 – Αξιοπιστία

• Ωραίο το πρόγραμμά σας. Είναι όμως εφαρμόσιμο ή καλύτερα θα σας αφήσουν να το εφαρμόσετε;

Είναι το μόνο εφαρμόσιμο πρόγραμμα κόμματος καθώς δεν υπόσχεται ούτε ένα ευρώ που δεν υπάρχει και δεν στηρίζει την εφαρμογή του στην σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Θα μας αφήσει το κατεστημένο να το εφαρμόσουμε; Αυτό εξαρτάται μόνο από τους πολίτες. Ευτυχώς ο στρατός δεν είναι πλέον διατεθειμένος να κινηθεί εναντίον εκλεγμένης κυβέρνησης. Όσο για το πραξικόπημα των τραπεζιτών, των ΜΜΕ και των δανειστών είναι συνηθισμένα πλέον τα βουνιά στα χιόνια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι την λαϊκή εντολή και συμπαράσταση.

• Πείτε μας που θα βρείτε τα λεφτά

Αν διαβάσετε το πρόγραμμά μας θα δείτε ότι δεν υποσχόμαστε παροχές ούτε ενός ευρώ έκδοσης της ΕΚΤ. Οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών μεσοπρόθεσμα θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα καθώς θα μικρύνουν το κίνητρο για φοροδιαφυγή και θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αναπνεύσουν, να δημιουργήσουν νέα εισοδήματα και, συνεπώς, έσοδα για το κράτος. Όσο για το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας, αυτό θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το ΔΕΣΠ (Δημόσιο Εξωτραπεζικό Σύστημα Πληρωμών) που θα δημιουργεί την δική του, εσωτερική, ρευστότητα ενώ η ΔΕΑΔΙΧ (Δημόσια Εταιρεία Αναδιάρθρωσης Ιδιωτικών Χρεών) θα αφαιρέσει τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες ανταλλάσσοντάς μας με υποσχετικές του Δημοσίου (ΙΟΥ).

• Πολλά απ' αυτά που λέτε ήδη τα έχει δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την κακή τράπεζα για τα κόκκινα δάνεια παραδείγματος χάριν

Μακάρι να τα είχε δρομολογήσει! Θα είμασταν οι πρώτοι που θα χειροκροτούσαμε. Τίποτα από αυτά που σχεδιάζουμε δεν έχουν, δυστυχώς, δρομολογηθεί. Ας πάρουμε το παράδειγμά σας για την «κακή» τράπεζα που πρώτος πρότεινε στην Ελλάδα ο Βαρουφάκης το 2015.

Η πρόταση του ΜέΡΑ25 είναι η ΔΕΑΔΙΧ (Δημόσια Εταιρεία Αναδιάρθρωσης Ιδιωτικών Χρεών) να αφαιρέσει τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες ανταλλάσσοντάς μας με υποσχετικές του Δημοσίου (ΙΟΥ), να χρεώνει ενοίκιο στους πτωχευμένους δανειολήπτες- κατοίκους, να σταματήσει όλους τους πλειστηριασμούς, και, να περιμένει να υπερβούν οι αξίες των ακινήτων την ονομαστική αξία των δανείων πριν βρεθεί η τελική λύση.

Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – υπό τις διαταγές της τρόικας – εξετάζει το παταγωδώς αποτυχημένο ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια. Τί προβλέπει αυτό; Προβλέπει νέα δανεικά για τους φορολογούμενους (περί τα 15 δις από το μαξιλάρι δανείων με το οποία προίκισε η τρόικα την κυβέρνηση) με τα οποία η κυβέρνηση θα πουλάει εγγυήσεις στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια που αυτές θα πουλάνε στα

ταμεία-αρπακτικά τα οποία, με την σειρά τους, θα πετάνε στον δρόμο οικογένειες για να προβούν στους πλειστηριασμούς. Τί σχέση έχει αυτό το δυστοπικό εγχείρημα της κυβέρνησης με την πρόταση του ΜΕΡΑ25 για την ΔΕΑΔΙΧ; Καμία!

• Γιατί να πιστέψουμε ότι το κόμμα σας αν εκλεγεί θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο; Πώς ξέρουμε ότι δεν θα κάνετε κι εσείς τα ίδια;

Επειδή εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τα οφίτσια, κάτι που έχουμε αποδείξει το 2015. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τους ανθρώπους και, σε τελική ανάλυση, για το κούτελό μας στην κοινωνία.

• Πως θα αλλάξετε τον κυβερνητικό μηχανισμό δεδομένης της πλήρους πασοκοποίησης του από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ;

Όποιος σας απαντήσει ότι έχει εύκολη απάντηση σε αυτό ψεύδεται. Εύκολη απάντηση δεν υπάρχει.

Η κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο απλά θα δημιουργήσει εναλλασσόμενες κομματικές ορδές στο Δημόσιο (φύγετε εσείς ελάτε οι άλλοι). Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από δημόσιους υπάλληλους δεν θα αλλάξει τίποτα, αυξάνοντας την δύναμη των παλαιότερων φαύλων επί νεότερων δημοσίων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από όργανα της ολιγαρχίας θα παραδώσει το Δημόσιο στην ολιγαρχία.

Για αυτό το ΜΕΡΑ25 προτείνει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση: Τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, π.χ. της ΕΡΤ, της πολεοδομίας, των πολιτιστικών φορέων, ακόμα και της ΔΕΗ, σε αυτό που ονομάζουμε ΔΙΑΣΚΕΠ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΛΗΡΩΤΩΝ & ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ) σε κάθε τέτοιο τομέα. Τα ΔΙΑΣΚΕΠ θα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από κληρωτούς «ενόρκους» (πολίτες που κληρώνονται για αυτό τον σκοπό) και κατά μειοψηφία από εκλεγμένους/διορισμένους ειδικούς. Στόχος τους η ακηδεμόνευτη επόπτευση των δημοσίων θεσμών για τους οποίους ιδρύθηκαν – π.χ. για τα ΜΜΕ, για τις Εφορίες. Ούτε ιδιωτικοποίηση ούτε κρατισμός: Κοινωνική απελευθέρωση όλων των κρατικών θεσμών από την ολιγαρχία και την κακώς εννοούμενη δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία.

• Ποια είναι τα στελέχη σας; Γιατί δεν βγαίνουν μπροστά;

Το πιο σημαντικό επόμενο στέλεχός μας θα είσαι, ελπίζουμε, εσύ. Μην γελάς! Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι σιχάθηκες το πολιτικό σύστημα αλλά παράλληλα να ζητάς από το ΜΕΡΑ25 να προτάσσει προβεβλημένα στελέχη του πολιτικού συστήματος που σιχάνεσαι! Το ΜΕΡΑ25 στελεχώνεται από ανθρώπους όπως εσύ. Ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την εξουσία αλλά για τους άλλους, για τα νέα παιδιά που στρέφονται στην μετανάστευση, για τους μεγαλύτερους που βλέπουν την πατρίδα να ερημώνεται, για τους ανθρώπους.

ΕΥΡΩΠΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ

• Η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι μας έφεραν σ' αυτή την κατάσταση. Γιατί να μένουμε δέσμοι τους; Ας φύγουμε μήπως αλλάξουν τα πράγματα.

Κατ' αρχάς μην μιλάς για την Ευρώπη σαν κάτι το ξένο, το μακρινό. Εσύ κι εγώ, εμείς, είμαστε Ευρώπη! Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και θα είναι με ή χωρίς ευρώ. Με συμπαραστάτες τους συνοδοιπόρους μας απ' όλη την Ευρώπη που έχουν ενωθεί μαζί μας ως μέλη του ΜΕΡΑ25-DiEM25!

Ας πάμε όμως στην «κατάσταση» στην οποία καταντήσαμε εντός της Ευρωζώνης. Ξεχνάς ότι η δική μας ολιγαρχία, εκείνη που εκμεταλλευόταν τον λαό μας με την δραχμή, συνέχισε να το κάνει με το ευρώ, μας χρέωσε βουνά δανείων σε ευρώ και, το 2010, πέταξε τον λαό στην φυλακή του ευρώ-χρέους; Ναι, η ολιγαρχία της Γαλλίας και της Γερμανίας δρομολόγησαν το ξεπούλημά μας προς όφελος των τραπεζιτών τους, αλλά χωρίς την ελληνική ολιγαρχία, και το πολιτικό της σύστημα, δεν θα είμασταν Χρεοδουλοπαροικία σήμερα.

Το ερώτημα τίθεται διαφορετικά: Να βγούμε ή όχι από το ευρώ; Η θέση του ΜΕΡΑ25 είναι ξεκάθαρη:

Η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει εισέλθει στην ευρωζώνη. Όμως, μετά την δημιουργία της ευρωζώνης, το κόστος εξόδου είναι μεγάλο, όχι όμως μεγαλύτερο από την καταστροφή της ερημοποίησης εντός του ευρώ.

Τα κόμματα του Μνημονιακού Τόξου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ) συμφωνούν ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην χώρα είναι η έξοδος από το ευρώ. Άλλοι (π.χ. η ΛΑΕ) θεωρούν μια τέτοια έξοδο την βέλτιστη λύση. Το ΜΕΡΑ25 διαφωνεί και με τις δύο αυτές ιεραρχήσεις: Το Grexit δεν είναι ούτε η χειρίστη ούτε η βέλτιστη εξέλιξη!

Βέλτιστη εξέλιξη είναι η εφαρμογή των πολιτικών του ΜΕΡΑ25 εντός του ευρώ. Εάν όμως μας απειλήσουν με Grexit σε περίπτωση που «τολμήσουμε» να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές (που είναι απαραίτητες ό,τι νόμισμα και να έχουμε), τότε προτιμάμε το Grexit. Γιατί; Επειδή χειρίστη εξέλιξη είναι η διαιώνιση της Χρεοδουλοπαροικίας μας εντός του ευρώ.

• Γιατί να ψηφίζουν οι μη έλληνες-ευρωπαίοι μέλη του DiEM25 για το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 για εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα; Πως διασφαλίζεται ότι η ψήφος τους θα είναι ψήφος ευθύνης και γνώσης των εγχώριων θεμάτων;

Επειδή είναι καταπληκτικό αυτό που πετύχαμε στο κίνημά μας: Έλληνες, Ιταλοί, Ιρλανδοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι – όλοι συνοδοιπόροι σε ένα κίνημα, κοινό, ενιαίο, διεθνικό. Όλοι να στηρίζουν όλους κι όλοι μαζί κόντρα στο κατεστημένο και

στους εθνικιστές. Όταν ένας γερμανός συνοδοιπόρος συμμετέχει στην διαμόρφωση του προγράμματος του ΜέρΑ25, μας δίνει ιδέες, αγάπη, δύναμη. Το ίδιο κι όταν ένας έλληνας συμμετέχει στην διαμόρφωση του κόμματός μας στην Γερμανία – του DiE. Αυτό είναι που εξασφαλίζει ότι η ψήφος είναι ψήφος όχι μόνο ευθύνης αλλά και ενίσχυσης, αλληλεγγύης!

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Με ποιο δικαίωμα παραδίδετε την χώρα στον Μητσοτάκη στερώντας ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ που, και να διαφωνείτε, δεν είναι λαμόγια όπως οι άλλοι, προστατεύουν κάποια πράγματα κλπ;

Το ΜέρΑ25 δεν ισοπεδώνει και δεν εξισώνει. Το ΜέρΑ25 απλά κρίνει ότι, όποιος έχει συνθηκολογήσει την Μνημονιακή λογική, όσο σπουδαίος και να είναι, σέρνεται λίγο-λίγο έως ότου υποταχθεί ολοκληρωτικά – με αποτέλεσμα την νομιμοποίηση όλων των εγκλημάτων της ολιγαρχίας της περιόδου 2010-2015 στο όνομα, αν όχι της Αριστεράς, των «μη λαμογιών».

Άλλωστε στον Μητσοτάκη παραδίδει την χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας:

- λάβει όλα τα αντι-λαϊκά μέτρα που απαίτησε η τρόικα υπέρ της ολιγαρχίας
- φορτώσει στον λαό τα νέα δάνεια
- «ξεπλύνει» την λιτότητα με το γελοίο επιχείρημα ότι θα την διώξει η ανάπτυξη που θα φέρει η... λιτότητα
- ενστερνιστεί την πολιτική σωματική/ψυχική εξόντωσης των προσφύγων (βλ. Μόρια)
- περάσει στο Υπερταμείο των δανειστών ακόμα και αρχαιολογικούς χώρους
- παραδώσει τα ΜΜΕ και τις τράπεζες στην ολιγαρχία
- δεθεί στο άρμα του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή
- κλπ. Κλπ.

Το ΜέρΑ25 δεν γεννήθηκε για να συνεισφέρουμε, και εμείς, σε αυτή την εγκληματική νομιμοποίηση. Γεννήθηκε για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΥΠΙΑΚΟΗ σε όλα αυτά που καταστρέφουν την χώρα.

• Γιατί δεν μπορείτε όσοι φύγατε από τον Σύριζα επιτέλους να συνεργαστείτε;

Θεωρούμε ότι όχι μόνο μπορούμε (μαζί και με προοδευτικούς δημοκράτες που ποτέ δεν πίστεψαν στον ΣΥΡΙΖΑ) αλλά έχουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε. Όμως, αυτό που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε είναι να τα «βρούμε» με μια μοιρασιά θέσεων και οφισίων. Αυτό που προτείνουμε σε όλους είναι: Έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμά μας, τις πολιτικές που προτείνουμε. Ελάτε να συζητήσουμε για αυτά. Να έρθουμε σε

προγραμματική σύγκλιση ώστε να μπορούμε, σε περίπτωση συνεργασίας/συνασπισμού, να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια όταν τους λέμε ότι πρέπει να μας ψηφίσουν για να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

• Γιατί συμφωνείτε με το να εκχωρήσουμε τη Μακεδονία μας; Μόνο και μόνο για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ;

Την Μακεδονία μας θα την υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός μας. Όπως θα υπερασπιστούμε την ιστορία μας από όσους αμφισβητούν την ελληνικότητα της Αρχαίας Μακεδονίας.

Άλλο όμως αυτό κι άλλο το να αρνούμαστε ότι η ΠΓΔΜ βρίσκεται στο έδαφος της αρχαίας Βόρειας Μακεδονίας. Ή ότι ο λαός αυτής της χώρας μιλάει μια σλαβική γλώσσα που η ίδια η Πηνελόπη Δέλτα αποκαλούσε «Μακεδονίτικα». Ή ότι, μας αρέσει δεν μας αρέσει, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα, ο λαός αυτός έχει μακεδονική συνείδηση.

• Θυμίζουμε σε όσους λένε «όχι» στην λύση της ονομασίας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ότι η μόνη, πραγματική, εναλλακτική είναι το «Δημοκρατία της Μακεδονίας», το όνομα δηλαδή με το οποίο την έχουν αναγνωρίσει 120 χώρες ήδη.

• Τους θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων απεμπόλησε το ιδεολόγημα του Μεγαλέξανδρου (αλλάζοντας π.χ. το όνομα του αεροδρομίου) και δέχθηκε να μηνύσει σε 120 χώρες που έχουν αναγνωρίσει την χώρα ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» ότι η χώρα αυτή μετονομάζεται σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

• Τους θυμίζουμε ακόμα ότι ο πραγματικός κίνδυνος από τον βορρά είναι μια εν δυνάμει Μεγάλη Αλβανία – η οποία θα δημιουργηθεί αν διασπαστεί η ΠΓΔΜ (με τους Αλβανούς του Τετόβου να ενώνονται με ενώνονται με την Αλβανία και το Κόσσοβο). Μια λύση τύπου «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» θα βοηθήσει να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος.

Τέλος, το ΜέΡΑ25, αν και συμφωνεί με την λύση «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» απορρίπτει ως απαράδεκτο τον εκβιαστικό τρόπο που έθεσε η κυβέρνηση Ζάεφ το ερώτημα στους πολίτες της χώρας. Για την ακρίβεια, καταδικάζουμε την διασύνδεση της συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο λαών με το δεσμό της χώρας αυτής στο άρμα του ΝΑΤΟ και την είσοδό της στην ΕΕ.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

• Με το να υποστηρίζετε την αθρόα έλευση μεταναστών υπονομεύετε τους μισθούς των ελλήνων και βάζετε πλάτες στα αφεντικά

Πρόκειται για επιχείρημα το οποίο δεν είναι μόνο εσφαλμένο οικονομικά αλλά είναι και

φασιστικό!

Γιατί εσφαλμένο; Επειδή ποτέ η αθρόα έλευση μεταναστών, από μόνη της, δεν μείωσε τους μισθούς των ντόπιων εργαζόμενων. Ποτέ! Σε καμία χώρα του κόσμου! Ο λόγος είναι ότι οι μετανάστες αυξάνουν την συνολική ζήτηση αγαθών. Το αποτέλεσμα είναι ότι, αν και αυξάνουν την προσφορά εργατικών χεριών, αυξάνεται ανάλογα (και συνήθως πιο πολύ) η ζήτηση εργατικών χεριών. Η μόνη περίπτωση να βλάψουν το εγχώριο προλεταριάτο οι μετανάστες είναι εάν οι εργοδότες τους χρησιμοποιούν ως απεργοσπάστες, κόντρα στα συνδικάτα. Άρα, η λύση δεν είναι οι φράχτες και τα συρματοπλέγματα που κρατούν τους μετανάστες εκτός της χώρας αλλά η αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας που να απαγορεύει τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και να επιβάλλει την ένταξη των μεταναστών στα συνδικάτα.

Γιατί φασιστικό; Επειδή οι φασίστες πάντοτε έριχναν στάχτη στα μάτια της εργατικής τάξης τάζοντάς τους προστασία από τους ξένους εργαζόμενους, επενδύοντας στην ξενοφοβία για να αποκτήσουν εξουσία ώστε, αμέσως μετά, να θέσουν εκτός νόμου τα συνδικάτα. Απόδειξη ότι πρόκειται για φασιστικό, ρατσιστικό, ανόητο επιχείρημα: Έστω ότι η αύξηση των εργατικών χεριών μειώνει τους μισθούς. (Δεν είναι αλήθεια αυτό – βλ. πιο πάνω – αλλά ας το πάρουμε ως υπόθεση εργασίας) Τότε θα έπρεπε να χαιρόμαστε με την... ερημοποίηση της χώρας, με την μαζική μετανάστευση ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς αυτό θα αύξανε (σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό) τους εγχώριους μισθούς. Πρόκειται, προφανώς, όχι μόνο για λάθος αλλά για ανοησία ολκής: Όσο φεύγουν έλληνες μειώνεται η ζήτηση και πέφτουν οι μισθοί!

Βλέπουμε λοιπόν ότι το επιχείρημα δεν στέκει. Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο καλύτερα για τους εργαζόμενους. Οι μόνοι που δικαιούνται να διαφωνούν είναι οι φασίστες που μισούν τους ξένους. Το ΜέΡΑ25 θα σταθεί εναντίον τους όπου τους συναντήσει!