

11.07.22

«Σκληρό Μαρκάρισμα» στον Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη**από τον δημοσιογράφο Αδάμο Ζαχαριάδη**https://www.youtube.com/watch?v=T_SRI_RdKQE

Σε ένα «Σκληρό Μαρκάρισμα» με ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης από τον δημοσιογράφο Αδάμο Ζαχαριάδη, ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης απαντάει χωρίς περιστροφές σε φλέγοντα ερωτήματα, για τα 7 χρόνια από το δημοψήφισμα, τι θα έκανε σήμερα αλλά και τον Γ. Χουλιαράκη που είχαν ορίσει συνεργάτη του. Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζει και τοποθετείται για την κυβερνητική οικονομική διαχείριση, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ΑΕΠ, τον Ερντογάν και την Τουρκία καθώς και την ανάγκη για μια Περιφερειακή Συνδιάσκεψη σχετικά με τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Αποκαλυπτικές οι απαντήσεις του Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 για τις εκλογές, τον Αλ. Τσίπρα που είπε ότι μπορεί να μην μπει το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή σε αντίθεση με τον Ευ. Τσακαλώτο αλλά και την πιθανότητα ενός μεγάλου συνασπισμού στην Ελλάδα κατά τα γερμανικά πρότυπα.

ΔΗΜ: Κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς να συμμετέχουμε σε αυτή την συζήτηση. Είναι μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αν και περίεργη. Συνήθως ο δημοσιογράφος καλεί τον πολιτικό. Είδα όμως τις προηγούμενες συζητήσεις και πρέπει να πω ότι πράγματι τηρήσατε αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής. Οπότε είπα να δοκιμάσουμε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εμείς ευχαριστούμε.

ΔΗΜ: Να πούμε ότι η σημερινή μας συζήτηση γίνεται την επόμενη της συζήτησης πολιτικών αρχηγών στην Βουλή. Χθες έγινε δηλαδή αυτή η εξάωρη - επτάωρη συζήτηση και ήθελα να ξεκινήσω με το κρίσιμο θέμα των ημερών. Τον Λεξ τον ξέρατε;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Τον;

ΔΗΜ: Τον Λεξ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι. Ποιος είναι ο Λεξ;

ΔΗΜ: 20.000 κόσμος στη Νέα Σμύρνη παρακολούθησε την μεγάλη συναυλία του ράπερ Λεξ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Α το Λεξ! Ναι. Κοίταξε, φαίνεται και η ηλικία μου, και τι διάβαζα σήμερα το πρωί. Λεξ είναι μία στήλη στους Financial Times με τα πολύ απόκρυφα του τραπεζικού συστήματος.

ΔΗΜ: Ωραίο

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πού θαρρείς πού πήγε το μυαλό μου εμένα. Κοίταξε, αυτό μην το πούμε παραέξω, έτσι; Γιατί θα με κράξουν στη Νέα Σμύρνη, οι νεολαίοι.

ΔΗΜ: Ωραία. Οπότε δεν έχετε ακούσει Λεξ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι δεν έχω ακούσει Λεξ. Εγώ είμαι ροκάς, παλιοροκάς τώρα στα 61 μου, τι μου λες;

ΔΗΜ: Είχατε ευκαιρία να πάτε σε κάποια από τις φετινές συναυλίες; Έχουν γίνει πολλές.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι. Φέτος όχι. Έχουμε άλλα.

ΔΗΜ: Εντάξει. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Περίμενε, όμως. Πρέπει να σου κάνω μία διευκρίνιση. Πήγα σε μία φοβερή συναυλία στο Μιλάνο όπου ο Βινίτσιο Καποσέλα, που είναι από τους πιο γνωστούς Ιταλούς μουσικούς, μαζί με τον δικό μας, τον Δημήτρη Μυστακίδη από τη Θεσσαλονίκη παίζανε στα ελληνικά και στα ιταλικά αμερικανικά ρεμπέτικα. Αυτό πριν από 10 μέρες στο Μιλάνο.

ΔΗΜ: Πολύ καλό!

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Έτσι; Ήταν συγκλονιστική εμπειρία.

ΔΗΜ: Ρέφαρες.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Σε ένα θέατρο κατάμεστο από Ιταλούς, Μιλανέζους.

ΔΗΜ: Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα να πάμε στα πιο πολιτικά. Είναι και οι μέρες τέτοιες που είναι η επέτειος των 7 χρόνων σήμερα από το «Όχι» - όχι σήμερα, αυτές τις μέρες- από το δημοψήφισμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω τη δική σας εξήγηση για το εξής. Βλέπω ότι η κυβέρνηση επαναφέρει συνέχεια αυτές τις μέρες, την τελευταία εβδομάδα, τη συζήτηση για το 2015 και εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο περιέργο από την άποψη ότι είναι μία περίοδος όπου η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπέστη τρεις διαδοχικές σοβαρές ήττες. Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εξηγείται. Νομίζω ότι εξηγείται. Και εξηγείται λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιας και με ρωτάς. Ας μιλάμε στον ενικό, έτσι; Και εσύ σε μένα.

ΔΗΜ: Ωραία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Λοιπόν, επειδή με ρωτάς. Λοιπόν, κοίτα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν στηρίζει 100% το δημοψήφισμα και συνεχώς αναφέρεται στο πρώτο πεντάμηνο του '15 ως αυταπάτη. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να το ξεχάσει. Φαίνεται ότι τον ενοχλεί η αναφορά στο '15. Δεν το κρίνω, το καταγράφω. Έτσι; Το οποίο σημαίνει ότι αυτό δίνει πάσα στον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία να φέρουν σε δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ θυμίζοντας το '15. Ιδίως όταν συχνά-πυκνά ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι προφανές ότι θα τον ρωτήσουν, δηλαδή θα πάτε και με το ΜΕΡΑ25, με τον Βαρουφάκη; Δηλαδή θα κάνετε αυτά που κάνατε το '15; Αυτό δεν θα το έλεγε ο Μητσοτάκης, εάν ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25 ήμασταν ενωμένοι στην υπεράσπιση του δημοψηφίσματος, στην υπεράσπιση αυτών που κάναμε το πρώτο πεντάμηνο του 2015. Το κάνει λοιπόν για να διασπάσει τον προοδευτικό χώρο και για να φέρει σε δύσκολη θέση τον

Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο το κάνει, το καταφέρνει. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, ο Αλέξης Τσίπρας τις προάλλες, αντίθετα με τον Ευκλείδη τον Τσακαλώτο, δεν απάντησε στο αν θα συγκυβερνούσε μαζί μας. Είπε, μα αυτοί μπορεί να μην μπουν στη Βουλή, το οποίο είναι εκτός ζητήματος. Καταρχάς, θα μπορούμε στη Βουλή. Αλλά βλέπεις ότι δεν θέλει, νιώθει άβολα. Ο Μητσοτάκης, και είναι λογικό, η τακτική του είναι απλή, να κάνει τον Αλέξη Τσίπρα να νιώθει άβολα δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να στηρίξει και να υποστηρίξει εκείνο το μεγαλειώδες «Όχι» του ελληνικού λαού της 5ης Ιουλίου του 2015.

ΔΗΜ: Μου έχεις δώσει δυο-τρεις πάσες για επόμενες ερωτήσεις. Τις κρατάω για να έχω έτσι μία σειρά σε αυτά που είχα εγώ αρχικά σχεδιάσει. Το 2015 τα γεγονότα είναι γνωστά, έχουν αποτυπωθεί, ο κόσμος τα έχει αξιολογήσει, τα έχει κρίνει, δεν θέλω να μπορούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο ότι το 2015 εσύ ως Γιάννης Βαρουφάκης ήσουν ένας άπειρος πολιτικός, δεν είχες εμπειρία από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν ήμουν καν πολιτικός.

ΔΗΜ: Ακριβώς. Κοιτώντας σήμερα 7 χρόνια πίσω θα έλεγες ότι ορισμένα πράγματα ίσως να τα έκανες διαφορετικά;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοίταξε, καταρχάς εγώ πιστεύω στους άπειρους πολιτικούς, στους μη πολιτικούς πολιτικούς. Οι επαγγελματίες πολιτικοί είναι αυτοί που μας κατέστρεψαν, όχι μόνο εμάς, τους λαούς γενικότερα. Η πολιτική, αν είσαι δημοκράτης, δεν μπορεί να είναι επαγγελματική δραστηριότητα, στο βαθμό που στη δημοκρατία κράτος είναι ο δήμος - ή θα έπρεπε να είναι, δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι - θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε πολιτικά δρώντα, πολιτικά ζώα, πολιτικοί δρώντες, πολιτικοί παίκτες, ουσιαστικά να έχουμε τις πολιτικές αποφάσεις στα χέρια μας. Οπότε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το να είσαι δημοκράτης σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στους επαγγελματίες πολιτικούς

ΔΗΜ: Πάντως εγώ δεν μίλησα για επαγγελματία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ε ναι, όταν λες...

ΔΗΜ: Μίλησα για εμπειρία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ε ακόμα χειρότερα. Δεν κατάλαβα. Εσύ που δεν έχεις κατέβει ποτέ στις εκλογές, δεν έχεις πολιτικό λόγο; Δε θα έπρεπε να παίρνεις πολιτικές αποφάσεις;

ΔΗΜ: Συμφωνώ, αλλά...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Σκέψου την ομορφιά του δημοψηφίσματος που είχαμε τότε και είπαμε, ήρθε η Τρόικα, μάς έδωσε ένα τελεσίγραφο, εσύ θα αποφασίσεις.

ΔΗΜ: Αυτό βέβαια είναι διαφορετικό από το να κάθεσαι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους υπουργούς οικονομικών ή αρχηγούς κρατών.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως αν μιλήσεις με τον Σόιμπλε, με τον Ντάισελμπλουμ, με τη Λαγκάρντ, με τον Ντράγκι, θα σου πουν ότι εκείνους τους πέντε μήνες τα βρήκαν σκούρα με μένα. Είναι και ο λόγος για τον οποίον δεν ανεχόντουσαν να είμαι εκεί. Δεν χρειαζόταν να το έχω ξανακάνει. Είναι πολύ απλό. Πήγαινα με τεχνοκρατικές προτάσεις πολύ ανώτερης ποιότητας, τεχνολογικής ποιότητας, από τις δικές τους, στις οποίες δεν είχαν τίποτα να πουν, να αντιπαραβάλουν και αναγκάζονταν ουσιαστικά να

στέλνουν την μπάλα συνέχεια στην εξέδρα, να ροκανίζουν το χρόνο και να κάνουν πράγματα με τα οποία οι ίδιοι, που σε προσωπικό επίπεδο και στο λέω αυτό γιατί φαινόταν και το λέγανε κίολας, νιώθανε πάρα πολύ άβολα. Άρα εκείνη η απειρία, εκείνη η περίοδος ήταν μία σημαντική στιγμή που νομίζω ότι αποτελούσε και μία ευκαιρία απελευθέρωσης της χώρας από μία βαριά εξάρτηση, η οποία σήμερα είναι ακόμα βαρύτερη ακριβώς επειδή ανατράπηκε εκείνη η διαδικασία εκείνου του πεντάμηνου.

ΔΗΜ: Ωραία. Άρα ως πολιτικός αρχηγός σήμερα, το 2022, θα είχατε την ίδια στάση στην ψηφοφορία εκείνη που είχατε φύγει το 2015; Θα φεύγατε σήμερα; Αυτό που σας κατηγορήσε προχθές και ο κ. Πλεύρης στη Βουλή, ότι φύγατε και πήγατε στην Αίγινα για να μην αναγκαστείτε να πείτε την άποψή σας στη συζήτηση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοίταξε, το να με χτυπάει ο κ. Πλεύρης, για μένα είναι φόρος τιμής, έτσι; Μετάλλιο. Και αυτό είναι μία απίστευτη ανοησία. Είναι καλό επτά χρόνια μετά να βάλουμε στην άκρη όλη αυτή τη μαύρη προπαγάνδα. Δεν έφυγα από καμία ψηφοφορία, δεν υπήρξε καμία ψηφοφορία που να έχει, που είναι ανάξια λόγου εκείνη τη μέρα αυτό που είχε γίνει. Είναι μετά την παραίτησή μου. Είχαμε μία κοινοβουλευτική ομάδα. Πήγα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στήριξα τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, παρά το γεγονός ότι ήξερα ότι με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ο Αλέξης Τσίπρας προετοίμαζαν το τρίτο μνημόνιο και την συνθηκολόγηση. Τον στήριξα σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας τι; Μας ζητάς εξουσιοδότηση για να πας να διαπραγματευτείς. Εγώ είχα πάει τόσες φορές και δεν είχα ζητήσει καμία εξουσιοδότηση από κανέναν. Ήταν η δουλειά μου να πάω, όπως είναι και η δική σου τώρα. Εγώ σε στηρίζω. Το να πάρεις εξουσιοδότηση από τη Βουλή για να πας να κάνεις τη δουλειά σου είναι μαξιμαλισμός, αλλά το κάνω. Και μάλιστα θυμάμαι εκείνη τη μέρα ο Ευκλείδης με ευχαρίστησε και μου είπε ότι κανένας δεν με έχει στηρίξει τόσο πολύ.

ΔΗΜ: Είναι αλήθεια ότι ήταν δική σας πρόταση ο Ευκλείδης Τσακαλώτος να είναι στο υπουργικό συμβούλιο;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είναι αλήθεια. Δεν θα ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο υπουργικό συμβούλιο, αν δεν επέμενα εγώ τον Γενάρη. Mea culpa αν θέλετε, αλλά σε τελική ανάλυση είναι αλήθεια. Και γίνεται όλο εκείνο το στήσιμο, του πρώτου Αίγινα gate εναντίον μου, γιατί μετά από πέντε μήνες που δεν είχα δει την οικογένειά μου, είπα στον Ευκλείδη θα στείλω μία επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής με την οποία θα πω ότι και εγώ σε εξουσιοδοτώ για να πας να διαπραγματευτείς. Δε σημαίνει ότι θα συμφωνήσω με αυτό που θα φέρεις. Έτσι; Και μου λέει, να πας, να πας. Εκείνη την ημέρα η ΕΡΤ του, αν θυμάστε, του κ. Ταγματάρχη αρχίζει την αποδόμηση, τη συριζαϊκή αποδόμηση του Γιάννη Βαρουφάκη, πώς; Δείχνοντας το «διακοπές στην Αίγινα» εκείνο το βράδυ. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία εκ μέρους, μέσα από την Κυβέρνηση, μέσα από το Μαξίμου, μέσα από τον σκληρό πυρήνα όσων προετοίμαζαν τη συνθηκολόγηση, της δαιμονοποίησης μου. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι οι πρώτοι που βγήκαν και είπαν ότι ο Βαρουφάκης μάς κόστισε 80, 60 δισεκατομμύρια είχαν πει, μετά τα κάναμε 80, ήταν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κοίταξε να δεις, είναι λογικό, αν το σκεφτείς. Ανέτρεψαν τον ελληνικό λαό εκείνο το βράδυ, εγώ παραιτήθηκα, έπρεπε κάπως να δικαιολογήσουν αυτό που έκαναν, έπρεπε να ρίξουν το φταίξιμο σε κάποιον, το δικό τους φταίξιμο. Με τιμά. Με τιμά το μίσος του Ντάισελμπλουμ, το μίσος του Σόιμπλε, το γεγονός ότι έπρεπε να δημιουργήσουν όλο αυτό το σκηνικό. Δεν έφυγα από καμία ψηφοφορία που να είχε κάποια σημασία. Όταν ήρθε το μνημόνιο μετά, ήμουνα από το πρωί μέχρι το πρωί και όλο το βράδυ εκεί, επιχειρηματολόγούσα εναντίον του μνημονίου, έκατσα και έγραψα ένα annotated version με υποσημειώσεις στο μνημόνιο για να εξηγήσω

στον κόσμο τι ψηφίζοταν και στους βουλευτές που το ψήφισαν στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέραν τι ψήφισαν, έτσι; Γιατί είχε έρθει με google translate και εγώ πήρα το αγγλικό και έκανα μετάφραση για να καταλαβαίνουν στη βάση της εναντίωσης αυτού του πράγματος. Το γεγονός ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, μνημονιακό τόξο προσπάθησαν να με διαβάλουν, ότι εγώ δεν πήγα στην κρίσιμη ψηφοφορία, δεν ήταν κρίσιμη ψηφοφορία. Ήταν μία ψηφοφορία που δεν έπρεπε να έχει γίνει. Σε όλες τις ψηφοφορίες, τις κρίσιμες, ήμουν εκεί και όρθωσα όσο ανάστημα έχω εναντίον του τρίτου μνημονίου, το οποίο το έκανα πριν το 2015, το 2015 μέχρι και το 2022.

ΔΗΜ: Ωραία. Τελευταία ερώτηση για το 2015, για να προχωράμε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ναι.

ΔΗΜ: Εσείς λέτε, κάνατε μία ανάλυση ότι μεθοδικά ορισμένοι άνθρωποι μέσα στην κυβέρνηση δούλευαν από τον Γενάρη, ίσως δεν ξέρω από πριν, το μνημόνιο, την υπογραφή του μνημονίου.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι, εγώ έχω πει κάτι πολύ πιο οξύ. Έχω πει ότι ο Γιώργος Χουλιαράκης, τον οποίο η ομάδα Δραγασάκη-Τσίπρα είχαν βάλει δίπλα μου, τον οποίο δεν τον ήξερα εγώ τον άνθρωπο, είχα έρθει μόλις από την Αμερική και χαιρόμουν.

ΔΗΜ: Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Euro Working, αν θυμάμαι καλά. Σωστά;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ναι, ναι. Ήταν ο πρόεδρος του ΣΟΕ. Που ξέρετε, ο πρόεδρος του ΣΟΕ πάντοτε πρέπει να είναι ο βασικός αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών. Επειδή εγώ, αυτό ήταν το μεγάλο ελάττωμά μου, δεν έχει σχέση με την απειρία, έχει σχέση με το γεγονός ότι ζούσα στο εξωτερικό και ήρθα απέξω να αναλάβω το Υπουργείο των Οικονομικών. Αυτό ήταν ένα μειονέκτημα, το οποίο το γνώριζα ότι ήταν μειονέκτημα, αλλά βασίστηκα, στηρίχτηκα, εμπιστεύτηκα τον Αλέξη Τσίπρα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε, τον Γιάννη Δραγασάκη, όλη την ομάδα μας. Εγώ πήγα για να τους βοηθήσω, για να κάνουμε την ρήξη, αυτό μου ζήτησαν να κάνουμε, δεν μου ζήτησαν να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μου ζήτησαν να έρθω για να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο, για να μην υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο ήρθα. Και μου έφεραν έναν νέο άνθρωπο, τον Γιώργο Χουλιαράκη, τον οποίο αμέσως τον εμπιστεύτηκα, όπως εμπιστευόμουν όποιον μου φέρνανε. Μέσα σε μερικές εβδομάδες είχα καταλάβει ότι δούλευε για την Τρόικα, ήταν υπάλληλος της Τρόικας, αναφερόταν στην Τρόικα, λογοδοτούσε στην Τρόικα. Όταν το κατάλαβα και τον απομάκρυνα, ο Τόμας Βίζερ, ο αρχιερέας της Τρόικας, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην καταστροφή της Ευρωζώνης, όχι μόνο της Ελλάδας, στην Ολλανδία κ.λπ., ένας πραγματικά μισάνθρωπος, αντιευρωπαϊός και σκοτεινός τύπος, τόλμησε, αφού είχα αντικαταστήσει τον Χουλιαράκη με τον εξαιρετικό Νίκο Θεοχαράκη, τόλμησε μέσα στο Eurogroup, στο Euro Working Group στο οποίο προέδρευε, να πει τι; Και το έχουμε καταγεγραμμένο και είναι στα EuroLeaks που έχουμε βγάλει, μπορείτε να τα ακούσετε. Λέει, θλιβόμαστε πάρα πολύ που αντικαταστάθηκε ο κ. Χουλιαράκης από τον κ. Θεοχαράκη. Είναι δυνατόν; Με ποιο δικαίωμα ο πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού θεσμού αποφαινεται για το ποιος πρέπει να εκπροσωπεί μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Το καταλαβαίνεις αυτό; Είναι απίστευτο.

ΔΗΜ: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Εάν η ομάδα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα είχε προαποφασίσει ότι θα πάμε στο «Ναι», υπήρχε ένα πάρα πολύ εύκολο, κατά την άποψή μου, σενάριο, το οποίο δεν ακολουθήθηκε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ποιο;

ΔΗΜ: Και είναι το εξής: διαπραγμάτευση σκληρή, βάζουμε τον Βαρουφάκη διαπραγματεύεται, φτάνουμε να μην πληρώσουμε την τελευταία δόση του ΔΝΤ, κλείνουν τις τράπεζες και παίρνουμε μία συμφωνία. Παίρνουμε ένα χαρτί, αυτή τη συμφωνία που πήγε τελικά στο δημοψήφισμα και σε αυτό το δημοψήφισμα στηρίζαμε τον «Ναι» ως κυβέρνηση λέγοντας ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η πιο σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε ποτέ ελληνική κυβέρνηση. Γιατί να μην κάνει αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και να πάει στο «Όχι» το οποίο σε μία νύχτα αναγκάστηκε να μετατρέψει, όπως λέτε εσείς, σε «Ναι».

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εν συντομία; Ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει το «Ναι» και προτείνοντας το «Όχι», τι ουσιαστικά έλεγε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ; Το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον τον είχε αυγατίσει, τον είχε ανεβάσει ψυχολογικά, και όλον τον κόσμο - και νεοδημοκράτες, δεξιούς ανθρώπους, φτωχούς δεξιούς ανθρώπους, γιατί ήτανε ταξική η ψήφος υπέρ του «Όχι»- που περπατούσαμε στους δρόμους με τον Αλέξη, με τον Ευκλείδη και ερχόντουσαν και μας σταματάγανε και μας λέγανε - αυτό που είπα και στη Βουλή χτες – πραγματικά συνέβαινε αυτό, έτσι; Είναι και καταγεγραμμένα. Μας λέγανε, είμαστε δεξιόι, δεν σας έχουμε ψηφίσει ποτέ, αλλά ευχαριστούμε που μας κάνατε περήφανους. Τώρα να πάει σε αυτούς ανθρώπους και να πει, μάς φέρανε το χειρότερο μνημόνιο του κόσμου, ψηφίστε «Ναι»; Θεώρησε ότι με κλειστές τις τράπεζες και ξέρεις κάτι; Ομολογώ ότι και εγώ το πίστεψα αυτό. Σκέφτομαι ως οικονομολόγος, έτσι; Σκεφτόμουν, ωραία, αν γινόταν το δημοψήφισμα την ημέρα μετά την προκήρυξη του, θα το κερδίσαμε, το «Όχι» θα κέρδιζε. Αλλά Δευτέρα κλειστές οι τράπεζες, Τρίτη κλειστές, Τετάρτη κλειστές, Πέμπτη κλειστές, προπαγάνδα, τρομολαγνεία από τα κανάλια της συμφοράς, δεν μπορεί, εμείς βγήκαμε με 36% άντε βάλε και τους υπόλοιπους, αυτό θα πέσει κάτω το 50% μέσα σε οκτώ μέρες που θα γίνει το δημοψήφισμα. Αυτό πίστευε ο Αλέξης Τσίπρας και θεωρούσε ότι αν κέρδιζε το «Ναι», μετά θα έλεγε, εγώ πάλεψα μέχρι τέλους, προώθησα το «Όχι», πάλεψα για το «Όχι», αλλά είμαι δημοκράτης, ο λαός ψήφισε «Ναι», το υπογράφω και συνεχίζω.

ΔΗΜ: Ωραία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η διαφορά μας με τον Αλέξη Τσίπρα ποια ήταν; Ότι και οι δύο θεωρούσαμε ότι θα κερδίσει το «Ναι» στην αρχή της βδομάδας εκείνης, της μεγαλειώδους εκείνης εβδομάδας, εγώ ήθελα, θα έδινα τα πάντα για να κερδίσει το «Όχι», εκείνος ήθελε να κερδίσει το «Ναι» και κατέρρευσε ψυχολογικά όταν κέρδισε το «Όχι».

ΔΗΜ: Είδα το βίντεο του ΜΕΡΑ25 για το δημοψήφισμα και πρέπει να σας πω ότι μου προκάλεσε εντύπωση. Αρχικά, ένιωσα εγώ προσωπικά ότι υπήρξε μία στοχοποίηση κάποιων ανθρώπων για την άποψη που εξέφρασαν τότε υπέρ του «Ναι» και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Καλά, γύρισες στον πληθυντικό ξαφνικά.

ΔΗΜ: Συγγνώμη, η συνήθεια. Κρατάω τον ενικό. Υπήρξε μία στοχοποίηση λοιπόν, τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ, και το δεύτερο ήταν το κλείσιμο, το σλόγκαν δηλαδή που χρησιμοποιεί το ΜΕΡΑ25, που λέει μία καλή αρχή. Αυτό δηλαδή τι είναι; Εσείς ως κόμμα θέλετε να εκπροσωπήσετε αυτό το 60%, το 62%; Γιατί το θεωρείτε μία καλή αρχή, επτά χρόνια μετά;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το '74 ότι τα μεγάλα δεινά της χώρας μας προέρχονται όλα από την βάρια της και βαθιά της εξάρτηση από ξένες δυνάμεις που δεν θέλουν το καλό της χώρας μας. Αν αυτό ήταν αλήθεια το '74, το 2010 με 2022 είναι 100 φορές αλήθεια. Αυτή την στιγμή δεν έχουμε κράτος. Το ελληνικό κράτος καταρχάς έχει πτωχεύσει και είναι πιο βαθιά πτωχευμένο σήμερα από ότι ήταν το 2010, το 2015, άσχετο το ότι παίρνουμε δάνεια πιο εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι πτωχεύει ακόμα πιο πολύ. Αυτή τη στιγμή, μετά από το 2ο μνημόνιο και το 3ο μνημόνιο του Τσίπρα, το κράτος θυμίζει ένα ελβετικό τυρί, ένα τυρί στο οποίο λείπουν κομμάτια από μέσα, τα πιο σημαντικά κομμάτια. Μιλούσα, ας πούμε για παράδειγμα, με τον κ. Πιερρακάκη, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά στο χώρο της ψηφιοποίησης του κράτους, και του είπα, το λογισμικό της εφορίας το ελέγχεις; Το ελέγχει η Τρόικα. Δεν ξέρουμε τα φορολογικά στοιχεία του ελληνικού κράτους ποιος τα έχει. Κάτι σαν το Silicon Valley. Το φαντάζεσαι αυτό; Το φαντάζεσαι; Εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Κάποιος στο Silicon Valley, που δεν ξέρουμε, να πατήσει ένα κουμπί και η ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι, του Μητσοτάκη, η δικιά σου, η δικιά μου, δεν θα έχει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είμαστε πια ανεξάρτητο κράτος. Οπότε εκείνο το πεντάμηνο του 2015, αυτό που κάποιος είχανε πει ελληνική άνοιξη, γιατί ήταν μία πραγματική άνοιξη μέσα σε έναν μακρύτατο χειμώνα, ήταν μία τεράστια ευκαιρία απελευθέρωσης και ανάκτησης δημοκρατικής κυριαρχίας πάνω στα όργανα του κράτους, πάνω στους μοχλούς που μπορούν, που πρέπει να έχει ένα κράτος, μία κυβέρνηση, μία οργανωμένη Πολιτεία, για να μπορεί να χειρίζεται τα προβλήματα, τα μεγάλα ζητήματα της κρίσης, όλα αυτά τα ωστικά κύματα που έρχονται, είτε είναι πανδημίες είτε είναι ακρίβεια είτε είναι οτιδήποτε. Δεν τα έχουμε. Ούτε ο Μητσοτάκης τα είχε ούτε ο Τσίπρας τα είχε πριν. Έτσι; Οπότε το δημοψήφισμα εκείνο ήτανε μία περίτρανη απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός είναι ώριμος, όταν του δώσεις τη δυνατότητα να αποφασίσει για την ανεξαρτητοποίηση του από αυτά τα συμφέροντα τα οποία τον καταστρέφουν. Προδόθηκε εκείνο το βράδυ, ανατράπηκε ο λαός από τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν μία καλή αρχή για αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί αν δεν γίνει εκείνο που προσπαθήσαμε και το οποίο το υποστήριξε ο ελληνικός λαός με το 62% εκείνο το βράδυ, αν δεν γίνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα υπάρχει Ελλάδα όπως υπάρχει η Χαβάη, αλλά μίλα σε ιθαγενείς της Χαβάη να δεις εάν υπάρχει η χώρα τους, είναι είλωτες μέσα στο ίδιο τους το νησί. Άρα ήταν μία καλή αρχή που πρέπει να ολοκληρωθεί. Για αυτό υπάρχουνε ως ΜέΡΑ25 και για αυτό ιδρυθήκαμε. Αλλά με ρώτησες και για το θέμα της στοχοποίησης. Καταρχάς, παρουσιάσαμε στο βίντεό μας ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εκείνη την εβδομάδα να συμμετάσχουν στην τρομολαγνεία και στην τρομοκρατία των Ελλήνων πολιτών. Ήταν συνειδητή τους επιλογή να βγουν και να πουν στα κανάλια αυτά που είπαν. Πήραν αυτή τη στάση, συμμετείχαν στο δημόσιο διάλογο. Εμείς τι κάνουμε απλώς; Θυμίζουμε στον κόσμο τι έλεγαν, το ύφος με το οποίο έλεγαν τη συμμετοχή του σε ένα έγκλημα, σε μία προσπάθεια τρομοκράτησης του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς που βγαίνει στο γυαλί, που συμμετέχει σε μία πολιτική διαδικασία δεν μπορεί να λέει ότι στοχοποιείται, όταν κάποιος μετά θυμίζει τι έλεγε.

ΔΗΜ: Ωραία. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά τη χθεσινή συζήτηση πιστεύεις ότι έκλεισε η όποια συζήτηση για πρόωρες εκλογές; Είσαι δηλαδή από αυτούς που πιστεύουν τον πρωθυπουργό ή από αυτούς που δεν πιστεύουν;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Καλά, δεν υπάρχει πιθανότητα να πιστέψω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά θυμάμαι τον Φλεβάρη, Μάρτη όλοι μιλούσαν, το είχαν σίγουρο εκλογές τον Μάιο. Το θυμάσαι; Εγώ κρατούσα μία πισινή, που λέει και ο λαός μας. Όταν τώρα πρόσφατα όλοι

μιλούσαν για εκλογές τον Σεπτέμβρη, άντε τον Οκτώβρη, πάλι κρατούσα. Χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε το ίδιο που λέει εδώ και καιρό με μία αξιοσημείωτη συνέπεια ότι θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Τον πιστεύω; Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ δεν ξέρω καν αν ο ίδιος έχει αποφασίσει. Αν πραγματικά θέλεις να σου πω τη γνώμη μου, είναι ότι ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει, τον συμφέρει να κρατάει όλους σε μία μόνιμη εγρήγορση προεκλογική, χωρίς να υποδηλώνει, να δίνει στοιχεία από τα οποία μπορούμε να εκμαιεύσουμε την ημερομηνία των εκλογών. Νομίζω ότι κάνει τεστ στη θερμοκρασία του εκλογικού νερού, όπως έκανε στη Βουλή χτες, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μετρήσουν τώρα τον αντίκτυπο που είχαν οι ανακοινώσεις του για μέτρα, για την εισφορά αλληλεγγύης, για το Α, το Β, για το Γ. Να δει πώς πηγαίνει δημοσκοπικά και κάποια στιγμή, λίγο μετά το δεκαπενταύγουστο, θα αποφασίσει αν θέλει να γυρίσει και να πει στον Τσίπρα, σε μένα, στον Κουτσούμπα, ζητάτε εκλογές; Εντάξει. Ωραία, πάρτε τες, γιατί αποσταθεροποιείτε την χώρα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η πιθανότητα να το τραβήξει μέχρι την Άνοιξη, υπάρχει και η πιθανότητα να το τραβήξει μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι.

ΔΗΜ: Το καλοκαίρι;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Βέβαια. Ιούνιο, Ιούλιο. Διπλές εκλογές.

ΔΗΜ: Με το σκεπτικό;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Με το σκεπτικό ότι οι νέοι που δεν ψηφίζουν ποτέ ΝΔ ίσως είναι διακοπές, είναι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα και πού να πάνε να ψηφίσουν. Δεν ξέρεις ποτέ τι του λένε οι συμβουλάτορες του. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και να τις κάνει. Εμείς τις θέλουμε το Σεπτέμβριο, ποθούμε να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, αλλά έχουμε οργανωθεί γι αυτό. Ένας λόγος που κάνουμε αυτό που κάνουμε, είναι επειδή είμαστε πλήρως αποκλεισμένοι από τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης. Στην προεκλογική περίοδο τουλάχιστον δεν μπορούν να μας αποκλείσουν. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας. Οπότε, όσο πιο γρήγορα γίνει η προεκλογική περίοδος για το ΜΕΡΑ25, τόσο το καλύτερο.

ΔΗΜ: Πάντως η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να αντέχει. Δηλαδή, από την ημέρα εκλογής του κ. Μητσοτάκη, παρά το ότι το σύνθημά του ήταν επιστροφή στην κανονικότητα, δεν έχει γίνει τίποτα κανονικό. Προσφυγική κρίση, υγειονομική κρίση με τον κορωνοϊό, εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία... Όλα αυτά επηρεάζουν μια κυβέρνηση, πόσο μάλλον μια ελληνική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να αντέχει στις δημοσκοπήσεις. Αυτό πώς το εξηγείτε;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι παρ' όλα αυτά. Λόγω αυτών. Έχω μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Όλα αυτά του έκαναν ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΔΗΜ: Δηλαδή;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εμείς το λέγαμε και προεκλογικά, πριν από τον Ιούλιο του 2019. Το αφήγημα Τσίπρα ότι είμαστε εκτός μνημονίων και το αφήγημα Μητσοτάκη ότι εκείνος θα διαχειριστεί τη μεταμνημονιακή περίοδο καλύτερα, όλα αυτά ήταν μια φαντασίωση, μια αυταπάτη. Το τέταρτο μνημόνιο του Αυγούστου του 2018, που το ονόμασαν μεταμνημόνιο, ήταν το ίδιο θνησιγενές με τα προηγούμενα, μόνο που είναι πιο μακρύ, πάει μέχρι το 2060. Ήδη από τα τέλη του 2019, και είμαστε το μοναδικό κόμμα που το είχαμε προβλέψει, πριν έρθει η πανδημία, είχαμε ύφεση. Το ΑΕΠ είχε αρχίσει να συρρικνώνεται.

ΔΗΜ: Θυμάμαι είχατε πει και έναν αριθμό στη Βουλή.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Και είναι αλήθεια. Η ΕΛΣΤΑΤ το επιβεβαιώνει, ότι στο τέλος του 2019, πολύ πριν έρθει ο covid, είχαμε ύφεση. Το προσφυγικό έδωσε τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να συσπειρώσει την ακροδεξιά, μιλώντας για λαθρομετανάστες, κλπ. Ουσιαστικά αντιγράφοντας τη Χρυσή Αυγή και την Ελληνική Λύση. Μετά ήρθε ο covid 19. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι δίκαιοι άνθρωποι. Σου λένε, δεν φταίει η κυβέρνηση, όποια και να είναι η κυβέρνηση, επειδή ήρθε μια πανδημία που έπνιξε όλο τον κόσμο. Ακόμη και η ακρίβεια, έτσι όπως ήρθε, μέσα από τη διακοπή των αλυσίδων προσφοράς και μεταφοράς, που άρχισαν να ανεβαίνουν τα μεταφορικά κόστη, να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, έρχεται και ο πόλεμος μετά... Και ο Μητσοτάκης εύλογα λέει στον κόσμο: "Εγώ φταίω γι αυτά; Εγώ είμαι εδώ μια δύναμη σταθερότητας για να τα αντιμετωπίσω." Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο ίδιος ήταν επιταχυντής του προβλήματος, πολλαπλασιαστής του προβλήματος.

ΔΗΜ: Με ποιο τρόπο;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πάρε ας πούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Η αύξηση των λογαριασμών της τέρως ΔΕΗ είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής. Άρα, πώς κρίνεσαι σαν κυβέρνηση όταν σου έρχεται μια εξωγενής απειλή, ένας κίνδυνος απ' έξω; Κρίνεσαι από το κατά πόσο είσαι αμορτισέρ, ώστε να αποσβήνεις τους κραδασμούς ή να πολλαπλασιάζεις τους κραδασμούς. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πολλαπλασιαστής. Η αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι πολύ υψηλότερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής. Γι αυτό ο Μυτιληναίος βγαίνει και λέει στους μετόχους της Μυτιληναίος ΑΕ ότι είχαμε 105% αύξηση των κερδών φέτος.

ΔΗΜ: Αυτά που είπε δηλαδή χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του, ότι είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη ανεργία...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, για να απαντήσω στα ερωτήματά σου. Στην πανδημία βγήκε στην αρχή και ζητούσε να τον δοξάζουμε για τη διαχείριση. Τριάντα χιλιάδες νεκροί. Από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων ανά 100.000. Αλλά παρ' όλα αυτά, επειδή είχε και τα μέσα και ήταν και εξωγενής ο κίνδυνος, θεωρώ ότι ο συνδυασμός του γεγονότος πρώτον ότι ήταν εισαγόμενες αυτές οι κρίσεις, δεύτερον η πλήρης κάλυψή του από τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τις τηλεοράσεις, που δουλεύουν σαν γραφεία τύπου της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη, αλλά θέλω να πω και κάτι τρίτο για την αξιωματική αντιπολίτευση: είχα πει κάτι προεκλογικά το 2019, που κάποιος θεώρησαν προβοκατόρικο και τραβηγμένο, εγώ όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν σωστό, δηλαδή ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμένη ψήφος. Το αιτιολόγησα τότε και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται. Είχα πει ότι κάθε φορά που θα κάνει κάτι ο Μητσοτάκης υπέρ της ολιγαρχίας και εναντίον της πλειοψηφίας και θα σηκώνεται κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ για να τον στηλιτεύσει, θα βγαίνει ο υπουργός του Μητσοτάκη, ή ο ίδιος ο Μητσοτάκης και θα τους λέει: "τι ψηφίσατε εσείς; Εγώ δεν ψηφίζω κάτι διαφορετικό. Συνεχίζω στην ίδια λογική". Αυτό και έγινε. Οπότε αν δεις αυτά τα τρία: πρώτον, εξωγενείς οι απειλές και τα σοκ, δεύτερον πλήρης απολυταρχία στα μέσα μαζικής εξάπτησης και τρίτον μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν μπορεί να βρει το βηματισμό της γιατί κάθε φορά που κάνει μια κριτική η ΝΔ αποδεικνύει εμπειριστωμένα ότι δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να συνεχίζει το έργο του ΣΥΡΙΖΑ, και τα τρία μαζί εξηγούν γιατί κρατιέται ακόμη σε υψηλά ποσοστά ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Τσίπρα και γιατί

έχεις αυτήν την αδυναμία του πολιτικού σκηνικού να αναδείξει μια εναλλακτική κυβέρνηση.

ΔΗΜ: Ο πρωθυπουργός (την Τετάρτη 6 Ιουλίου) πάντως παρουσίασε μια εικόνα, τουλάχιστον στην πρωτολογία του, σχεδόν απόλυτης επιτυχίας στην οικονομική διαχείριση. Μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που δίνεις εσύ σε σχέση με το τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι είμαστε η χώρα με την καλύτερη απόδοση σε σχέση με την ανεργία όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να το ρωτήσεις, αλλά μόνο και μόνο να θέσεις το ερώτημα, απαντιέται από μόνο του. Πρώτον, βλέπεις τα στοιχεία του ΟΑΕΔ και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και καταλαβαίνεις ότι είναι μαγειρεμένα. Δεν μπορεί ο ΟΑΕΔ να σου λέει ότι έχουμε ένα εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους και η ΕΛΣΤΑΤ να σου λέει ότι έχουμε 400.000 ανέργους. Δηλαδή, δεν είναι εγώ και ο Μητσοτάκης που διαφωνούμε για το πόσοι είναι οι άνεργοι. Είναι ο ΟΑΕΔ και η ΕΛΣΤΑΤ. Δύο κρατικοί θεσμοί. Και τίθεται το ερώτημα, είναι ένα εκατομμύριο ή είναι λιγότεροι από 500.000; Και αν είναι λιγότεροι από 500.000, γιατί δίνουμε επιδόματα σε 1.000.000; Τι είναι, χαρμαμοφάηδες; Είναι παράνομα αυτά τα επιδόματα; Δεν είναι παράνομα. Πρέπει να δεις πώς μετράει η ΕΛΣΤΑΤ την ανεργία. Σου θέτει το ερώτημα: “δούλεψες μία ώρα αυτήν την εβδομάδα;” Αν πεις ναι, δεν είσαι άνεργος. Αν δεν δούλεψες καμία ώρα, έρχεται και σου λέει: “Θα ήθελες να δουλέψεις στις Σέρρες, να μαζεύεις πορτοκάλια για 5 ευρώ το μήνα;” Αν πεις όχι, δεν είσαι άνεργος. Υπερβάλω, αλλά για να καταλάβεις πώς λειτουργούν αυτές οι στατιστικές της ανεργίας. Η αγορά εργασίας έχει καταβαραθρωθεί. Βλέπουμε τι γίνεται σε τουριστικούς τόπους. Βλέπουμε ότι έχουμε ταυτόχρονα κενές θέσεις εργασίας και ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί αυτό; Γιατί το ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων έχει δημιουργήσει θέσεις γαλέρας που τον άνεργο δεν τον συμφέρει να δουλέψει. Δεν παίρνει επίδομα ανεργίας, δεν γράφεται καν στον ΟΑΕΔ, αλλά δεν έχει τα χρήματα να δουλέψει. Γιατί όταν του λένε πήγαινε να δουλέψεις χωρίς ρεπό τρεις μήνες στη Μύκονο, όπου θα μένεις σε ένα κοντέινερ σε συνθήκες που μπορεί να καταλήξεις στο νοσοκομείο, ο νέος ή η νέα δεν θα πάει να δουλέψει σε αυτές τις συνθήκες.

ΔΗΜ: Κάνει κάποιες κινήσεις η κυβέρνηση προσπαθώντας να τα αντιμετωπίσει αυτά, γιατί αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν είναι τόσο διαχρονικά.

ΔΗΜ: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας για παράδειγμα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ποιος θα την ελέγχει αυτήν; Η Επιθεώρηση Εργασίας; Ήμουν στην Κρήτη προχθές και πήγα να μιλήσω με τους ανθρώπους της Επιθεώρησης. Δεν υπάρχουν. Σε όλο το νομό Ρεθύμνου, υπάρχει ένας υπάλληλος της Επιθεώρησης Εργασίας, ο οποίος μάλιστα δεν δουλεύει γιατί ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πάντα ήταν υποστελεχωμένη η Επιθεώρηση Εργασίας. Σήμερα είναι ξεχαρβαλωμένη. Και είναι ξεχαρβαλωμένη με πρόγραμμα. Όταν πηγαίνει ο υπουργός Τουρισμού στην Κέρκυρα, στη Ρόδο και βλέπει τους ξενοδόχους, αλλά ποτέ τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί γίνεται αυτό; Έχεις μια πλήρη αποτυχία στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα κράτος αυτή τη στιγμή το οποίο είναι σε πλήρη δημοσιονομική κατάρρευση. Ο μόνος λόγος για τον οποίο τα ομολογά μας έχουν ένα spread 2-2,5%, διπλάσιο βέβαια από αυτό που ήταν πριν από έξι μήνες, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να

είναι δεδομένης της πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου, είναι γιατί η ΕΚΤ τα αγοράζει όλα. Τι σημαίνει όμως αυτό; Νέο χρέος προστίθεται στο προηγούμενο. Μη βιώσιμο χρέος.

ΔΗΜ: Είναι αυτό που λέτε, μια πιστωτική κάρτα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μπράβο, συνεχώς πιστωτικές κάρτες παίρνουμε. Κάποια στιγμή όμως όταν ισοσκελιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας ο κ. Λίντνερ θα απαιτήσει το ίδιο για εμάς. Και τότε να δεις που θα πάνε τα spreads. Η Λαγκάρντ, και κάποιοι Μακρόν, Ντράγκι, κλπ, κάνουν τεράστιες προσπάθειες να υπάρξει ένα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για τις πτωχευμένες χώρες. Δεν ξέρω αν είδες πριν από τρεις ημέρες ότι τελικά συμφωνούν σε ένα μνημόνιο light για τις χώρες των οποίων τα ομόλογα θα στηρίζονται. Αυτό το μνημόνιο light τι σημαίνει; Σημαίνει ότι όσο η κυβέρνηση κάνει ό,τι της λένε, το μνημόνιο θα είναι light. Θα συνεχίσουν να της δίνουν πιστωτικές κάρτες. Όταν όμως θα πάει να κάνει αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και κοινωνία, δηλαδή για παράδειγμα, να καταργήσουμε τις προπληρωμές φόρων, να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 18%, αν και εμείς λέμε στο 15%. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ψηλότερο ΦΠΑ από τη Γερμανία, που είναι 19%. Δεν γίνεται ανθρώπιнос νους να το χωνέψει αυτό. Με το που θα πας να κάνεις αυτό, θα έχεις τα ίδια που είχαμε το 2015. Είναι μια πλασματική εικόνα που παρουσιάζουν και ξέρεις τι με ενοχλεί; Ότι οι ίδιοι κάνουν τα ίδια. Η ίδια ΝΔ που την περίοδο 2004-2008 εκτίναξε το χρέος σε επίπεδα που με το που ήρθε η μεγάλη κρίση του 2008 πτώχευσε τη χώρα και έστειλε ένα εκατομμύριο από τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Η ίδια ΝΔ φορτώνει νέα χρέη συνέχεια υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ των δικών της παιδιών, των αρπακτικών ταμείων. 23 δισεκατομμύρια έδωσαν τώρα στα αρπακτικά ταμεία για να σου πάρουν το σπίτι και ό, τι κερδίσουν να το βγάλουν στα Νησιά Κέιμαν. Και τα παιδιά τα δικά σου χρεώνονται για να δίνεται εγγύηση του δημοσίου στα αρπακτικά που θα αρπάξουν την περιουσία σου και θα τη βγάλουν και στο εξωτερικό, δεν θα τη δώσουν και σε κάποιο Έλληνα. Οι ίδιοι δημιουργούν τις συνθήκες για τη νέα επίσημη πτώχευση, γιατί ανεπίσημα η πτώχευση ποτέ δεν σταμάτησε. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, γιατί ταξιδεύω κιάλας, μιλάω με τραπεζίτες από τη UBS, την Credit Suisse, όλοι συμφωνούν.

ΔΗΜ: Περιγράφεις την κυβέρνηση με μαύρα λόγια. Μάλιστα χρησιμοποιείς και μια έκφραση που κάνει εντύπωση καμιά φορά, Μητσοτάκης ΑΕ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ανώνυμη εταιρεία είναι αυτή, δεν είναι κυβέρνηση.

ΔΗΜ: Είναι μια σκληρή επίθεση σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Γι' αυτό υπάρχουμε.

ΔΗΜ: Με βάση αυτό, θα περίμενε κανείς ότι θα ήσουν πιο ανοικτός σε προτάσεις συνεργασίας ώστε να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Διάβασα τους 7+1 άξονες που προτείνετε ως ΜέΡΑ25 για συνεργασία. Περίπου είναι ότι κάποιος πρέπει να συμφωνήσει με το πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 προκειμένου να συνεργαστείτε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι.

ΔΗΜ: Δηλαδή, λέει μέσα: ανεξάρτητη και αδέσμευτη εξωτερική πολιτική, κοινωνικοποίηση παιδείας, υγείας και ενημέρωσης, ανάκτηση δημοκρατικής κυριαρχίας

στο δανεισμό, κατάργηση του Ηρακλή, ακύρωση εξορύξεων... Αυτά είναι πρόγραμμα ενός κόμματος.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν είμαστε κόμμα; Τι θέλεις να κάνουμε; Πρόγραμμα αποκόμματος;

ΔΗΜ: Δεν είναι προτάσεις συνεργασίας.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πώς δεν είναι προτάσεις συνεργασίας; Ας τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί τους λέμε Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Διαφέρει από προηγούμενες κυβερνήσεις με πολύ σημαντικό τρόπο. Ας πούμε, ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να είναι πρωθυπουργός μέχρι να πεθάνει. Το ίδιο και ο Ανδρέας Παπανδρέου...

ΔΗΜ: Ο Ανδρέας Παπανδρέου τα κατάφερε σχεδόν.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι σχεδόν, τα κατάφερε. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης... Ήταν άνθρωποι που ήταν πολιτικοί καριέρας. Μάλιστα είχαν την ψευδαίσθηση ή και την αίσθηση ότι ήταν κυβερνήτες. Είχαν μοχλούς, ανέβαζαν, κατέβαζαν, και κυβερνούσαν το πλοίο Ελλάς. Και σε κάποιο βαθμό ήταν σωστό αυτό. Από το 2010 και μετά δεν ισχύει αυτό. Η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη κυβέρνηση που το αποδέχεται κατά βάθος. Σου λέει, αυτό το πράγμα έχει πτωχεύσει, ό, τι πάρουμε. Και βλέπεις ότι λειτουργούν ως μια μετοχική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει μετόχους το Βαρδινογιάννη, το Λάτση, το Μυτιληναίο, τον Περιστέρη, τον Αλαφούζο, τους λέμε. Αυτοί είναι οι μέτοχοι. Και μοιράζουν παιχνίδι στους μετόχους τους. Πάρε παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια, πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί εδώ έχεις ένα μεγάλο κομμάτι του ό, τι έχει απομείνει από τον ιδιωτικό πλούτο, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε εκχωρήσει, γιατί είναι όλο υποθηκευμένο λόγω της τεράστιας κατάρρευσης από το 2009 και μετά, σε τράπεζες οι οποίες έχουν πτωχεύσει. Έρχεται η τρόικα μαζί με τη ντόπια και ξένη ολιγαρχία και λένε ότι ξεσκαρτάρουμε όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα βγάζουμε από τις τράπεζες, αλλά τραπεζίτες και ελληνική μαζί με την ξένη ολιγαρχία, φτιάξτε αυτά τα ταμεία, πάρτε τα κόκκινα δάνεια δίνοντας το 3% για να τα αγοράσετε και μετά ό, τι βγάλετε. Είναι 100.000 το δάνειο; Το αγοράζεις με 3.000. Και ό, τι βγάλεις, το βγάζεις έξω μετά. Φτιάχνεις παράγωγα, γιατί κάποια ακίνητα θα τα σκοτώσεις τώρα σε πλειστηριασμούς, κάποια θα κρατήσεις για αργότερα μπας και ανέβει και η τιμή τους, αλλά θα τα βάλεις μέσα σε παράγωγα έτσι ώστε να μπορείς να συναλλάσσει με αυτά πριν τη δεκαετία όταν θα σκοτώσεις το ακίνητο. Έτσι έχουν πέσει με κουτάλια, πιρουνία και μαχαίρια να τρώνε εδώ, βάζοντας τα παιδιά σου όπως είπα και πριν να δώσουν δημόσια εγγύηση, από χρήματα που δεν έχει το Δημόσιο, θα πρέπει να τα δανειστεί από την τρόικα, για ποιο λόγο; Για να εγγυηθεί τις προσόδους και τα κέρδη αυτών των αρπακτικών ταμείων. Και έχεις τον αρχηγό ενός πολιτικού κόμματος, του ΜέΡΑ25, μπροστά στον κ. Μητσοτάκη να καταγγέλλει ότι ο κοινωνικός κύκλος της ΝΔ έχει μετοχές σε αυτά τα αρπακτικά ταμεία και επιδίδονται σε αυτό το φαγοπότι.

ΔΗΜ: Κοινωνικός κύκλος τι σημαίνει;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Και καταλαβαίνει πολύ καλά και ο κ. Μητσοτάκης τι εννοώ. Εκείνη τη στιγμή έχει την ιερή υποχρέωση να σηκωθεί και να πει ότι είμαι ένας κοινός συκοφάντης και να αρνηθεί ότι ισχύει αυτό που είπα. Κιχ. Ξανά και ξανά. Κιχ. Ουσιαστικά αποδοχή αυτών που λέω. Είναι ΑΕ.

ΔΗΜ: Μόνο ο κοινωνικός κύκλος της ΝΔ;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι, όλος αυτός ο κύκλος της ολιγαρχίας. Σήμερα είναι η ΝΔ στα πράγματα, είναι πιο πολύ μέσα σε αυτό γιατί είναι κυβέρνηση, αύριο θα είναι μια άλλη μνημονιακή κυβέρνηση η οποία θα μιλάει για προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά για κατάργηση αυτής της αγοράς των κόκκινων δανείων που λέγεται Ηρακλής και όλο αυτό το αλισβέρισι, δεν λένε τίποτα. Εμείς τι λέμε; Ότι αν θέλετε να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία και τα μικρομάγαζα πρέπει να καταργήσετε αυτήν την αγορά και να πετάξουμε έξω τα αρπακτικά ταμεία. Τώρα έρχομαι στα 7 σημεία-τομές και είπες ότι πρέπει να είμαστε ως ΜΕΡΑ25 πιο ανοικτοί στη συνεργασία. Κάναμε μια παρουσίαση τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου κάναμε κι ένα κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο της Ελλάδας και απευθύνθηκα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν ξεκάθαρος εκεί γιατί μ' έχει δεσμεύσει το συνέδριό μας με μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία υπερψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων μας και των μελών μας πανευρωπαϊκά. Είναι το εξής: υπάρχει πραγματικά λαϊκή απαίτηση από όλους εμάς να ρίξουμε τη Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο σεβόμαστε και αγαπάμε. Και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που όλοι είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, πρέπει όλοι να πούμε ότι δεν έχει κανένας από εμάς το μονοπώλιο της αλήθειας. Αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό πρόγραμμα. Είναι η δική μας πρόταση. Είναι τα 7 σημεία-τομές που πρέπει να γίνουν για να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος. Η δική μας άποψη, η κομματική μας άποψη. Όμως έχουμε δηλώσει, και το είπα και στο κάλεσμα από το Ηράκλειο, που παρεμπιπτόντως θάφτηκε από τον τύπο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν φτάνει να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει ρώτα αυτός ο τόπος. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Δεν μπορεί κάποιος να διαφωνεί με αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα να αλλάξουμε τα πρόσωπα. Πρέπει να έχουμε ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα ρήξης με όλα αυτά που κάνει η Μητσοτάκης ΑΕ. Πώς θα γίνει αυτό; Αν περιμένουμε την Κυριακή των εκλογών, έστω ότι υπάρχει η δυνατότητα αν προσθέσουμε τις έδρες μας να μπορούμε να φτιάξουμε μια κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές η πρόεδρος θα φωνάξει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος και θα του δώσει τρεις ημέρες να συγκροτήσει κυβέρνηση. Μέσα σε τρεις ημέρες δεν μπορεί να σφυρηλατηθεί συνεκτικό και συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε σαν τη Γερμανία. Το λέω και το ξαναλέω αυτό γιατί έχει σημασία το Σύνταγμα.

ΔΗΜ: Άρα γι' αυτό εσύ προτείνεις τη συζήτηση πριν τις εκλογές.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πριν. Και εμείς δεν λέμε πάρτε τα 7 σημεία-τομές μας, αλλιώς δεν μιλάμε. Όταν γίνει η συζήτηση και καθίσουμε γύρω από το τραπέζι δεν πρέπει να φέρει ο καθένας τις προτάσεις του;

ΔΗΜ: Σωστό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εμείς θα φέρουμε αυτές. Δεν σας αρέσουν; Φέρτε τις δικές σας. Και δεν το λέμε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε σε όλους. Γιατί ήδη, να σου δώσω αυτή τη δημοσιογραφική πληροφορία, είμαστε ήδη σε συζητήσεις, σε διάλογο, με κινήσεις, με κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και να κλείσω την απάντησή μου στο πολύ σημαντικό ερώτημά σου. Εμείς λέμε ελάτε να μιλήσουμε ή να έρθουμε εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε μικρό κόμμα. Ερχόμαστε και στα γραφεία σας. Έχετε εσείς 5 σημεία, έχουμε κι εμείς τις 7 τομές, ας τα βάλουμε κάτω. Υπάρχει κάτι στα δικά μας που σας αρέσει; Να συζητήσουμε αυτό που λέτε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς θα το κάνουμε; Λέτε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νομοσχέδιο τι θα γράφει μέσα; Θα

καταργήσουμε τον Ηρακλή; Γιατί αν δεν καταργήσεις τον Ηρακλή... Να κάνουμε αυτήν την κουβέντα μεταξύ μας. Και έχουμε δεσμευτεί, ως συνέδριο πια του ΜΕΡΑ25, ότι και να μην καταλήξει κάπου αυτή η συζήτηση, που μάλλον δεν θα καταλήξει για τους λόγους που είπες, έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις, όμως εγώ δεσμεύομαι και με έχει δεσμεύσει το συνέδριό μας ότι όποια πρόταση μου δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα να την καταθέσω σε εσωτερικό δημοψήφισμα, να την αποδεχτούν ή να μην την αποδεχτούν τα μέλη μας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματική, ειλικρινής πρόταση διαλόγου, συνεργασίας του πώς να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για μια προοδευτική σύγκλιση, μια προοδευτική συγκυβέρνηση.

ΔΗΜ: Δηλαδή, ως ΜΕΡΑ, θα δεχόσασταν μία τέτοια συμφωνία ακόμα και με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου από αυτά τα κόμματα, που προφανώς θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας; Ακόμα, με αρχηγό, με πρωθυπουργό δηλαδή ξανά τον Αλέξη Τσίπρα;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοίταξε, για να φτάσουμε σε αυτό, το σημείο να μιλάμε για πρωθυπουργούς.. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα κατ' αρχάς. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο να πείθει. Να μπορώ.. Να στο πω διαφορετικά. Να μπορώ να βγω έξω στον κόσμο να το υποστηρίξω. Γιατί εγώ δεν είμαι καλός πολιτικός.

ΔΗΜ: Και να μπορεί να εφαρμοστεί, φαντάζομαι.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω πρόγραμμα, το οποίο δεν το πιστεύω. Να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα. Ή τουλάχιστον να το πιστεύουν τα μέλη του ΜΕΡΑ25, έτσι; Για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο μας «Στηρίξτε μια τέτοια προοδευτική διακυβέρνηση». Το να φτάσουμε στις εκλογές και να πάμε μετά στο τριήμερο, όπου στη διάρκειά του το μόνο που μπορείς να συμφωνήσεις, είναι ποιος θα γίνει υπουργός, ε, δεν δημιουργήσαμε το ΜΕΡΑ25 για αυτά τα αξιώματα εμείς.

ΔΗΜ: Κατανοητό. Πάντως, επειδή έκανες αναφορά στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, είδα έτσι ένα σημείο του καλέσματος, αν δεν κάνω λάθος στο Ρέθυμνο πρέπει να ήταν αυτό, στην Κρήτη σίγουρα ή στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, που καλείς την εξωκοινοβουλευτική αριστερά να συμμετέχει ακόμα και στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή δίνει το ΜΕΡΑ θέσεις, αν το καταλαβαίνω καλά, σε στελέχη τις εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, αλλά για να εκφραστούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Είναι μία απόφαση, την οποία την πήραμε πάλι στο συνέδριό μας, γιατί.. Κοίτα, μεταξύ του Ιουλίου του '19 και του σήμερα το ΜΕΡΑ έχει γίνει κόμμα. Ήμασταν μία παρέα, ένα τσούρμο άνθρωποι που καταφέραμε να κάνουμε το θαύμα να μπούμε στην Βουλή και μετά φτιάξαμε κόμμα, σοβαρό κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες, με καταστατικά, με οργανώσεις βάσης.

ΔΗΜ: Με διαγραφές;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Με διαγραφές, απαραίτητες, όχι απαραίτητες οι διαγραφές, θα σου πω τώρα γιατί είναι απαραίτητες οι διαγραφές. Γιατί όταν φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25, το γνωρίζαμε αυτό. Κοίτα, όταν φτιάχνεις ένα νέο κόμμα, θα κάνουμε αυτή την παρένθεση και μετά θα επιστρέψω στο άλλο. Όταν φτιάχνεις ένα νέο κόμμα, έχεις δύο (2) τρόπους να το κάνεις. Τη μέθοδο ΚΚΕ, που έχεις facecontrol, έτσι; Έχεις facecontrol. Πριν μπεις μέσα, σε περνάνε από χίλια κόσκινα, ωραία; Ή ανοιχτή πόρτα, μπειτε όποιοι θέλετε και μετά θα δούμε. Εμείς

επιλέξαμε, για ιδεολογικούς λόγους, την αυτό-οργάνωση, την πολιτική της ανοιχτής θύρας. Το οποίο σημαίνει..

ΔΗΜ: Ελάτε με τα σκουλαρίκια σας, που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μπράβο, ελάτε όπως θέλετε. Και βεβαίως όταν κάνει κάτι τέτοιο, σου έρχονται λογιών λογιών άνθρωποι. Από αυτούς κάποιος θα φύγουν από μόνοι τους, όταν θα καταλάβουν ότι μπήκαν σε λάθος κόμμα, έτσι; Ότι, ας πούμε, το γνωρίζουμε ότι εδώ είμαστε για τους ανθρώπους, δεν είμαστε για τα αξιώματα, ότι εδώ δεν υπάρχει καριέρα, μην περιμένετε να κάνετε καριέρα στο ΜέΡΑ25. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιους θα τους διώξεις. Αυτό είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ιδεολογική επιλογή μας αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, που αυτά τα χρόνια αποχωρούν ή εκ διώχνονται άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι στο ΜέΡΑ25 και έρχονται εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι έχουμε μία εξελικτική διαδικασία και ιδεολογική. Και στο θέμα των θέσεων μας βλέπεις ότι, όποιος διαβάσει τις θέσεις μας του συνεδρίου και τις συγκρίνει με τις θέσεις μας της ιδρυτικής μας διακήρυξης, θα δεις μια πολύ σημαντική εξέλιξη των θέσεων μας, μία ριζοσπαστικοποίηση, μία συγκεκριμενοποίηση. Τώρα έχουμε θέσεις για τα πάντα, στην αρχή δεν είχαμε, ε; Για τα πάντα, από το αγροτικό, μέχρι το μεταναστευτικό κτλ. Κλείνω την παρένθεση. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Το '19 τον Ιούλιο, συνολικά ένα κομμάτι της Αριστεράς, και η κοινοβουλευτική και η εξωκοινοβουλευτική μας έβλεπε σαν ένα Αριστερίζον Ποτάμι, μιλάω ξεκάθαρα τώρα, έτσι; Ήμασταν αυτό το τσούρμο, θέλαμε να φέρουμε το ΟΧΙ στη Βουλή, ήμασταν το μόνο κόμμα που θέλαμε να φέρουμε το ΟΧΙ στη Βουλή, μην το ξεχνάς αυτό. Αλλά αυτό το αντιμετώπιζαν και δεδομένου ότι εγώ είχα παρουσιαστεί και ως ένας μεγαλοαστός, άνθρωπος του Soros..

ΔΗΜ: Προσωποκεντρικό κόμμα, θυμάμαι τι είχε γίνει..

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Θυμάσαι εκείνη την μαύρη προπαγάνδα εναντίον μου κτλ. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη διστακτικότητα απέναντί μας από την.. Τα τρία (3) αυτά χρόνια που πέρασαν, στο δρόμο, στις πλατείες, στους μαζικούς χώρους έχουμε αποδείξει στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά και γενικότερα της Αριστεράς, ότι λέμε αυτό που εννοούμε και εννοούμε αυτό που λέμε. Και εκεί που στην αρχή μας πετάγανε και καφέδες, τον τελευταίο καιρό έρχονται κάτω από τα πανό του ΜέΡΑ25 αυτοί οι άνθρωποι της.. οι έντιμοι αγωνιστές, κομμάτια του αγωνιστικού χώρου της Αριστεράς να πάρουν δύναμη και να προστατευθούν κιόλας τις στιγμές που τα ΜΑΤ αγριεύουν για παράδειγμα, μ; Έχει έρθει λοιπόν μια σύγκλιση κι εμείς τι λέμε; Έχουν καταλάβει κάτι άλλο στους μαζικούς χώρους, ιδίως στον συνδικαλισμό, efood, BIOME στη Θεσσαλονίκη κτλ, κινήματα οικολογικά, εμείς δεν πάμε να καπελώσουμε, έχουμε μεγάλη διαφορά ιδεολογική από το ΚΚΕ, ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχεις ένα συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο να πρόσκειται σε κόμμα, είτε αυτό είναι φοιτητικό, είτε είναι εργατικό, είτε είναι οικολογικό. Εμείς πάμε σε αυτούς τους χώρους, να είμαστε δίπλα τους, να τους στηρίζουμε και να ενισχύουμε τη φωνή τους. Σ' αυτό λοιπόν το πλαίσιο τι τους λέμε; Και είμαστε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εάν θέλετε, αν θέλετε, εμείς μπορούμε να δουλεύουμε μαζί σας στα μαζικά κινήματα. Εάν θέλετε να εκπροσωπηθείτε και στη Βουλή, ωραία; Ελάτε, θα κάνουμε μία δήλωση κοινή ότι η «Τάδε» συνοδοιπόρος, ο «Τάδε» δεν ανήκατε στο ΜέΡΑ, ανήκατε στον «Τάδε» μαζικό χώρο, την «Τάδε» κίνηση, στο «Τάδε» κόμμα, διαφωνείτε με το ΜέΡΑ στο Α, Β, Γ, συμφωνείτε στο Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ωραία; Και συστρατεύομαστε σ' αυτή την εκλογική μάχη και θα εκφράζεται τον δικό σας χώρο, την δική σας κίνηση. Κι αυτό νομίζω ότι είναι μια ανοιχτή διαδικασία, μία ειλικρινής προσέγγιση στο χώρο.

ΔΗΜ: Υπάρχει θετική ανταπόκριση σε αυτό;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μεγάλη.

ΔΗΜ: Ωραία. Επειδή είπες για τις θέσεις και επειδή, φαντάζομαι, ότι φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, είπες ότι, ως ΜΕΡΑ έχετε περάσει μια διαδικασία που έχει έτσι αποκρυσταλλώσει και πιο πολύ θέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα και σε ευρεία γκάμα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στα Ελληνοτουρκικά γιατί, πρέπει να σου πω ειλικρινά ότι βρίσκω τις θέσεις που έχεις εκφράσει και έχουν εκφραστεί απ' το ΜΕΡΑ, αρκετά διαφορετικές από τις θέσεις που εκφράζονται από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Θα ήθελα να μου εξηγήσεις λίγο την πρόταση για την σύγκλιση μίας.. συνέλευσης..

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Περιφερειακής Διεθνούς Συνδιάσκεψης.

ΔΗΜ: Περιφερειακής Συνδιάσκεψης προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα της περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν πιστεύεις στο διάλογο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι.

ΔΗΜ: Πώς θα λυθούν τα προβλήματα; Έχουμε προβλήματα, οι δύο χώρες έχουμε προβλήματα αυτόνομα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Με τον πολυμερή διάλογο.

ΔΗΜ: Από την υπόλοιπη περιοχή.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν έχουμε, δεν έχουμε πια. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση περιφερειοποίησης. Και να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ θα 'θελα πάρα πολύ να συμφωνήσω μαζί σου ότι θα ήταν ωραίο Ελλάδα και Τουρκία, - οι κυβερνήσεις μας έτσι; όχι οι λαοί μας - να κάτσουμε να τα βρούμε. Όμως, δεδομένου του καθεστώτος στην Τουρκία, δεδομένου του γεγονότος ότι έχεις μια σειρά από καθεστώτα, αν ξεκινήσεις δηλαδή από την δεκαετία του 50, πας στον Εβρέν μετά, έτσι; Ετζεβίτ μέχρι και τον Ερντογάν. Είναι απολυταρχικά καθεστώτα αυτά, τα οποία καταδυναστεύουν τους Τούρκους συντρόφους μας και τις Τουρκάλες συντρόφισσές μας.. Μια μικρή παρένθεση.. Εμείς ανήκουμε στο Πανευρωπαϊκό DiEM25. Το ΜΕΡΑ25 είναι ο εκλογικός βραχίονας του DiEM25. Στο DiEM25 έχουμε συντρόφους Τούρκους στην Τουρκία, έχουμε οργανώσεις στην Τουρκία. Δεν είναι αδελφό κόμμα η οργάνωση. Ψηφίζουνε για τις δικές μας θέσεις κι εμείς για τις δικές τους.

ΔΗΜ: Ναι, είναι ένα πείραμα, που πρώτη φορά γίνεται στην πολιτική.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είναι Διεθνισμός στην πράξη. Διεθνισμός στην πράξη. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, οι σύντροφοί μας στην Τουρκία μας λένε τι τραβάνε από αυτό το καθεστώς του Ερντογάν. Ο Ερντογάν συνεχώς, επειδή έτσι γίνεται με τα απολυταρχικά καθεστώτα, ιδίως τα αλαζονικά, σαν του Ερντογάν, τρίζει η καρτέκλα του συνέχεια. Οπότε συνεχώς θέλει να προκαλεί εντάσεις στην περιοχή, για να συσπειρώνει το καθεστώς του, το στρατό του, την ολιγαρχία του κτλ. Το οποίο τι σημαίνει; Σημαίνει ότι, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και να 'ναι, όποιος και να 'ναι, κάτσει σε ένα τραπέζι με τον Ερντογάν, ο Ερντογάν θα φορτώσει πάνω σε αυτό το τραπέζι πεντακόσια (500) θέματα. Γιατί; Για να τινάξει τις διαπραγματεύσεις στον αέρα και για να σε αναγκάσει εσένα, τον Έλληνα πρωθυπουργό, την Ελληνίδα πρωθυπουργό αν είναι γυναίκα, ε; Να φύγεις. Γιατί θα σου βάλει την Γαύδο, θα σου βάλει τα Δωδεκάνησα, θα σου βάλει τη Θράκη, μπορεί να σου βάλει και την Παιανία μόνο και μόνο για να σε εξωθήσει στο να φύγεις εσύ, για να πει

«Είδατε; Οι Έλληνες δεν θέλουνε συζήτηση». Το οποίο σημαίνει ότι, το βασικό ζητούμενο, που τί είναι; Είναι η χάραξη θαλασσίων συνόρων, έτσι; Δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, είναι και η ΑΟΖ. ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν μπορεί να γίνει, όταν απαντάει, κάνει ρελάνς ο Ερντογάν με ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης και έχεις δύο (2) ΑΟΖ διπλώνουν η μία πάνω στην άλλη, έτσι; Καμία τέτοια ΑΟΖ δεν πρόκειται να.. οπότε ακυρώνεται η διαδικασία. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στην επίλυση των διαφορών μας, αρχικά όσο αφορά τη θάλασσα, τα θαλάσσια σύνορα. Αυτή είναι η θέση μας ως ΜΕΡΑ25. Είναι μια πρώτη αρχή. Και πρέπει να στριμώξεις εσύ τον Ερντογάν, να νοιώσει εκείνος το πολιτικό κόστος του να πει όχι σε μία τέτοια διευθέτηση. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις δε σε βοηθάνε, γιατί θα σε αναγκάσει να φύγεις εσύ. Είσαι Μητσοτάκης, είσαι Τσίπρας, είσαι Βαρουφάκης, είσαι οτιδήποτε σε μία τέτοια διμερή συνδιάσκεψη θα σου θέσει το θέμα της Ρόδου, του Καστελόριζου, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις την συζήτηση, θα φύγεις και θα σε καταγγείλει και θα βγει μετά ο Στόλτενμπεργκ, όπως έχει γίνει, πέρυσι αν θυμάσαι και θα πει η Τουρκία ζήτησε να γίνουν διαπραγματεύσεις και είπαν οι Έλληνες όχι. Αυτό είναι πολύ αρνητικό για την διπλωματική, διαπραγματευτική δύναμη της χώρας. Ενώ, πάμε τώρα στη δική μας πρόταση. Φαντάσου ο Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος κι να 'ναι, να καλέσει όλες τις χώρες που βρέχονται από την ανατολική Μεσόγειο, ίσως και όλη τη Μεσόγειο, σε μία συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα να βάλουμε το χάρτη της Μεσογείου κάτω και να συζητήσουμε, να καταθέσουμε όλοι τις απαιτήσεις μας, τι ζητάμε ο καθένας. Προφανώς αυτός ο χάρτης θα έχει, θα διπλώνονται οι απαιτήσεις της μιας χώρας πάνω στην άλλη χώρα. Να γίνει μία συζήτηση, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις διαφορές μας και η πρότασή μας ποια είναι; Όταν μειωθούν οι διαφορές μας, όσο μπορούν να μειωθούν μέσα από αυτή την πολυμερή διαπραγμάτευση, αυτός ο χάρτης να πάει στη Χάγη και να έχουμε όλοι συνυποσχετικά, όλοι όμως, ότι θα το αφήσουμε στην Χάγη να αποφανθεί ποιες πρέπει να είναι οι ΑΟΖ και οι υφαλοκρηπίδες όλης της ανατολικής Μεσογείου. Θα μου πεις, δεν θα 'ρθει ο Ερντογάν σ' αυτό. Ωραία, θα 'χεις κερδίσει διπλωματικά ότι εκείνος είπε όχι σε μία πρόταση, που στη διεθνή κοινή γνώμη θα φανεί ιδιαίτερα λογική. Συν, ότι θα υπάρξει μια ζύμωση εντός της Τουρκίας, που λίγο λίγο λίγο θα υπάρξει και λαϊκή πίεση δημοκρατών Τούρκων στην κυβέρνησή τους «Οι Έλληνες κάνανε μια πρόταση πάρα πολύ λογική, γιατί λέτε όχι σε αυτήν;»

ΔΗΜ: Αν δεν κάνω λάθος μία παρόμοια πρόταση, όχι ως προς την... φαντάζομαι ως προς τους σκοπούς της, αλλά ως προς την διαδικασία είχε καταθέσει η Τούρκικη πλευρά να γίνει δηλαδή, να συγκληθεί μια διάσκεψη της ανατολικής Μεσογείου και αν είμαι καλά πληροφορημένος, κόλλησε στο γεγονός ότι η Τουρκία ήθελε να συμμετέχει σ' αυτήν η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την ονομάζει. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η χάραξη, προφανώς δεν είναι μόνο η χάραξη των θαλασσίων ζωνών, είναι σειρά άλλων προβλημάτων, που είναι παράλληλα και σχετίζονται το ένα με το άλλο, είναι η Θράκη, είναι η Κύπρος, είναι τα ζητήματα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Αν βάλεις και τα υπόλοιπα μέρη που θα συμμετέχουν σ' αυτή την συνδιάσκεψη, τα προβλήματα από δέκα (10) μπορεί να γίνουν είκοσι (20). Δηλαδή να έχεις περισσότερα προβλήματα να λύσεις.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι. Και να σου πω γιατί δεν είναι έτσι. Οι υπόλοιπες χώρες δεν ενδιαφέρονται ούτε για την Θράκη, έτσι; Ούτε για την Κύπρο. Μιλώ τώρα για το Ισραήλ, μιλάω για την Αίγυπτο, μιλάω για το Λίβανο, μιλάω για τους Παλαιστίνιους, έτσι; Το σημαντικό ποιο είναι; Να έχεις εσύ το διπλωματικό προβάδισμα. Είναι αλήθεια, ο Ερντογάν τσίμπησε και δυστυχώς τσίμπησε αυτή την ιδέα από το ΜΕΡΑ25. Και σε διαβεβαιώ ότι έγινε

αυτό, το γνωρίζω πολύ καλά. Πρώτα το είχαμε κάνει εμείς θέμα, το είχα προτείνει μάλιστα στη Βουλή, στον Μητσοτάκη να το κάνει, να το πάρει δική του, να το κάνει ιδέα και να κάνει εκείνος το κάλεσμα. Τρεις (3) μέρες μετά βγαίνει ο Ερντογάν και το κάνει, για να το κάψει. Γι' αυτό το 'κανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κήκε. Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πάει στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το προτείνει αυτό να δεις χειροκρότημα που θα έχει να εισπράξει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Τα ερείσματα που θα δημιουργηθούν, έτσι; Και, και τότε θα πρέπει ο Ερντογάν να πει «όχι, γιατί θέλω την Βόρεια Κύπρο» παράδειγμα. Τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί ένα, μια συμμαχία ή ένα κλίμα υπέρ της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και να πουν, να πιέσουν εκείνοι τον Ερντογάν. Τώρα πιεζόμαστε εμείς. Γιατί όταν εμείς πάμε στη διμερή διαπ, πάει ο Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη να του κάνει μάθημα ο Ερντογάν, έτσι; Και δεν έχει τίποτα να του πει. Απλά ακούει τον Ερντογάν, φεύγει, έρχεται, μας ενημερώνει εμάς, μας λέει ότι μάλλον δεν θα έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι, βγαίνει ο Ερντογάν, τραβάει μια ένταση, έτσι; Κι εξευτελίζεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Το θέμα είναι να έχεις εσύ το διπλωματικό προβάδισμα. Να έχεις κάνει την κίνηση, που σου δίνει ερείσματα και που σε θωρακίζει απ' τη συνεχή απαίτηση των Αμερικανών, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί κάνουν κουμάντο, να δώσεις κάτι στην Τουρκία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.

ΔΗΜ: Μέχρι τότε να σταματήσουμε τους εξοπλισμούς;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοίταξε, κατ' αρχάς οι εξοπλισμοί δεν είναι μηδέν (0) ένα (1), δεν είναι digital. Δεν είναι ή κάνουμε τους εξοπλισμούς ή δεν κάνουμε εξοπλισμούς, έτσι; Είναι σα να λέμε θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Ε, έχει διαφορά το να πάρεις Ferrarikai τρεις (3) Lamborghinì, απ' το να πάρεις μερικά TOYOTA, σωστά; Ιδίως όταν είσαι πτωχευμένος. Και έχει και σημασία και πώς το κάνουμε και πώς το αποφασίζουμε. Η Σοφία Σακοράφα τις προάλλες έφυγε με καταγγελία απ' την Επιτροπή που κοιτάει τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι το αλιβερσίσι που γίνεται εκεί μέσα. Καταστρατηγούν την Ελληνική νομοθεσία, αρνούνται να εντάξουν τις αγορές των εξοπλισμών στο δεκαπενταετές (15) πρόγραμμα που ορίζει ο νόμος, θέλουν να τα κάνουν όλα άρπα κόλλα, να αποφασίζει ο Μητσοτάκης «Σήμερα θα πάρω F35, αύριο θα πάρω Rafale» χωρίς προγραμματισμό, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την Πολεμική Αεροπορία ότι κάθε φορά που προστίθεται κι ένας νέος τύπου αεροπλάνου, οι μηχανικοί μας δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ήδη έχουμε τα Myraz, τα πρώτα F16, τα δεύτερα F16, έτσι; Έχουμε και κάποια άλλα παλιότερα, τώρα έχουμε τα Rafale, θα πάρουμε και τα F... Οι μηχανικοί είναι οι ίδιοι. Και ξέρεις, όταν εξειδικεύσαι σε έναν τύπο αεροπλάνου, δεν μπορείς να ασχολείσαι και να κρατάς στον αέρα και τον άλλο τύπο αεροπλάνου. Και κανένας δεν σκέφτηκε, ωραία να τα πετάξουμε όλα τα παλιά F16, να πάρουμε F35. Ας έχουμε δύο (2) τύπους. Και Rafale. Καμία τέτοια σοβαρή συζήτηση δεν γίνεται. Συν του ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το σημαντικό είναι από τη μία μεριά να μην πτωχεύσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί ακόμα πιο βαθιά πτώχευση του Ελληνικού κράτους είναι η μεγαλύτερη εθνική απειλή του μέλλοντος, έτσι; Και να μην μπούμε σε μία κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία, την οποία θα χάσουμε με μαθηματική ακρίβεια. Να συντηρούμε αυτά που έχουμε με βελτιστοποίηση των πόρων μας. Πραγματικά, αν ερχόταν η κυβέρνηση και μας έλεγε «Να ένα δεκαπενταετές (15) πλάνο. Θα πουλήσουμε, θα διώξουμε όλα τα προηγούμενα αεροπλάνα και θα πάρουμε αυτά τα σύγχρονα, λελογισμένα. Θα μας κοστίσουν τόσο. Να ποια θα είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα πάρουμε». Τίποτα, ούτε αντισταθμιστικά οφέλη, ούτε πώς θα συντηρούνται τα καινούρια, ούτε πώς θα συντηρούνται τα παλιά. Κατάλαβες γιατί τους λέω Μητσοτάκης Α.Ε.; Αγοράζουν, αγοράζουν για τις μίζες, για να μπορούν να

κάνουνε παιχνίδι και με άλλο ζητήματα, αλλά οι ίδιοι καταστρατηγούν τους κανόνες του Ελληνικού κράτους όσο αφορά το δεκαπενταετές (15) σχεδιασμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

ΔΗΜ: Διάβασα και άκουσα και με προσοχή και την πρόταση «Να μην γίνουν εξορύξεις».

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ε εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι; Δεν θέλει και πολλή μελέτη. Τέλος οι εξορύξεις παιδιά. Ζούμε σε εποχή κλιματικής αλλαγής. Οι εξορύξεις είναι η μεγαλύτερη ανοησία που μπορεί να κάνει άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Κατ' αρχάς θα πάρει δεκαπέντε (15) χρόνια να βγει οτιδήποτε, αν βγει. Εγώ σου λέω, δεν θα βγει. Η ExxonMobil, η Total φύγανε ήδη. Δεν θέλουν να έρθουνε, έτσι; Δεν υπάρχει λύση στις εξορύξεις. Έχουμε ενεργειακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, έτσι; Είναι, είναι για τα επόμενα δυο (2), τρία (3) χρόνια. Δηλαδή ακόμα και να τις κάνουμε τις εξορύξεις σε δεκαπέντε (15) χρόνια και να βγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν θα τα αγοράζει κανένας. Θα.. Το μέλλον είναι η πράσινη ενέργεια. Το υδρογόνο. Αυτά που εμείς φωνάζουμε απ' την αρχή.

ΔΗΜ: Αυτά δεν είναι πιο ακριβά όμως;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοίταξε, είναι σαν να μου 'λεγες τώρα στο.. τα χίλια οχτακόσια (1800) «σιγά που θα χτίσουμε εργοστάσια και θα πάρουμε ατμομηχανές, όταν έχουμε αγρούς και μπορούμε να φυτεύουμε καλαμπόκι». Κοίτα, κάθε βιομηχανική επανάσταση πάντοτε θέλει μία επένδυση στην αρχή και όποιος την κάνει, την πετυχαίνει και την προλαβαίνει. Όποιος δεν την κάνει, μένει πίσω. Θα χάσουμε κι αυτή τη βιομηχανική επανάσταση; Το υδρογόνο είναι ακριβό σήμερα, ναι, αλλά πρέπει να γίνει η επένδυση σήμερα για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλες χώρες. Να γίνουμε εμείς το κέντρο του πράσινου υδρογόνου στη Μεσόγειο και όχι η Ιταλία, όχι κάποια άλλη χώρα. Γιατί αν χάσουμε και αυτό το τραίνο, είμαστε άξιοι της τύχης μας.

ΔΗΜ: Ωραία, τελευταία ερώτηση. Έχεις δηλώσει ότι το ΜέΡΑ25 είναι ένα κίνημα, μέρος του DiEM25, ότι το 25 ήταν ένα ορόσημο που μπήκε σε σχέση με το πόσα χρόνια έχουμε να αλλάξουμε την κατάσταση που ζούμε, την Ευρώπη απ' ότι κατάλαβα καλά. Δεν θα σε ρωτήσω αν το 25 θα διαλυθεί το ΜέΡΑ, αν δεν πετύχει τα.. τους στόχους του. Σήμερα νοιώθεις ότι είσαι πιο κοντά σ' αυτό το στόχο ή πιο μακριά; Σε ρωτώ γιατί από τότε έχουνε γίνει πράγματα, τα οποία στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον απομακρύνουν τους στόχους για τους οποίους.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Έτσι είναι.

ΔΗΜ: Έχεις εσύ.. Πόλεμος, λιτότητα, λιγότερη Ευρώπη.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κατακερματισμός της Ευρώπης. Υποταγή της στην Ουάσιγκτον. Κοίταξε, το 25 δεν ήταν ημερομηνία λήξης του DiEM, ούτε του ΜέΡΑ25. Απλά, τότε το 15 που σκεφτόμασταν την δημιουργία του κινήματος, κάποιος έθεσε το ερώτημα «Παιδιά μιλάμε για εκδημοκρατισμό της Ευρώπης, για να γίνει η Ευρώπη των λαών, που λέγαμε κάποτε, ε; Πόσο καιρό έχουμε ακόμα για να το πετύχουμε αυτό, πριν διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα»; Και είχε πει κάποιος στην παρέα, μπορεί να ήμουν κι εγώ, δεν θυμάμαι. Είχα πει «Άντε, καμιά δεκαετία το πολύ. 15 συν δέκα, 25». Και τότε ήταν που ο φίλος μας, φίλος μου ο Julian Assange λέει «Αυτό το 25 βάλτε το λέει στο όνομα». Ήταν ιδέα του Julian αυτή και μας άρεσε και το βάλουμε. Έχεις δίκιο. Μπορεί και το 25 να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Εγώ

θεωρώ ότι.. ιδίως με τον πόλεμο και καλά έκανες και το ανέφερες, αυτό το πράγμα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει. Έχουμε την πλήρη κατάρρευση του Ευρωπαϊκού ιδεώδους. Βάζεις μαζί τις λέξεις Ευρωπαϊκή, εξωτερική και πολιτική ή αμυντική πολιτική και καταλήγει σε ένα ανέκδοτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει πλήρης χειραγώγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον απ' την Ουάσιγκτον, ούτε καν απ' το NATO, απ' την Ουάσιγκτον. Βρήκαν την ευκαιρία με την Ουκρανία και αντικατέστησαν την Gazprom με το Τεξανικό LNG. Βάλαν την Γερμανία κάτω απ' τη μπότα τους με εκατό (100) δις, που θα ξοδέψουν για Αμερικανικά οπλικά συστήματα. Έχεις την κατάρρευση του Γερμανικού οικονομικού μοντέλου, γιατί το Γερμανικό οικονομικό μοντέλο πάπαλα. Βασιζόταν σε δύο (2) πράγματα. Πρώτον στην παγκοσμιοποίηση, έτσι; Πωλήσεις αρχικά στην περιφέρεια της Ευρώπης και μετά στην Κίνα και αλλού, με επενδύσεις Γερμανικές στην Κίνα και αλλού και ταυτόχρονα φτηνή ενέργεια από τον Πούτιν. Αυτό είναι το Γερμανικό οικονομικό μοντέλο, να μην σου πω από την δεκαετία του εβδομήντα (70) και μετά. Δεν ήταν Πούτιν, ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Οπότε το 25 μένει, ως ένα ενθύμιο του τι πιστεύαμε το 15 ότι είναι το ανώτατο χρονικό όριο, που σώζεται αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε όμως εδώ για τους λαούς μας, για τους λαούς της Ευρώπης, για το λαό της Ελλάδας προφανώς, για την προοδευτική διεθνή, γιατί από τότε το DiEM25 μαζί με τον Berny Sanders και άλλους συντρόφους παγκοσμίως έχουμε διεθνοποιηθεί, έχουμε κάνει τον διεθνισμό πραγματικότητα, έχουμε διακόσια (200) εκατομμύρια μέλη ως Προοδευτική Διεθνής. Ο αγώνας δεν σταματάει. Ακόμα και να κατακερματιστεί και να καταρρεύσει ότι έχει μείνει από το Ευρωπαϊκό ιδεώδες, εμείς θα συνεχίσουμε.

ΔΗΜ: Ακόμα κι αν το ΜέΡΑ μείνει εκτός Βουλής;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Το ΜέΡΑ δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνει εκτός Βουλής, αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς ξεκινήσαμε εκτός Βουλής. Δεν είναι η Βουλή το ζητούμενο για μας. Είναι ένα πεδίο μάχης. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί θέλω να σου θυμίσω ότι ένα (1) μήνα πριν από τις εκλογές του 19, οι δημοσκοπήσεις μας δίνανε ένα τα εκατό (1%), ένα κόμμα ένα τις εκατό (1,1%) μας δίνανε. Τώρα μας δίνουν τρία (3). Έχουμε τριπλασιάσει τη δημοφιλία μας σύμφωνα με τους ίδιους τους δημοσκόπους. Κοίταξε, το μνημονιακό τόξο μία αγωνία έχει. Πώς θα τα βρουν μεταξύ τους για να περάσουν τα επόμενα μνημόνια. Δεν θα τα πουν μνημόνια, τα επόμενα μετα-μνημόνια. Το ΜέΡΑ25 στη Βουλή τους χαλάει την μετεκλογική αριθμητική. Τσίπρας και Μητσοτάκης ένα πράγμα.. σε ένα πράγμα συμφωνούν, ότι δεν θέλουν το ΜέΡΑ25 στη Βουλή. Εμείς θα είμαστε όμως εκεί για να τους τη χαλάσουμε την αριθμητική.

ΔΗΜ: Τώρα εγώ είπα τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αντέχω τον πειρασμό. Έτσι όπως τα περιγράφεις, είναι πολύ πιθανό να γίνει και ένας μεγάλος συνασπισμός, όπως είχαμε στην Γερμανία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Απολύτως.

ΔΗΜ: Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσουμε σ' αυτό το ενδεχόμενο;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Προφανώς. Είναι κάτι, το οποίο θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια, αν μετά την δεύτερη εκλογή, εκλογική διαδικασία δεν σχηματιστεί δικομματική κυβέρνηση. Και δεν είναι κάτι, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Να σου θυμίσω κυβέρνηση Παπαδήμου; Να σου θυμίσω κυβέρνηση Dragi στην Ιταλία; Όταν δεν τους βγαίνουν τα νούμερα μετεκλογικά και δεν μπορεί να σχηματιστεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μία δικομματική κυβέρνηση, η

εντολή έρχεται απ' τις Βρυξέλλες, έτσι; Ξεχάστε αυτά, που ξέρατε. Βρείτε έναν κοινής αποδοχής πρωθυπουργό. Αν δεν βρείτε, θα σας τον βρούμε εμείς και περάστε τα μέτρα. Αυτό θα γίνει.

ΔΗΜ: Ωραία, σ' ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εγώ σ' ευχαριστώ που ήρθες.

ΔΗΜ: Εγώ πέρασα πολύ καλά.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κι εγώ.

ΔΗΜ: Πήρα τις απαντήσεις που ήθελα. Ελπίζω να είπες κι εσύ όσα είχες στο μυαλό σου. Καλή συνέχεια!

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Επίσης! Καλό καλοκαίρι!

ΔΗΜ: Να 'σαι καλά!