

25.01.22

«Σκληρό Μαρκάρισμα» στον Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη**από τη δημοσιογράφο Κάτια Μακρή**<https://www.youtube.com/watch?v=P8zKmDlpCPU>

Σε ένα «Σκληρό Μαρκάρισμα» με ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης από τη δημοσιογράφο Κάτια Μακρή, ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης απαντάει χωρίς περιστροφές για την πανδημία, τους εμβολιασμούς και την υποχρεωτικότητά τους ή μη, τα πρόστιμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Παιδών Πεντέλης. Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολιάζει και τοποθετείται για την οικονομία και τη μείωση του ΦΠΑ, τον κατώτατο μισθό και τη συρρίκνωση στο 25-30% της αγοραστικής αξίας του καλαθιού για το που πηγαίνουν τα χρήματα από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, την πρώτη κατοικία αλλά και για τον EastMed, τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα Ραφάλ. Αποκαλυπτικές οι απαντήσεις του Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 για την πιθανότητα μετεκλογικών συνεργασιών, το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

ΔΗΜ: Κυρίες και κύριοι γεια σας, είμαι η Κάτια Μακρή, και έχω απέναντί μου τον Γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το Στενό Μαρκάρισμα, είναι και πρόσκληση είναι πρόκληση. Και στην επόμενη ώρα θα δούμε πως θα εξελιχθεί.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είμαστε και οι δύο μαζί και καλεσμένοι και σπιτονοικοκύρηδες.

ΔΗΜ: Σε έναν υπέροχο χώρο, έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό θέατρο, λόγω του κορωνοϊού και της πανδημίας. Ευχαριστώ που με φέρατε εδώ, και θα ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Τι έχει αλλάξει σε εσάς στις συνήθειες σας, με την πανδημία;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν ταξιδεύω όπως ταξίδευα. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή γιατί είχα πέσει σε μία παγίδα να είμαι συνεχώς σε αεροπλάνα, και χρειάζεται που και που ένα τέτοιο σοκ σαν την πανδημία, για να αναθεωρήσουμε πράγματα τα οποία τα κάναμε μόνο και μόνο από συνήθεια.

ΔΗΜ: Και τα θεωρούσαμε δεδομένα. Τώρα δηλαδή δεν σας λυπεί καθόλου;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι, καθόλου.

ΔΗΜ: Ε τότε μπορείτε να το συνεχίσετε και μετά την πανδημία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Φοβάμαι ότι μετά την πανδημία θα επιστρέψουμε λίγο σε μια ρουτίνα, που δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί, αλλά θα προσπαθήσω.

ΔΗΜ: Καλά ας έρθει εκείνη η ώρα με το καλό, να ξανακερδίσουμε την καθημερινότητα μας, και βλέπουμε. Μετά μπορούμε να φτιάξουμε και τα πράγματα μόνοι μας.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Σωστά.

ΔΗΜ: Αφού ξεκίνησα με την πανδημία, θα μείνω σε αυτήν. Δηλώνετε υπέρ του εμβολιασμού, διαφωνείτε όμως με την υποχρεωτικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω πως θα πεισθούν οι πολίτες οι οποίοι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας -ακούνε τον πνευματικό τους ότι θα μας αλλάξει το DNA το εμβόλιο- να κάνουν τελικά το εμβόλιο, αν δεν τους υποχρεώσεις;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να δουλέψει εξ' ορισμού. Κατ' αρχάς δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις κάποιον να τον δέσεις σε μια καρέκλα, και να του βάλεις την ένεση στο χέρι, πρέπει να τον πείσεις, έτσι κι αλλιώς. Η υποχρεωτικότητα που προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης, με τα 100 ευρώ που επέβαλε στους άνω των 60, είχε για εμένα ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θυμάστε στην Βουλή τον Σεπτέμβριο, πολύ πριν ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, είχα πει, είχα καλέσει τον πρωθυπουργό, να συμμετέχουμε μαζί σε ένα νοητικό πείραμα, είχα πει «Σκεφτείτε την περίπτωση να βάλετε 100 ευρώ τον μήνα πρόστιμο, σε μη εμβολιασμένους και έστω ότι θα τα δώσετε αυτά τα χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», και ξέρετε τώρα με χρεώνουν ότι ήταν δική μου ιδέα. Εγώ θεώρησα ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα προς αποφυγή, και το επιχείρημα ποιο είναι: Υπάρχουν 3 ειδών μη εμβολιασμένοι υπάρχουν:

- οι φανατικοί, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι μια διεθνής συνωμοσία η οποία προσπαθεί να μας μετατρέψει σε ζόμπι, αυτούς δεν θα τους πείσεις, και 1000 ευρώ να τους βάλεις δεν θα πληρώσουν είναι πολύ απλό,
- κάποιιοι οι οποίοι θα εμβολιαστούν και το καθυστερούν, είναι στο μεταίχμιο, αυτούς θα τους πείσεις με τα 100 ευρώ, αυτούς θα του έπειθες έτσι κι αλλιώς, και
- αυτοί -και είναι η μεγαλύτερη μάζα ανθρώπων- που απλά φοβούνται, που ακούνε αυτά που ακούνε από τα fake news, από τα κοινωνικά μέσα κτλ, αυτούς πρέπει να τους πάρεις με το μέρος σου.

Δυστυχώς η υποχρεωτικότητα του κ. Μητσοτάκη αυτούς τους τσιμέντωσε, τους έκανε φανατικούς αντιεμβολιαστές, ενώ δεν ήταν, και αυτό που προσπάθησα να μεταφέρω στην κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο, στην Βουλή, ήταν το εξής: Ξέρουμε πολύ καλά από προηγούμενες εμπειρίες, εδώ και δεκαετίες, από μελέτες παγκοσμίως, ότι η λογική της αγοράς, του κόστους, της τιμής, του να βάλεις ένα πρόστιμο, να αυξήσεις το κόστος το οικονομικό, του να κάνεις κάτι, του να μην κάνεις κάτι, που έχει σχέση με το σώμα σου, δεν δουλεύει. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τη δεκαετία του '60 και του '70, κάποιες χώρες όπως η Ελβετία για παράδειγμα, και κάποιες περιοχές της Αγγλίας, για να αυξήσουν την προσφορά αίματος, άρχισαν να πληρώνουν ανθρώπους για το αίμα τους, που ήταν απλά εθελοντικό, και παρατηρήθηκε ότι η παροχή ενός χρηματικού ποσού, με αντάλλαγμα το αίμα, μείωνε την ποσότητα αίματος που προσφερότανε, γιατί ο άλλος ο οποίος ήταν εθελοντής αιμοδότης, ένιωθε ότι ξαφνικά τον θεωρούσες, ότι δεν ήταν αλτρουιστής. Θέλω να πω ότι η λογική της αγοράς, ότι θα αυξήσω την τιμή για κάτι, και αυτό θα μειώσει την ζήτηση ή θα αυξήσει την προσφορά, δεν λειτουργεί και το είδαμε.

ΔΗΜ: Πάντως στην Ελλάδα.. Συγγνώμη που σας διακόπτω αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί 220.000 άνθρωποι έσπευσαν να κάνουν το εμβόλιο.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτοί θα κάνανε έτσι κι αλλιώς.

ΔΗΜ: Δεν είμαι τόσο σίγουρη..

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Χάσαμε όμως ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

ΔΗΜ: Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Ενδεχομένως φοβήθηκαν το πρόστιμο και πήγαν και το έκαναν, δεν το έκαναν νωρίτερα άλλωστε, αλλά το έκαναν μετά την εξαγγελία της υποχρεωτικότητας.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι το καθυστερούσαν, και ναι πράγματι μπορεί κάποιος να το κάνει που δεν θα το κάνει. Εγώ σας λέω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στο να πείσει αυτούς που ήταν στο μεταίχμιο, μεταξύ αυτών που θα το κάνουν, και αυτών που δεν θα το κάνουν ποτέ, και είμαι πολύ συγκεκριμένος εδώ. Εμείς κάναμε μια πρόταση και θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω γιατί δεν την ακολούθησε η κυβέρνηση. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο, μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους, και μου λένε «Βρε αγόρι μου εμένα μου ζητάνε να κάνω τικ σε κάποια κουτάκια, όταν πάω να εμβολιαστώ, που λέει έχετε αυτό; δεν έχετε εκείνο; Εγώ δεν ξέρω αν το έχω». Εμείς είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση να προσφέρει ιδίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους την δυνατότητα, να κλείσουν ένα ραντεβού με έναν γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να κάνουν ένα σύντομο προ-εμβολιαστικό έλεγχο, να δούνε με το συγκεκριμένο ιατρικό ιστορικό, να τους πουν ότι εσύ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνεις το εμβόλιο και μην φοβάσαι αυτό που σου έχουν πει οι άλλοι, για εκείνον και εκείνον τον λόγο.

ΔΗΜ: Γιατί να μην ρωτήσει κάποιος τον οικογενειακό του γιατρό; Φαντάζομαι ότι όλοι ρώτησαν ένα γιατρό που πάνε και τους γράφει φάρμακα, ειδικά οι άνω των 60, έχουν έναν γιατρό με τον οποίο είναι σε επικοινωνία, γιατί δεν ρώτησαν αυτόν;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν να ρωτήσουν πάνε και ρωτάνε, το να υπάρχει μια καμπάνια, από το Υπουργείο Υγείας και να λέει «Ελάτε να κάνετε προ-εμβολιαστικό έλεγχο», στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διαφώτισης της κοινής γνώμης, δεν υπήρχε καμία. Θυμάστε ότι στο 1^ο λοκντάουν είχαμε με την λίστα Πέτσα κτλ, είχαμε και τις διαφημίσεις για το λοκντάουν για τις μάσκες, για να πλένουμε τα χέρια μας, είδατε εσείς καμία καμπάνια για το εμβόλιο; Εγώ δεν είδα καμία, Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, μέσα σε ένα παροξυσμό αυταρχισμού και αγοραίας νεοφιλελεύθερης σκέψης, θεώρησε ότι θα βάλουν ένα πρόστιμο, ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα για τους ανεμβολίαστους, δημιούργησαν δηλαδή έναν διχασμό, ο οποίος τσιμέντωσε το φρόνημα των μη εμβολιασμένων.

ΔΗΜ: Ωραία αφού είμαστε και το Στενό Μαρκάρισμα, μήπως και εσείς λίγο κλείνετε το μάτι στους αντι-εμβολιαστές; Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι μία μεγάλη δεξαμενή, μήπως εσείς με μια στάση που λέει, ναι μεν στο εμβόλιο αλλά όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να δώσουμε τα πρόστιμα πίσω σε όσους επεβλήθησαν πρόστιμα λόγω της πανδημίας, μήπως είναι ένα κλείσιμο του ματιού αυτό;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Σε καμία περίπτωση, και το ξέρετε αυτό. Έχω αναλάβει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, βγαίνοντας σε κανάλια, βγαίνοντας σε Βουλή και λέγοντας ότι το εμβόλιο είναι η λύση, είναι σωτήριο, στόχος μας είναι 100% εμβολιασμός. Με τους πιο έντονους τόνους έχουμε στραφεί υπέρ του εμβολιασμού, αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει. Θυμάστε η Χίλαρι Κλίντον πως έκανε τον Τραμπ πρόεδρο μιλώντας με ανάρμοστο τρόπο στους πολιτικούς της αντιπάλους, αναφερόμενη στους οπαδούς του Τραμπ ή σε αυτούς που σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν Τραμπ ως κουρέλια; Αυτό κάνει η κυβέρνηση με τους

σκεπτικιστές του εμβολίου. Εμείς, ως ΜέΡΑ25 κάνουμε το σωστό, λέμε τι, όλοι εμβόλιο αλλά εσείς που δεν έχετε πειστεί ακόμα δεν είστε ήσσοнос σημασίας άνθρωποι, δεν είστε ψεκασμένοι, θα σας αντιμετωπίσουμε σαν ανθρώπους που εμείς έχουμε υποχρέωση να σας πείσουμε, όχι ότι εσείς έχετε υποχρέωση να πείσετε ότι είστε πολίτες πρώτης κατηγορίας, νομίζω είμαστε συνεπείς σε αυτό.

ΔΗΜ: Τώρα, η επιστροφή των προστίμων για την παραβίαση των μέτρων για την πανδημία. Μου έκανε εντύπωση το είδα στην τελευταία σας ανακοίνωση τώρα πολύ πρόσφατα. Τι να κάνουμε δηλαδή να τους επιβραβεύσουμε κιάλας, που με μια ασυνείδητη στάση κόλλησαν άλλους ανθρώπους και πέθαναν, να δώσουμε πίσω τα πρόστιμα για τα κορωνο-πάρτυ που οργάνωναν κάποιιο σε βίλες ενώ είχαμε 600-700 εισαγωγές στα νοσοκομεία καθημερινά; Μου κάνει εντύπωση αυτή σας η πρόταση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, τα πρόστιμα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκαν, και ο τρόπος με τον οποίο δεν επιβλήθηκαν, δημιουργούν ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής τάξεως. Όταν ο κύριος πρωθυπουργός πήγε στην Ικαρία, και έκανε κορωνο-πάρτυ και κορωνο-γούμα, υπήρξε πρόστιμο εκεί πέρα; Κανένα πρόστιμο.

ΔΗΜ: Κανονικά θα έπρεπε και εκεί να υπάρξει πρόστιμο, και να υπάρξει σε όλους, δεν είπαμε να μην υπάρξει κανένα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν υπήρξε όμως. Και ξέρετε και κάτι άλλο, αν μου βάλεις εμένα πρόστιμο 100 ευρώ, δεν θα μου στοιχίσει τίποτα, τα έχω τα 100 ευρώ, αν βάλεις ένα πρόστιμο σε έναν άνθρωπο, σαν αυτούς που έπιανε η αστυνομία, που πηγαίνανε στις λαϊκές ή περνάγανε ακόμα και έξω από το Πολυτεχνείο για να αφήσουν ένα λουλούδι και τους έβαζαν πρόστιμο, που δεν είχαν 100 ευρώ. Αυτά τα 100 ευρώ είναι το αντίστοιχο με το να μου βάλεις εμένα 10.000 ευρώ. Γι' αυτό εμείς λέμε τι.. η πανδημία ελπίζουμε να μην επαναληφθεί, ελπίζουμε ότι φεύγει από τη μέση, έχουμε δει ότι υπάρχει ένας διχασμός στην κοινωνία, υπάρχει ένα τεράστιο κόστος και οικονομικό το οποίο επιβαρύνει πολύ περισσότερο αυτούς που δεν έχουν, τους μη κατέχοντες. Θα ήταν νομίζω χρήσιμο, η κυβέρνηση, το κράτος, παράλληλα να κάνει ένα σωστό πρόγραμμα διαφώτισης των μη εμβολιασμένων ώστε να εμβολιαστούν, να δείξει και μια καλοσύνη απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι κάτω από ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό επίπεδο. Υπέστησαν πρόστιμο σε ατομικό επίπεδο, το οποίο δεν υπέστη ο πρωθυπουργός στην Ικαρία.

ΔΗΜ: Ναι, αλλά ξέρετε αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να ισχύει και για πολλά πράγματα για τα πρόστιμα, από το πρόστιμο οδικής κυκλοφορίας, εσείς ζητάτε λοιπόν μια διαβάθμιση ανάλογα με το εισόδημα; για να το καταλάβω.. Γιατί αλλιώς αν δεν υπάρχει πρόστιμο δεν υπάρχει και νόμος, αν δεν υπάρχει κύρωση δεν υπάρχει και εφαρμογή νόμου.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, για τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ξέρουμε πως λειτουργεί η Ελλάδα. Εδώ έχουμε μια διετία δυστυχίας, θανάτων, ένας παραλογισμός, όσον αφορά στα πρόστιμα και στα μέτρα. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Αίγινα, εκεί μένω, θυμάμαι βάλανε πρόστιμο σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπήκε στο βαρκάκι του να πάει να ψαρέψει μόνος του, και του βάλανε πρόστιμο οι λιμενικοί. Είναι δυνατόν; Έχουμε τον πρωθυπουργό να είναι στο δείπνο στην Ικαρία και από την άλλη δεν έχει πρόστιμο, ε ας τα γυρίσουμε αυτά τα πρόστιμα.

ΔΗΜ: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ σας έφερα παράδειγμα τα κορωνο-πάρτυ που γίνοντουσαν στις βίλες. Εκεί δεν μπορείς να μην βάλεις πρόστιμο. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένας νόμος και πρέπει, και πρέπει να εφαρμοστεί.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Α ναι, αλλά δεν βάλανε. Αντί να βάλουμε πρόστιμο στον κ. Μητσοτάκη ας επιστρέψουμε τα πρόστιμα στον κόσμο, και να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, αν θέλετε ένα κλίμα, επαναπροσέγγισης των πολιτών, να πάψει ο διχασμός εμβολιασμένοι-ανεμβολιαστοί. Να πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, να δείξουμε μια καλοσύνη ο ένας στον άλλον, η μία στην άλλη, και να προσπαθήσουμε να ανασύρουμε ένα συναίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ όλων μας.

ΔΗΜ: Για να κλείσω τώρα αυτό το κεφάλαιο της πανδημίας, και να πάμε στην οικονομία. Μάθαμε πολλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, σίγουρα πάντως καταλάβαμε ότι θέλει μια αναμόρφωση εξαρχής. Άκουσα λοιπόν τον υπουργό Υγείας, τον κ. Πλεύρη ο οποίος είπε ότι το νέο ΕΣΥ θα στηρίζεται πια πάνω στη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Φαντάζομαι ευλόγως ότι διαφωνείτε με αυτό αλλά θα ήθελα να μου πείτε τους λόγους για τους οποίους διαφωνείτε, δεδομένο ότι ήδη υπάρχει συνεργασία, δηλαδή όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις τις κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι πια στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνει ο ΕΟΠΠΥ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι τραγικό; Ο ιδιωτικός τομέας στον τομέα της Υγείας, είναι εξορισμού αναποτελεσματικός και αποτυχημένος. Δεν υπάρχει ιδιωτικό σύστημα Υγείας στον κόσμο το οποίο να λειτουργεί καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ακραίο παράδειγμα. Είναι το πιο ακριβό σύστημα Υγείας στον κόσμο, το πιο αναποτελεσματικό, και το πιο δολοφονικό για τον αμερικανικό λαό. Αν συγκρίνετε δηλαδή για παράδειγμα το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει με την υποχρηματοδότηση εδώ και πολλά χρόνια του δημόσιου ΕΣΥ, στην Βρετανία, είναι το κόστος του μισό από το αμερικανικό, με αποτελέσματα σαφώς πολύ καλύτερα, ή της Σουηδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κοιτάξτε εμείς οι οικονομολόγοι ανεξάρτητα από το αν είμαστε αριστεροί ή δεξιοί, τουλάχιστον σε αυτό θεωρητικά, αν δείτε τα εγχειρίδια μικρο-οικονομικής, συμφωνούμε και ο λόγος είναι ο εξής: Ο λόγος που δεν μπορεί ποτέ ο ιδιωτικός τομέας να είναι αποτελεσματικός, και ανθρώπινος στην παροχή υπηρεσιών υγείας, είναι ο εξής: όταν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ή πατάτες, εσείς που είστε καταναλωτής, ξέρετε είστε ο ειδήμων, σας αρέσουν αυτές οι πατάτες δεν σας αρέσουν αυτές οι πατάτες, σας αρέσει αυτό το αυτοκίνητο δεν σας αρέσει αυτό το αυτοκίνητο, έχετε σχεδόν πλήρη γνώση της ωφέλειας που παίρνετε από το προϊόν. Όταν πας στον γιατρό σου εξορισμού δεν ξέρεις, υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση όπως λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η αγορά, όταν ο καταναλωτής δεν ξέρει, την ποιότητα της υπηρεσίας που εισπράττει. Ξέρετε πολύ καλά ότι μια ιδιωτική κλινική έχει έννομο συμφέρον ή μάλλον άνομο συμφέρον, να σε βάλει να κάνεις μια εγχείρηση την οποία μπορεί να μην την έχεις ανάγκη, να παίρνεις φάρμακα τα οποία δεν έχεις λόγο, ιδίως όταν χρηματοδοτείται από φαρμακευτικές εταιρείες, ή από ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες τα έχουν βρει με μονοπωλιακές φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία είναι, πάντοτε πιο ακριβά από αυτά που χρειάζεται ο ασθενής. Είσαι σε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια δύνη, κόστους υπηρεσιών, κόστους φαρμάκων, και κακής υγειονομικής περίθαλψης. Γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο αποτυχημένες. Τα διαγνωστικά κέντρα αυτήν τη στιγμή έχουν ποσοστά κέρδους στην χώρα μας, τα οποία

δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν για μία πτωχευμένη χώρα, να υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι να έχουν ένα τέτοιο τεράστιο ποσοστό κέρδους, σύμφωνα με τους ίδιους τους νεοφιλελεύθερους, η αποτελεσματικότητα μιας αγοράς κρίνεται από το πόσο μικρό είναι το ποσοστό κέρδους. Το μεγάλο ποσοστό κέρδους σημαίνει ότι υπάρχουν μονοπωλιακές διαδικασίες, οι οποίες είναι κακές για την αγορά και την οικονομική ευημερία σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους. Το να έρχεται ο κ. Πλεύρης και να διαφημίζει ότι το νέο ΕΣΥ, θα είναι σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου, ξέρετε τι σημαίνει σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου στην Υγεία; Σημαίνει ότι το κοινό, το δημόσιο ταμείο θα πληρώνει τα υπερκέρδη των ιδιωτών για την παροχή τρίτης ποιότητας υπηρεσιών στον κόσμο, αυτό σημαίνει. Αυτές τις μέρες που μιλάμε κλείνουν το Παίδων της Πεντέλης, το μετατρέπουν σε εμβολιαστικό κέντρο που δεν έπρεπε να το κάνουν, είναι το 1 από τα 3 νοσοκομεία που έχουμε για παιδιά. Είναι κόσμημα νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να το κλείσουν να το κάνουν εμβολιαστικό κέντρο με στόχο ουσιαστικά να το αποψιλώσουν ως παιδιατρική κλινική, για να στείλουν τα παιδιά και τους γονείς σε ιδιώτες, φίλους της Μητσοτάκης Α.Ε.

ΔΗΜ: Έχω ακούσει την καταγγελία σας. Από την άλλη ακούω και του υπουργού που λέει ότι αυτό θα είναι για 3-4 εβδομάδες, ότι ήδη έχουν κλειστεί 10.000 ραντεβού παιδιών, και ότι είναι πολύ προσωρινό, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Φοβάστε ότι είναι αυτό που λένε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ο κ. Πλεύρης χρησιμοποιεί το Παίδων Πεντέλης, ως ένα δυστοπικό εργαστήριο, της διαδικασίας κλεισίματος μονάδων όπως είχε κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2011-2012, που έλεγε μάλιστα ότι δεν μου τα κλείνει η Τρόικα, εγώ τα κλείνω, και ήταν πολύ περήφανος. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία είτε είναι με το 1^ο μνημόνιο, είτε με το 2^ο, είτε με το 5^ο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος το Παίδων Πεντέλης να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Εμείς λέγαμε από την αρχή όταν στηρίζαμε την κυβέρνηση τον Μάρτιο Απρίλιο του 2020, λέγαμε φτιάξτε ένα δίκτυο κέντρο μαζικών τεστ και εμβολιασμών έξω από τα νοσοκομεία, γιατί για σκεφτείτε το έχουμε λόγο αν στέλνουμε ανθρώπους που δεν είναι εμβολιασμένοι να εμβολιαστούν να αυξάνουμε το υικό φορτίο στα νοσοκομεία; Θα πρέπει να είναι απέξω. Αν είχε φτιαχτεί αυτό το δίκτυο των κέντρων θα είχε μείνει προίκα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως το δίκτυο των Κέντρων της Πρωτοβάθμιας Περιθαλψης, που η κυβέρνηση η ίδια λέει ότι θέλει να φτιάξει.

ΔΗΜ: Ωραία, να πάμε στην Οικονομία, γιατί διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, το άρθρο που γράψατε σε απάντηση της δήλωσης των υπουργών οικονομικών της Ευρώπης για τα 20 χρόνια του ευρώ, από το οποίο διορθώστε με αν κάνω λάθος, καταλαβαίνω ότι η άποψή σας είναι ότι η Ελλάδα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν δεν ήταν στην Ευρωζώνη.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό;

ΔΗΜ: Το πιστεύατε πάντα αυτό; Και όταν ήσασταν υπουργός Οικονομικών;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Βεβαίως, το πίστευα από την πρώτη στιγμή και το έλεγα.

ΔΗΜ: Ξέρετε, ρίχνετε νερό στον μύλο όσων έλεγαν ότι από τότε εσείς επιδιώκατε να φύγουμε από το ευρώ ενώ ήσασταν υπουργός οικονομικών.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αυτοί που το έλεγαν αυτό, είτε δεν άκουγαν αυτό που έλεγα είτε διαστρέβλωναν. Μάλλον το δεύτερο έκαναν, γιατί ήμουν ξεκάθαρος από το 1999 για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έλεγα ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να μπει στο ευρώ, για την ακρίβεια δεν έπρεπε κανείς να μπει στο ευρώ, καμία χώρα δεν έπρεπε να μπει στο ευρώ, ήταν μια

ανοησία το ευρώ, ένα απολύτως αποτυχημένο νομισματικό πείραμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Και δεν θα μπορούσε να είναι επιτυχημένο. Αλλά, τι έλεγα όμως παράλληλα, άλλο να πεις ότι δεν έπρεπε να μπούμε στο ευρώ, και άλλο να πεις ότι πρέπει να βγούμε από το ευρώ, γιατί όταν βγαίνεις από το ευρώ έχεις ένα πολύ μεγάλο κόστος εξόδου, άρα, ήταν απολύτως συνεπές να πω ότι δεν έπρεπε να μπούμε με την άποψη μου ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε αν ήταν δυνατόν την έξοδο από το ευρώ, όχι ότι η έξοδος από το ευρώ θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει.

ΔΗΜ: Πάντως αν κατάλαβα σωστά από αυτό το άρθρο το οποίο διάβασα πολύ προσεκτικά, τώρα λέτε για έξοδο από το ευρώ, γιατί λέτε για να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν: Σήμερα ο απεγκλωβισμός από την χρεοδουλοπαροικία, που λέει ότι είναι η δημόσια διαχείριση κόκκινων δανείων, ο ΦΠΑ στο 15%, η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, απαιτεί την απόφαση δημιουργίας εθνικού νόμισματος, ψηφιακού αρχικά και τυπωμένου αργότερα, άρα αυτό είναι καθαρή έξοδος από το ευρώ, και στροφή σε ένα εθνικό νόμισμα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι, και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και εμείς. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μασάω τα λόγια μου ποτέ για αυτό το ζήτημα, άλλοι τα μασάνε. Το 2009, τέλη του 2009, όταν ήταν ξεκάθαρο ότι το κράτος πτωχεύει, και από τότε είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή η άποψη μου, γιατί είχε ξενίσει πολλούς, και συναδέλφους σας δημοσιογράφους και οικονομολόγους, και κοινό, είχα πει τότε ότι δεδομένου ότι η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου είναι δεδομένη, το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση Παπανδρέου τότε, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν να προσποιηθεί ότι δεν έχουμε πτωχεύσει μέσα από έναν τεράστιο δανεισμό ο οποίος θα έρθει, υπό όρους περαιτέρω συρρίκνωσης της παραγωγικής δύναμης αυτής της χώρας, το οποίο και έγινε ουσιαστικά. Από τότε έλεγα ότι το ιδανικό θα ήταν αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, εντός του ευρώ. Αν όμως πουν από το Βερολίνο, όπως και μας είπαν, ότι τέτοιο πράγμα δεν συζητιέται εντός του ευρώ, παρά το μεγάλο καταστροφικό κόστος, γιατί θα ήταν ακόμα καταστροφικότερο να μείνουμε στο ευρώ υπό συνθήκες μόνιμης συρρίκνωσης της παραγωγικής δυνατότητας αυτής της χώρας και ερημοποίησης της με την εξαγωγή των νέων μας παιδιών, αυτό το έλεγα από τότε. Το 2015, όταν ήμουν στο υπουργείο είχαμε μια από τις τελευταίες πιθανότητες, για αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους ώστε να μην μπούμε σε μια μονιμοποιημένη χρεοδουλοπαροικία, όπως το λέμε στο ΜέΡΑ25.

Αυτήν την στιγμή για σκεφτείτε τι γίνεται, συνεχώς δανειζόμαστε, προσθέτουμε στο ήδη μη βιώσιμο χρέος, νέο μη βιώσιμο χρέος, υπό όρους που καταστρέφουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι δυνατό να έχουμε στην Ελλάδα 24% ΦΠΑ; Πείτε μου εσείς. Υπάρχει η πιθανότητα να ανακάμψει η ελληνική οικονομία με 24% ΦΠΑ; Εδώ η κα Μέρκελ που ήταν 19% το ΦΠΑ στην Γερμανία, με το που γίνεται η πανδημία το πάει στο 16%.

ΔΗΜ: Μισό λεπτό. Γιατί εγώ στην ασθένεια συμφωνώ μαζί σας, η χρεοδουλοπαροικία μπορεί να ακούγεται πολύ βαρύγδουπη και πολύ δύσκολη, αλλά εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, εγώ στην θεραπεία διαφωνώ πλήρως μαζί σας. Γιατί λέτε για παράδειγμα ας πούμε να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα. Φαντάζεστε με αυτήν την ενεργειακή κρίση και με τις τιμές των καυσίμων εκεί που βρίσκονται που θα ήμασταν εμείς αν είχαμε εθνικό νόμισμα;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει το εθνικό νόμισμα με την ενεργειακή κρίση;

ΔΗΜ: Μα θα ήταν υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ. Όλες αυτές τις εισαγωγές εμβολίων, δεν σας πάω κάπου αλλού. Εμβόλια πώς θα παίρναμε;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η Βουλγαρία πώς πήρε που δεν έχει ευρώ;

ΔΗΜ: Τι εννοείτε πώς πήρε η Βουλγαρία;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πώς πήρε η Βουλγαρία;

ΔΗΜ: Άλλο η Βουλγαρία που δεν μπήκε ποτέ, και άλλο εμείς να μπαίναμε, να βγαίναμε που θα βρισκόμασταν. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα πραγματικά σκεφτείτε με τις εισαγωγές που κάνουμε όλα μας τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, δυστυχώς δεν καταφέραμε ποτέ να το μειώσουμε. Πώς θα ήταν αυτή η χώρα με μια βίαιη επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που είπατε μόλις τώρα. Γιατί το ένα καλό που είχε η κρίση και η κατάρρευση του 2010, είναι ότι το 2014-2015 είχαμε εξαφανίσει μια από τις μεγάλες πληγές της ελληνικής οικονομίας, που ήταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Μια χώρα ελλειμματική σαν την Ελλάδα, γιατί όταν έχεις έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, που λέγατε για τις εισαγωγές, εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε, ουσιαστικά αυξάνεις καθημερινά την εξάρτησή σου στους ξένους δανειστές. Όχι μόνο ως κράτος, ως κοινωνία, ως ιδιωτικός τομέας, όταν έχεις έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών συνεχώς πρέπει να δανείζεσαι για να μπορείς να ζεις. Το 2014-2015 και λίγο στις αρχές του 2016 αυτό είχε εξαφανιστεί, τότε το 2015 αν είχαμε προχωρήσει στη δημιουργία εθνικού νομίσματος δεν θα είχαμε το πρόβλημα που λέτε, αν έχεις ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών, τα δολάρια ή το ευρώ, το ξένο συνάλλαγμα το οποίο ξοδεύεις, ισούται εξορισμού, αυτό σημαίνει ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών, με τα ευρώ, το ξένο συνάλλαγμα με τα οποία εισπράττεις.

ΔΗΜ: Ναι αλλά δεν θα έμνε για πάντα ισοσκελισμένο;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Γιατί;

ΔΗΜ: Γιατί θα αυξάνονταν πάλι οι εισαγωγές.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι δεν είναι δεδομένο αυτό. Γιατί αν είχαμε πάει στην δραχμή με την υποτίμηση που λέτε... ακούστε με...

ΔΗΜ: Έχουμε τα εργοστάσια, εμείς να φτιάχνουμε ψυγεία και πλυντήρια ή έχουμε τα εργοστάσια να φτιάχνουμε αυτοκίνητα και να αγοράζαμε τα ελληνικά πάλι τα γερμανικά θα αγοράζαμε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Και το 2014 θα αγοράζαμε αυτοκίνητα γερμανικά, αλλά είχαμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Έχετε δει εδώ στην Αθήνα τι υπερπολυτελή αυτοκίνητα κυκλοφορούν τα τελευταία δύο χρόνια; Έχετε δει όλα αυτά τα βανάκια μερσεντές, τα πανάκριβά, των ξενοδοχείων, που είναι όλα εισαγόμενα και το καθένα κάνει 120-130.000 ευρώ; Αυτά είναι που έχουν εκτινάξει το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε στο μείον 7% από εκεί που ήμασταν στο 0%, γιατί το λέω αυτό; Το 80-90% των Ελλήνων αυτήν την στιγμή, αγοράζουν λιγότερα εισαγόμενα από ότι παλιότερα, και έχεις ένα 10 με 20% μαζί με τα ξενοδοχεία που έχουν αυξήσει τις εισαγωγές υπερπολυτελών αγαθών, τα οποία δεν τα έχει ανάγκη η Ελλάδα, δεν είναι ούτε

τα εμβόλια, ούτε τα καύσιμα, ούτε τα φάρμακα. Είναι η φεράρι που μπήκε και στις ειδήσεις με έναν πολύ τραγικό τρόπο, τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε αύξηση φεράρι, λαμποργκίνι, μερσεντές, δεν τα έχουμε ανάγκη αυτά. Εγώ θέλω να πω τα εξής..

ΔΗΜ: Ναι, αλλά ξέρετε τι είμαστε σοβιέτ; Όποιος θέλει να αγοράσει φεράρι θα αγοράσει φεράρι, Όποιος θέλει να αγοράσει λαμποργκίνι, θα αγοράσει λαμποργκίνι.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ας πληρώσει πιο πολλά. Με υποτιμημένο νόμισμα. Ερχόμαστε λοιπόν στο νόμισμα.

ΔΗΜ: Με νοιάζει τα χρήματα που την αγοράζει να είναι νόμιμα και φορολογημένα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ακούστε με, εγώ έχω πρόβλημα με μια οικονομία, η οποία δεν είναι βιώσιμη, μια οικονομία η οποία ετοιμάζεται τώρα να κάνει 400 με 500.000 πλειστηριασμούς και πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ψευτοαγοράς κόκκινων δανείων -ο Ηρακλής-, που τελικά τι θα γίνει, ένα κομμάτι πλούτου της χώρας, γιατί όταν ένα ξένο ταμείο από το Ντέλαγουερ έρχεται και αγοράζει το σπίτι σου ή το στεγαστικό σου δάνειο, στο οποίο έχεις χρυσοπληρώσει το 50 % εσύ, το έχει αγοράσει στο 3% της αξίας του δικού σου δανείου, το βγάζει στο σφυρί, έχει ένα ποσοστό κέρδους 400% το ταμείο, και αυτά τα χρήματα τα βγάζει στο Ντέλαγουερ ή στα Κέυμαν Άιλαντς, και το αντίτιμο που πληρώνουμε για να έχουμε το ευρώ για να μπορεί ο άλλος να αγοράζει σχετικά φτηνά τη φεράρι, είναι η καταστροφή της παραγωγικής βάσης και η εξαγωγή του εθνικού πλούτου στα Κέυμαν Άιλαντς, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσαμε να έχουμε αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, και να μην έχουμε αυτήν την διαδικασία μεταφοράς πλούτου από τις ελληνικές κατοικίες, από τα ελληνικά μικρομάγαζα μέσα από τον Ηρακλή στα Κέυμαν Άιλαντς, αν μπορούσαμε να έχουμε μια αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους ώστε να μπορεί ο κ. Σταϊκούρας να κατεβάσει το ΦΠΑ, γιατί ο Χρήστος (Σταϊκούρας) θέλει να κατεβάσει τον ΦΠΑ από το 24 στο 15% , όπως λέμε εμείς στο ΜέΡΑ25, δεν τον αφήνει η Τρόικα, είναι πολύ απλό. Η εξάρτηση λοιπόν από εάν δημόσιο και ένα ιδιωτικό χρέος, που δεν είναι βιώσιμα, είναι αυτά που οδηγούν την χώρα, στην ερημοποίηση. Και εμείς τι λέμε στο ΜέΡΑ25, πρέπει να πάρουμε την απόφαση μας συλλογικά. Τι θέλουμε; Το δικαίωμα του άλλου να αγοράζει φεράρι ή την πάταξη της μεταφοράς πλούτου στο εξωτερικό μέσα από τον Ηρακλή, μέσα από την διαδικασία της δημιουργίας νέων ομολόγων, που αυτήν την στιγμή σήμερα που μιλάμε εκδίδετε από τον ΟΔΔΗΧ νέο ομόλογο από το οποίο θα κερδίσουν συγκεκριμένες τράπεζες και συγκεκριμένοι χρηματιστές; Γιατί; Είναι απίστευτο για σκεφτείτε το. Γιατί να αγοράσει ο άλλος ελληνικό ομόλογο από ένα πτωχευμένο κράτος; Γιατί δεν τον πειράζει.

ΔΗΜ: Μήπως δεν θεωρεί ότι είναι πτωχευμένο το κράτος;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ανόητος. Κάθε αγοραστής ελληνικών ομολόγων ξέρει ότι το ελληνικό κράτος είναι βαθιά πτωχευμένο. Δεν τον νοιάζει όμως γιατί το αγοράζει το ομόλογο αυτό, και το πουλάει ακριβώς μετά στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. Κάθε ομόλογο που έχει βγάλει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έχει αγοραστεί από την Κριστίν Λαγκάρντ. Οπότε εξασφαλίζουμε με την παραμονή μας σε ένα καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας, επειδή λέμε ότι το κόστος της μετατροπής του ευρώ σε εθνικό νόμισμα είναι το χειρότερο που μπορούμε ποτέ να καταβάλλουμε, εξασφαλίζουμε κέρδη στα αρπαχτικά, και μια συνεχή ερημοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, των νέων ανθρώπων που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Εμείς στο ΜέΡΑ25, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εισπράττουμε το πολιτικό κόστος γιατί ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι τεράστιο

πολιτικό κόστος να μιλάς για εθνικό νόμισμα σήμερα, ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ακούσει για αυτό, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα, δεν θέλουν τον Βαρουφάκη, το ΜέΡΑ, κανέναν, εσάς, να τους λέει για μεγάλους κραδασμούς, για εθνικά νομίσματα, για νέες συγκρούσεις με την τρόικα, το Eurogroup και τα λουπά. Θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, να έχουν μια κανονικότητα, εμείς όμως ως υπεύθυνο κόμμα τους κοιτάμε στα μάτια και τους λέμε: Δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα, υπάρχει επιστροφή σε μια συνεχή φθορά, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζουν χειρότερα και να πηγαίνουν στο εξωτερικό, ή να μένουν στην Ελλάδα με όρους βοηθού σουβλατζή.

ΔΗΜ: Μισό λεπτό, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή βλέπουμε αύξηση κατώτατου μισθού.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Που την είδατε αυτή;

ΔΗΜ: Έρχεται..

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι είπε... επιτρέψτε μου, γιατί βράζει το αίμα μου. Έχει μειωθεί η αγοραστική αξία του κατώτατου μισθού 25% από πέρυσι, ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν πάει στα ουράνια, και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το καλάθι των αγαθών του φτωχού ανθρώπου έχει ακριβύνει 30%, άρα δεν έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού...

ΔΗΜ: Αφήστε με να σας το ρωτήσω ολόκληρο. Αυτό που εισπράττω εγώ, και εισπράττει φαντάζομαι και ο μέσος Έλληνας, είναι μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισοφαρίσει ένα πολύ μικρό μέρος των απωλειών που σωστά επισημαίνετε. Είναι λίγο η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι λίγο η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις στο 22% που δεν αφορά μόνο τα μεγαθήρια που δεν ξέρω και αν τους πολυενδιαφέρει, αφορά όμως την ΕΒΓΑ της γειτονιάς το τι θα είναι η μείωση του φόρου, δηλαδή κάποια πράγματα... Είναι η μείωση της ανεργίας, όχι όσο γενναία όσο θέλαμε, αλλά γίνονται κάποια μικρά πράγματα βλέπεις ότι κινούνται, ότι πάνε λίγο προς το καλύτερο. Βλέπεις μια ανάπτυξη 7%, βλέπεις τους επενδυτές να θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, να την κοιτάνε με ένα λίγο διαφορετικό μάτι. Όλα αυτά δεν μας πάνε λίγο πιο μπροστά, είμαστε ακόμα σε εκείνη την μιζέρια του '15;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είμαστε χειρότερα. Μόλις μου ξεδιπλώσατε το σεντόνι της κυβερνητικής προπαγάνδας.

ΔΗΜ: Ναι...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αλλά είναι προπαγάνδα όμως. Να τα πάρουμε ένα-ένα;

ΔΗΜ: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα αν η κυβέρνηση το παίρνει και το κάνει προπαγάνδα και εσείς λέτε ότι είναι μαύρο...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Είναι η προπαγανδιστική μεταμόρφωση της πραγματικότητας στο αντίθετό της.

ΔΗΜ: Να σας πω κάτι. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι προπαγάνδα. Η μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι προπαγάνδα.

Εγώ λοιπόν σας ρωτώ για μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση μπορεί να την κάνει προπαγάνδα και εσείς να λέτε ότι είναι κατάμαυρη. Θέλω να ακούσω την άποψή σας.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ωραία. Θα σας πω γιατί για εμάς στο ΜέΡΑ25 αυτό είναι η αντιστροφή της αλήθειας.

ΔΗΜ: Βεβαίως.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Έχεις ένα κατώτατο μισθό. Κακό, στραβό, μειωμένο μετά τα μνημόνια, κλπ. Ο κατώτατος μισθός αυτός τα τελευταία δύο χρόνια αγόραζε ένα όλο και πιο μικρό καλάθι. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμη και στις αρχές του lock down, όταν υποτίθεται ότι ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ανέβαιναν. Οπότε έχεις δύο χρόνια συρρίκνωσης 25-30% της αγοραστικής αξίας του καλάθιού. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης τώρα, με προεκλογικές βλέψεις, και μιλάει για 6-8% αύξηση. Δηλαδή, το -30% έγινε -22%. Άρα έχουμε μια μείωση της αγοραστικής αξίας του κατώτατου μισθού. Αυτό δεν είναι βελτίωση. Δεν είναι μικρή αύξηση. Είναι μια μεγάλη μείωση.

Ένα αυτό. Μου είπατε 7% ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ μας είναι χαμηλότερο από αυτό που ήταν το 2019. Αυτό ισχύει. Με άλλα λόγια, να το πω διαφορετικά. Αν έχεις 100 μήλα και πάνε στα 40, και μετά τα 40 πάνε στα 60, ναι έχεις 50% αύξηση, αλλά έχεις ακόμη πολύ λιγότερα απ' ό,τι είχες στην αρχή. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ΑΕΠ της τάξης του 2015, με ένα χρέος πολύ μεγαλύτερο.

Ας μιλήσουμε και για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση στην κυβέρνηση από την αρχή, από τις προγραμματικές δηλώσεις. Είχαμε πει, ρίξτε το φόρο των μικρομεσαίων μαγαζιών στο 15% και άφησε τη Fraport να πληρώνει 29%, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις 22%. Δεν είναι κακό ότι πήγε στο 22% ο φόρος των επιχειρήσεων, αλλά επειδή μιλώ με επιχειρηματίες, μικρομεσαίους κυρίως, και ιδίως με νεοδημοκράτες, αυτούς τους ακούω πολύ πιο προσεκτικά γιατί μ' αρέσει να ακούω την άποψη ανθρώπων που είναι σ' αυτό το χώρο, αλλά είναι από την άλλη πλευρά πολιτικά. Ένα πράγμα ζητάνε οι άνθρωποι: ΦΠΑ και προπληρωμή φόρου. Αυτά δεν τους τα μείωσαν. Καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, έχετε δίκιο, αν δούμε όμως συνολικά για το 80% του ελληνικού πληθυσμού το διαθέσιμο εισόδημα σε πραγματικές τιμές, δηλαδή μετά τη φορολογία, τι τους μένει (και δεν βάζω τη ΔΕΗ μέσα, αφήστε την στην άκρη...); Βλέπεις ότι το 80% του ελληνικού λαού σήμερα έχει μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα απ' ό,τι είχε πριν 2-3 χρόνια.

ΔΗΜ: Και αυτή η αύξηση καταθέσεων στις τράπεζες;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτό είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων: πρώτον, πολλά από τα δισεκατομμύρια που είχαν βγει από τις τράπεζες και είχαν μπει στα σεντούκια γιατί ο κόσμος φοβόταν το κλείσιμο των τραπεζών από το 2012, τώρα επέστρεψαν γιατί πλέον δεν φοβούνται. Τα χρήματα τα οποία ήταν κρυμμένα σε μπαούλα μπήκανε στις τράπεζες.

ΔΗΜ: Σίγουρα είναι ένα μέρος και από τα 40 δισεκατομμύρια που δόθηκαν μέσα στην πανδημία φαντάζομαι, είτε σε επιστρεπτές, είτε σε μέτρα στήριξης... Κάποια σίγουρα πήγαν και στις τράπεζες.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε. Αυτά πήγαν στις τράπεζες, αλλά έφυγαν κιόλας, γιατί ξοδεύτηκαν. Δηλαδή, ο άλλος που πήρε το 500ρικο, δεν του έφτανε για να ζήσει.

ΔΗΜ: Τώρα πια, σίγουρα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Υπάρχει όμως το άλλο. Τα χρήματα από ΕΣΠΑ και τα χρήματα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτά μπαίνουν στις τράπεζες και υπάρχει και μια επιστροφή χρημάτων από το εξωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμως που θα μου επιτρέψετε να σας πω ως οικονομολόγος είναι ότι αυτό δεν είναι και κάποιο φοβερό νέο για τις τράπεζες. Το πρόβλημα με τις τράπεζες δεν είναι οι καταθέσεις. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τα κεφάλαια των τραπεζών δεν είναι τα χρήματα των καταθέσεων, είναι τα εξυπηρετούμενα δάνεια που δίνουν. Η ευρωστία μιας τράπεζας βασίζεται όχι στις καταθέσεις τις δικές σας και τις δικές μου...

ΔΗΜ: Στα δάνεια.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ...αλλά στο κατά πόσο μπορεί να δανείζει και ταυτόχρονα τα δάνεια αυτά να εξυπηρετούνται. Αυτός ο δείκτης έχει μειωθεί. Γιατί έχουμε νέα κόκκινα δάνεια λόγω πανδημίας. Οπότε συνολικά εμείς βλέπουμε...

Είπατε για τις επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις; Έχουμε μονίμως αρνητικές επενδύσεις επί 13 χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι καθαρές επενδύσεις είναι αρνητικές. Και πέρυσι ήταν αρνητικές και πρόπερσι ήταν αρνητικές, από το 2009 και μετά είναι αρνητικές οι επενδύσεις. Και βλέπετε ότι γίνονται ελάχιστες πραγματικά παραγωγικές επενδύσεις. Εμείς θα θέλαμε να δούμε για παράδειγμα... Μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να το θίξουμε. Θέλουμε να δούμε θαλάσσιες ανεμογεννήτριες να φτιάχνονται στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο παραγωγικό πακέτο. Που είναι; Το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα έπρεπε όλο να διοχετευτεί προς αυτήν την κατεύθυνση, το βλέπετε ότι σκορπίζεται αριστερά-δεξιά σαν ένα νέο ΕΣΠΑ.

ΔΗΜ: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πορεία, έχετε δίκιο, πάντως είναι αξιόλογο να παρακολουθήσουμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.

Τώρα, θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά, να τρέξω λίγο για να προλάβω γιατί έχουμε πολλά ακόμη...

Είχατε προβλέψει ότι ο αγωγός EastMed δεν θα γίνει ποτέ και φαίνεται ότι σε αυτό δικαιώνεστε απόλυτα. Είχατε πει ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να γίνει γιατί οι Αμερικάνοι έχουν διαφορετικά συμφέροντα, θέλουν προφανώς να πουλήσουν το δικό τους LNG. Συμμερίζετε την άποψη ότι αυτός ο αγωγός δημιουργεί εντάσεις με την Τουρκία; Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Τι λέτε για αυτό. Να γίνει ή να μην γίνει;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η ηλεκτρική διασύνδεση πρέπει να γίνει.

ΔΗΜ: Πρέπει να γίνει.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όσο περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις έχουμε, τόσο καλύτερα. Ο λόγος για τον οποίο είχαμε θορυβηθεί από τότε που ο κ. Τσίπρας με τον κ. Νετανιάχου τα είχαν βρει για εξορύξεις, αγωγούς κλπ. ήταν τριπλός: πρώτον, τεράστιο δώρο στον Ερντογάν, γιατί του έδινε την ευκαιρία να αυξήσει τις εντάσεις με την Ελλάδα. Θα απευθυνόταν στον τουρκικό λαό και θα τους έλεγε κοιτάξτε τι κάνουν αυτοί με το Ισραήλ και την Κύπρο, περικυκλώνουν την Τουρκία, φτιάχνουν αγωγούς, τρυπάνε από δω κι από κει, μας περιορίζουν. Ο Ερντογάν ευκαιρίες θέλει να δημιουργεί εντάσεις με την Ελλάδα γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί ερείσματα μέσα στην τουρκική κοινή γνώμη για το αυταρχικό του καθεστώς. Να πεις ότι θα το κάναμε αυτό για να κερδίσουμε κι εμείς κάτι; Τι θα κερδίζαμε; Τίποτα δεν θα κερδίζαμε. Δηλαδή, και να γινόταν ο EastMed, τι θα κερδίζαμε; Από τους αγωγούς δεν κερδίζεις τίποτα. Οι χώρες οι οποίες έχουν αγωγούς είναι τριτοκοσμικές χώρες. Οι χώρες στις οποίες ανήκουν οι αγωγοί είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν.

Το άλλο είναι ότι έχουμε τελειώσει πλέον με τα ορυκτά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι χθες η κυβέρνηση της Σκωτίας, όχι της Βρετανίας, αλλά της Σκωτίας, εισέπραξε 700 εκατομμύρια λίρες από ένα διαγωνισμό που έκανε για πλωτές ανεμογεννήτριες στις θαλάσσιες περιοχές της Σκωτίας, όπου 12 ευρωπαϊκές εταιρείες πήραν τελικά τα δικαιώματα για να κατασκευάσουν πλωτές ανεμογεννήτριες στη μέση του πελάγους, απ' αυτές που δεν πειράζουν κανέναν, ούτε χαλάνε τη θέα, ούτε έρχεται κάποιος να σου στήσει ανεμογεννήτρια πάνω στο λόφο, στις Κυκλάδες, στο νησί, για να παράξουν 25 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 110% της συνολικής ενέργειας που χρειάζεται το Ηνωμένο βασίλειο. Για σκεφτείτε το αυτό. Στο Αιγαίο αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Και αυτό δεν θα δημιουργούσε ερείσματα εντός της Τουρκίας υπέρ του Ερντογάν και εναντίον της Ελλάδας.

ΔΗΜ: Ζητάτε να μην κάνουμε διάλογο για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία, αλλά να παραπέμψουμε το θέμα σε μια διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που θα καθορίσει τις θαλάσσιες ζώνες. Γνωρίζετε βεβαίως ότι και ο Ερντογάν λέει το ίδιο. Μήπως έτσι την πατήσουμε;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν λέει το ίδιο ο Ερντογάν. Ας το πάρουμε από την αρχή. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης όλων των προβλημάτων. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν νιώθει την καρέκλα του να τρίζει. Και κάθε αυταρχικός Τούρκος ηγέτης που νιώθει την καρέκλα του να τρίζει ρίχνει και μια ένταση στο Αιγαίο και θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ευκαιρία του δοθεί για να εξωθήσει την ελληνική κυβέρνηση εν μέσω διμερούς διαλόγου να πει “όχι” και να φύγει από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και πώς θα το κάνει αυτό ο κ. Ερντογάν; Ή εγώ είμαι, ή εσείς, ή ο Μητσοτάκης, αν ξεκινήσουμε διμερή διάλογο θα θέσει θέμα Ρόδου. Αποστρατικοποίησης. Θα θέσει θέμα Γαύδου. Μπορεί να θέσει θέμα να ζητήσει τη Ραφήνα. Ό,τι του έρθει, μόνο και μόνο για να σε αναγκάσει να φύγεις από τη συζήτηση και να πει “Είδατε; Αυτοί έφυγαν από τη συζήτηση.”

ΔΗΜ: Blame game, αυτό θέλουν να κάνουν.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Blame game. Και το έχει ήδη πετύχει. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή έκανε κάποιες κινήσεις, κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνομιλίες, από τις

οποίες τελικά αποχώρησε και είχες ακόμη και το ΓΓ του ΝΑΤΟ να λέει ότι η Ελλάδα ήταν αυτή που αποχώρησε.

ΔΗΜ: Καλά, ήταν πολύ πρόθυμος να το πει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, είναι πολύ καλός φίλος της Τουρκίας.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ναι, εντάξει, αλλά γιατί να τους δώσουμε πάτημα;

ΔΗΜ: Σωστό είναι αυτό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Οπότε εμείς τι λέμε; Το έχουμε προτείνει στον πρωθυπουργό. Οργανώστε μια συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και καλέστε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να έρθουν να μιλήσουμε για τη χάραξη ΑΟΖ και θαλάσσιων περιοχών. Γιατί, τώρα μεταξύ μας, σκεφτείτε το αυτό. Είναι δυνατόν τώρα εμείς να κάνουμε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και να έχουμε αφήσει απ' έξω όλες τις άλλες χώρες; Αν δείτε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου είναι αδύνατον δύο χώρες να έχουν ΑΟΖ που να μην διπλώνει επάνω στις ΑΟΖ των άλλων χωρών.

ΔΗΜ: Καλά, εδώ έχει η Τουρκία με τη Λιβύη τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ακριβώς.

ΔΗΜ: Συγγνώμη, εμείς με την Αίγυπτο ήταν πολύ πιο φυσιολογικό απ' ότι η Τουρκία με τη Λιβύη.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μα ο Ερντογάν έκανε αντιπερισπασμό. Ανακοινώσαμε εμείς ότι θα κάνουμε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και σου λέει θα βάλω εγώ τη δική μου ΑΟΖ επάνω. Όταν διπλώνουν οι ΑΟΖ μεταξύ τους δεν υπάρχουν ΑΟΖ και δημιουργούνται απλά εντάσεις. Ο μόνος τρόπος για να γίνει σοβαρά αυτό το πράγμα είναι να είναι όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου μαζί και να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Μια συνδιάσκεψη. Δεν θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τα βρούμε σε μια τέτοια πολυμερή συνδιάσκεψη. Όμως σε ένα χάρτη ας δηλώσει ο καθένας τι θέλει για να ορίσουμε τις διαφορές πολυμερώς. Και μετά ας πάμε στη Χάγη και να αποφασίσει η Χάγη. Να ένας τρόπος. Και ξέρετε κάτι; Θα μου πείτε, ο Ερντογάν δεν θα έρθει.

ΔΗΜ: 100%.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ωραία, ας μην έρθει. Τότε θα έχουμε δημιουργήσει εμείς συνθήκες όπου εκείνος...

ΔΗΜ: Μα δεν μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Συνυποσχετικό θέλουμε ούτως ή άλλως.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Συνυποσχετικό με όλες τις χώρες όμως της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί, καλά για το θέμα της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό θα μπορούσε να πάει στη Χάγη από μόνο του. Όμως όταν είναι η ΑΟΖ μαζί, δεν υπάρχει πιθανότητα να τα βρούμε για την υφαλοκρηπίδα αν δεν λύσουμε το θέμα των ΑΟΖ. Αυτά πάνε πακέτο.

ΔΗΜ: Έχουμε συμφωνήσει ότι έχουμε έναν αψυχολόγητο, επικίνδυνο...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Όχι, καθαρά ψυχολογημένος είναι και καθαρά προβλέψιμος.

ΔΗΜ: Όχι πάντα, ακόμη και στις αντιφάσεις του δεν είναι πάντα προβλέψιμος ο Ερντογάν.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Γιατί, τι έκανε ποτέ ο Ερντογάν που δεν ήταν προβλέψιμο;

ΔΗΜ: Πολλά πράγματα, αλλά ας μην τα αναλύσουμε τώρα. Ακόμη και αυτό που κάνει τώρα, το τουρ με τους Βαλκάνιους και όσους είχε πολύ κακές σχέσεις πριν και τώρα ξαφνικά αρχίζει να θέλει να αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Απολύτως λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει, στη δουλειά του. Δεν το βλέπετε;

ΔΗΜ: Οκ, δεν θα διαφωνήσω εγώ για τον Ερντογάν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής: έχουμε ένα γείτονα ο οποίος είναι αυτός που είναι, όπως και να τον χαρακτηρίζει κάποιος. Εμείς δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς; Και ρωτάω γιατί σήμερα είναι η ημέρα που έρχονται τα Ραφάλ στη χώρα και εσείς μαζί με το ΚΚΕ τα καταψηφίσατε τα Ραφάλ. Έχουμε ένα τόσο απαρχαιωμένο στόλο στην πολεμική μας αεροπορία, το ξέραμε, λέγαμε ότι αυτό είναι πρόβλημα, ότι έγινε λόγω της οικονομικής κρίσης. Τώρα μπορέσαμε λοιπόν να αρχίσουμε λίγο να χτίζουμε κι εμείς έναν ουσιαστικότερο τρόπο αντιμετώπισης των Τούρκων. Γιατί τα καταψηφίσατε τα Ραφάλ και τη γαλλική συμφωνία που τα συνοδεύει;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Καλά, η γαλλική συμφωνία δεν αξίζει το χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκε. Μας ζητάνε να πάμε εμείς στο Σαχέλ και εκείνοι υπόσχονται πράγματα που ξέρουμε ότι δεν θα κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει σύρραξη με την Τουρκία και να έρθει η Γαλλία να μας σώσει;

ΔΗΜ: Πάντως για να την καταγγέλλει με τέτοια δριμύτητα ο Ερντογάν αυτήν την ελληνογαλλική συμφωνία, για αυτόν κάτι αξίζει μάλλον.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Τίποτα δεν αξίζει. Ο Ερντογάν κάνει φασαρία, γιατί τον συμφέρει να κάνει φασαρία.

ΔΗΜ: Τα Ραφάλ όμως είναι κάτι πρακτικό, χειροπιαστό, πετάνε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Να μιλήσουμε πρακτικά. Εμείς σαφώς πιστεύουμε ότι χρειαζόταν μια αναβάθμιση το οπλικό στοκ του ελληνικού στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όμως είναι να αποφασίζεις με τα οικονομικά δεδομένα που έχεις, πόσα θα ξοδέψεις για αυτό; Κάνεις μια σοβαρή μελέτη. Ξεκινάς από εκεί. Δεν ξεκινάς ότι πρώτα θα αγοράσω και μετά θα δω τι θα μου κοστίσει.

Δεύτερον, είπατε ότι έχουμε απαρχαιωμένα αεροπλάνα. Έχουμε 4-5 τύπους αεροπλάνων. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με τα αεροπλάνα, το ξέρετε καλά αυτό, είναι ότι πολλά από αυτά είναι εκτός, γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν έχουμε αρκετούς μηχανικούς να τα συντηρούν. Κάθε τύπος αεροπλάνου θέλει τους δικούς του μηχανικούς, τη δική του μονάδα συντήρησης και το δικό του στοκ ανταλλακτικών. Το ορθολογικό ξέρετε ποιο θα ήταν; Θέλουμε να πάρουμε Ραφάλ, Φάντομ, οτιδήποτε, ένα νέο τύπο αεροπλάνων; Θα διώξουμε τα

προηγούμενα. Αυτή τη στιγμή έρχονται τα Ραφάλ να προστεθούν στα Μιράζ, στα Φάντομ, για τα οποία έχουμε τρεις τύπους αρχαιότητας. Ο κάθε τύπος από αυτούς θέλει δική του συντήρηση. Δεν έγινε λελογισμένα αυτό το πράγμα. Έγινε μόνο και μόνο, και θα σας το πω λίγο χοντρά και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ, είναι λίγο αστείο αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα... Ξεκινάει όλη η ιστορία στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είχε μια συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά γαλλικών υποβρυχίων της τάξης των 90 δις δολαρίων.

ΔΗΜ: Ναι, αυτή η συμφωνία που ναυάγησε κακήν-κακώς όταν έγινε η άλλη συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ακούστε τι έγινε. Μπήκαν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι στη μέση, βασικά οι Αμερικάνοι, και πέταξαν έξω τον Μακρόν και τη γαλλική αμυντική βιομηχανία. Έγινε διπλωματικό επεισόδιο, ο Μακρόν απέσυρε τον πρέσβη του από την Ουάσιγκτον, αυτό ξέρετε γίνεται λίγο πριν από πολεμική σύρραξη...

ΔΗΜ: Το θυμόμαστε όλοι, το θέμα είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ...όχι από σύμμαχη χώρα. Και βγήκε ο πρόεδρος Μπáιντεν και είπε ότι θα τα βρούμε και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να αγοράσει μερικές φρεγάτες και μερικά Ραφάλ. Ένα τέτοιο αλισβερίσι έχει γίνει.

ΔΗΜ: Καλά, τα Ραφάλ νομίζω τα είχαμε πάρει αρκετά νωρίτερα, για τις φρεγάτες το συζητούσαμε...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Για τις φρεγάτες είναι σίγουρο αυτό.

ΔΗΜ: ...ότι έγινε όλο αυτό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Έγινε και μια αύξηση όμως και στον αριθμό των Ραφάλ. Εμείς για τα Ραφάλ τι λέμε; Δεν έχουμε άποψη τεχνική.

ΔΗΜ: Κάτι θα παίρναμε όμως. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και φρεγάτες ψάχναμε και αεροσκάφη.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εμείς ξέρουμε όμως ένα πράγμα: δεν έγινε καμία συζήτηση για το πόσα χρήματα θα ξοδέψουμε, δεν έγινε καμία συζήτηση για τον εξορθολογισμό του στοκ που ήδη έχουμε. Έπρεπε να πούμε ότι αυτά τα Φάντομ θα τα διώξουμε, τους ανθρώπους που τα συντηρούσαν θα πάμε να τους εκπαιδεύσουμε στη Γαλλία για τα Ραφάλ. Αλλά μόνο βλέπουμε μια κυβέρνηση που πήγε και πήρε μερικά Ραφάλ.

Σε τελική ανάλυση όμως για το εθνικό θέμα, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι το οποίο αναδείξαμε και στη Βουλή. Θέσαμε ένα ερώτημα στον κ. Μητσοτάκη, ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ερώτημα. Το 1974, η ελληνική αεροπορία ήταν πολύ πιο προηγμένη από την τουρκική. Είχαμε τα τελευταία Φάντομ, επί Χούντας, το 1974, πολύ πιο προηγμένα από τα αντίστοιχα τουρκικά. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε με το που έγινε το μπαμ στην Κύπρο. Τα Φάντομ πήραν εντολή να μην πετάξουν ή να επιστρέψουν πίσω στα ελληνικά αεροδρόμια. 1996, στα Ίμια. Ο κ. Σημίτης δέχεται το τηλεφώνημα να επιστρέψει ο ελληνικός στόλος στο Σκαραμαγκά. Το ερώτημα που έθεσα εγώ στον κ. Μητσοτάκη ήταν το εξής: αν, ω μη γένοιτο, γινόταν

τώρα μια ρήξη στο Αιγαίο και έχουμε 500 Ραφάλ και σε πάρουν τηλέφωνο από την Ουάσιγκτον και σου πούνε βάλ' τα μέσα, κάνε την πάπια, θα τους ακούσεις; Γιατί σε τελική ανάλυση έχει σημασία πόσα χρήματα ξοδεύουμε, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά πάνω απ' όλα η εξάρτηση ή η έλλειψη εξάρτησης από το τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μακρόν δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο στο Αιγαίο αν γίνει το μπαμ από την Τουρκία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο. Και ξέρετε έναν από τους βασικούς λόγους που καταψηφίσαμε; Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι πλέον το Αιγαίο είναι μια περιοχή από την οποία απεικλώνονται οι ΗΠΑ, ασχολούνται περισσότερο με αυτά που γίνονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, με την Κίνα, σύγκρουση Αμερικής-Κίνας, και τώρα εδώ πηγαίνουμε πιο κοντά σε ένα δόγμα ευρωπαϊκής άμυνας. Ποια; Ευρωπαϊκή άμυνα; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Με αυτό που είτε ο κ. Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, εμείς στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στην περιοχή μας, είτε ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου.

ΔΗΜ: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά τώρα και λίγο στα αμιγώς πολιτικά, εκλογές, μετεκλογικές συνεργασίες, νέοι παίχτες στο παιχνίδι και θέλω να τα πάρουμε ένα-ένα. Εσείς έχετε αποκλείσει τη μετεκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας μάλιστα ότι αν θέλατε τον Τσίπρα πρωθυπουργό δεν θα φεύγατε από το κόμμα. Θα επιμείνετε όμως σε αυτή τη θέση ακόμη και σε περίπτωση που οι αριθμοί βγαίνουν; Θα δώσετε δηλαδή τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να πάει σε δεύτερες εκλογές;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Αυτό που είπαμε είναι το εξής: οι άνθρωποι που φτιάξαμε το ΜέΡΑ25, δεν το φτιάξαμε για να γίνουμε βουλευτές, για να γίνουμε υπουργοί, για να μοιράζουμε αξιώματα. Πραγματικά δεν το φτιάξαμε γι' αυτό. Αν ήθελα να είμαι υπουργός, εγώ θα έμεινα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που ήρθαν στο ΜέΡΑ25 να είστε σίγουρη ότι δεν ήρθαν στο ΜέΡΑ25 επειδή το κόμμα θα γίνει κυβέρνηση.

ΔΗΜ: Ναι, σίγουρα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ήρθαν γιατί είχαμε κοινές αγωνίες για το χρέος, τους πλειστηριασμούς, για την πρώτη κατοικία, για το ΦΠΑ, για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σε κάποιο βαθμό μέχρι τώρα. Από την πρώτη στιγμή, εμείς, όχι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικά προς όλους τους προσοδευτικούς ανθρώπους, τους καλέσαμε να συζητήσουμε για τα πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο για να μην έχουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε χρεοδουλοπαροικία. Ένα παράδειγμα θα δώσω, ένα απτό παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εμείς, μιλά για προστασία της πρώτης κατοικίας. Ωραία. Εμείς λέμε, πώς μπορεί αυτό να γίνει όταν πωλούνται στα ταμεία από το Ντέλαγουερ δάνεια που εμπεριέχουν ως εχέγγυο πρώτη κατοικία; Γιατί θα έρθει να το αγοράσει αυτό το δάνειο το ταμείο, αν δεν μπορεί να το βγάλει στο σφυρί; Έτσι δεν είναι; Άρα συμφωνείτε ότι για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία θα πρέπει να σταματήσει η πώληση αυτών των δανείων στα ταμεία μέσω του Ηρακλή;

Κάναμε μάλιστα και μια ημερίδα προ κορωνοϊού, καλέσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, καλέσαμε και το ΚΚΕ, καλέσαμε όλους να έρθουν για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση, τι θα μπορούσε να γίνει αντί του Ηρακλή. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Δεν ήρθαν. Καμία συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί σε αυτή τη διαδικασία του Ηρακλή και εδώ βλέπουμε το εξής: προεκλογικά, όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε θέλουμε προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν τη διάθεση να συζητήσουν μαζί μας το τι θα κάνουμε για να την προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Άρα τι βλέπουμε; Βλέπουμε μια υποκρισία. Θέλουν απλά εμείς να δεσμευτούμε ότι θα τους δώσουμε τις ψήφους μας στη Βουλή για να ξαναγίνουν υπουργοί και να κάνουν αυτά που έκαναν και πριν. Γιατί τον Ηρακλή ποιος τον δρομολόγησε; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τον EastMed ποιος τον δρομολόγησε; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν βγήκαμε στη Βουλή για να είναι πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και να εφαρμόζει λίγο-πολύ αυτά που εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης με αριστερό πρόσημο. Οπότε το ερώτημα δεν μπαίνει αν εμείς στηρίζουμε μια κυβέρνηση προοδευτική. Το ερώτημα είναι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης που λίγο-πολύ συμφωνούν σε όλα, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, άσχετο αν αντιπαθεί ο ένας τον άλλο ως άτομα...

ΔΗΜ: Αντιπαθεί ο ένας τον άλλο λέτε...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Προφανώς. Μπορεί και να μην υπάρχει αντιπάθεια, όμως έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Κάνουν κοκορομαχίες στη Βουλή. Αλλά επί της ουσίας, ο κ. Μητσοτάκης πολύ συχνά το έχει πει στη Βουλή και έχει δίκιο ότι "Μα εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνατε εσείς". Και τους παρουσιάζει μέσα στη Βουλή τα νομοσχέδια και τις συμφωνίες που έφερναν εκείνοι στη Βουλή. Ας τα βρουνε μεταξύ τους για να κάνουν κυβέρνηση.

ΔΗΜ: Δεν ξέρω καν αν θα βγαίνουν οι αριθμοί γιατί τώρα όλα αυτά είναι υποθέσεις. Όμως σε περίπτωση που δεν βγαίνουν και πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί θα πιεστείτε, θα πιεστείτε αρκετά.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ας πιεστούμε. Ξέρεις, εμείς δεν κατεβήκαμε στην πολιτική για να είμαστε βουλευτές ή υπουργοί. Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέμε και λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που να κάνει το σωστό και να κάτσουμε στα σπίτια μας να κάνουμε άλλες δουλειές. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί. Εγώ, πραγματικά σας λέω, έχω πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω από το να είμαι στη Βουλή. Και αυτό ισχύει για όλους μας στο ΜΕΡΑ25. Οπότε, το μόνο που εμείς υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό είναι ότι αυτά που του λέμε, αυτά που λέμε στους πολίτες, τα πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λύση.

ΔΗΜ: Γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις παρακαλώ, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ναι, ναι.

ΔΗΜ: Νίκος Ανδρουλάκης, νέος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ήδη ένα διψήφιο νούμερο, στην Κρήτη κονταροχτυπιέται με το ΣΥΡΙΖΑ, νέος, κεντροαριστερός, ευρωβουλευτής. Τους δικούς σας χαρακτηρισμούς θέλω, τα δικά σας σχόλια.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Α, δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει, εγώ προσωπικά. Αλλά ξέρετε, όταν εξελέγη ο κ. Ανδρουλάκης και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, για την 3η του Σεπτεμβρίου... Εγώ θυμήθηκα ακούγοντας την αναφορά στην 3η του Σεπτεμβρίου, γιατί το ξέρω καλά το κείμενο του Ανδρέα Παπανδρέου τότε, ότι μιλούσε για τη μία απειλή της χώρας που ήταν η εξάρτηση. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ο κ. Ανδρουλάκης να μου απαντήσει στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζει την απειλή της όλο μεγαλύτερης εξάρτησης μιας χώρας που μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο χρέος και έχει όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια αρπακτικών που δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα. Τι θέλει να κάνει γι' αυτό; Ποια η θέση του για το Καστελόριζο του Γ. Παπανδρέου που ουσιαστικά μας έδωσε;

ΔΗΜ: Κάνουμε πρόβα ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών στις εκλογές τώρα, φαντάζομαι θα το ρωτήσετε στις εκλογές μια χαρά.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Θα το ρωτήσω. Νομίζω πρέπει να απαντήσει. Υποτίθεται ότι είναι ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει με την 3η του Σεπτεμβρίου.

ΔΗΜ: Αλλάζει κάτι στο ΠΑΣΟΚ με το Νίκο Ανδρουλάκη; Ή όχι; Ή θεωρείτε ότι δεν είναι θέμα αρχηγού, είναι θέμα μιας πολιτικής θολής;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα που δεν έχει πλέον αντικείμενο. Είναι ένα κόμμα σαν την ΕΔΗΚ το 1980 που έφθινε, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Κάποια στιγμή αυτό το κόμμα είτε θα πάει με ένα ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα πάει με μια Νέα Δημοκρατία ή στην καλύτερη περίπτωση να αντικαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΗΜ: Πάντως 200 τόσες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές, που σημαίνει πως μια προσδοκία την έχουν, αλλιώς δεν θα σηκώνόντουσαν κυριακάτικα από τον καναπέ. Δηλαδή δεν έχουν τη δική σας αίσθηση ότι είναι ένα κόμμα που έρχεται από το παρελθόν και ανήκει εκεί.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η μεγάλη απειλή είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, τον πασοκοποιημένο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού ΠΑΣΟΚ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μπορεί να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα, είτε είναι ροζ, είτε είναι πράσινος, αυτός ο χώρος, αυτό το μάγμα, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας πανευρωπαϊκά.

ΔΗΜ: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Η φυσιγνωμία της έχει πρόβλημα.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει ρόλο πια. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία βασίζεται σε ένα καπιταλιστικό μοντέλο που δεν υπάρχει πια.

ΔΗΜ: Λοιπόν, είπατε για τα στελέχη που έρχονται στο ΜΕΡΑ25 και με ποιο όραμα ήρθαν. Εγώ θέλω να σας πω για ένα που έφυγε, την κα Αδάμου, την οποία ακούω από χθες σε διάφορες συνεντεύξεις της να λέει ότι βίωσε άσχημες

συμπεριφορές στο κόμμα, δεν της επιτρέψατε να ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο, δέχτηκε μπούλινγκ και τραμπουκισμούς. Είπε μάλιστα για εσάς, όταν σας τα είπε δείξατε ελάχιστο ενδιαφέρον και ουσιαστικά συνταχτήκατε με τους νταήδες του κόμματος. Τώρα αυτά είναι βαριά πράγματα και θέλω το σχόλιό σας κ. Βαρουφάκη.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Επιτρέψτε μου μια μονολεκτική απάντηση: νιώθω ανακούφιση που δεν είναι μαζί μας η κα Αδάμου. Βαθιά ανακούφιση. Έγινε και κάτι το οποίο μπορείτε να το ελέγξετε και ως δημοσιογράφος. Για δύο χρόνια δεν είχαμε ακούσει ούτε ένα παράπονο από την κα Αδάμου, μέχρι που εγώ την παρέπεμψα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος και τέσσερις ώρες μετά έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής ότι ανεξαρτητοποιείται. Όταν κάποιος έχει μια διαφωνία, είτε με το ήθος, είτε με το ύφος, είτε με την πολιτική, την καταθέτει στα όργανα του κόμματος πριν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

ΔΗΜ: Τώρα, να ρωτήσω κάτι: αυτά που λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Ότι της επιβάλατε να ορκιστεί...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Προφανώς όχι. Άλλη μια φορά.

ΔΗΜ: Και με την πρώτη τα καταλαβαίνω.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Γιατί δεν τα είπε όταν ήταν στο κόμμα; Ας τα έλεγε όταν ήταν στο κόμμα.

ΔΗΜ: Εσείς γιατί την παραπέμψατε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στις υπηρεσίες της Βουλής.

ΔΗΜ: Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσείς είχατε ένα έρεισμα να κάνετε αυτήν την ενέργεια και όλα αυτά δεν τα είχατε ξανακούσει ποτέ, δεν τα είχε πει σε κανένα κομματικό όργανο, ούτε σε εσάς προσωπικά...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ποτέ. Όχι βέβαια, γι' αυτό σας λέω, νιώθω μια ανακούφιση. Κοιτάξτε, όταν δημιουργείται ένα μικρό κόμμα από το μηδέν, είναι φυσιολογικό, και αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους, να έρχονται διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι είδαν φως και μπήκαν. Όταν το κόμμα αυτό μετά μετεξελίσσεται, βελτιώνεται, σοβαρεύει, κάποιοι άνθρωποι προφανώς θα φύγουν.

ΔΗΜ: Ωραία, θέλω να τελειώσω λοιπόν με ένα ερώτημα: φαντάζομαι αρκετοί άνθρωποι θα θέλουν να σας το κάνουν, όλοι εμείς που αγαπάμε πολύ τα ζώα...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Πείτε μου.

ΔΗΜ: Γιατί καταψηφίσατε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική στείρωση των αδέσποτων; Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, με πιάνετε λίγο αδιάβαστο, δεν θυμάμαι να έχουμε καταψηφίσει, θυμάμαι ότι μια βουλευτής μας είχε κάνει μια τοποθέτηση με την οποία εγώ είχα διαφοροποιηθεί. Αυτό που μπορώ σας πω είναι ότι αφού προέκυψε αυτό το ζήτημα έκανα μια πολύ μακρά σύσκεψη με τους εκπροσώπους των

ζωόφιλων, ζήτησα προσωπικά συγνώμη αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση για τη θέση μας. Εγώ είμαι σαφέστατα υπέρ της υποχρεωτικής στείρωσης. Ίσως να το ξέρετε, η μεγάλη μου αγάπη είναι ο Μόγλης, ο σκύλος μας...

ΔΗΜ: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εδώ υπήρξε μια δυσλειτουργία κομματική δική μας και δεν έχω κανέναν ενδιασμό να το πω.

ΔΗΜ: Χαίρομαι πολύ που το συζητάμε.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Και αν μιλήσετε με ζωόφιλους θα δείτε ότι ξοδέψαμε πολλή ώρα μαζί τους.

ΔΗΜ: Δεν ανήκω σε κάποια οργανωμένη κοινότητα. Ο καθένας μας μπορεί να κάνει και μόνος του πράγματα, απλώς επειδή σας είχα πολύ αλλιώς...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν θυμάμαι να το είχαμε καταψηφίσει.

ΔΗΜ: Το έχετε καταψηφίσει. Και σας είχα πολύ αλλιώς στο μυαλό μου.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μεγάλο μας λάθος.

ΔΗΜ: Σας είχα για έναν άνθρωπο που είστε πολύ μέσα στην κοινωνία, αγαπάτε τα ζώα, είστε κοντά στα δικά μου τα πρότυπα και μου είχε κάνει εντύπωση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Απολύτως.

ΔΗΜ: Και τώρα μου δώσατε την ευκαιρία να σας το ρωτήσω και αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ.

ΔΗΜ: Για όλες τις απαντήσεις που πολύ πρόθυμα δώσατε...

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Και εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις.

ΔΗΜ: ...και νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ζωντανή συζήτηση.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ήταν πραγματικά.

ΔΗΜ: Κύριε Βαρουφάκη ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.