

02.03.22

Ο Γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο [Ράδιο ΜΕΡΑ](#) και στην εκπομπή "Το Στίγμα της ΜΕΡΑΣ" με την Μπούλικα Μιχαλοπούλου

<https://www.youtube.com/watch?v=2Kn66iKHR40>

Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι που εμένα προσωπικά με φοβίζει πάρα πολύ, αναφέρομαι στην επιλεκτική μνήμη, στην επιλεκτική ευαισθησία, στην μονομέρεια της ενημέρωσης, στην λογοκρισία, και τελευταία στο φαινόμενο του μακαρθισμού θα λέγαμε, Γιάνη, το πιστοποιητικό φρονημάτων που ζητούνται από Ρώσους καλλιτέχνες, και τελικά βλέπουμε μια εχθρική πολιτική να μην περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και σε κάθε τι ρωσικό.

*Με το που ξεκινάει ένας πόλεμος, πρώτα σκοτώνεται η αλήθεια όπως γνωρίζουμε, και μετά αρχίζει η δαιμονοποίηση ολόκληρων εθνών, καταργούνται οι δυνατότητες που έχουμε, που έχει η κοινή γνώμη γενικότερα, να διαχωρίζει τον έναν από τον άλλον, να τους βάζει όλους σε ένα τσουβάλι σε τελική ανάλυση, αυτές είναι οι παράπλευρες απώλειες του πολέμου, γι' αυτό εμείς στην Αριστερά λέμε, εδώ και αιώνες πλέον, τουλάχιστον δεκαετίες, κανένας ποτέ δεν κερδίζει έναν πόλεμο, ο πόλεμος έχει μόνο ηττημένους.*

**Κάποιοι όμως φαίνονται σαν να ήταν έτοιμοι από καιρό, γι' αυτόν εδώ τον πόλεμο. τουλάχιστον αυτή η εντύπωση μου έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν νομίζω ότι έγιναν οι απαιτούμενες προσπάθειες, για να μην φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.**

*Κοίταξε, έτσι είναι. Δεν είναι τόσο έξυπνοι να προβλέπουν. Τι κάνουν, ακολουθούν τα πολύ στενά τους συμφέροντα χωρίς να τους νοιάζει τι αντ'θικτυπο θα έχει η συμπεριφορά τους. Από την μια μεριά έχεις έναν Πούτιν, ένας στυγνός εγκληματίας, από την αρχή, φάνηκε από την αρχή. Θέλω να σου θυμίσω ότι τον Πούτιν τον μάθαμε πρώτη φορά όταν ο Γιέλτσιν τον έχρησε πρωθυπουργό του, τότε που ψάρευε τους πρωθυπουργούς ο Γιέλτσιν, ο μεθύστακας Γιέλτσιν, σαν να ήταν πουκάμισα αν θυμάσαι, στον Πούτιν βρήκε έναν καγκεμπίτη, ο οποίος είχε βλέψεις για πολλά πράγματα, δεν ήταν απλά ένας ηγίσκος του Γιέλτσιν, ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, και να μείνει στην ιστορία σαν ο άνθρωπος ο οποίος επανασύστησε κάτι μεταξύ της τσαρικής αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης, και το πρώτο πράγμα που έκανε, γιατί το ξεχνάμε αυτό, Μπούλικα δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ουσιαστικά σκότωσε Ρώσους, τίναξε στον αέρα κάποιες πολυκατοικίες στην Μόσχα, για να ρίξει το φταίξιμο σε τσετσένους αντάρτες, το ξέρουμε τώρα πια*

ότι ήταν οι δικοί του άνθρωποι, ήταν σαμποτάζ από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, η δολοφονία αυτών των Ρώσων πολιτών, μόνο και μόνο για να τα ρίξει στους τσετσένους για να δικαιολογήσει την εισβολή στην Τσετσενία, Με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 250.000 τσετσένοι να ισοπεδώσει το Γκρόζνυ, και όλα αυτά για να αναδειχθεί ως πρώτος μετά-σοβιετικός ρώσος πρόεδρος, ο οποίος πήρε πίσω ένα κομμάτι γης, το οποίο είχε χάσει η Σοβιετία. Αυτός είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν λειτουργεί συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Προτιμάει να πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς θύματα, αλλά άμα χρειαστεί και θύματα δεν έχει κανένα πρόβλημα, το έχει αποδείξει από τότε. Από την άλλη μεριά έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συστηματικά, και θέλω να πω αρχής γενομένης με την κυβέρνηση Κλίντον, και μετά βέβαια πολύ περισσότερο με τον Μπους τον νεότερο, καταστρατηγούν τις συμφωνίες που είχαν με τον Γκορμπατσόφ αρχικά και τον Γιέλτσιν μετά, για μη επέκταση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, στις ανατολικές χώρες, που συνορεύουν με την Σοβιετική Ένωση και με τη Ρωσία, αρχίζει ο Κλίντον για να κερδίσει ψήφους πολωνών, πολωνοαμερικανών, αποδέχεται την Πολωνία και κάποιες άλλες χώρες, βασικά την Πολωνία στο NATO, καταστρατηγώντας την συμφωνία με τον Γκορμπατσόφ και να υπάρχει αυτή η κίνηση προς Ανατολάς, η επέκταση του NATO, μια ευρωπαϊκή ένωση η οποία γίνεται η ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών, τσιμουδιά, δεν καταλαβαίνουν, ή δείχνουν να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ότι έτσι εξωθείς τον Πούτιν στο να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή, και να πει αν περάσετε από εδώ πάμε για πόλεμο, κάτι το οποίο έγινε, είναι βήμα-βήμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας ούτε στην Αμερική, ούτε στην ευρωπαϊκή ένωση είπε πάμε για πόλεμο, δεν συνέβη ποτέ αυτό, ο καθένας κοίταξε το συμφέρον του. Οι αμερικανικές μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πουλήσουν όπλα, θα συνεχίσουν να πουλάνε όπλα πυρηνικά, οι δικοί τους στην κυβέρνηση στην Αμερική, θέλουν εντάσεις στην Ευρώπη, για να μπορούν να δικαιολογούν τόσα μεγάλα κονδύλια να πηγαίνουν σε πυρηνικές κεφαλές, γιατί αλλιώς ποιος ο λόγος. Από την άλλη μεριά έχει έναν Πούτιν, ο οποίος θέλει να εξασφαλίσει την θέση του, να ενδυναμώσει το καθεστώς του μέσα από εντάσεις, κάθε δικτάτορας ενδυναμώνεται όταν δημιουργεί εντάσεις, και αυτο παρουσιάζεται ως ο μεγάλος κατακτητής. Βήμα, βήμα, βήμα φτάνουμε τώρα να έχουμε ολοκληρωτικό πόλεμο στο κέντρο της Ευρώπης.

**Να μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη, εκεί που θα μπορούσε να αρχίσει μια συζήτηση, για την αναγκαιότητα ή μη του NATO, έχουμε εχθές να χαρακτηρίζεται το NATO, από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, θεμέλιο της συλλογικής άμυνας Γιάνη.**

Αυτό πέτυχε ο Πούτιν τελικά, νομιμοποίησε το NATO. Ήταν κάτι το οποίο οι ατλαντιστές εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, συγκεκριμένα Δανοί, Ολλανδοί όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του καθεστώτος της Δανίας, της Ολλανδίας, οι Βρετανοί, ήταν πάντα ατλαντιστές, κοντά στην γαλλική αστική τάξη, η οποία έβλεπε πάντα με σκεπτικισμό το NATO,, σε μεγάλα κομμάτια του γερμανικού κατεστημένου, που ήθελε και αυτό μια διαφορετική αντιμετώπιση, θα ήθελε μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, να μην είναι ουρά του NATO, ο Πούτιν εισβάλλοντας στην

*Ουκρανία ουσιαστικά νομιμοποίησε το NATO, και τώρα πλέον να σου μιλήσω και επί προσωπικού, ακόμα και εντός της Αριστεράς, κομματιών της Αριστεράς, σε όλη την Ευρώπη, το DiEM25 πλήττεται αυτήν την στιγμή, επειδή καταδικάζουμε ταυτόχρονα τον Πούτιν και το NATO. Σύντροφοι μας στην Πολωνία είχαν και ενστάσεις απέναντι στην προοδευτική διεθνή και στο DiEM25, ότι δεν αγκαλιάζουμε το NATO, σιγά που θα αγκαλιάζαμε το NATO. Εμείς καταλαβαίνουμε τους Πολωνούς βέβαια γιατί έχουν υποστεί δεκαετίες ολόκληρες πογκρόμ, από Ρώσους κατακτητές, αλλά άλλο αυτό και άλλο να λες ότι το NATO είναι η λύση, δεν είναι λύση το NATO ενδυναμώνει και εντείνει το πρόβλημα. Δεν φταίει το NATO που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία, αυτό ήταν επιλογή του Πούτιν, όμως το NATO δημιούργησε τις εντάσεις, που ο Πούτιν μετά εκμεταλλεύτηκε με τον τρόπο που τους εκμεταλλεύτηκε.*

**Και βέβαια η Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη που περιγράφει η ιδρυτική της διακήρυξη, της ευρωπαϊκής ένωσης Γιάνη. Θα ήθελα και την εκτίμησή σου για την απόφαση της Γερμανίας να αυξήσει τις αμυντικές τις δαπάνες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, για 100 δισεκατομμύρια.**

*Κατ' αρχάς όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης σου, είναι ξεκάθαρο ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει αποτύχει, μια υπόσχεση που έχει δώσει στους λαούς της Ευρώπης, μια υπόσχεση έδωσε το 1950 όταν άρχισε να δημιουργείται αυτό το πράγμα που λέγεται ευρωπαϊκή ένωση.*

**Να αποτρέψει τους πολέμους στο ευρωπαϊκό έδαφος.**

*Ακριβώς, και απέτυχε γιατί ποτέ δεν διαχώρισε την θέση της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλανε πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θέλανε ελεγχόμενη ένταση, ελεγχόμενη ένταση αυτό ήταν το δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί μόνο μέσω της ελεγχόμενης έντασης κατάφεραν να κρατήσουν την ηγεμονία τους στην Ευρασία. Θυμάμαι το 2011 ή 2012, κάπου εκεί, συζητήσεις που είχα τότε που ζούσαμε στην Αμερική, με ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Μπους, το έχω ξανααναφέρει αυτό αλλά αξίζει να το πω σε περίπτωση που κάποιοι δεν το έχουν ακούσει, γιατί νομίζω ότι λέει πολλά. Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν Νο2 του NATO, κάποτε, επί Τζορτζ Μπους νεότερου, και αργότερα ήταν κορυφαίο στέλεχος του NMC, της γνωστής κατασκοπευτικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που έφτιαξε ο Μπους, ήταν της κυβέρνησης Μπους δηλαδή ρεπουμπλικανός, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι με κατέπληξε γιατί μου είχε πει ότι το NATO δεν έπρεπε να υπάρχει πια μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ξέρεις κάποιες φορές όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει τις πιο ακραίες μορφές της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής δύναμης όταν αφυπηρετούν και είναι συνταξιούχοι βλέπουν τα πράγματα πιο νηφάλια, και κάνουν την αυτοκριτική τους. Αλλά όταν τον ρώτησα το NATO γιατί το κάνει αυτό, μου απάντησε με μια κωδικοποιημένη*

έκφραση, μου λέει -έξω, κάτω και από πάνω- και μου το εξήγησε, Για να κρατήσουμε την Ρωσία έξω από οποιοδήποτε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, το -κάτω- είναι να κρατήσουμε την Γερμανία γονατισμένη, κάτω, εμείς οι Αμερικάνοι, αυτό εννοούσε, και το από πάνω να μείνουμε εμείς καθάλα.

### **Μάλιστα, απλά πράγματα.**

Και βλέπεις ότι η αποστολή συνετελέσθη, το κατάφεραν. Όμως, το κατάφεραν επειδή η ευρωπαϊκή ένωση ποτέ δεν ανέπτυξε την δική της αμυντική και εξωτερική πολιτική, ποτέ δεν είπε στους Αμερικανούς, -όχι- δεν θα σας επιτρέψουμε, να κρατήσετε την Ρωσία εκεί που είναι, δηλαδή να είναι μια εχθρική προς την Ευρώπη χώρα, συνεχώς αυξάνοντας τις εντάσεις μαζί της, δίνοντας σε ανθρώπους σαν τον Πούτιν τροφή, γιατί ο Πούτιν τι θέλει; θέλει τροφή, θέλει εντάσεις από το ΝΑΤΟ, θέλει εντάσεις από την ευρωπαϊκή ένωση.

Με ρώτησες και για τα 100δισ του Όλαφ Σόλτς. Καταρχάς να πω ότι είναι μοναδικό αυτό που έκανε ο Όλαφ Σολτς, δεν έχει ξανά γίνει στην Γερμανία, μετά το 1950, να υπάρξει μια τέτοια απόφαση που παίρνει ένας άνθρωπος μόνος του, μην ξεχνάς ότι ο Όλαφ Σόλτς είναι καγκελάριος μιας κυβέρνησης συμμαχίας 3 κομμάτων, αυτό δεν πέρασε από τα υπόλοιπα κόμματα, από ότι μαθαίνω και νομίζω ότι είναι έγκυρη η πληροφόρηση αυτή, μόνο στον υπουργό Οικονομικών, τον Λίντνερ το είπε αυτό, που είναι ο αρχηγός του 3ου κόμματος, ούτε καν του 2ου, δεν πέρασε από την Bundestag, συνήθως η Γερμανία όλα τα περνάει από την Bundestag, από την ομοσπονδιακή Βουλή. Αλλά γενικότερα το ερώτημα το οποίο το έφερα και εχθές στην Βουλή, κοίταξα τους νεοδημοκράτες και τους συριζαίους και τους είπα δεν μου λέτε, πόσο ασφαλείς να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα σε μια ευρωπαϊκή ένωση όπου η Γερμανία αυτήν την στιγμή θα φτωχύνει πάρα πολύ, λόγω της μεγάλης αύξησης της ενέργειας, και ταυτόχρονα θα εξοπλίζεται; πόσο ασφαλείς να νιώθουμε μέσα σε μια τέτοια Ευρώπη. Ήταν βέβαια ρητορικό το ερώτημα μου.

**Ναι γιατί είδαμε την στάση, καταλάβαμε πολλά από την χτεσινή συζήτηση στη Βουλή. Και περισσότερα καταλάβαμε θα έλεγα εγώ για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η μόνη της ένσταση ήταν ότι στείλαμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία χωρίς να έχουμε την έγκριση του ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να έχει συμφωνηθεί, κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα;**

Και χωρίς να μιλάμε για την ταμπακίερα, γιατί η βασική εμπλοκή της Ελλάδας στο ουκρανικό, αυτή που πραγματικά μας βάζει στο στόχαστρο, ακόμα και πυρηνικής απειλής, χωρίς να μας προσφέρει απολύτως τίποτα, όσον αφορά την ασφάλειά μας απέναντι στην Τουρκία, και χωρίς να βοηθάει και τον λαό της Ουκρανίας, είναι η παράδοση της Αλεξανδρούπολης στους Αμερικανούς, το λιμάνι, το αεροδρόμιο και τα λοιπά, για να την έχουν ως ορμητήριο τους, ορμητήριο τους στην ανατολική Ευρώπη, αυτό το έκανε ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, εχθές κουβέντα γι αυτό.

*Τώρα αν πήγανε 2 seat130 ή δεν πήγανε, αυτό είναι ήσσονος σημασίας, είναι υποσημείωση της υποσημείωσης.*

*Το βασικό είναι ότι έχουμε δώσει Σούδα και Αλεξανδρούπολη στους Αμερικανούς, για να είναι ορμητήριο τους απέναντι στην Ρωσία. Πόσο έξυπνο ήταν αυτό;*

**Η απάντηση νομίζω είναι αυτονόητη..**

*Ρητορικά ερωτήματα..*

**Ναι είναι ρητορικά ερωτήματα όντως..**

**Να δούμε λίγο και τι γίνεται γενικότερα Γιάνη. Θέλουν να περάσουν το αφήγημα ότι όλος ο κόσμος είναι στραμμένος ενάντια στην Ρωσία και την τακτική που ακολούθησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι έτσι όμως τα πράγματα? Εδώ έχουμε μεγάλες δυνάμεις που έχουν αποφύγει να πάρουν θέση, κατά της Ρωσίας, έχουμε μια Κίνα που κρατάει θα λέγαμε μια στάση εξισορροπητική, έχουμε την Ινδία από την άλλη που δεν έχει πάρει θέση, αρνείται να πάρει καταδικαστική θέση, παράλληλα έχουμε και τις προειδοποιήσεις από τον υπεύθυνο Αμερικανό για την Λατινική Αμερική ότι έπονται αντίποινα, εντός ή εκτός εισαγωγικών για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία.**

*Η Κίνα είναι νομίζω το πιο σημαντικό, και είναι το πιο σημαντικό για μια σειρά από λόγους, πρώτον είναι η 2η υπερδύναμη στον κόσμο αυτήν την στιγμή, να φανταστείς ότι η οικονομική επιφάνεια της Ρωσίας είναι μικρότερη από της Ιταλίας, άσχετα αν έχει πυρηνικά όπλα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψιν, αλλά ως οικονομική δύναμη η Ρωσία είναι πολύ μικρή, είναι ήσσονος σημασίας και αυτή, η Κίνα είναι μείζονος σημασίας. Η στάση της Κίνας ήταν ενδιαφέρουσα, την παρακολουθώ τις τελευταίες 2 μέρες, όσο πιο προσεκτικά μπορώ, ασκεί κριτική στον Πούτιν, καταδικάζει την εισβολή, δεν την ονόμασε εισβολή, την ονόμασε επιθετικότητα, αλλά την καταδίκασε, από την άλλη μεριά κρατάει ένα μέρος της οργής του το Πεκίνο, το Πεκίνο δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο, αν και κερδίζει από αυτόν, έχει μια ενδιαφέρουσα στάση. Κρατάει μέρος της οργής του το Πεκίνο για τους Αμερικανούς, λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό και σωστό ότι - τι περιμένετε να γίνει στην Ουκρανία όταν επιμένετε στην επέκταση του δικού σας στρατιωτικού βιομηχανικού κατεστημένου, του ίχνους του μέχρι τις παρυφές της Ρωσίας.*

*Νομίζω ότι το Πεκίνο βλέπει τα πράγματα από μια σειρά από οπτικές γωνίες. Μια οπτική γωνία είναι ότι δεν το συμφέρει οτιδήποτε έχει αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο, γιατί η Κίνα είναι μια εμπορική χώρα. Παράλληλα βλέπει ότι αυτός ο πόλεμος δίνει ανάσες στην Κίνα σε σχέση με το νέο Ψυχρό Πόλεμο που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ και συνέχισε ο Μπάιντεν εναντίον της Κίνας. Τρίτον, ενισχύει πάρα πολύ νομισματικά την Κίνα, όχι οικονομικά, στο βαθμό που η Ρωσία να στραφεί στους Κινέζους για χρήση του ψηφιακού νομίσματος που έχει δημιουργήσει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας εδώ και 2-3 χρόνια, ένα σύστημα*

ψηφιακών πληρωμών που είναι το μοναδικό εναλλακτικό που υπάρχει στο swift και στο αμερικανικό σύστημα πληρωμών. Οι Ρώσοι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι η Ρωσία έχει γύρω στο 15% όλων των συναλλαγματικών αποθεμάτων της στην Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Αυτό δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά είναι μια παράμετρος. Και τέλος η Κίνα βλέπει τον εαυτό της ως μια δύναμη που έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή, αν υπάρξει διάθεση από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον για προσέγγιση, να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Τώρα, οι κυρώσεις για τη Ρωσία, τη Λατινική Αμερική κλπ, θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, τέτοιες απειλές. Αυτός ο πόλεμος δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε εμπορικές συναλλαγές και μάλιστα αλυσιδωτά προβλήματα. Προκύπτουν προβλήματα και εκεί που πίστευαν ότι δεν έχουν κάποια σχέση με αυτό, ότι ο πόλεμος δεν θα έχει κάποιο αντίκτυπο πάνω τους.

**Και βέβαια, σε ό,τι μας αφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας προϊδέασε χθες ότι θα πληρώσουμε κι εμείς το τίμημα, το οποίο βέβαια το χαρακτήρισε προσωρινό.**

Από τη μία πλευρά, ένας υπεύθυνος αρχηγός, όχι ότι είναι υπεύθυνος ο κ. Μητσοτάκης, ας μιλήσουμε γενικά, αλλά ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός πρέπει να πει την αλήθεια στο λαό του "εδώ έχουμε πόλεμο, τα πράγματα δυσκολεύουν, θα πληρώσουμε όλοι ένα αντίτιμο". Ο πόλεμος δεν αφήνει πίσω του παρά μόνο ηττημένους. Και όλοι θα υποφέρουμε από αυτόν, είναι αλήθεια. Όμως, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει κάτι πολύ πιο ύπουλο. Προσπαθεί να δικαιολογήσει το πλιάτσικο που γίνεται πάνω στη δημόσια περιουσία από τη μία πλευρά, και στα εισοδήματα των λαϊκών τάξεων, από την άλλη. Μόλις προχθές ολοκληρώθηκε η πώληση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, του ΔΕΔΔΗΕ σε μια εταιρεία ονόματι Macquarie Asset Management. Αυτή την εταιρεία την ξέρω πολύ καλά. Η σκούφια της κρατάει από την Αυστραλία, που είναι μια χώρα πολύ κοντινή μου, έχω ζήσει πολλά χρόνια εκεί, είμαι ακόμη υπήκοος, έχω διαβατήριο από τότε που ζούσα εκεί... Η Macquarie είναι το πιο κολοβό από όλα τα φίδια που προέκυψαν από την έρημα της Αυστραλίας. Είναι προϊόν μιας τράπεζας, της Macquarie Bank, και είναι το αντίστοιχο της Goldman Sachs της Αυστραλίας. Είναι πανθρόμικη, αυτά που κάνει η Macquarie σχεδόν αγγίζουν τα όρια του κακούργηματος.

**Τα καλύτερα παιδιά βρήκε δηλαδή.**

Το είπα και στη Βουλή χθες. Μιας που μιλάμε στο ραδιόφωνο, υπάρχει μια εκπομπή ωριαία στο αυστραλιανό κανάλι της ραδιοτηλεόρασης, το ABC, είναι το BBC της Αυστραλίας, ένα εξαιρετικό κανάλι. Οι συνάδελφοί σου εκεί έκαναν ερευνητική δημοσιογραφία και έκαναν μια ωριαία εκπομπή για τη Macquarie. Όποιος θέλει ας ψάξει να την ακούσει. Βάλτε ABC Macquarie και θα το βρείτε. Είναι μια ώρα κόλαφος για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σε αυτήν την εταιρεία η Μητσοτάκης ΑΕ έδωσε το ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας προχθές, πριν 48 ώρες. Τι άλλο να πω;

**Δεν ξεχνιέται η κυβέρνηση, πόλεμος, καταστροφή πρόσφυγες, αλλά οι δουλειές, δουλειές και συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα.**

*Βέβαια. Και καλύπτονται πίσω από τον πόλεμο, έτσι; Σου λέει, μη φωνάζεις τώρα, τι φταίμε εμείς, αν ανεβαίνει ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι λόγω του πολέμου, του εισαγόμενου πληθωρισμού. Θυμάσαι τι είχε πει ο Γκαίμπελς για τα μεγάλα ψέματα; Ότι χτίζονται σε μικρές αλήθειες.*

**Και ποια είναι η εκτίμησή σου για τη συνέχεια Γιάννη;**

*Να σου πω ότι δεν έχω ιδέα; Και το λέω με έμφαση, γιατί οι πόλεμοι είναι απρόβλεπτοι. Ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει την έκβαση κάποιου πολέμου. Ιδίως τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα φέρει. Εγώ βλέπω μια Ευρώπη που είναι όλο και πιο ηττημένη. Βλέπω ότι κάθε φορά που έχουμε μια κρίση, είτε ήταν η κρίση που ξεκίνησε με την κατάρρευση του δημόσιου χρέους της χώρας μας το 2010, είτε αργότερα με την πανδημία, είτε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Κίνα βελτιώνουν συγκριτικά τη θέση τους απέναντι στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη που συνεχώς διολισθαίνει σε κατακερματισμό, σε έλλειψη ελπίδας και διαιρείται. Στο όνομα της ενότητας και του κοινού χρέους έχουμε φυγόκεντρες δυνάμεις που ουσιαστικά διαλύουν οποιαδήποτε ενότητα εντός της ΕΕ. Οι χώρες μας απομακρύνονται η μία από την άλλη και εντός της κάθε χώρας έχουμε μεγαλύτερη ανισότητα, ενώ περισσότερα τείχη υψώνονται μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Αυτή είναι η διαδικασία που βλέπω εν εξελίξει.*

*Πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία; Μακάρι να πάμε προς μία λύση που θα επιτευχθεί μόνο μέσω συμφωνίας κορυφής μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, μια ουδέτερη Ουκρανία, εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Μια ουδέτερη αποστρατικοποιημένη Ουκρανία, όπου οι Ουκρανοί να ζήσουν ελεύθερα, και με βοήθεια από εμάς, την ΕΕ, για την ανοικοδόμηση, αυτή θα ήταν η ιδανική λύση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα σημαίνει μια μακρά κατοχή, θα σημαίνει μια διάσπαση της Ουκρανίας, θα σημαίνει μια συνεχιζόμενη παγωμένη σύρραξη στην ποδιά της Ευρώπης, στην κοιλιά της Ευρώπης. Μια Ευρώπη η οποία συνεχώς θα υποκύπτει και θα υποκλίνεται στο ΝΑΤΟ, χωρίς δική της πολιτική ειρήνευσης, χωρίς προοπτική, χωρίς πολιτική για την πράσινη μετάβαση, για την πράσινη ενέργεια, για τίποτα. Έτσι είναι δυστυχώς. Γι' αυτό παλεύουμε ως ΜέΡΑ25, για να υπάρξει προοπτική.*

**Την βλέπουμε να διολισθαίνει συνεχώς σε διάφορα ζητήματα, για ποιο πράγμα να πρωτομιλήσουμε; Για κοινωνικά δικαιώματα, για ελευθερίες; Εδώ έχουμε αποφάσεις να κλείσουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης...**

*Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι; Με ενδιαφέρει πολύ που το έθεσες και φαντάζομαι και εσύ ως δημοσιογράφος πρέπει να είσαι έξαλλη με αυτό, πολύ σωστά. Είναι καταπληκτικό, έτσι; Στο όνομα της πολυφωνίας και του πλουραλισμού, για τα οποία υποτίθεται παλεύουμε και είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και την τελευταία ρανίδα του αίματός μας ως Ευρωπαίοι, σταματάμε την πολυφωνία και τον πλουραλισμό. Εγώ, για παράδειγμα, απαιτώ το δικαίωμά μου να διαβάζω την προπαγάνδα του Πούτιν. Θέλω να διαβάζω την προπαγάνδα του Πούτιν. Όχι επειδή ακολουθώ τον Πούτιν, αλλά θέλω να δω τι λέει.*

**Μπορείς να διακρίνεις και μερικά πράγματα μέσα από την ενημέρωση και τις διαφορετικές προσεγγίσεις.**

*Ακριβώς. Θέλω να διαβάζω τα κείμενα του εχθρού. Θέλω να τον ακούω να μιλάει. Γιατί πώς αλλιώς θα διακρίνω αυτό που λες; Τις αδυναμίες του; Το που το πάει; Την προπαγάνδα του. Θέλω να ακούω την προπαγάνδα του Πούτιν. Όπως για παράδειγμα απαιτώ το δικαίωμά μου να διαβάζω το Mein Kampf του Χίτλερ. Αν έρθει κάποιος να μου πει δεν θα διαβάσεις το Mein Kampf, με ποιο δικαίωμα θα μου πει να μην το διαβάσω; Θέλω να το διαβάσω. Για να θυμίζω στον εαυτό μου πόσο παρανοϊκός και πόσο μισάνθρωπος ήταν. Θα μου πει εμένα κάποιος ότι δεν θα διαβάσω το Mein Kampf του Χίτλερ;*

**Αυτό είναι. Ότι θέλουν να μας περάσουν τη μία άποψη, τη μία γνώμη, τη δική τους αφήγηση για τα γεγονότα.**

*Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση του Πούτιν.*

**Μπορεί ο Πούτιν με την εισβολή του στην Ουκρανία να περιχαράκωσε τη Δύση...**

*Και η Δύση περιχαράκωνει αυτόν.*

**Ναι.**

*Ακριβώς. Αυτό είναι το κακό με τον πόλεμο. Στον πόλεμο κερδίζουν οι κακοί και από τις δύο μεριές.*

**Και χάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.**

*Ακριβώς.*

**Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο θέμα των προσφύγων. Καλώς βλέπουμε να εκδηλώνεται κάποια ευαισθησία για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, από την άλλη δεν μπορούμε να μη δούμε τι τακτική ακολουθείται απέναντι σε άλλους πρόσφυγες, με άλλο χρώμα. Πρόσφατα, χθες είχαμε ένα ναυάγιο στη Λέσβο, έχουμε επαναπροωθήσεις. Αλλά ακόμη και αυτές τις στιγμές στην Ουκρανία,**



**έχουμε καταγγελίες για ανθρώπους ανάμεσα στους πρόσφυγες που επειδή είναι μαύροι δεν τους επιτρέπεται να διαβούν τα σύνορα.**

*Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Επιλέγουν θύματα. Υπάρχουν θύματα που είναι της μόδας και θύματα που δεν είναι της μόδας. Αν είσαι Ουκρανός αυτή τη στιγμή είσαι ήρωας όταν φτιάχνεις βόμβες μολότοφ. Αν πετάξεις μια πέτρα στη μπουλντόζα του ισραηλινού στρατού που έρχεται να γκρεμίσει το σπίτι σου είσαι τρομοκράτης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θυμάσαι που ο Ρέιγκαν μιλούσε για μαχητές της ελευθερίας; Και ποιοι ήταν οι μαχητές της ελευθερίας; Οι Κόντρας στη Νικαράγουα, εκείνοι οι φασίστες. Τα έχουμε ξαναδεί.*

**Το κακό είναι ότι τα θυμάμαι και το κακό είναι ότι μας μιλούσαν για τέλος της ιστορίας και εδώ τώρα βλέπουμε επιστροφή με πολύ οδυνηρούς τρόπους.**

*Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρώτον, να αναδεικνύουμε την υποκρισία τους, όπως κάναμε μόλις τώρα, συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν έναν Παλαιστίνιο και έναν Ουκρανό και δεύτερον έχει σημασία ο διάλογος να είναι πανευρωπαϊκός, αλλά και παγκόσμιος και διεθνιστικός. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Μπούλικα: τις προάλλες μου την "έπεσε" ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Σταμπ, που ήταν υπουργός Οικονομικών όταν εγώ ήμουν στο Eurogroup, εγκαλώντας με που τόλμησα να μιλήσω για ένα μοντέλο Φινλανδίας για την Ουκρανία, που εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα ήταν ιδανικό για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Όπως η Φινλανδία έμεινε ουδέτερη στον Ψυχρό Πόλεμο και έτσι κατάφερε να παραμείνει δημοκρατική, σοσιαλδημοκρατική, να εξελιχθεί, να έχει τεχνολογία, να δημιουργήσει τη Νοκία...*

**Να ασκήσει κοινωνική πολιτική...**

*...να είναι μια εξαιρετική χώρα στη βάση της ουδετερότητας. Και μου την "έπεσε" λοιπόν λέγοντας με ποιο δικαίωμα μιλάει ο Βαρουφάκης για τη Φινλανδία. Ποιος τα λέει αυτά; Ο άνθρωπος που ως ορντινάντσα του Σόιμπλε, όταν ήμασταν στο Eurogroup προσπαθούσε να είναι σοϊμπλικότερος του Σόιμπλε, μου κουνούσε το δάκτυλο και μου έλεγε ότι πρέπει να κόψω το ΕΚΑΣ, να καταργήσω το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς από τους συνταξιούχους στην Ελλάδα.*

**Μάλιστα.**

*Αυτοί οι τύποι που μας αποκαλούσαν τζιτζίκια και μας έλεγαν να κόψουμε το ΕΚΑΣ, τώρα ξαφνικά εγώ δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου τη Φινλανδία, δεν δικαιούμαι να μιλάω για τη Φινλανδία, για την οποία μιλάει μόνο αυτός. Αυτό το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ο διεθνισμός. Εγώ θεωρώ ότι καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει για την Ελλάδα. Όπως εγώ έχω δικαίωμα να μιλάω για τη Φινλανδία, για τη*

*Γαλλία, όλοι να μιλάμε για όλες τις χώρες, δεν υπάρχουν στεγανά. Αυτά που συμβαίνουν στη μία χώρα επηρεάζουν απολύτως αυτά που συμβαίνουν στην άλλη χώρα. Ο αγώνας μας ενάντια στον Πούτιν από τη μία πλευρά και ενάντια στο νατοϊκό μιλιταρισμό από την άλλη πρέπει να είναι κοινός με τους Ολλανδούς, με τους Φινλανδούς, με τους Ουκρανούς, με τους Ρώσους, με όλους. Αυτό κάνουμε, αυτό παλεύουμε. Δυστυχώς ένας πόλεμος κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.*

### **Γιατί συσκοτίζει.**

*Γιατί μέσα στην αναμπουμπούλα και την κακοφωνία του πολέμου οι φωνές μας πνίγονται. Και ακούγονται μόνο του NATO από τη μια μεριά και του Πούτιν από την άλλη.*

**Να προσπαθήσουμε να ακούγονται και οι δικές μας φωνές γιατί μην ξεχνάμε και τον άλλο πόλεμο που γίνεται εδώ στην κοινωνία, σχετικά με τη χώρα μας. Να μην ξεχνάμε και τις βλέψεις της κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την περαιτέρω συρρίκνωση των πανεπιστημίων... Οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται, η ακρίβεια είναι εδώ, μη αντιμετωπίσιμη.**

*Έτσι είναι. Γι' αυτό χθες αναφέρθηκα στη Βουλή στην επιστολή που έστειλα στον Αλέξη Τσίπρα και το Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντας ότι σε μια τέτοια περίοδο το αντιπολεμικό μέτωπο μαζί με το μέτωπό προστασίας της εργασίας είναι ένα και το αυτό. Και τους πρότεινα να συντονίσουμε τις δράσεις μας, όχι κάτι άλλο, προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την αντιπολεμική κατεύθυνση και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων της εργασίας. Δυστυχώς απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμη. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε, η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή, αλλά κάθε φορά που κάποιος μας μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση, ιδίως εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ας θυμόμαστε ότι σε αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει το ΜέΡΑ25, οι οποίες είναι ουσιαστικές, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό που θέλουν είναι κάποια στιγμή να τους δώσουμε τις ψήφους για να γίνουν υπουργοί. Αυτό ας το ξεχάσουν.*

**Δεν μπορώ να πω ότι θα διαφωνήσω. Ξέρουμε όμως τα διλήμματα που θα τεθούν, τα πλαστά διλήμματα που θα τεθούν, όποτε κι αν οδηγηθούμε στις κάλπες. Θα τα λέμε όλο αυτό το διάστημα, θα τα θυμίζουμε.**

*Πράγματι Μπούλικα.*

**Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.**

*Εγώ ευχαριστώ.*