

18.02.22

**Συνέντευξη του Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη στο Newsbomb.gr  
και την Όλγα Τρέμη**

Καλώς ήρθατε κύριε Γιάνη Βαρουφάκη, το Γιάνης πάντα με ένα -ν-, δεν το ξεχνώ. Ξεκινάμε λοιπόν από την τελευταία εξέλιξη που είναι το βασικό σενάριο δαπανών του μεσοπρόθεσμου, για την περίοδο '23-'26, και παρατηρούμε το εξής, ότι το '23 που είναι θεωρητικώς εκλογική χρονιά, σε σχέση με το '22 που τρέχει τώρα, έχει μια μείωση δαπανών της τάξεων των 2,6 δις, πράγμα μάλλον ασυνήθιστο, πιθανότατα να έχει να κάνει με τις ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις, όμως σε σχέση με αυτό, και ανεξάρτητα από αυτό, με βάση τα στοιχεία που ήδη έχουμε και είναι αρκετά, εσείς εκτιμάτε ότι θα έχουμε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

*Νομίζω ότι η μνημονιακή διαδικασία, γιατί γι' αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο, δεν θα έχει αντίκτυπο στο πότε θα έχουμε κάλπες, ο βασικός λόγος είναι ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, έχει δεσμευθεί στον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα στηρίζει όλες τις εκδόσεις μοιολόγων, με άλλα λόγια, θα δανείζονται αν χρειαστούν.*

**Θα χρειαστούν 10 δις..**

*Το πρόβλημα ποιο είναι ?Το πρόβλημα είναι ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν εντός του '22 είτε γίνουν το '23, μετά τις εκλογές, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, και Βερολίνο, θα τραβήξουν τα λουριά της επόμενης κυβέρνησης, όποια και να είναι αυτή, με πολύ σκληρές απαιτήσεις για μέτρα, με μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο σημαίνει λιτότητα, δηλαδή την ώρα που θα αρχίσει να υποχωρεί η ακρίβεια, που είναι και αυτή μια μορφή λιτότητας, για τους πολλούς, θα έρθει η λιτότητα η υφεσιακή της επόμενης μνημονιακής διαδικασίας, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.*

**Ανάσα από πουθενά δεν παίρνουμε έτσι όπως το περιγράφετε. όμως πριν πάμε στα οικονομικά γιατί θα επανέλθουμε φυσικά στη διάρκεια της συζήτησης, σε ότι αφορά την πολιτική σας εκτίμηση, θα ήθελα να μου πείτε, αν βλέπετε, αν υπάρχουν σημάδια, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενισχύεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών.**

*Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι ...στο ΜΕΡΑ25 θεωρούσαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα τις είχε κάνει ήδη τις εκλογές, αν δεν είχε μεσολαβήσει η πολυτάραχη πανδημία. Ήθελε να τις κάνει για να κάψει την απλή αναλογική, όσο γίνεται πιο γρήγορα, θεωρώ ότι οι φωτιές το καλοκαίρι, ο χιονιάς, η όμικρον, όλα αυτά ήταν εξελίξεις που εξηγούν γιατί δεν είχαμε εκλογές μέχρι τώρα..*

**Που τον αποθάρρυναν λέτε;**

*Θα τις κάνει είτε μέσα στο '22, είτε την Άνοιξη του '23, ανάλογα με το τι του λένε οι επικοινωνιολόγοι του, φαντάζομαι ότι άγεται και φέρεται από διαφορετικούς συμβούλους, κάποιιοι του λένε πήγαινε τώρα, κάποιιοι του λένε...αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία σε τελική ανάλυση, σημασία έχει τι θα γίνει ακριβώς μετά τις εκλογές, όποτε και να γίνουν.*

**Το κρατώ αυτό, αλλά ας μείνουμε ακόμα λίγο στο σήμερα. Ζούμε μια πρωτοφανή κρίση, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλήττεται βάνουσα από την ακρίβεια, ο πληθωρισμός έκανε ρεκόρ 25ετίας, και βλέπουμε την ίδια ώρα ότι η κυβέρνηση επιμένει, στο ότι δεν**

πρόκειται να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων, και προτάσσει ως ύψιστο καθήκον τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, και το να αποκτήσουν τα ελληνικά ομόλογα επενδυτική βαθμίδα, λέει λοιπόν όχι και σταθερά όχι, και επιμένει σε μια επιδοματική λογική, η οποία και αναποτελεσματική είναι και εν τέλει έρχεται να αντικρούσει το ίδιο το επιχείρημα περί δημοσιονομικής πειθαρχίας γιατί έχει και αυτή πολύ μεγάλο κόστος. Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί λέει όχι στην μείωση της φορολογίας κατά την γνώμη σας; Κάτι που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

*Δεν έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα ελληνική από το 2010, έχουμε κυβέρνηση τροϊκανική, είναι πολύ απλό. Ο κύριος Σταϊκούρας θα ήθελε, είμαι σίγουρος, να μειώσει τον ΦΠΑ από το 24 στο 19, στο 18 νομίζω είναι 15...*

**Γιατί το λέτε; Δεν το επιτρέπει η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;**

*Μα δεν είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε στο 4ο μνημόνιο.*

**Έχουν κάνει μια εργαλειοθήκη που μπορούν να την εκμεταλλευτούν όλοι, πλην ημών;**

*Είμαστε στο 4ο μνημόνιο δεν έχουμε δικαιώματα σαν αυτά που έχει η Γαλλία, ούτε καν η Ιταλία, είμαστε ακόμα σε μνημονιακή κατάσταση.*

**Λέτε δηλαδή ότι μας το επιβάλλουν, ότι δεν είναι ελληνική επιλογή..**

*Ε βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, θα το πάρω απλά, τον Αύγουστο του '18 έγινε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία βγήκαμε από τα μνημόνια, το μετά-μνημόνιο, για εμάς ήταν 4ο μνημόνιο, δεν είναι θέμα ορισμού, είναι θέμα πραγματικότητας, η πραγματικότητα ποια είναι; Τον Αύγουστο του '18 τι είπανε? 100 δισεκατομμύρια, που ήταν να αποπληρώσουμε μέχρι το 2030, δεν είχαμε να τα αποπληρώσουμε, ή θα μας δίνανε 100 δισεκατομμύρια, 4ο μνημόνιο επισήμως για να το αποπληρώσουμε ή θα κάναμε αυτό που κάναμε, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τα πήραν και τα πέταξαν μετά το 2032. Δηλαδή έχουμε έναν γκρεμό το 2032, μετά το 2032, οι αποπληρωμές θα γίνουν πολύ πιο βάνουσες γιατί θα υπάρχουν οι τόκοι όλων των προηγούμενων δανείων. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας του Αυγούστου του 2018, το δεύτερο κομμάτι ήταν - για να σας το κάνουμε υπό θα πρέπει να δεσμευτείτε στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή για να έχει 3,5% ΑΕΠ πλεόνασμα η κυβέρνηση έχεις 3,5% λιτότητα στον ελληνικό λαό, στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους, σε όλους, Μέχρι τότε; Μέχρι το 2022. Και μετά 2.2% μέχρι το 2060. Αυτή ήταν ασυμφωνία του '18, την οποία εφαρμόζει ο κύριος Μητσοτάκης, όμως μεσολάβησε μια πανδημία.*

**Εκεί χαλάρωσε πανευρωπαϊκά το πράγμα..**

*Ναι αλλά όχι το μνημόνιο το δικό μας, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μας άφησαν να δανειζόμαστε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έβαζε και βάζει...*

**Μας άφησαν να στηρίζουμε και τις επιχειρήσεις, και τους εργαζόμενους, με τον τρόπο που εν πάρει περιπτώσει το έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν λέω ότι ήταν ο καλύτερος.**

*50 δις. 50 δις δανείστηκαν, δεν τα δανείστηκαν από τις αγορές, από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, στις αγορές τα πούλησαν τα ομόλογα, την επόμενη στιγμή αυτοί που τα αγόρασαν τα πούλησαν στην κυρία Λαγκάρντ, το ξέρετε αυτό, έχουν πάει όλα αυτά τα ομόλογα στην τρόικα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί να χαλάρωσαν τα λουριά και είναι αλήθεια αυτό, όλη αυτήν την περίοδο, στον βαθμό που 50 δισεκατομμύρια τα δανείστηκε η κυβέρνηση που δεν ήταν στην συμφωνία με τις Βρυξέλλες κα με την Φρανκφούρτη. όμως το πλάνο των αποπληρωμών μέχρι το 2060, είναι εκείνο που είχε συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας τον Αύγουστο του '18, το οποίο τι σημαίνει; Το είπε και ο*

κύριος Στουρνάρας πρόσφατα δηλαδή, εμάς επιβεβαιώνουν δυστυχώς εμάς του ΜΕΡΑ, και πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τι είπε; και σωστά το είπε. Έπρεπε το 2020 να έχουμε 3,5% πλεόνασμα, το 2021 το ίδιο, δεν είχαμε, αυτά θα προστεθούν στα επόμενα πλεονάσματα, το οποίο σημαίνει μέτρα. Οπότε η επόμενη κυβέρνηση θα εκλεγεί, φαντάζομαι θα είναι μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από την Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ψέματα στον κόσμο, θα κάνουν υποσχέσεις, γνωρίζοντας ότι την επόμενη μέρα, από την Δευτέρα το πρωί της Κυριακής των εκλογών, θα πρέπει να αρχίσουν τις περικοπές.

**Είναι αρκετά μεγάλη κουβέντα, εκτεταμένη συζήτηση, για την μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και αυτό γιατί πέραν του γεγονότος ότι έχουμε ίσως μια από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη, Επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με το λαθρεμπόριο καυσίμων. Το επιχείρημα από κυβερνητικής πλευράς το είπε ο κύριος Σκυλακάκης, είναι ότι δεν υπάρχει χρεία να γίνει κάτι τέτοιο γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο, Εσάς τι σκέψη σας γεννά στο μυαλό όλο αυτό;**

Έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από την κοινωνία, είναι προφανές ότι έχουν κλειστεί σεμνά φούσκα, και έχουν απολέσει την δυνατότητα να αφογκράζονται, τις αγωνίες των ανθρώπων, οι φτωχοί έχουν αυτοκίνητα χωρίς τα οποία δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να δουλέψουν, οι αγρότες μας αυτήν την στιγμή που μιλάμε, είναι στα μπλόκα, γιατί έχουμε το εξωφρενικό, από την μια πλευρά να πρέπει να πληρώνουμε, τα χαράτσια των ιδιωτών, παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από την ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι απαράδεκτο, και έχουν να πληρώνουν και ΦΠΑ, και φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν πειράζει 6 % γιατί να πληρώνουν 6%? για να βάλουν πετρέλαιο για να καλλιεργήσουν το χωράφι με το τρακτέρ, την ώρα που οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, είναι αστείο αυτό. Κοιτάξτε εδώ υπάρχουν 2 ζητήματα, από την μια πλευρά έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο του 4ου μνημονίου το οποίο δεν βγαίνει, έχει εξοκείλει, και για αυτό θα έχουμε μέτρα μετά το 2023, από την άλλη μεριά ακόμα και εντός αυτού του πλαισίου θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικά πράγματα. Πάρτε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, μην κάνουμε τώρα μια κουβέντα, που θα μπορέσαμε να την κάνουμε και έχει ενδιαφέρον, για το αν θα πρέπει να υπάρχει ιδιωτικοποίηση ή να είναι επανεθνικοποιημένη η ΔΕΗ..

**Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αύξηση της τιμής στην χονδρική, μετακυλύεται ολόκληρη στον καταναλωτή... πράγμα το οποίο...**

Μεγαλύτερη...

**Ακόμα χειρότερα...**

Είναι ΚΑΡΤΕΛ.

**Πράγμα το οποίο είναι πρωτοφανές.**

Είναι ένα καρτέλ. Γιατί όμως είναι πρωτοφανές; Να σας πω γιατί, θα μου επιτρέψετε. Υπάρχει αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο είναι μια διαβολική κατασκευή, υπέρ των ιδιωτών του καρτέλ. Στην Γερμανία το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, όχι με αυτό το χρηματιστήριο, μόνο το 20% παίζεται καθημερινά, εδώ είναι το 100%. Κοιτάξτε, ένα χρηματιστήριο, φιλελεύθερος να είσαι συμφωνείς με αυτό που θα πω, θέλει παρά πολλές παίκτες για να μην χαλιναγωγείται από 2-3 που συμφωνούν από πριν μεταξύ τους, Αν ήξερε ο ελληνικός λαός πως διαμορφώνεται η τιμή της ενέργειας σε αυτά τα χρηματιστήρια ενέργειας, θα ξεσηκωνόντουσαν, ακόμα και οι νεοδημοκράτες, εναντίον αυτού που γίνεται σήμερα. Η Θάτσερ τι έλεγε; Που ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης, έλεγε, το κράτος βάζει ταβάνι στην τιμή, και μετά ο ανταγωνισμός

σπρώχνει την τιμή προς τα κάτω. Εδώ επιτρέπουν στους ιδιώτες, μεταξύ τους να τα βρίσκουμε σε αυτό το ψευτοχρηματιστήριο, και να επιλέγουν εκείνοι το ταβάνι, γι' αυτό βλέπουμε ότι η αύξηση της λιανικής τιμής στην ενέργεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση του κόστους, Δηλαδή με αλλά λόγια την ώρα που μαγαζιά κλείνουν επειδή δεν μπορούν να ηλεκτροδοτήσουν το μαγαζί τους, οικογένειες κρυώνουν, και τους κόβουν το ρεύμα, έχεις εταιρείες μονοπωλιακές - καρτέλ 3, συν την ΔΕΗ που είναι ιδιωτική πια, οι οποίοι έχουν αύξηση του κέρδους τους. Αυτό από μόνο του να το πεις, είναι μια καταδίκη της κυβέρνησης, η οποία κάθεται και τι κάνει, δίνει επιδόματα, κάποια επιδόματα στους καταναλωτές, τα οποία, είναι απαράδεκτο, γιατί αυτά τα επιδόματα δεν έχει να τα δώσει, τα δανειζεται από την κυρία Λαγκάρντ για να τα δώσει. Οπότε δανειζόμαστε από την κυρία Λαγκάρντ μέσω των αγορών, για να επιδοτούμε τα υπερκέρδη των μονοπωλιακών εταιρειών που έχουν κομματιάσει την ΔΕΗ, ενώ θα έπρεπε απλά να βάλουν ένα ταβάνι, από πάνω, είναι πολύ απλό. Και δεν χρειάζεται καν να συμφωνείς με το ΜέΡΑ25, ούτε να είσαι αντί-μνημονιακός, ούτε να είσαι σοσιαλιστής, αυτά είναι βασικά πράγματα στα οποία θα έπρεπε να συμφωνούν όλοι, εκτός από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, ή άνομο συμφέρον, να βλέπουν τους ολιγάρχες να κερδίζουν.

**Τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, και σχέδιο αξιοποίησης των κονδυλίων, υπάρχει μια γκρίνια από πλευράς Ευρώπης, ότι δηλαδή τα λεφτά δεν θα φτάσουν στους μικρομεσαίους, ενδεχομένως να είναι και ένα είδος αν θέλετε φερετζέ, καθώς ξέρουμε πως υπάρχουν πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα ιδιαίτερα στην Γερμανία, που θέλουν να μπουν στην μοιρασιά της πίτας, και πιέζουν σε αυτήν την κατεύθυνση, τι προβλέπετε να γίνει στο τέλος;**

Αυτό που φοβόμαστε. Μα το ξέρουμε τι θα γίνει, έχουν αποφασίσει ότι τα δάνεια τα οποία θα πάρουν από το ταμείο ανάκαμψης, τα 12 και κάτι δισεκατομμύρια θα τα διοχετεύσουν μαζί με τις ενισχύσεις μέσα από τις τράπεζες, τι σημαίνει αυτό; Τελείωσε η ιστορία.

**Οι μικρομεσαίοι γιοκ;**

Οι μικρομεσαίοι γιοκ.

**Αλλά, φαίνεται ότι υπάρχει και στην κορυφή ένα bras de fer, αυτό ήθελα να σας πω.**

Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, αυτά τα 10-15 δις γιατί αυτά είναι τα καθαρά, τα οποία θα μείνουν, αυτά τα 10-15 δις να πέσουν σε μια. σοβαρή επένδυση, στην πράσινη βιομηχανική επανάσταση, να γίνει η βόρεια Ελλάδα το κέντρο παραγωγής υδρογόνου, για την ανατολική Ευρώπη, για την Ευρώπη συνολικά. Θα ήταν εξαιρετικό να γίνει αυτό. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, αν δείτε τα 150 projects τα οποία έχουν βάλει, είναι πράγματα που θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, είναι μοιρασιά, είναι λίγο στον έναν λίγο στον άλλον. Θα αγοράζουμε ανεμογεννήτριες από την Γερμανία παρωχημένες, αυτές τις τεράστιες των 150-200 μέτρων, που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί, πάνω στις βουνοκορφές για να στήσεις μια τέτοια έχεις καταστρέψει όλο το βουνό. Αντί να πάμε σε θαλάσσιες ανεμογεννήτριες σαν αυτές που έχει κλείσει μόλις τώρα, την περασμένη εβδομάδα η Σκωτία. Η σκωτσέζικη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της κυρίας Στέρτζιον στο Εδιμβούργο, δημοπράτησε πλωτές ανεμογεννήτριες, 30 ευρωπαϊκές εταιρείες χτύπησαν και έδωσαν μάλιστα 300 εκατομμύρια λίρες, προκαταβολή στην κυβέρνηση, του Εδιμβούργου, για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες πλωτές μάλιστα, οι οποίες θα παράγουν 110% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η Βρετανία όχι η Σκωτία μόνο.

Να τι θα έπρεπε να κάνουμε, και αυτή την υπερβάλλουσα ηλεκτρική ενέργεια να την χρησιμοποιούμε για να παράγουμε υδρογόνο που θα είναι το ντίζελ του μέλλοντος. Αντί για όλα αυτά, ότι γινόταν με τα πακέτα Ντελόρ, ότι γινόταν με τα ΕΣΠΑ, τώρα θα γίνει ακόμα

*χειρότερα, γιατί ξέρετε εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε βαθειά ευρωπαϊστές, κάποιιοι μας λένε πρέπει να γιορτάσουμε το ταμείο ανάκαμψης, γιατί επιτέλους έχουμε ένα κοινό χρέος και θα υπάρχει αλληλεγγύη και τα χρήματα του Βορά θα έρχονται στον Νότο. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, είναι καθαρά αντί-ευρωπαϊστική αυτή η διαδικασία γιατί, γιατί όντως θα υπάρξει μια μοιρασιά η οποία θυμίζει κάπως κοινό χρέος. Αλλά τελικά τι θα γίνει; Οι φτωχοί Γερμανοί θα επιδοτούν τους πλούσιους Έλληνες, και Ιταλούς ολιγάρχες αυτό θα γίνει, το οποίο ξέρετε, δεν είναι ότι καλύτερο για την διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης.*

**Λέτε ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα, πάντως με αυτά και με αυτά, με βάση δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει χρήμα, σε ότι αφορά το ταμείο ανάκαμψης άρχισε και μια συζήτηση που μας αφορά εμάς ειδικά, μήπως θα έπρεπε να φτιαχτεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, ώστε από την μια μεριά να διασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα, να πληρείται ο όρος της κυβερνησιμότητας, και από την άλλη να αξιοποιηθούν καλύτερα, το καλύτερα να δούμε τι σημαίνει, να αξιοποιηθούν καλύτερα αυτά τα χρήματα.**

**Εσείς θεωρείτε πολύ πιθανό, γιατί ξέρετε καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη αν τυχόν και στην δεύτερη κάλη δεν μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση;**

*Αυτό που βλέπω, αν το δούμε ιστορικά από το 2011 και μετά, είναι ότι οι τεχνοκρατικές αυτές κυβερνήσεις, είτε είναι η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι στην Ιταλία, είτε ήταν του Παπαδήμου εδώ, ή τώρα του Ντράγκι, προκύπτουν από απόφαση Βερολίνου - Φρανκφούρτης- Βρυξελλών σε περίπτωση που δεν υπάρχει κυβέρνηση. εγώ δεν βλέπω τέλεια περίπτωση εδώ, μην ακούτε τι λένε τώρα τα μνημονιακά κόμματα, βεβαιώς προ των εκλογών, θα γίνεται παρά πού μεγάλη φασαρία, κοκορομαχίες, θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον, γιατί ξέρετε όσες λιγότερες διαφορές έχουν επίθεση της ουσίας τα μνημονιακά κόμματα μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η φασαρία που δημιουργούν στην Βουλή, με τις κοκορομαχίες τους. Όταν θα γίνουν εκλογές εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση από τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία πτώχευσαν την χώρα και τα οποία μετά διαχειρίστηκαν την πτώχευση με τα μνημόνια.*

**Ένα λεπτό, εσείς είπατε και πρόσφατα μάλιστα ότι έρχεται συγκυβέρνηση Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αυτό πού το στηρίζετε;**

*Δεν είπα αυτό.*

**Δεν είπατε αυτό;**

*Α, διαβάζετε αυτά που λένε ότι λέω και όχι αυτά που είπα...*

**Συγγνώμη και τι θέλετε να κάνω να σας παίρνω τηλέφωνο και να σας ρωτάω πως το είπατε αυτό κύριε Βαρουφάκη;**

*Έχω κουραστεί με την διαστρέβλωση των λόγων μου.*

**Δεν έχουμε πάντα αυτήν την δυνατότητα.**

*Το καταλαβαίνω... Όποτε να σας πω τι είπα.*

**Πάντως δεν το βλέπετε... Να αποσύρω το ερώτημα, δεν υπάρχει θέμα..**

*Θα σας πω. Είπα... Με ρωτήσανε γιατί δεν κάνω συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, και είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιο πολλά κοινά με την Νέα Δημοκρατία, εκ του πρακτέου.*

**Ε το φιλοείπατε...**

*Όχι*

**Ε μην με τρελαίνετε το ψιλοείπατε...**

*Είπα να φτιάξουν μια κυβέρνηση μεταξύ τους, από την στιγμή που έχουν τόσο μικρές διαφορές. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης σηκώνεται συνέχεια στην Βουλή, και κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα. Του λέει, τι με κατηγορείς εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που έκανες εσύ... Το επεκτείνω...*

**Ωραία, για να συνεννοούμαστε... Το προτείνετε με βάση κάποια πολιτική ανάλυση που κάνετε. Δεν σημαίνει ότι το προβλέπετε ότι θα συμβεί.**

*Όχι, δεν το προβλέπω ότι θα συμβεί. Εγώ θεωρώ ότι η ΝΔ μαζί με το ΚΙΝΑΛ θα φτιάξει κυβέρνηση, αν δεν τη φτιάξει η ΝΔ θα τη φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι διαφορές έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΚΙΝΑΛ; Πέρα από το ότι δεν συμπαθούν αλλήλους. Είναι ανθρωπολογικές οι διαφορές, αλλά από πλευράς πολιτικής μην ξεχνάτε ότι ο κ. Τσίπρας πήγε μάλιστα και στις συνεδριάσεις του κόμματος Σοσιαλιστών Δημοκρατών στις Βρυξέλλες.*

**Υπάρχει και ο αντίλογος και οφείλω να το πω για λόγους ισοροπίας.**

*Ποιος είναι ο αντίλογος; Ότι έχουν σημαντικές διαφορές;*

**Υπάρχει και διαφορετική άποψη, δεν υπάρχει; Εσείς λέτε αυτό, οι άλλοι λένε ότι έχουν σημαντικές διαφορές.**

*Ποιες είναι; Να μας τις πούνε.*

**Ρωτήστε τους στη Βουλή.**

*Τους ρωτάμε, αλλά δεν μας τις λένε. Αλληλοκατηγορούνται, αλλά επί της ουσίας, ψηφίζουν τα ίδια πράγματα. Το Ελληνικό το δίνουν στον κ. Λάτση, συμφωνούν με το δημοσιονομικό πλαίσιο, όλοι τους συμφωνούν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, όταν δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια... Πάρα πολλά κοινά.*

**Και πολλές διαφορές θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Τώρα εσείς πώς θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι; Έχετε πει για τον κ. Τσίπρα ότι ακυρώνει οποιαδήποτε συζήτηση για μια κυβέρνηση συνεργασίας, για μια προοδευτική διακυβέρνηση, όπως το λέει. Και μάλιστα σε επιστολή που του στείλατε, τη διαβάζω εδώ μπροστά μου, τον κατηγορείτε ότι απαρνήθηκε τη λαϊκή εντολή του 2015. Πώς θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι; Και τι σημαίνει αυτό που είπατε ότι με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάτε, δηλαδή αν για οποιοδήποτε λόγο αποσυρθεί ο κ. Τσίπρας θα ήσασταν διατεθειμένος να συζητήσετε;**

*Εμείς συζητάμε με όλους. Και με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με όλους. Δεν είπαμε ότι δεν συζητάμε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία. Άλλο το να συζητάς και άλλο το να συμφωνήσεις.*

**Δηλαδή, με την Ομπρέλα φερ' ειπείν, αισθάνεστε πιο κοντά;**

*Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Καμία διαφορά δεν βλέπουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς σκεφτόμαστε. Με όλους είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε. Όχι να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Για να συμφωνήσουμε πρέπει να υπάρχει κάτι στο οποίο να συμφωνήσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα; Υπάρχουν πολλά, αλλά θα σας δώσω ένα, επί του πρακτέου, για να μη μιλάμε θεωρητικά. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υποστηρίζει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το λέμε κι εμείς. Να λοιπόν ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε τουλάχιστον. Λέτε εσείς προστασία της πρώτης κατοικίας, το λέμε κι εμείς. Πάνω σ' αυτό, εμείς το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ποιος είναι ο*

εχθρός αυτή τη στιγμή της προστασίας της πρώτης κατοικίας; Συν το γεγονός ότι υπάρχει ένας Ηρακλής, μια δευτερογενής αγορά κόκκινων δανείων, στην οποία πωλούνται δάνεια που εμπεριέχουν πρώτες κατοικίες. Λέμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: συμφωνείτε ότι για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία πρέπει να σταματήσει αυτή η πώληση; Δεν μπορείς να πουλάς σε ένα ταμείο από το New Jersey ένα δάνειο που περιέχει την πρώτη κατοικία της κυρίας Ασπασίας και να λες ότι θα της προστατεύσεις την περιουσία. Δεν γίνεται.

**Και να μη δίνεις ταυτόχρονα τη δυνατότητα στην κυρία Ασπασία να αγοράσει εκείνη το δάνειο της.**

Θα μπορούσε να είναι μια πρόταση αυτή. Αυτό που λέτε δεν ισχύει σήμερα.

**Όχι, προφανώς όχι.**

Υπάρχουν πολλές λύσεις. Εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένες λύσεις. Μιλήσαμε για δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων που να παίρνει αυτά τα δάνεια. Αυτό που λέτε εσείς είναι μια άλλη λύση... Αλλά κάναμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Και είπαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: θέλετε να μιλήσουμε για αυτά; Δεν μας απάντησαν. Και να σας πω γιατί δεν μας απάντησαν; Γιατί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για τον Ηρακλή στα αρπακτικά ταμεία και στην τρόικα. Το μόνο που θέλουν από εμάς είναι να τους πούμε ότι θα τους κάνουμε υπουργούς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

**Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που βγάζετε εσείς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν βλέπετε πιθανότητα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΚΙΝΑΛ ενδεχομένως.**

Σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό: εμείς δεν φτιάξαμε κόμμα για να γίνουμε υπουργοί κα Τρέμη, μεταξύ μας τώρα.

**Τι μεταξύ μας; Μας ακούν τόσο πολλοί.**

Ναι, μεταξύ μας και συμπεριλαμβανομένων και όσων μας ακούνε, αλλά μεταξύ μας. Το βράδυ του δημοψηφίσματος, αν ήθελα θα είχα μείνει υπουργός. Έτσι; Δεν θέλω να είμαι υπουργός για να είμαι υπουργός, ούτε εγώ, ούτε όσοι μπήκαμε στο ΜέΡΑ25. Ξέρετε, κανένας δεν μπήκε στο ΜέΡΑ25 γιατί έχει κάτι να κερδίσει. Το κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για αυτήν την πολιτική τοποθέτηση και για αυτές τις πολιτικές που προωθούμε. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μας πει “θέλετε να μοιραστούμε τα υπουργεία;”, η απάντηση είναι όχι. Αν έρθει να μας πει “ελάτε να δούμε πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία”, “τι θα γίνει στο θέμα του ιδιωτικού χρέους γενικότερα και του δημόσιου χρέους”, “τι θα γίνει με τη λιτότητα”, “τι θα γίνει στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής”, “τι θα γίνει με τις εξορύξεις”, θα τα πάρете πίσω αυτά που συμφωνήσατε με την Εχρη, που υποστηρίζατε τον EastMed, τον οποίο εμείς θεωρούσαμε μια γελοιότητα από την αρχή και ήταν και επικίνδυνο εθνικά; Αυτή είναι η συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε. Αυτή τη συζήτηση η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να την κάνει. Γιατί έχει δεσμευτεί.

**Δεν νομίζετε ότι υπάρχουν περιθώρια για τέτοια συζήτηση.**

Όχι, γιατί έχουν δεσμευτεί.

**Βλέπω ότι κάνετε συχνές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι σας αβαντάρει; Και δεν το λέω επιφανειακά, το λέω γιατί εσείς την επικοινωνία τη γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή, τον χρησιμοποιείται ως ένα είδος teaser, για να το πω στη δική μας γλώσσα, προκειμένου να τραβήξετε το ενδιαφέρον του κόσμου; Για να τον κάνετε και κοινωνό των θέσεών σας και των απόψεών σας;**

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει κάποτε για μένα ότι δεν είμαι καλός πολιτικός και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, είναι θεσμικός ο λόγος. Έχεις

τον πρωθυπουργό και έχεις και τον εν δυνάμει πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να σχολιάζω τα λεγόμενα του ενός και του άλλου; Είναι υποχρέωσή μου ως κοινοβουλευτικός αρχηγός ενός κόμματος του κοινοβουλίου. Πολύ πιο συχνά σχολιάζω τον κ. Μητσοτάκη από τον κ. Τσίπρα. Αλλά σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου υποτίθεται ελέγχει την κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχω ιερή υποχρέωση να σχολιάζω αυτά που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

**Σας επηρεάζει συναισθηματικά και το παρελθόν και το γεγονός ότι συνεργαστήκατε και το γεγονός ότι όπως λέτε και στη συγκεκριμένη επιστολή στην οποία αναφέρθηκα διαψεύστηκαν κάποιες προσδοκίες σας; Ανθρώπινο θα ήταν.**

Πρέπει να σας πω ότι έχω μια συναισθηματική τάση ποτέ να μη μιλάω αρνητικά, ή να με στεναχωρεί όταν αναγκάζομαι να μιλήσω αρνητικά, για ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, έχω φάει ψωμί κι αλάτι, έστω και για πέντε λεπτά στη ζωή μου, είτε στα πανεπιστήμια, είτε στο σχολείο, είτε στην πολιτική. Γι αυτό όταν έγραφα για παράδειγμα το βιβλίο μου για την περίοδο του 2015, όποιος το έχει διαβάσει θα δει ότι είμαι πολύ προσεκτικός να μην κάνω αυτό που κάνουν συνήθως στην Αριστερά, που όταν υπάρχει μια διάσπαση, θεωρείς ότι εσύ έχεις το μονοπώλιο της σοφίας και του δίκιου και του καλού και του αγαθού και ο άλλος με τον οποίο διασπάστηκες, διαφώνησες ήταν ο δαίμονας. Δεν το έχω κάνει αυτό και δεν το κάνω ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε με κανέναν άλλο. Ούτε με το Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο είχα μια προσωπική σχέση παλιά, με κανέναν. Μιλώ πολιτικά. Μιλώ για το τι σημαίνει η συμφωνία του Αυγούστου του 2018. Ή στην περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου, το Καστελόριζο.

**Ε, καλά, με τον Τσίπρα υπάρχει... Εγώ τουλάχιστον διακρίνω και συναισθηματική φόρτιση.  
Δεν νομίζω.**

**Καλά.**  
Πραγματικά δεν νομίζω.

**Τώρα, πάμε ξανά στην κυβέρνηση. Τη χαρακτηρίζετε Μητσοτάκης ΑΕ. Γιατί επιλέξατε αυτό το χαρακτηρισμό;**

Για να σηματοδοτήσουμε το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ως μια παραδοσιακή συντηρητική δεξιά κυβέρνηση. Κάνουν deals, κάνουν business. Προέχει ένα συμφέρον το οποίο έρχεται σε σύγκρουση και με παραδοσιακές πρακτικές της παλιάς ΝΔ, της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή. Εγώ θεωρώ για παράδειγμα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς, ιδίως του χώρου της Δεξιάς. Δεν είναι από αυτούς που θα θέλει να μείνει πρωθυπουργός μέχρι τα 80 του. Θεωρώ ότι για αυτόν είναι κομμάτι μιας καριέρας, μετά θα πάει στη Goldman Sachs, στη McKinsey... Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον δεν ήταν σαν τη Θάτσερ.

**Αυτό που το βασίζετε; Γιατί είναι σκληρή κριτική.**

Από τις πράξεις τους. Κυρία Τρέμη, τους θέτω ερωτήματα στη Βουλή, πάρα πολύ συγκεκριμένα, για τα δημοσιονομικά, για τα κόκκινα δάνεια και δεν απαντάνε. Έχεις ένα πρωθυπουργό που δεν απαντάει.

**Ναι, για deal μιλήσατε, γι' αυτό λέω που το βασίζετε.**



Έκανα μια συγκεκριμένη καταγγελία. Ότι ο κοινωνικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη δεν απαντάει στο ερώτημα αν τα 23 δισεκατομμύρια του Ηρακλή I και του Ηρακλή II θα χρεωθούν στο δημόσιο χρέος; Θα ενεργοποιηθούν; Υπάρχουν ταμεία του κοινωνικού κύκλου τα οποία θα πάρουν δημόσιο χρήμα για να στηριχθούν στη διαδικασία αυτή της εκποίησης της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων μικρομεσαίων; Δεν μου απαντάνε. Ο πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή είχε ιερή υποχρέωση να σηκωθεί και να μου απαντήσει με στοιχεία ή ακόμη και να με καταδικάσει, να με καταγγείλει για δυσφήμιση. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω στη μη απάντηση είναι ότι λειτουργούν ως ΑΕ.

**Τώρα, για να έρθουμε και σε εσάς. Μετά τη διαπραγμάτευση του 2015 χαρακτηρίσθήκατε μαύρο πρόβατο. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαπραγμάτευσης, ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος; Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτά είναι τα όρια και τα περιθώρια μέχρι τα οποία μπορεί να φτάσει η αντίσταση μιας μικρής χώρας, μιας οικονομίας που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή πορεία και που λέγεται Ελλάδα;**

*Ο χαρακτηρισμός μου ως μαύρο πρόβατο είναι απολύτως λογικός. Για σκεφτείτε το. Υπήρξε ένας υπουργός Οικονομικών μέσα σε ένα Eurogroup που τους είπε όχι. Αυτό δεν μπορούσαν να το αντέξουν, να το ανεχτούν. Σηκώθηκε και τους είπε κάποιος δεν θα πάρω άλλη πιστωτική κάρτα υπό όρους ερημοποίησης της χώρας μου.*

**Ναι, αυτό σας λέω, μπορούσατε να το κάνετε;**

*Μα το έκανα.*

**Ναι αλλά το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει την κίνηση.**

*Κοιτάξτε, η κα Μέρκελ και ο κ. Σόιμπλε περίμεναν να δουν ένα πράγμα: όταν θα μας κλείσουν τις τράπεζες εμείς θα υποχωρήσουμε; Το τι λες πριν δεν έχει καμία σημασία. Το είχα πει και σε μία συνέντευξη πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Είχα πει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας δεν είναι διατεθειμένοι να κλείσουν το τηλέφωνο στο Ντράγκι που θα τους απειλήσει με κλείσιμο των τραπεζών, αν δεν είσαι διατεθειμένος να το πας μέχρι τα άκρα, τότε μην κάνεις τη ρήξη. Άρα, η ρήξη δεν έγινε ποτέ.*

**Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η απειλή όμως, θεωρητικά μιλάμε τώρα.**

*Αν ήμασταν διατεθειμένοι να τιμήσουμε...*

**Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω το ερώτημα. Εσείς περιγράφετε τα χαρτιά που είχαν οι άλλοι, οι Ευρωπαίοι, στα χέρια τους, και ήταν ισχυρά χαρτιά. Εμείς απέναντι σε αυτά τα χαρτιά, ποιο ήταν το δικό μας το χαρτί;**

*Δύο. Να σας πω;*

**Ναι, παρακαλώ.**

*29 δισεκατομμύρια ελληνικών ομολόγων προμνημονιακών, τα οποία είχε αγοράσει ο κ. Τρισέ όταν ήταν πρόεδρος της ΕΚΤ, ήταν στο ελληνικό δίκαιο και θα μπορούσα με μια υπογραφή, εφόσον είχα την έγκριση του κ. Τσίπρα, να τα αναδιαρθρώσω, να τα στείλω στο μέλλον. Να μην αποπληρωθούν όταν έπρεπε να αποπληρωθούν. Αυτό θα σταματούσε τον κ. Ντράγκι από το να αγοράσει ιταλικά ομόλογα το Μάρτιο του 2015. Θα κατέρρεε η Ιταλία. Ήταν ένα πυρηνικό όπλο που είχαμε στα χέρια μας. Το δεύτερο ήταν κάτι που είχαμε συμφωνήσει προεκλογικά ότι θα στήναμε, πριν από τον Ιανουάριο του 2015, ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών που θα βασίζεται στην εφορία, στο taxisnet. Αυτό θα έπρεπε να το είχαμε κάνει είτε είχαμε σύγκρουση με την ΕΕ, είτε όχι.*

**Αυτό είναι ανεξάρτητο, ναι.**

*Ναι, αλλά θα μας έδινε απίστευτες δυνατότητες ρευστότητας σε περίπτωση που μας έκλειναν τις τράπεζες. Αυτά τα δύο ήταν δύο πολύ βασικά όπλα που είχαμε.*

**Εσείς περιγράφετε ένα παιχνίδι που θα έφτανε μέχρι τέλους, που όμως αυτό το τέλος δεν ήταν απολύτως προβλέψιμο πάντως.**

*Κοιτάζτε κα Τρέμη, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί ένας πρωθυπουργός, είτε είναι ο κ. Τσίπρας, είτε κάποιος άλλος, να πει “εγώ δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι”.*

**Είναι λίγο “τα ρέστα μου”, με καταλάβετε; Επειδή είστε και της θεωρίας των παιγνίων.**

*Να το συζητήσουμε. Όταν το 2013 η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας, μου είπαν “αν κυβερνήσουμε ποτέ, πρότεινε μας ένα πλάνο σε περίπτωση που έρθουμε σε σύγκρουση με την ΕΚΤ, πώς να αποτρέψουμε το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών”. Τους πρότεινα ακριβώς αυτά που σας είπα. Κάποια στιγμή ήρθαν και μου είπαν, “γίνε υπουργός Οικονομικών για να τα εφαρμόσεις, συμφωνούμε”. Η πολιτική απόφαση της ρήξης και της σύγκρουσης και της χρησιμοποίησης αυτών των όπλων, που ήταν πολύ ισχυρά χαρτιά απέναντι στα ακόμη ισχυρότερα χαρτιά της τρόικας, πάρηθη. Θεωρώ ιδιαίτερα ανεύθυνο το να πάρεις μια τέτοια απόφαση και στη μέση της διαδρομής, όταν προσπαθεί ο υπουργός Οικονομικών, τον οποίο έχεις εξουσιοδοτήσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρτιά, να του τραβήξεις το χαλί κάτω από τα πόδια. Είναι σαν να στέλνεις το Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ και του παίρνεις τη σφεντόνα πριν μπει στο πεδίο της μάχης.*

**Ναι, αλλά ήταν ούτως ή άλλως μια υψηλού ρίσκου απόφαση. Όμως για να αφήσουμε κατά μέρος το παρελθόν...**

*Συμφωνώ.*

**...το οποίο έχει συζητηθεί και αποτιμηθεί αν θέλετε, κλπ. Στο σήμερα πάλι, τι περιμένετε, ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος για το ΜέΡΑ25; Οι δημοσκοπήσεις είναι και έτσι και αλλιώς, δηλαδή είναι κάποιες που σας δίνουν δυναμική, σίγουρα έχετε μεγάλη διείδυση στους νέους και στις γυναίκες, κάποιες άλλες σας δείχνουν οριακά και η τελευταία της Μarc σας βγάζει εκτός Βουλής.**

*Καλά, αυτοί μας έβγαζαν πάντα εκτός Βουλής, ακόμη κι όταν μπήκαμε στη Βουλή.*

**Ναι, γι αυτό σας είπα, είναι ένα μπουκέτο με πολλές εκδοχές. Ο Γιάννης Βαρουφάκης τι στόχο θέτει, με τι θα ήταν ευχαριστημένος στην επόμενη κάλπη, οποτεδήποτε αυτή στηθεί;**

*Γνωρίζουμε ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Δεν υπάρχει θέμα για το αν το ΜέΡΑ25 θα είναι στη Βουλή, θα είναι στη Βουλή. Το δεύτερο ερώτημα είναι το πιο σημαντικό. Τι θέλουμε; Με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι. Ένα πράγμα θα μας ικανοποιήσει μόνο. Η ελληνική κοινωνική οικονομία να είναι βιώσιμη. Γιατί δεν είναι βιώσιμη σήμερα. Γι αυτό φτιάξαμε το ΜέΡΑ25. Εμείς που φτιάξαμε το ΜέΡΑ25 δεν το φτιάξαμε για τα αξιώματα, για τα οφίτσια, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει. Σας μιλώ ειλικρινά, τόσο για μένα, όσο και για τους συνεργάτες μου, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο.*

**Άρα για να ισχυροποιηθεί η φωνή σας...**

*Οι πολιτικές μας. Να τους επιβάλουμε να μιλάνε για αυτά που δεν θέλουν να μιλάνε.*

**Επειδή είστε ρεαλιστής. Εγώ θέλω να επιστρέψουμε στην κάλπη και να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι εκείνο το ποσοστό που θα σας έδινε τη δυνατότητα να ακούγεται περισσότερο η φωνή σας.**

*Κατ' αρχάς το να ξαναμπούμε στη Βουλή, που θα ξαναμπούμε στη Βουλή, θα κλείσει πάρα πολλά στόματα, γιατί πριν μπούμε στη Βουλή το 2019, θυμάστε, έλεγαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να μπει το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή. Όταν μπήκαμε στη Βουλή είπαν "α, είναι διάττων αστέρας, είναι από τα κόμματα που σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν". Μόνο και μόνο ότι θα είμαστε στη Βουλή θα τους αναγκάσει να κατανοήσουν ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Από κει και πέρα, είμαι βαθιά δημοκράτης. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει τι ποσοστό πρέπει να έχουμε, το πιστεύω αυτό με όλο μου το είναι.*

**Πολύ σας ευχαριστώ.**

*Εγώ σας ευχαριστώ.*