

## ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

Κατ' αρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι ιδιαίτερη τιμή για την οικογένειά μου και για μένα αυτή η πρόταση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους. Ζω σε αυτήν την πόλη, εδώ έχω προσπαθήσει να ολοκληρωθώ καλλιτεχνικά, έχω προσπαθήσει μέσα στα χρόνια να συνδέω πάντα το καλλιτεχνικό μου πόνημα με την ευρύτερη εικόνα, με κέντρο πάντα τον άνθρωπο. Έτσι μεγαλώσαμε σ' αυτήν την πόλη. Εμείς είμαστε από τα παιδιά που ανήκουμε στη λεγόμενη κινηματική οραματική αριστερά. Βρίσκουμε χαρά μέσα στη ζωή την κινηματική. Καθημερινά επικοινωνούμε με συντρόφους, συναγωνιστές, φίλους. Υπάρχει αλληλεπίδραση σε ζητήματα πολιτικής, σε ζητήματα που ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι αφορά την καταστολή, υπάρχει τεράστια καθημερινή ανάγκη να είμαστε παρόντες και να συμμετέχουμε και έτσι συνεχίζουμε. Το ΜέΡΑ25 δεν το γνώρισα τώρα, ούτε τον κ. Βαρουφάκη. Χρόνια παρακολουθώ, όπως όλοι φαντάζομαι. Όμως υπάρχει ένα κομβικό σημείο που θα μου επιτρέψετε να σταθώ. Όντως υπάρχει ένα έντιμο προσκλητήριο για να ονειρευτούμε πάλι. Να μπορέσουμε να βάλουμε την πολιτική σε εκείνο το επίπεδο, όπου μέσα από αυτήν θα προαγόμαστε και θα είμαστε ευτυχείς και όχι κατηφείς και δυστυχισμένοι από τις απανωτές ήττες.

(Χειροκρότημα)

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρεί το Όχι την περπατησιά του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς που είμαστε τραυματικά παιδιά της Αριστεράς, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο γιατί έτσι νιώθω, να πούμε ότι το μέτωπο επιτέλους όλων των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων μπορεί και πρέπει αυτήν την ώρα να γίνει πραγματικότητα. Και να είναι αυτή που θα οδηγήσει το μέλλον του τόπου σε κάτι πιο φωτεινό και όχι αυτό το φασιστικό σκοτάδι που μας έχει κατακλύσει στις μέρες μας.

Σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους μου, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ, που τους βλέπω εκεί και με συγκινούν πολύ. Έχουμε ένα ιστορικό σωματείο, το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος στο οποίο έχουμε δώσει την ψυχή μας. Κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι για μένα αυτό μπορεί αυτό να αποτελεί εφιαλτήριο. Ναι, έτσι είναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν νιώθω ότι πρέπει να απολογηθώ για κάτι. Ίσα-ίσα, από αυτό το βήμα καλώ όλους τους συναδέλφους να μας στηρίξουν σ' αυτήν την προσπάθεια, διότι αυτό που έρχεται σε ό,τι αφορά τον κλάδο είναι πραγματικά ζοφερό. Θα συνεχίσω τις υποχρεώσεις μου στο σωματείο για όσο καιρό το σωματείο με επιλέγει για αυτό το σκοπό και όσον αφορά την κοινωνική μου ζωή δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αφήσω τη δουλειά μου, γιατί την υπεραγαπώ, τα τραγούδια, τους φίλους, τις παρέες, που κοινωνούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια πάνω απ' όλα την κινηματική ζωή στην πόλη. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πράγμα, έχουμε ανάγκη από αυτόν τον τρόπο ζωής και σας καλώ όλους να πλαισιώσετε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες αρχίζουν και προβάλλουν δειλά-δειλά και προσπαθούν να αρθρώσουν έναν άλλο λόγο, ένα λόγο πραγματικά μετωπικό. Γιατί τι νόημα έχει να κάνω εγώ ένα μέτωπο με τον εαυτό μου; Δεν έχει κανένα νόημα. Το μέτωπο θα το κάνω με τους άλλους. Αυτή η εσωστρέφεια της Αριστεράς, αυτός ο βαυκαλισμός κατ' εμέ ο ιδεολογικός, που έχει και άλλη εξήγηση που δεν είναι της παρούσης, πρέπει να τελειώνουμε σιγά-σιγά μαζί του. Η Αριστερά πρέπει να ξαναβρεί το όραμά της. Χαίρομαι

πάρα πολύ που το ΜέΡΑ25 αυτοπροσδιορίζεται σε αυτό το χώρο της κινηματικής Αριστεράς και αυτό μου φέρνει μεγάλο αναπαυμό. Έφερα και ένα χαρτάκι να σας δείξω.

Δεν είναι δικό μου.

Το έχετε δει να κυκλοφορεί;

Σπάνια. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να πούμε που ακριβώς συναντιόμαστε. Εδώ ακριβώς συναντιόμαστε. Εδώ είναι λοιπόν τα 7+1 σημεία που ανέφερε και ο Γραμματέας από το συνέδριο, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο, δημοκρατικό στην ψυχή του, με μια υψηλή αισθητική. Έχουν και αυτά τη σημασία τους. Υπήρξε πραγματικά μια διαβούλευση, τολμώ να πω, γνήσια και υγιής, ώστε να καθοριστούν αυτές οι 7 τομές οι οποίες δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική παράταξη, κανείς δεν έρχεται στην ώρα του να τις συζητήσει. Είναι μαγικό αυτό που κάνετε, που προσκαλείτε σε αυτή τη συζήτηση. Μην σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ και πάλι. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.

### **ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ**

Δημήτρη σε καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και συγκίνηση κι εμείς. Να περάσουμε τώρα όμως σε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του τύπου. Ξεκινάμε με τον Πάνο Τσίκαλα από τη Βόρεια.

### **ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Καλημέρα. Κάποιους μήνες μετά τη ΔΕΘ και την ερώτηση που σας είχα κάνει σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ νιώθω ότι υπάρχει μια αλλαγή και μια μετατόπιση με βάση αυτά τα οποία λέτε. Μια μετατόπιση προς τα αριστερά. Κάπως το χαρακτηρίσατε και εσείς, μια διεργασία μέσα στο κόμμα, αν δεν κάνω λάθος. Που ακριβώς απευθύνεστε; Σε ποιες οργανώσεις; Αναφέρατε κάποιες όπως ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κλπ και τι βήματα έχουν γίνει για τη συγκρότηση κάποιου προοδευτικού μετώπου μεταξύ αυτών των οργανώσεων και του ΜέΡΑ25;

### **ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ**

Από τη ΔΕΘ δεν έχει αλλάξει κάτι. Ό,τι σας είχα πει τότε, ισχύει και σήμερα. Εδώ και οκτώ μήνες καλούμε τον ευρύτερο αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο να γίνει μια πραγματική συζήτηση και ένας ειλικρινής διάλογος. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Τα 7 σημεία-τομές είναι παγιωμένα εδώ και καιρό. Πράγματι ριζοσπαστικοποιούμαστε. Αυτό που άλλαξε, άλλαξε το Μάιο στο συνέδριό μας. Έχουμε μια θέση διαφορετική όσον αφορά στην ΕΕ. Θεωρούμε ότι η ΕΕ έχασε την ευκαιρία που της είχαμε δώσει με εκείνο το γενναίο Όχι του ελληνικού λαού να μετεξελιχθεί σε μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Κάθε κρίση που περνά, είτε ήταν η κρίση χρέους, είτε η πανδημία μετά, είτε ο πόλεμος στην Ουκρανία σήμερα, αφήνει την ΕΕ πιο κατακερματισμένη, πιο αντιδραστική, πιο φτωχή, πιο ηττημένη και πιο δύσκολο να λειτουργήσει.

Επιτρέψτε μου μισ μικρή παρένθεση γιατί πιστεύω θα σας ενδιαφέρει και δημοσιογραφικά. Για σκεφτείτε το. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει κάποια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Ελπίζω σύντομα, γιατί κάθε μέρα που περνά χωρίς την ειρηνευτική διαδικασία χάνονται άνθρωποι. Κάποια στιγμή θα αρχίσει. Σίγουρα σε αυτή τη διαδικασία θα παίζει

βασικό ρόλο η Ουάσιγκτον, η Μόσχα, βεβαίως το Κίεβο, ίσως και το Πεκίνο. Η ΕΕ τι ρόλο θα παίξει; Η οποία θα κληθεί να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ποιος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ; Ο Μακρόν και ο Σολτς σε καμία περίπτωση γιατί θα βάλουν βέτο οι Πολωνοί και οι της Βαλτικής που δεν τους εμπιστεύονται. Θα μας εκπροσωπήσουν οι ψυχροπολεμικοί μιλιταριστές των Βαλτικών χωρών που θέλουν να πάρουμε τη Μόσχα; Με άλλα λόγια, εμείς αναγκαζόμαστε να μετεξελιχθούμε και να αλλάξουμε και τις θέσεις μας για την ΕΕ γιατί η ΕΕ μετεξελίσσεται, ουσιαστικά καταρρέει. Όπως είχαμε προβλέψει ότι θα γίνει λόγω των ελληνικών μνημονίων. Πολλά δεινά για όλη την Ευρώπη ξεκινούν από την Ελλάδα. Δεν είναι μικρομεγαλισμός αυτό. Να σας θυμίσω ότι ο Ψυχρός Πόλεμος δεν ξεκίνησε στους δρόμους του Βερολίνου. Στους δρόμους της Αθήνας το Δεκέμβρη του '44 ξεκίνησε. Πολλά κακά για την Ευρώπη ξεκινάνε από εδώ.

### **Βαρουφάκης**

Αυτή ήταν η πρότασή μας στην ηγεσία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όσον αφορά τον ευρύτερο χώρο, εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο με τουλάχιστον 10-12 οργανώσεις του χώρου της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες, γιατί καλό είναι όταν δοθούν αυτές οι λεπτομέρειες να δοθούν από όλους τους συμμετέχοντες στο διάλογο και να μην προκατάλαβω εγώ. Απλά. εμείς πιστεύουμε στην απόλυτη διαφάνεια, δεν το κρύβουμε ότι είμαστε σε συνομιλίες, και επιτρέψτε μου να κλείσω με το εξής. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι τα γνωστά παπαγαλάκια τα trolls της ΝΔ και κάποια του ΣΥΡΙΖΑ, θα το παρουσιάσουν αυτό, και το παρουσιάζουν εδώ και καιρό, ότι το ΜέΡΑ αδυνατεί να μπει στη Βουλή και για αυτό και μιλάει με άλλους χώρους. Όχι είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ξέρουμε ότι θα μπορούμε στη Βουλή, επειδή είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε στη Βουλή, για αυτό μιλάμε με άλλους χώρους για να δώσουμε σε άλλους χώρους κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ευχαριστώ.

### **Κριθαρίδης**

Ωραία. Να περάσουμε στον κύριο Θεοδωρακίδη από τον Flash και στη συνέχεια ο κύριος Συρμάτης από το Oripinion.

### **Θεοδωρακίδης από τον Flash**

Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Γραμματέα, νωρίτερα είπατε πως απευθύνετε ένα κάλεσμα στη βάση ουσιαστικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα καλέσετε στο τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη να συνομιλήσετε για αυτά που συζητάμε.

### **Βαρουφάκης**

Όχι. Γιατί; Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω με οποιονδήποτε. Με όλον τον κόσμο μιλάω. Όταν όμως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκάθαρα απαντήσει σε συναδέλφους σας που του έθεσαν το θέμα του διαλόγου με το ΜέΡΑ25 και του είπαν, θυμάμαι συγκεκριμένες συνεντεύξεις, μπορείτε να ανατρέξετε και να τις βρείτε υπάρχουν και στο διαδίκτυο, το ΜέΡΑ25 καλεί σε διάλογο, θα κάνετε διάλογο με το ΜέΡΑ25; Ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος, είτε όχι πριν τις εκλογές, να δούμε αν θα μπουκ στη Βουλή, τι ποσοστό θα πάρουν και ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρουν να συζητήσουμε. Το οποίο καταστρατηγεί κάθε αρχή της αριστεράς. Η αριστερά πάντοτε, είτε ήτανε στη Χιλή επί Αλιέντε είτε ήταν το Λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία στο μεσοπόλεμο είτε πρόκειται για το

ηρωικό Πολυτεχνείο, πάντοτε η αριστερά βασιζόταν στην αρχή ενός minimum κοινού προγράμματος μεταξύ προοδευτικών δυνάμεων, αριστερών δυνάμεων. Για αυτό κάνεις τον διάλογο, κοινό πρόγραμμα. Το έλα μετά τις εκλογές να δούμε, σημαίνει έλα να πάρεις κάποια λιμουζίνα, κάποιο υπουργείο, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε τι να του πω του Αλέξη Τσίπρα; Να τον πάρω τηλέφωνο, να του πω τι; Το έχει δηλώσει. Όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, η δική μας εκτίμηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάψει, εδώ και πολλά χρόνια, να αποτελεί κόμμα το οποίο να διεκδικεί θέση μέσα στο προοδευτικό τόξο, ιδίως μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου που έβαλε την Ελλάδα βαθιά στην φυλακή χρέους, την χρεοδουλοπαροικία. Δεν υπάρχει φορά που να μιλούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό κοινοβούλιο και να μην διαπνέονται από ένα αίσθημα ντροπής για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ας βρουν τον βηματισμό τους, ας κάνουν την αυτοκριτική τους, και τότε θα μιλήσουμε και με αυτούς, αλλά πρώτα πρέπει να αρχίσουν να σταματήσουν να ντρέπονται για τα ριζοσπαστικά πράγματα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην πρώτη του διακυβέρνηση στην τετραετία 1981–1985.

### **Κριθαρίδης**

Ο κύριος Συρμάτης από το Opinion.

### **Συρμάτης από το Opinion**

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Στα πολιτικά με κάλυψε απολύτως η ερώτηση του συνάδελφου, οπότε θα πάω στα τοπικά. Για αυτοδιοίκηση πότε θα ακούσουμε το ΜέΡΑ25 και τι σκέφτεται για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας; Ευχαριστώ.

### **Βαρουφάκης**

Πάγια θέση μας τόσο για τα αυτοδιοικητικά όσο και για τα συνδικαλιστικά, για τους μαζικούς χώρους γενικότερα, είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε ηγεμονικό ρόλο στις διαδικασίες και στις διεργασίες αυτών των μαζικών χώρων. Θα μου πείτε είστε μικρό κόμμα, δεν μπορείτε να παίξετε ηγεμονικό ρόλο, είστε πολύ μικροί για να το κάνετε. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε κιάλας να το κάνουμε. Έχουμε την πεποίθηση ότι δική μας ευθύνη, δικό μας χρέος είναι να στηρίξουμε κινήσεις πολιτών πολιτικοποιημένες, αλλά όχι κομματικοποιημένες. Οπότε αυτός θα είναι ο γνώμονας με τον οποίο θα πορευτούμε. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πεδίο κάποιας δόξας, πιθανούς δόξας για πραγματικά αυτόνομες κινήσεις πολιτικοποιημένων πολιτών που θέλουν να πάρουν τα πράγματα του Δήμου στα χέρια τους και εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε, όχι να τους καπελώσουμε.

### **Κριθαρίδης**

Το λόγο έχει ζητήσει και ο κύριος Σανίδης από το SALONIKA PRESS

### **Σανίδης από το SALONIKA PRESS**

Καλησπέρα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μία κοινωνία σε σήψη. Βλέπουμε φιλανθρωπικές οργανώσεις, πολιτικούς που μόνος τους στόχος είναι το πως θα πλουτίσουν και από την άλλη βλέπουμε έναν λαό που είναι σε μία διαρκή νάρκωση. Ποια είναι η σπίθα αυτή που θα εκδηλώσει την οργή του λαού; Και μία δεύτερη ερώτηση. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, κάτω από τα πόδια μας, συντελείται ένα έγκλημα για απόσπαση των

αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου. Ένα μετρό που μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία τέλος του '23 και το εισιτήριο θα κοστίζει μόλις μισό ευρώ.

### **Βαρουφάκης**

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποτέ ποια θα είναι η σπίθα η οποία θα δημιουργήσει την έκρηξη της λαϊκής οργής, είναι αδύνατο να γνωρίζεις. Η δική μας δουλειά ως ΜέΡΑ25 είναι, το δικό μας καθήκον είναι να προετοιμάσουμε τον κόσμο, από ποια άποψη; Τι πρέπει να γίνει λελογισμένα. Να έχουμε μία απάντηση στο πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι αλλιώς. Όχι μόνο να λέμε όχι, όχι μόνο να εκφράζουμε την οργή μας με αυτά που συμβαίνουν, με τη σήψη, που πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά πώς θα μπορούσε αύριο το πρωί να αλλάξει η ζωή τους, όχι στη Δευτέρα παρουσία, όχι αφού γίνει ο σοσιαλισμός, σήμερα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Για αυτό μιλάμε προγραμματικά, καλούμε σε προγραμματικό διάλογο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η οργή να γίνει δημιουργική, και μπορεί να γίνει δημιουργική μόνο όταν ο κόσμος αποκτήσει μία αίσθηση του τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει, αλλιώς έχεις εξεγέρσεις χωρίς στόχο και χωρίς δημιουργική κατάληξη. Όσον αφορά τώρα το μετρό, η θέση μας ιδίως για το έγκλημα, που σωστά πάλι αναφέρατε, των αρχαίων εδώ στο σταθμό Βενιζέλου, η στάση μας είναι δεδομένη, την ξέρετε εδώ και καιρό. Αλλά μιας και έχουμε έναν πολύ πιο θεσσαλονικιό από εμένα, εγώ ένιωσα πολύ ευχάριστα που αυτή την τετραετία και νιώθω μεγάλη τιμή που πήρα την έδρα της Α΄ Θεσσαλονίκης, αλλά θεσσαλονικιός δεν είμαι. Ο Δημήτρης όμως μπορεί να μας πει δυο κουβέντες παραπάνω.

### **ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ**

Κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι χάσαμε με το θέμα των μαρμάρων. Δυστυχώς, η άποψη του να παραμείνουν κατά χώρας ενώ ήταν περασμένη μέσα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης με πολύ κίβδηλο με πολύ ψεύτικο απίστευτα θεωρώ ανήθικο τρόπο ουσιαστικά για ακόμα μια φορά, η άποψη του λαού της Θεσσαλονίκης διαστρεβλώθηκε και περάσαμε στην οριστική πια καταστροφή, άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να δούμε πλέον είναι μία διακόσμηση με αυτά τα μάρμαρα και όχι την ιστορική διαδρομή αυτής της πόλης, η οποία ξέρετε όσο σκάβουν βρίσκουν από κάτω κι άλλα και προχωράει και προχωράει...

Είναι πολλές οι διαστρωματώσεως της ιστορίας, σε αυτό ειδικά το σημείο. Αραγε μας έφερε κοντά αυτή υπόθεση ως Θεσσαλονικείς;; Νομίζω πως ναι. Όσο έβλεπα να προκύπτουν τα πανό στα μπαλκόνια, εναντίον της απόσπασης των μαρμάρων μαζί με ό,τι συμβαίνει, θα το ξαναπώ κινηματικά στην πόλη τα τελευταία δύο χρόνια, με αφορμή βέβαια και όλα αυτά τα οριακά γεγονότα στο πανεπιστήμιο ε τα οποία τα θεωρώ εννοείται απαράδεκτα, απολύτως φασιστικά και απολύτως άδικα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς μας έφεραν σε ένα σημείο να μιλάμε πάλι για μια ακόμα ήττα. Είναι όμως έτσι; Θα το ξαναπώ. Όχι δεν είναι έτσι. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Η πρωτοβουλία των πολιτών για τα μάρμαρα συνεχίζει να δρα, συνεχίζει να κινείται νομικά, προσπαθεί να βρει ουσιαστικά εκείνη την οδό προκειμένου να θίξει ακριβώς αυτά τα συμφέροντα που δημιούργησαν αυτήν

την καταστροφή, ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουν, θα βρουν τον τρόπο, γιατί υπάρχουν και πολύ έγκριτοι νομικοί μέσα, θέλουν την στήριξη μας, μην το ξεχνάμε αυτό, η φυσική μας παρουσία πλέον είναι το απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουν να ευδοκιμήσει ότι λέμε ως σχεδιασμό.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, να επαναλάβω ένα κάλεσμα, προς όλον τον κόσμο της οραματικής κινηματικής αριστεράς, που δεν βολεύεται, που δεν μπορεί να αναπαυτεί, που στηλιτεύει τον συγκεντρωτισμό και θέλει τη ζωντανή και άμεση δημοκρατία, να στηρίξει πραγματικά όλη την προσπάθεια την οργανωτική, την πολιτική, την κινηματική, του ΜέΡΑ25, γιατί είναι πραγματικά μια μετωπική λύση λύση σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας του τόπου.

Ξέρω που απευθύνομαι, απευθύνομαι σε συντρόφους και συναγωνιστές από τα παιδικά μας χρόνια, και το ξαναλέω, η φυσική μας παρουσία πρέπει να είναι παντού, όλοι μαζί παντού. Είτε αυτό είναι η Μαλαματίνα, είτε είναι τα μάρμαρα, είτε είναι τα ζητήματα των νοσοκομειακών, είτε είναι τόσα ζητήματα που υπάρχουν ειδικά σ' αυτή την πόλη, που ετοιμάζεται κι ένα ωραίο σχέδιο για την ΔΕΘ, ετοιμάζεται κι ένα ωραίο σχέδιο για την παραλία, τα ξέρουμε όλα λίγο-πολύ αυτά, στο τέλος θα φύγουνε και τα πομολα μαζί κάποιοι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε να δούμε τι νίκη μπορούμε να καταγράψουμε.

### **ΝΙΚΟΥ ΕΡΤ3**

Καλώς ήρθατε κύριε γραμματέα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον να ζητήσω το σχόλιο σας σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο των Βρυξελλών, και την εμπλοκή της αντιπροέδρου, της κυρίας Καϊλή, η οποία είναι Θεσσαλονικιά, έχει ξεκινήσει από εδώ την καριέρα της το ξέρετε,. Ποια είναι η θέση του κόμματος για αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευχαριστώ.

### **Γιάννης Βαρουφάκης:**

Αναπόφευκτα! 40.000 υψηλόμισθοι λομπίστες, κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες, εγγεγραμμένοι επισήμως στα τεφτέρια της ευρωπαϊκής ένωσης, είναι επισήμως εκεί, εκπροσωπούν μεγάλες δυνάμεις, σκοτεινές δυνάμεις, πολυεθνικές, αδίστακτα καθεστώτα, και το Κατάρ δεν είναι το χειρότερο από αυτά, δείτε πόσοι εκπροσωπούν την Σαουδική Αραβία, η δουλειά τους ακριβώς ποια είναι; Η δουλειά τους είναι να προσεγγίζουν ευρωβουλευτές, κομισάριους, γραφειοκράτες, να τους πηγαίνουν στα πιο ακριβά εστιατόρια των Βρυξελλών, να τους προσκαλούν σε κρουαζιέρες και σε εξωτικές περιοχές και σε πεντάστερα Εξάστερα,εφτάστερα ξενοδοχεία, για να τους αλλάξουν τη γνώμη υπέρ των πελατών τους.

Με με άλλα λόγια κατά της βούλησης των λαών τους. Αυτό σημαίνει να είσαι λομπίστας, να με πείσεις να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα σκοπό

να κάνω. Και όλα αυτά, δεις στο πλαίσιο μίας χλιδής και δισεκατομμυρίων που ξοδεύονται, και να ήταν κιόλας κοινοβούλιο το ευρωκοινοβούλιο; δεν είναι κοινοβούλιο το ευρωκοινοβούλιο. Να σας θυμίσω, ότι είναι το μοναδικό κοινοβούλιο, σε αποσιωπητικά, το οποίο δεν δικαιούται να νομοθετεί. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ένωση. Είναι ένα καρτέλ μεγάλων επιχειρήσεων, θυμάστε το 2015, που "οι μένουμε Ευρώπη", οι " βάστα Γερούν", η αντιπολίτευση, τότε μου επιτίθενται, ότι τα έβαλες λέει με την Ευρώπη. Ποιος είναι η Ευρώπη; Αυτός ο ορυμαγδός διαφοράς; Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα που τυπώνει 5 τρισεκατομμύρια € για τους τραπεζίτες την ώρα που επιβάλλει λιτότητα στους πολλούς; Ο Ντάισελμπλουμ; Ο Σόιμπλε; Ο Μακρόν; Ο Σολτς; Αυτοί είναι η Ευρώπη; Αυτοί καταστρέφουν την Ευρώπη. Αυτοί έφεραν την Ευρώπη εκεί που την έφεραν σήμερα. Οι Καϊλήδες είναι σαν τους Πάτσηδες, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης δεν είναι δικιά μας δουλειά, δεν είμαστε ούτε ανακριτές ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε ένορκοι ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης της ευρωπαϊκής, της ελληνικής, να δει τι θα κάνει με την Καϊλή ή με τον Πάτση. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την πολιτική ευθύνη, η πολιτική ευθύνη για τον Πάτση είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ο ένας, με το σύστημα Ηρακλής ο άλλος. Για τη διαφθορά στις Βρυξέλλες είναι υπεύθυνοι όλοι οι "μένουμε Ευρώπη", σύμφωνα με τους οποίους ο ευρωπαϊσμός τι σημαίνει; Ναι σε όλα σε αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς. Γι' αυτό το Έψιλον στο ΜέΡΑ είναι ευρωπαϊκή δίπλα στο ρεαλιστική ανυπακοή, ανυπακοή σε αυτούς σημαίνει ένα μεγάλο ΝΑΙ στην δημοκρατική Ευρώπη.