

**ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΙ**



**ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ**

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΡΑ25

3-17 Νοεμβρίου 2018 2<sup>ο</sup> φύλλο

**Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Η τελική λύση και η Παγκόσμια Χούντα**

Του Φώτη Κυζάκη

Σελ 3-5

**Το παλιό πέθανε, το καινούριο θα είναι μαζί μας στην εκπνοή της χρονιάς που φεύγει**

Της Κωνσταντίνας Κατμάδα Σελ. 6-9

**Ο Εθνικισμός σκοτώνει (και σκοτώνεται) μέσα και έξω από τα σύνορα**

Του Ραφαήλ Μπελενιώτη Σελ. 10-12

**Περί δικομματισμού το ανάγνωσμα**

Του Γρηγόρη Καραγιαννίδη Σελ. 13-14

**Ο Καμμένος και ο Μάτις εναντίον του Ερντογάν**

Του Θοδωρή Τσιρπάνη

Σελ. 15-16



## Χαιρετισμός του Γιάννη Βαρουφάκη



Η Ερημοποίηση της πατρίδας μας στα χρόνια της Χρεοδουλοπαροικίας είναι ο ένας και μοναδικός λόγος που ιδρύθηκε το ΜΕΡΑ25. Η νεολαία μας έχει, εδώ και χρόνια, μπει σε απάνθρωπο δίλημμα: Ξενιτειά ή παραμονή στην πατρίδα υπό το καθεστώς χαμηλών προσδοκιών. Χιλιάδες νέες και νέοι ξενιτεύονται ενώ όσοι μένουν μαθαίνουν να ζουν χωρίς την ελπίδα. Αυτή είναι η στυγνή πραγματικότητα με την οποία αναμετράται το ΜΕΡΑ25. Για να πετύχουμε πρέπει η νεολαία να συνταχθεί με το **ΜΕΡΑ Νεολαίας** κρατώντας στο νου ότι κάθε νέα γενιά είναι αναγκασμένη να δίνει ξανά και ξανά τον καλό αγώνα. Δεν υπάρχει τελική ήττα και δεν υπάρχει τελική νίκη. Υπάρχει μόνο η ελπίδα που δίνει ο αγώνας για τους ανθρώπους, όχι για την εξουσία.



**ΜΕΡΑ25**  
▶▶ DiEM

\*Φώτης Κυζάκης: Αρχισυντάκτης ΜΕΡΑ Νεολαίας, Φοιτητής Πολ. Επιστημών ΑΠΘ

\*Κωνσταντίνα Κατμάδα: Απόφοιτη Νομικής ΑΠΘ, Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜΕΡΑ25

\*Ραφαήλ Μπελενιώτης: Φοιτητής Ιστορικού Αρχαιολογικού Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

\*Γρηγόρης Καραγιαννίδης: Δημοσιογράφος

\*Θοδωρής Τσιρπάνης: Φοιτητής Πληροφορικής ΠαΜακ

# Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Η τελική λύση και η Παγκόσμια Χούντα

Του Φώτη Κυζάκη\*



Συγχαρητήρια! Μπράβο στον Λαό της Βραζιλίας! Μεγάλωσε την Εθνικιστική Διεθνή, νοστάλησε την εποχή Πινοσέτ και των Δικτατορικών Καθεστώτων και έβαλε και αυτός το πετραδάκι του στο βοτσαλένιο μονοπάτι της Παγκόσμιας Χούντας.

Αυτή η Παγκόσμια Χούντα με κύριους εκπροσώπους τον Τράμπ στις ΗΠΑ, τον Σαλβίνι και την Κυβέρνηση της Αλλαγής (*Governo del Cambiamento*), και τώρα τον Μπολσονάρο στην Βραζιλία θα μπορούσα εισαγωγικά να πω ότι αποτελεί με εξέγερση ενάντια στις προοδευτικές ιδέες και αξίες του άλλοτε δυτικού κόσμου και της δυτικής πολιτικής σκέψης που οργώθηκε από τον μηχανισμό της Γαλλικής Επανάστασης (για να μην ξεχνάμε: Οι Ιταλοί φασίστες του Μουσολίνι ήταν αυτοί που φώναζαν με τεράστιο πάθος, *το 1789 πέθανε!*).

Στο όνομα τόσο του προσφυγικού αλλά και της εξουσίας, της πάλης, την εθνικής ανάτασης, της σπουδαιότητας ανατράπηκαν αξίες όπως ο ορθολογισμός, η πρόοδος, η ελευθερία και η ισότητα. Αυτός είναι ο αντι-χαρακτήρας του φασισμού. Ο αντικαπιταλισμός, ο αντιφιλελευθερισμός, ο αντιατομικιστικός, ο αντικομμουνισμός και ούτω καθεξής είναι ο στόχος του νέου αυτού Καθεστώτος.

Τα πάντα για το κράτος, τίποτα εναντίον του κράτους, τίποτα έξω από το κράτος, είναι το σύνθημα των Φασιστών στον "αγώνα" τους για το ολοκληρωτικό κράτος. Αυτό το ολοκληρωτικό κράτος του Ιταλικού Φασισμού ήταν και δυστυχώς τείνει για γίνει μια μορφή ακραίου κρατισμού. Με άλλα λόγια προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κράτος κυρίαρχο, δημόσιο, νομιμοποιημένο, όργανο εξουσίας και εδαφικά ενοποιημένο.

Φυσικά αυτός είναι στόχος όλων μας αλλά η διαφορά της χεγκελικής άποψης από αυτή του φασισμού είναι ότι το κράτος στην πρώτη περίπτωση περιγράφεται ως ηθικό ιδανικό σε συνδυασμό με την ατομική ελευθερία σε αντίθεση με την δεύτερη περίπτωση που το κράτος αποτελεί τον ηθικό ηγέτη που καταπατά κάθε ένα άτομο που μπαίνει στον δρόμο του (και όλοι ξέρουμε ότι ο δρόμος του κράτους φασιστικής ηθικής πάντα συγκρούεται με αυτόν του ατόμου σχεδόν επίτηδες).



Κάτι τέτοιο ισχύει τόσο στο εξωστρεφές όσο και στο εσωστρεφές πρόσωπο του κράτους. Δηλαδή το κράτος πρέπει να είναι ισχυρό, κυρίαρχο κλπ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και εδώ, ειδικά χάρη στο τελευταίο, δημιουργούνται τα προβλήματα...

Πολλά κράτη με άλλα λόγια που θέλουν να είναι ισχυρά στην εξωτερική τους πολιτική συγκρούονται μεταξύ τους και οδηγούν σε αναταράξεις μεγάλου βεληνεκούς.

Έτσι λοιπόν και ο Μπολσονάρο...

Στην προεκλογική του εκστρατεία εξέφρασε τον μισογυνισμό του, την ακραία θέση του τόσο για τις μειονότητες, όσο και για τους πολιτικούς αντιπάλους του και το κράτος δικαίου. Νοστάλησε την δικτατορία και υποσχέθηκε εκκαθάριση που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της Βραζιλίας. Οι ψηφοφόροι σκεπτόμενοι το έγκλημα, την διαφθορά και την στασιμότητα που χαρακτήρισαν τις κυβερνήσεις των Κόκκινων Εγκληματιών, κατά Μπολσονάρο, του Εργατικού Κόμματος, οδηγήθηκαν τυφλά στο γνωστό αποτέλεσμα... 55,13%

Σχεδόν το ίδιο συνέβη και στην γείτονα μας Ιταλία.

Η οικονομική κρίση και η πολιτική αστάθεια (από την εποχή της πτώσης της ΕΣΣΔ) και τα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν την μετανάστευση (την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε πολύ ευρωπαϊκά για τους λαϊκιστές ακραίους ευρωσκεπτικιστές) και την πολυπολιτισμικότητα ως γίνεται συνήθως οδηγούν ακραίες φωνές στην εξουσία (όπως στην Βραζιλία έτσι και στην Ιταλία, η οποία προηγήθηκε χρονικά).

Φυσικά πήρε αρκετό χρόνο για να στερεωθεί μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση με πρωθυπουργό έναν νομικό με καμία προηγούμενη ανάμειξη στην πολιτική, με αντιπροέδρους κυβέρνησης ακραίους φασίστες και έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας φιλοευρωπαίο και ανδρείκελο της γερμανικής φυλακής. Η κυβέρνηση από τις εκλογές του Μαρτίου 2018 ορκίστηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους και η ειρωνεία συνεχίστηκε. Μαζί με την ειρωνεία συνεχίστηκε και η τραγωδία καθώς βλέπουμε σήμερα την ακραία επικίνδυνη πολιτική της φασίζουσας Ιταλίας στο μεταναστευτικό.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον απρόβλεπτο πλανητάρχη που δεν υποστηρίζει και τελείως άλλες θέσεις αν σκεφτούμε το Τείχος στο Μεξικό μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Παγκόσμια Χούντα είναι προ των πυλών. Σιγά σιγά σε όλο και παραπάνω κράτη θα ανεβαίνουν ακραίες φασιστικές κυβερνήσεις που η κάθε μία θα θέλει να κάνει το κράτος της ισχυρό σε βάρος των άλλων ικανοποιώντας το αίτημα των λαών τους για ανωτερότητα. Η Εθνικιστική Διεθνής θα εδραιωθεί και η ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ, η παρουσίαση των προοδευτικών ως εκφύσεως κακούς και η άμεση διαγραφή τους από την ιστορία, θα εδραιωθεί. Μόνο μια Προοδευτική Διεθνής που θα προβάλει την αξία του ανθρώπου, της ελευθερίας και της ζωής υπεράνω της ολοκληρωτικής ηθικής, με βάθρο την Γαλλική Επανάσταση, μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φασίζων κίνημα.

**Ο δρόμος είναι ανοιχτός, τα σκυλιά δεμένα, η μάχη και ο  
αγώνας ξεκίνησε!  
Δεν τους φοβόμαστε!  
Θα νικήσουμε!**

# ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΕΘΑΝΕ, ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ

Της Κωνσταντίνας Κατμάδα\*

"Προσοχή στους κομμουνιστές, θα σας πάρουν τα σπίτια και θα σας δίνουν κουπόνια σίτισης!", ήταν μια πασίγνωστη φοβέρα προς τον ελληνικό λαό που έβλεπε με θαυμασμό τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που έμειναν οι κύριοι φορείς της αντίστασης απέναντι στους κατακτητές μετά την ηττοπαθή στάση της ηγεσίας του ελληνικού στρατού, παρά τη νίκη των ελλήνων στρατιωτών στο αλβανικό μέτωπο, και το συνακόλουθο σχηματισμό της Εξόριστης Κυβέρνησης του Καΐρου.

Εβδομήντα επτά χρόνια μετά την πρώτη νίκη των λαών κατά του φασισμού με την ανέλπιστη, από την ίδια την στρατιωτική ηγεσία, νίκη των ελλήνων στρατιωτών στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και τη δημιουργία του ΕΑΜ υπό τον Άρη Βελουχιώτη, φαίνεται πως και τα δύο σκέλη της "προφητείας" αυτής έχουν εκπληρωθεί.



Οι Έλληνες μπορεί να μην έχασαν τελικά τα σπίτια τους από τους δημοκράτες, τους σοσιαλιστές, τους τροτσιαστές και τους σταλινικούς που σήκωσαν μετά το 1941 μόνοι το λάβαρο της Αντίστασης, τα χάνουν όμως σήμερα στο βωμό της υποταγής του καπιταλισμού στο χρηματοπιστωτικό όλεθρο που συνεχίστηκε παρά το Κραχ του 2007-2009. Οι ελληνικές τράπεζες σε αγαστή συνεργασία με τα λεγόμενα "αρπακτικά funds" τους πωλούν στεγαστικά δάνεια έναντι 7 και 8 χιλιάδων ευρώ, χωρίς όμως να δίνουν τη δυνατότητα στο δανειολήπτη, που αποπληρώνει ολόκληρο το ποσό, να μπορεί να τα εξαγοράσει το ποσό που τελικά εισπράττει η ελληνική τράπεζα από τον κερδοσκόπο.

Πρόκειται για τις ίδιες τράπεζες που λόγω του δικού τους υπέρμετρου δανεισμού, των θαλασσοδανείων σε ημέτερους και της αγοράς από μέρους τους επισφαλών προϊόντων εν είδει τζόγου, είχαν φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2010, με αποτέλεσμα γίνει επιτακτική ανάγκη να μπουν οι πολίτες στην περιπέτεια των Μνημονίων άμεσα, χωρίς να γίνει δημόσιος διάλογος πρώτα και εκλογές ή δημοψήφισμα για να έχει η ενδεχόμενη είσοδος στα Μνημόνια δημοκρατική νομιμοποίηση. Πρόκειται για τις ίδιες τράπεζες που αν και εν τις πράγμασι χρεοκοπημένες ανακεφαλαιοποιούνται έκτοτε με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, ώστε να μπορούν σήμερα ως ...αιμοβόροι ζωντανοί-νεκροί να στοιχειώνουν τα σπίτια της κατεστραμμένης εδώ και χρόνια αγοράς ακινήτων με δάνεια για ποσά που σήμερα φαντάζουν αστρονομικά.

Την ίδια στιγμή, όσο και να μας φαντάζει αυτό αλλόκοτο, η χρονιά που μας φεύγει δεν θα ενθυμείται μόνο ως μια χρονιά με i-phone και AI αλλά και μια χρονιά με κουπόνια σίτισης. Λογικά θα υποθέσετε ότι τα δύο αυτά δεν μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο τόπο, ειδικά αν είναι πλούσιος. Και όμως. Κρυμμένη κάτω από το λαμπερό ήλιο των εύφορων κοιλαδων των ΗΠΑ λιμνάζει εδώ και χρόνια η σκληρή πραγματικότητα της επιβίωσης με κουπόνια τροφίμων. Και γιατί μαθαίνουμε για αυτό μόλις τα τελευταία χρόνια; Γιατί έστρεψε σε αυτό τη δημοσιότητα που του παρέχει η καμπάνια του ο Bernie Sanders, ο Γερουσιαστής από το Βερμόντ.

Για όσους βιαστούν να υποθέσουν ότι με κουπόνια επιβιώνουν οι άνεργοι, η πραγματικότητα είναι αποστομωτική: σκληρά εργαζόμενοι σε εταιρίες όπως η American Airlines, η Walmart και η Amazon, του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη Jeff Bezos, πληρώνονται με μισθούς τόσο πενιχρούς που εξαναγκάζονται να στραφούν στα κουπόνια σίτισης για να επιβιώσουν.

Ωστόσο, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι ακόμη και με αυτούς τους προπαγανδιστές του αντικομμουνισμού με τους οποίους ξεκίνησε το άρθρο, και να εισέλθουμε στην ουσία των επιχειρημάτων τους για κουπόνια και σπίτια, πράγματι ισχύει ότι τόσο η αδυναμία ενός συστήματος να καλύψει μαζικά τις ανάγκες του πληθυσμού του σε σίτιση όσο και η αδυναμία του να ρυθμίσει ορθολογικά τις ανάγκες σε στέγαση αποτελούν σημάδια. Σημάδια ότι το σύστημα αυτό αργά η γρήγορα, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα καταρρεύσει, καθώς αδυνατεί να αναπαράξει τον εαυτό του όπως πριν.



Όταν χιλιάδες εργαζόμενοι στις πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν την απόλυτη φτώχεια γιατί ο οποιοσδήποτε Bezos αρνείται να τους πληρώσει επαρκώς, ενώ είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι σε χώρες του φτωχού Νότου όπως στην Ελλάδα πληρώνονται παρανόμως εν μέρει με κουπόνια σουπερμάρκετ με τη δικαιολογία ότι η επιχείρηση θα αναγκαστεί, διαφορετικά, να κλείσει.

Όταν στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως στην Ισπανία και την Ελλάδα, οι μόνοι που επωφελούνται από την αγορά ακινήτων είναι τα κερδοσκοπικά, αρπακτικά funds ενώ οι πολίτες στην καλύτερη πληρώνουν ακριβά σε φόρους τα σπίτια και τα μαγαζιά που είναι πρακτικά αδύνατο να πουλήσουν, στη χειρότερη περίπτωση τα βλέπουν να βγαίνουν στο σφυρί μαζί με τους κόπους μιας ζωής - και την ίδια στιγμή όσοι από αυτούς μεταναστεύουν για μια καλύτερη τύχη στις πλούσιες μητροπόλεις του κόσμου - Σαν Φρανσίσκο, Λονδίνο, Παρίσι - ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι και εκεί καταρρέει η αγορά ακινήτων με τα ενοίκια να έχουν φτάσει στα ουράνια και ακόμη και ολόκληρες οικογένειες να μένουν σε τροχόσπιτα και να γλυτώνουν το βέβαιο θάνατο τις μέρες του μεγάλου ψύχους σε κρατικά επιδοτούμενα ξενοδοχεία. Τότε είναι η στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι και το δικό μας οικονομικό σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Σαν από ειρωνία, οι κατηγορίες των υπέρμαχων του καπιταλισμού για τα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισμού τους γύρισαν μπουμερανγκ, μας δείχνουν όμως, προτού να είναι αργά, κάτι πολύ σημαντικό: κανένα οικονομικό σύστημα που δεν μπορεί να αναπαράξει τον εαυτό του στο μέλλον στους κομβικούς τομείς της στέγης και της τροφής για την πλειονότητα των ανθρώπων, δεν μπορεί να διατηρηθεί από μια μειοψηφία ανθρώπων που μπορεί να αναπαράγει τους ορους διαβίωσής της. Μόνο ο αυταρχισμός από την ευημερούσα μειοψηφία, πιθανώς με αλλαγή καθεστώτος, μπορεί να το διατηρήσει, αλλά ούτε και αυτός μπορεί για πολύ. Διότι η εργαζόμενη πλειοψηφία πρέπει κάπως να αναπαραχθεί στους βασικούς όρους διαβίωσής της. Η ταραχή και το αίμα πρέπει σε περίπτωση που επικρατήσει η παραπάνω κατεύθυνση να θεωρούνται δεδομένα.





**Ευτυχώς όμως φαίνεται να υπάρχει ακόμη έστω και λίγος χρόνος για μια αλλαγή κατεύθυνσης, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Μια Προοδευτική Διεθνής.**

**Η κατεύθυνση του αυταρχισμού που περιγράψαμε παραπάνω, με φασίστες τύπου Μπολσονάρο προτάσσεται πλέον από τις αστικές τάξεις όλο και περισσότερων χωρών, οπότε μόνο με μια οργανωμένη απάντηση στα πλαίσια της διεθνιστικής αλληλεγγύης έχουμε ρεαλιστικές πιθανότητες να τους σπρώξουμε πίσω στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, από όπου επιστρατεύθηκαν για να δώσουν στο λαό άρτο και θεάματα αντί για λύσεις, και όταν οι λαοί οργισμένοι θα απαιτήσουν αυτά που τους υποσχέθηκαν θα τους δώσουν αίμα, πετώντας τον πρώτο μονομάχο στην αρένα.**

**Διαγράφηκε η τροχιά της κρίσης, τώρα παρερχόμαστε το σημείο καμπής πέρα από το οποίο η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Προλαβαίνουμε να τραβήξουμε το άρμα της ιστορίας στο φως και την ανθρωπιά. Έχουμε λίγο χρόνο όμως, γιατί ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου. Το παλιό πέθανε, το καινούριο θα είναι μαζί μας στην εκπνοή της χρονιάς που φεύγει.**

# **Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ (ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ) ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ**

Του Ραφαήλ Μπελενιώτη\*

Μέσα σε ατμόσφαιρα σύσσωμης επετειακής εθnéγερσης, αρχικά πέρασε στα ψιλά:

Διαδικτυακά δημοσιεύματα που έκαναν αναφορές για πυροβολισμούς μεταξύ ενός ομογενή και της Αλβανικής αστυνομίας στη «Βόρεια Ήπειρο» και στο μειονοτικό χωριό Βουλιάρατες. Δημοσιεύματα, που ήθελαν και έβλεπαν, «τσακωμούς» γύρω από την επίδοξη προσπάθεια ενός ομογενή να «τιμήσει» τους πεσόντες Έλληνες φαντάρους του Ελληνοαλβανικού μετώπου, υψώνοντας την Ελληνική σημαία, ως που φτάσαμε στην κατάληξη, ο ομογενής να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες της Αλβανικής αστυνομίας αφού τους «πυροβολούσε επί μισή ώρα». Όταν καταλάγιασε ο ερεθιστικός ήχος από τις ερπύστριες των στρατιωτικών οχημάτων και τα στομφώδη εμβατήρια των παρελάσεων..

Τότε ξεσπαθώσανε. Όλοι αυτοί που μέσα στην εθνεγερτική ατμόσφαιρα, ζαχαρώνανε τα Τάνς και τους ΟΥΚ, που κράδαιναν το πλαστικό γαλανόλευκο σημαϊάκι, δάγκωσαν το μαχαίρι, βάφτηκαν με (γαλανόλευκο) φούμο και άρπαξαν το διαδικτυακό ντουφέκι: Μια ακόμα κανιβαλιστική σταυροφορία, με βορά την κοινή λογική αλλά και έναν νεκρό, με προμετωπίδα τον εθνικισμό, είναι προ των πυλών και αντανακλάται από τους καθρέπτες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Κιόλας σημειώθηκαν συγκεντρώσεις έξω από την Αλβανική πρεσβεία στην Αθήνα, από ακροδεξιές οργανωμένες ομάδες. Ο οπλισμένος Εθνικιστής γίνεται «Ήρωας» εν καιρώ ειρήνης-μα πόσους ήρωες να αντέξει τούτη η χώρα;

Πως όμως οφείλουμε να προσλάβουμε τον θάνατο ενός ομογενή μας εθνικιστική, έπειτα από την ένοπλη επίθεση που έκανε; Ο επίδοξος ομογενής μας, ήταν ένας επικίνδυνος εθνικιστικής, από αυτούς που είναι αυτόφυτοι στα μειονοτικά χωριά της ομογένειας στην Αλβανία. Ντυμένος στα χακί, με στρατιωτικά καπέλα, ο ίδιος αυτοαποκαλούνταν μέλος της «σκληροπυρηνικής» νεολαίας της Βόρειας Ηπείρου. Παρεμπιπτόντως, τούτη η «νεολαία», όπως φαίνεται ήταν οπλισμένη, με καλάζνικοφ, σφαίρες, πιστόλια και μαχαίρια, ουκ ολίγα.

Ως «Βόρεια Ήπειρο» ουσιαστικά ονόμαζε το Νότιο τμήμα της Αλβανίας και δη το ελληνόφωνο. Πρόκειται για το γνωστό αλυτρωτικό αφήγημα όπου προπαγανδίζουν διάφοροι εθνικιστικοί κύκλοι και όπου σύμφωνα με αυτό, η Ελλάδα, οφείλει να διεκδικήσει τούτα τα εδάφη από την Αλβανία. Φυσικά με πόλεμο. Σε μια άλλη ανάρτηση του στο facebook υμνούσε στον Ιωάννη Μεταξά και καλούσε (;) τους Έλληνες σε αντίσταση (;). Δεν αποδειχτήκαν εν τέλει ακίνδυνα, επειδή ήταν γραφικά.

Και γενάται το ερώτημα: Πόσοι παρόμοιοι εθνικιστικοί θύλακες υπάρχουν ή υποβόσκουν στο Νότιο τμήμα της Αλβανίας και στα χωριά της ομογένειας; Ποιες διασυνδέσεις υπάρχουν με τα ακροδεξιά κόμματα και τις εθνικιστικές οργανώσεις στα καθ ημάς και σε τι αποσκοπούν αυτές οι επαφές;

Θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι αύριο για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ομογενών από το Αλβανικό κράτος, τις ευρωπαϊκές καταγγελίες και καταδίκες, την ελληνική κρατική αμεριμνησία- όμως, όποιοι και αν είναι οι λόγοι αυτής της «ευτροφίας» των εθνικιστών στα μειονοτικά χωριά, η σιωπή δεν βοηθάει και δεν τιμάει σίγουρα το Ελληνικό κράτος και την Ελληνική κοινωνία.

Το να πρωτοστατήσει το Ελληνικό κράτος ώστε να διαλευκανθούν στο έπακρο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο ομογενής –και αν υπήρχαν περιθώρια διαφορετικής αντιμετώπισης από την Αλβανική αστυνομία – οφείλει να το πράξει, όμως δεν λύνει το βαθύ πρόβλημα.

Ούτε καν το εκτονώνει. Δεν μπορεί να παίξει το ΥΠΕΞ μόνο τον ρόλο του «κηδεμόνα» και να ζητήσει μόνο ρητορικές εξηγήσεις. Ας αφήσουμε τον όψιμο πατριωτισμό των διαβημάτων.



Πως περιμένουμε να αντιδράσει το Αλβανικό κράτος, όταν με τόση ευκολία δημοσιεύονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπλα και σημαίες, αλλά και οι δράσεις των ίδιων των εθνικιστών στα εδάφη της επικράτειας του; Τι αντιμετώπιση αναμένουμε να έχει απέναντι στα μειονοτικά χωριά, έπειτα από το αυτό το γεγονός;

Ο φασίστας Φάηλος, ζήτησε πάλι τον βομβαρδισμό της Αλβανίας. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, της διατάραξης των σχέσεων με άλλη χώρα; Πως θα εκθλιφθεί από την γειτονική χώρα; Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να «απουσιάζουν» από τον αντιφασιστικό-αντιεθνικιστικό αγώνα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια.

Ας προσπαθήσουμε να φαντασθούμε την αντίδραση των κατασταλτικών μηχανισμών του δικού μας κράτους, σε μια ανάλογη περίπτωση, π.χ. στην Θράκη. Θα ήταν ένας γενικευμένος αστυνομοκρατικός εφιάλτης εβδομάδων, με τα ΜΜΕ να οργιάζουν, απέναντι στις εγχώριες μειονότητες- και θα απηχούσε και το «γενικό λαϊκό αίσθημα»!

Όλα αυτά κάπως συνδέονται με το γενικότερο αίσθημα στα Βαλκάνια. Όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε.

Ο εθνικισμός (μας) σκοτώνει μέσα στα σύνορα. Σκοτώνει μετανάστες, ομοφυλόφιλους και αντιφασίστες τραγουδιστές. Ο εθνικισμός (μας) τελικά μπορεί να σκοτώσει και έξω από τα σύνορα, όπως και πήγε να κάνει. Μπορεί επίσης και να σκοτωθεί λόγω θανάσιμης βλακείας. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και επετειακά! Δεν χρειάζεται (ακόμα) καμιά σύρραξη. Μην ξεχάσουμε όμως, ότι ο εθνικισμός γεννάει βλακεία με μαζικούς όρους, από όποια πλευρά των συνόρων και αν έρχεται. Το ξανά λέω, θανάσιμη βλακεία. Τα Βαλκάνια τούτη τη βλακεία την έζησαν στο πετσί τους, πολλές φορές στην Ιστορία.

Τον εθνικισμό (μας) οφείλουμε να τον κοιτάξουμε στα μάτια, αν δεν επιθυμούμε να βάψουμε τα χέρια μας με αίμα άλλων λαών και αν δεν θέλουμε μια ελληνική ομογένεια «πυριτιδαποθήκη», αλλά μια ομογένεια πρότυπο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, για όλη την Ευρώπη.

Χρειάζεται ζύμωμα στην κοινωνία και πολιτική πάλη για να ξεμπερδέψουμε με τα εθνικιστικά αφηγήματα που παραποιούν την ιστορία και μιλούν για δήθεν καταπίεση της ελληνικής μειονότητας. Για να βάλουμε τέλος στις προκλήσεις πρέπει ξαναπιιάσουμε το νήμα εκείνο, που μας οδηγεί στην διεθνιστική παράδοση των Βαλκανίων και στους κοινούς αγώνες των Βαλκανικών λαών, όταν οργανωμένοι στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στην αντίσταση πολέμησαν ενωμένοι ως το τέλος τους Ναζί, για ελεύθερα Βαλκάνια από ντόπιους και ξένους δυνάστες.

# ΠΕΡΙ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Του Γρηγόρη Καραγιαννίδη\*

Υπαρκτός σουρεαλισμός. Κανένας άλλος χαρακτηρισμός δε θα μπορούσε να αποδώσει πιστότερα την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.

Κυβερνητισμός "από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη". Από τη μια ο Κυριάκος: μας ζημίωσε ο Βαρουφάκης (επί "πασοκονουδού" πήγαιναν όλα τέλεια), οπότε με μία κυβέρνηση του Super Koulis -η οποία θα επιδείξει θαύματα και δυνάμεις τύπου Παΐσιου, Captain America, και Μεγάλου Αλεξάνδρου-, η χώρα θα μετατραπεί σε Νέα Ελβετία (όχι την αθηναϊκή συνοικία, την κανονική στην Κεντρική Ευρώπη)... Με λίγα λόγια όλοι οι πολίτες θα ευημερίσουν, όπως ευημερούν σε κάθε νεοφιλελεύθερη κοινωνία (στυλ Πινοσέτ).

Από την άλλη, τα λόγια περιπτεύουν... Οι Κομμουνιστές, οι αγωνιστές, οι μπολσεβίκοι. Με βαριά ιστορία. Ολα για το κοινωνικό σύνολο, με σταθερότητα στις Αριστερές τους πεποιθήσεις: "(ΔΕΝ) σκίζουμε τα μνημόνια, (ΔΕΝ) καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ, (ΔΕΝ) σεβόμαστε την ιστορία της Αριστεράς ("κοπανάς" ένα ΔΕΝ, και έτοιμο το νέο πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). Πώς έλεγε ο Λένιν "κόμμα νέου τύπου"; Ε καμία σχέση. Εδώ έχουμε "κομμουνιστές νέου τύπου": κολλητούς-φερέφωνα της Αμερικανικής πρεσβείας και των Βρυξελλών, οι οποίοι έχουν απεμπολήσει κάθε τι ριζοσπαστικό κι επαναστατικό από πάνω τους...

Μ'αυτά και μ'αυτά, ας επανέλθουμε στην σοβαρότητα, και ας μιλήσουμε ευθεία κι έξω από τα δόντια, όπως ο λαός στην καθημερινότητα.

Καλά ρε μάγκες, είστε σοβαροί εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία;! Λέτε πώς θα κάνετε ένα κάρο πράγματα για τη χώρα, τη στιγμή που είστε δέσμιοι και πιστοί υπήκοοι της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, και ενώ πριν τοποθετήσετε και το παραμικρό σημείο στίξεως σε ένα νομοσχέδιο, ρωτάτε τη μανούλα Λαγκάρντ, τον πατερούλη Ντράγκι, και τη θεία Μέρκελ. Αυτό που κάνετε, είναι να παίζετε με τη φτωχοποίηση και την αγανάκτηση του λαού (ακόμη και με τις συντάξεις, το μέτρο βρίσκεται στην ασάφεια. Σαν να παίζεται στο μπαρμπούτι "μόνα θα κοπούν, ζυγά όχι").

Και εκτός από όλα τα παραπάνω, έχετε και κάτι ακόμη που σας ενώνει. Το κυριότερο ίσως: "Νυν υπέρ πάντων η καρέκλα". Οπότε, μόνος πραγματικός στόχος αμφοτέρων, είναι να βρεθούν τα κατάλληλα συμπληρωματικά πόδια (βλέπε ΚΙΝ.ΑΛ, Ποτάμι και λοιπό συρφετό) που θα κρατήσουν γερή τούτη τη θέση...

Καλά ρε μάγκες, είστε σοβαροί εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία;! Λέτε πώς θα κάνετε ένα κάρο πράγματα για τη χώρα, τη στιγμή που είστε δέσμιοι και πιστοί υπήκοοι της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, και ενώ πριν τοποθετήσετε και το παραμικρό σημείο στίξεως σε ένα νομοσχέδιο, ρωτάτε τη μανούλα Λαγκάρντ, τον πατερούλη Ντράγκι, και τη θεία Μέρκελ. Αυτό που κάνετε, είναι μα παίζετε με τη φτωχοποίηση και την αγανάκτηση του λαού (ακόμη και με τις συντάξεις, το μέτρο βρίσκεται στην ασάφεια. Σαν να παίζεται στο μπαμπούτι "μόνα θα κοπούν, ζυγά όχι").

Και εκτός από όλα τα παραπάνω, έχετε και κάτι ακόμη που σας ενώνει. Το κυριότερο ίσως: "Νυν υπέρ πάντων η καρέκλα". Οπότε, μόνος πραγματικός στόχος αμφοτέρων, είναι να βρεθούν τα κατάλληλα συμπληρωματικά πόδια (βλέπε ΚΙΝ.ΑΛΛ, Ποτάμι και λοιπό συρφετό) που θα κρατήσουν γερή τούτη τη θέση...

Ας μιλάμε σταράτα. Εναλλακτική πολιτική μέσα στις μνημονιακές επιταγές, απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Εναλλακτική πολιτική θα υπάρξει μόνο με κυβέρνηση σχηματισμών, οι οποίοι θα είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν με τη σαθρή γραφειοκρατία των Βρυξελλών, να παλέψουν ενάντια στη φτωχοποίηση της χώρας, ενάντια στην παραμονή στο βούρκο και τη διαφθορά...

...και να νικήσουν!



# Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Του Θεωρή Τσιρπάνη\*



Πριν από είκοσι μέρες περίπου, με αφορμή την συνάντηση του ΥΠΕΘΑ Πάνου Καμμένου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζέιμς Μάτις, πολλά ερωτήματα αρχίσαν να αναδύονται για τις αμερικανικές προθέσεις σχετικά με το γεωπολιτικό μέλλον της χώρας μας.

Κάτι που ξεχωρίζει από τις συζητήσεις αυτές, είναι η αμερικανική έκφραση επιθυμίας για μια νέα στρατιωτική βάση με μέγεθος και σημαντικότητα παρόμοια με την Σούδα

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι γιατί να θέλουν οι Αμερικανοί κι' άλλη (μια) βάση στην Ελλάδα; Δεν τους φτάνει αυτή που έχουν, που σημειωτέων είναι το μόνο λιμάνι στην Μεσόγειο όπου μπορούν να ελλιμενιστούν τα πελώρια αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού;

Για να καταλάβει κάποιος το σκεπτικό των συμμάχων μας στην άλλη όχθη του ωκεανού, θα πρέπει να λάβει υπόψη και την Τουρκία, καθώς και τις σχέσεις που διατηρεί με την χώρα μας. Κατ' αρχήν είναι αδιαμφισβήτητο ότι μία στρατιωτική σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας δεν θα συμφέρει το ΝΑΤΟ, την Αμερική σε καμία περίπτωση.

Ο λόγος είναι ότι και οι δύο χώρες έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψίστης στρατηγικής σημασίας, με την ναυτική βάση της Σούδας στην Ελλάδα, και την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, όπου βρίσκονται -ή βρίσκονταν- περίπου πέντε χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες.

Το πρόβλημα είναι όμως, πως οι Αμερικανοί είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της Τουρκίας, μιας χώρας όπου οι ένοπλες της δυνάμεις επεμβαίνουν στον πολιτικό βίο αρκετά συχνά τουλάχιστον εδώ και μισό αιώνα, είτε με υπομνήματα, είτε με πραξικοπήματα, είτε με απόπειρες πραξικοπημάτων, όπως έγινε την τελευταία φορά το 2016. Οι εθνικιστικές της τάσεις δεν φαίνεται να βοηθούν, όπως αποδείχτηκε με την ακύρωση της συμφωνίας για τα F-35, ή με την κατακρήμνιση της αξίας της τουρκικής λίρας. Και το τουρκικό στρατηγικό πλεονέκτημα που είχε η Τουρκία φαίνεται πως χάνεται, με Τούρκο πρώην ταξίαρχο να δηλώνει πως από τις 19 Ιανουαρίου, η βάση στο Ιντσιρλίκ έχει αδειάσει.

Οπότε, από τη μία οι Αμερικανοί παραμερίζουν τον γεωπολιτικό μας ανταγωνιστή, που αν και περίπου οκτάκις πολυπληθέστερος από εμάς, δεν έχει πολλά περιθώρια πια για προκλητικότητα, και από την άλλη επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά τις ισχυρές και σημαντικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Ας είναι αυτή η φιλική χειρονομία της Αμερικής η έναρξη μιας λιγότερο τεταμένης περιόδου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

